

WILLIBRORD ACTUEEL**WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN**

Meerpaal: zaterdag 21 mei; 18.00 uur; Woord- en Communieviering; J.v.d. Zande
H. Lucaskerk: zondag 22 mei; 9.30 uur; Eucharistieviering pastor H. Egging, Willibrordkoor.
Pax Christikerk: zondag 22 mei; 11.00 uur; Woord- en Communieviering, leden van 3D, Samenzang.

DEZE WEEK

Leesinfo: Bijna elke week zijn er lezenswaardige brochures te vinden op de bekende infoplekken in beide kerken. Loop eens langs deze plekken en kijkt of er iets van uw gading bij ligt.

Asiel-debat: Zestien mensen gaan op 26 mei mee naar het parlementair debat iz de asielaanvraag voor het Pakistaanse echtpaar. Als de thuisblijvers voor hen bidden en de petitie lijst tekenen, gaan we toch met goed vertrouwen naar Den Haag.

Geloofsverdieping: Creatieve middag in het teken van barmhartigheid

Barmhartigheid heeft te maken met onze houding ten opzichte van de noodlijdende ander. De zeven werken van Barmhartigheid zijn daar een mooi Bijbels beeld en opdracht van. Maar mogen of moeten we ook barmhartig zijn voor onszelf, en zo ja, kunnen we dat? Aan de hand van Levensparels gaan we met dit thema bezinnend, mediterend en creatief aan de slag. Bezinning op het thema Barmhartigheid en creatieve verwerking aan de hand van het **maken van een armband met Levensparels**. Begeleiding door Elly Barendregt. Deze middag wordt gehouden **in de Pax Christikerk, Reigerlaan 51, 3136 JJ Vlaardingen** op donderdagmiddag **26 mei van 13:30 uur – 16:00 uur (inloop vanaf 13:15 uur)**

Opgave vooraf is noodzakelijk tot uiterlijk 19 mei vanwege het bestellen van het materiaal. Maximaal aantal deelnemers 10 De kosten voor deze middag € 10.

Inspirerende ontmoeting aan tafel met Dick Couvée

Op donderdag 26 mei is er in **De Windwijzer** een lunchgesprek met **Dick Couvée, diaconaal predikant in de Rotterdamse Pauluskerk**, opvolger van de bekende predikant ds. Hans Visser.

Onder ds. Dick Couvée is de Pauluskerk in Rotterdam uitgegroeid van een herberg voor ontheemden naar een ontmoetingsplaats voor arm en rijk. De wederzijdse inspiratie van arm en rijk staan daarbij centraal. Te midden van de veelkleurige bezoekers voelt ds. Couvée zich als een vis in het water. Behalve in het open huis investeerde de kerk in onder meer maatschappelijk werk en creatieve en bezinnende bezigheden. In de kerk, waar avondgebeden worden gehouden en elke zondag diensten plaatshebben, komen dak- en thuislozen, (ex-)verslaafden, psychiatrische patiënten en uitgeprocedeerde asielzoekers. Ook heeft de Pauluskerk een functie voor eenzame mensen uit de buurt, vooral ouderen. De Pauluskerk vraagt ook nadrukkelijk aandacht voor een rechtvaardige samenleving. Tussen de gangen van de lunch door, vertelt Dick Couvée over zijn ervaringen in de Pauluskerk en over wat hem beweegt in het werken op deze mooi maar soms oom moeilijke plek met mensen die aan de rand en over de rand van de samenleving gedrukt worden. **Toegang € 10,00** (dit is inclusief de maaltijd. Graag voor af opgeven via: info@dewindwijzer.nl **Aanvang lunch 12 uur, inloop vanaf 11.45 uur. Windwijzer, Schiedamseweg 95.**

In de nacht van de Landelijk Nacht van het Gebed van vrijdag 27 op zaterdag 28 mei roept Stichting Open Doors ons op om te bidden voor vervolgte christenen.

Van 22.00 uur 's avonds tot 7.00 uur 's morgens staan voor die gelegenheid de deuren open van **Lentiz Geuzen College**, Willem de Zwijgerlaan 230.

Films informeren u over vervolging, waaronder christenen te lijden hebben. **U kunt vrij komen en gaan.**

Pinksteren in de gevangenis

In de gevangenis de Schie te Rotterdam hebben we de kerkdiensten met Pinksteren extra feestelijk kunnen vieren dankzij de bijdragen vanuit de parochie De Goede Herder. Allereerst hadden parochianen enorm veel kaarten gemaakt en geschreven om de gedetineerden te bemoedigen. Deze kaarten hingen als een slinger boven de hoofden en na de kerkdiensten konden de aanwezigen een of meerdere kaarten naar hun cel meenemen. Deze kaarten worden de komende tijd nog vaak herlezen en als ik een cel binnenkom, zie ik dat zij een prominente plaats hebben gekregen. Ten tweede waren er vanuit de parochie heerlijke cakes, koeken en appeltaart ingevoerd. Na de kerkdiensten genoot iedereen van deze traktatie. Ten derde was er, ook in het kader van de weken van barmhartigheid, kleding ingezameld. Het is nu eenmaal zo dat er mannen in de gevangenis terecht komen die vrijwel geen kleding bij zich hebben. Soms is er geen contact met familie buiten en is men dan heel blij met een jeans en een T-shirt, een jas of een paar schoenen. Aan het einde van de kerkdiensten werd er hartelijk geapplaudisseerd om de parochianen van De Goede Herder te bedanken voor hun gaven. Op deze wijze kunnen we als kerkgemeenschappen iets laten zien van Gods barmhartigheid in deze moeilijke wereld. We willen geen mensen afschrijven en vergeten. Ook

gedetineerden zijn kinderen van God die onze aandacht en zorg nodig hebben. Beste parochianen, **héél hartelijk dank** voor deze zeer geslaagde Pinksteractie!. Frank Kazenbroot, pastor in gevangenis De Schie.

ACTUELE MEDEDELINGEN

Musical Maria

Het Pauluskoor (Kerkcentrum Holy) wil rond april/mei 2017 de musical 'Maria' uitvoeren. De musical vervaecht thema's uit het leven van Maria met levensverhalen van mensen zoals u en ik. Het koor heeft zangers genoeg, maar zoekt solisten, acteurs voor grote en kleine spreekrolletjes, medewerkers voor o.a. decor opbouw, grime, geluid, fotografie, catering, kleding, naaien, pr. regisseren of allerlei hand en spandienst. (bij elkaar rond 100 personen). Vindt u het leuk om mee te werken dan kunt u mailen naar ericvanrongen@upcmail.nl of g.meer790@upcmail.nl Voor meer info kunt u bellen naar Bert vd Meer (06-10800625) of kijken op www.musicalmaria.nl en op www.maria.demusicalzoetermeer.nl Aanmeldformulieren zijn ook in de kerk te vinden op de voor info gebruikelijke plek. Het koor heeft aangeboden om u al een beetje te laten kennismaken met de musical. **Op zondag 5 juni** zullen ze de woord- en communiedienst in de **Lucaskerk** met drie liederen komen op luisteren.

Geloofsverdieping: Zien, bewogen worden en in beweging komen

Nog één avond over SPIRITUALITEIT van BARMHARTIGHEID

Wat bezielt ons om ons in te zetten voor andere mensen? In het 'Jaar van Barmhartigheid' willen wij daar uitdrukkelijk bij stilstaan. 'Omzien naar de ander' is niet alleen een taak van vrijwilligers actief in de diaconie. **Stil staan bij wat ons beweegt om mensen te helpen en voor hen op te komen.**

Woensdagavond 1 juni 2016 van 20.00 uur tot 22.00 uur. (inloop 19.45 uur) In de **Andreas, Petrus en Pauluskerk, Andreasplein 1, 3144 PL, Maassluis.** Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Zegening klokkentoren Brielle



Op zaterdag 4 juni a.s. gaan de klokken luiden voor de Martelaren van Gorcum te Brielle.

Op deze dag zal Mgr. J. van den Hende de recent gerestaureerde klokkentoren zegenen bij het heiligdom van de HH. Martelaren van Gorcum (De Rik 5, Brielle), voorafgaand aan de **eucharistieviering die om 11.00 uur begint.**

De klokkentoren komt oorspronkelijk van de H. Jacobuskerk te Oude Wetering die aan de eredienst is onttrokken. De houten stelling is geplaatst voor op het terrein van de Bedevaartskerk.

Na de eucharistieviering is er tijd voor ontmoeting en een eenvoudige lunch en zal pater L. van Ulden o.f.m. aansluitend een **lezing houden over het belang en de geschiedenis van klokken.**

Het programma ziet er als volgt uit:

10.30 uur: Start/ Zegenen klokkentoren
als hoofdcelebrant. 11.00 uur: Eucharistieviering met Mgr. J. van den Hende
12.30 uur: Lunch
13.30 uur: Lezing door Pater L. van Ulden, o.f.m. over het belang en de geschiedenis van klokken
14.00 uur: Afsluiting **iedereen is van harte welkom.** Belangstellenden kunnen zich telefonisch aanmelden via 010 – 2815171 of via f.wout@bisdomrotterdam.nl. Aanmelden bij voorkeur vóór maandag 30 mei.

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEEK

Meerpaal: zaterdag 28 mei; 18.00 uur; Geen viering

H. Lucaskerk: zondag 29 mei; 9.30 uur; Eucharistieviering pater E. Clarenbeek. Koor: The Balance.
Elke donderdagochtend (behalve in de vakanties) en vrijdagochtend tussen 10.00 uur en 11.30 uur is de Lucaskerk open voor een persoonlijk gebed.

Pax Christikerk: zondag 29 mei; 11.00 uur; Woord- en Communieviering, Pastor C. Koelemans. Impuls

ZIEKENBEZOEK

Weet u dat iemand uit de parochie in het ziekenhuis is opgenomen voor langer dan drie dagen en prijs stelt op bezoek vanuit de kerk? Laat dit dan a.u.b. aan ons weten.

Voor de Lucas aan mevr. R. van Dorp (010-4344106) of aan Jacqueline Kroeze tel: 010- 4350747.

Voor de Pax aan mevr. M. v.d. Nol (010- 4748007).

Het is heel belangrijk dat parochianen tijdens hun ziek zijn niet vergeten worden.

HET SECRETARIAAT

Het secretariaat is geopend voor inlichtingen, het doorgeven van boodschappen, het reserveren van een datum in de kerkagenda, het opgeven van intenties en het doorgeven van berichten voor dit informatiebulletin. U kunt dit doen in de H. Lucaskerk op donderdag van 10.00 uur tot 11.30 uur, telefoon 010- 4702679 of per e-mail: secr.lucas@willibrordparochievlaarding.nl In de Pax Christikerk kan dit op woensdag van 10.00 uur tot 11.30 uur en op vrijdag van 12.00- 14.00 uur; telefoon 010- 4741790 of per e-mail: secr.pax@willibrordparochievlaarding.nl.

TELEFOONDIENTST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-29037132

Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van een doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.