

WILLIBRORD ACTUEEL**WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN**

Meerpaal: zaterdag 30 april; 18.00 uur; Woord- en Communieviering.
H. Lucaskerk: zondag 1 mei; ; 9.30 uur; Woord- en Communieviering; C. Koeleman; samenzang; wereldwinkel; deurcollecte Nederlandse Missionarissen.
 donderdag 5 mei: Hemelvaart; 9.30 uur; Eucharistieviering; CH. Duynstee; Willibrordkoor.
Pax Christikerk: zondag 1 mei; 11.00 uur; Eucharistieviering C. Duynstee. Samenzang. deurcollecte Nederlandse Missionarissen. Annelly
 donderdag 5 mei; Viering in de H. Lucaskerk. Pax Christikerk gesloten.

DEZE WEEK**Leesinfo:**

Regelmatig kunt u hier lezenswaardige brochures vinden zoals het **Bisdom Magazine; 60 jaar Bisdom in het Heilig jaar van de Barmhartigheid, overzicht van de activiteiten in het kader van het jaar van de barmhartigheid, de brief van Henk Erdhuizen.**

Bijna elke week komt er wat nieuws bij. Loop eens langs deze plekken en kijkt of er iets van uw gading bij ligt.

We(r)ken van Barmhartigheid:**Laatste zondag van de inzamelingsactie voor mannen in de Schiegevangen.**

De Pax Christikerk verzamelt jeans in voor mannen van 18 tot circa 40 jaar die gedetineerd zijn in **De Schie te Rotterdam.**

Heeft u gebruikte jeans over?

In de hal van de kerk staat een krat in de periode van **16 april tot en met 1 mei.**

Heeft U geen jeans over?

Nieuw ondergoed of slippers zijn ook van harte welkom.

Geloofsverdieping: Zien, bewogen worden en in beweging komen**Twee avonden over SPIRITUALITEIT van BARMHARTIGHEID**

Wat bezielt ons om ons in te zetten voor andere mensen? In het 'Jaar van Barmhartigheid' willen wij daar uitdrukkelijk bij stilstaan. 'Omzien naar de ander' is niet alleen een taak van vrijwilligers actief in de diaconie. Barmhartigheid is immers een opdracht voor alle gelovigen, ja, voor alle mensen van goede wil.

In twee avonden staan wij stil bij **wat ons beweegt om mensen te helpen en voor hen op te komen.**

Hoe leren wij zien dat mensen in nood zijn of onrecht ondervinden?

Hoe worden wij bewogen door hun situatie? Hoe raakt het ons zozeer dat wij niet anders kunnen een ander helpen?

In twee avonden oefenen wij ons in de spiritualiteit van barmhartigheid.

Inleider en gesprek o.l.v. pastor Henri Egging

Deze avond wordt gehouden in de **Andreas, Petrus en Pauluskerk, Andreasplein 1, 3144 PL Maassluis**

Woensdagavonden 11 mei en 1 juni 2016 van 20.00 tot 22.00 uur. (inloop 19.45 uur)

Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

ACTUELE MEDEDELINGEN**UITNODIGING om mee te zingen met het PAX PINKSTERKOOR**

Op eerste Pinksterdag zingt er een uniek koor in de Pax Christikerk, namelijk het **PAX PINKSTERKOOR.**

Dit gelegenheidskoor bestaat nu nog niet, wel als u zich opgeeft voor dit koor.

Koorlid, ervaren zanger of iemand die zegt: ik wil wel eens een keertje mee doen: iedereen is welkom.

We oefenen op woensdag 20 april en woensdag 11 mei van 20.15 tot 22.00 uur in de Pax Christikerk, Reigerlaan 51, Vlaardingen. De viering is op eerste Pinksterdag, 22 mei om 11.00 uur in de Pax Christikerk. Voorganger is: Pastor Kees Koeleman. U doet toch ook mee!?

Aanmelden bij: Dick Nels(e-mailadres djnels@live.nl) of Elly Barendregt(koalsie@upcmail.nl)

Centrum voor ontmoeting, bezinning en dienstverlening

Schiedamseweg 95 – 3134 BD Vlaardingen – tel. 010 – 434 78 87

'Baanloos...en dan?' in De Windwijzer aan de Schiedamseweg 95 op dinsdag 3 mei

Dan is hier weer de maandelijkse netwerkbijeenkomst voor mensen zonder werk, "baanloos...en dan".

Iedereen zonder baan is van harte welkom om deze bijeenkomst te bezoeken en deel te nemen in het programma dat er geboden wordt. **Deelname aan het programma is gratis.**

Op 3 mei bestaat de mogelijkheid om een uur lang individuele coaching te krijgen. Op deze dag zullen er zes coaches aanwezig zijn. Zij kunnen coaching geven op alle mogelijke vragen die te maken hebben met het al

dan net hebben van betaald werk, b.v.: Ik wil in een heel andere richting gaan werken dan ik nu doe? Hoe pak ik dat aan? Hoe schrijf ik een betere/ aansprekender en opvallender CV en sollicitatiebrief? Tijdens sollicitatiegesprekken klap ik dicht? Wat kan ik daaraan doen?

Ik zie me niet meer aan een betaalde baan komen of wil dat niet meer. Hoe kan ik mijn tijd zinvol en bevredigend gaan invullen? (vrijwilligerswerk, hobby's)

Misschien wil ik wel als ZZP-er aan de slag. Wil ik dat echt? Hoe zou ik dat aanpakken?

Ik wordt depressief van het thuiszitten en het steeds maar sollicitatiebrieven schrijven waar ik geen reactie op krijg. Hoe kan ik die impasse doorbreken? Enz...enz...

De coaches die aanwezig zullen zijn, zijn: Marianne Bartels, Tineke Franssen, Erwin Kok, Anneke van der Sar, Sigrid van der Laan en Alfred Wald. **De coachingsessies vinden plaats tussen 10.00 en 13.00 uur in De Windwijzer, behalve die van Tineke Franssen. Die is wandelcoach en neemt 'haar' mensen mee naar buiten. Vóór en na de coachingsgesprekken zijn de deelnemers van harte welkom in de grote zaal om met de andere deelnemers koffie te drinken en van gedachten te wisselen.**

Wie er een uurtje coaching wil kan zich hiervoor opgeven via info@dewindwijzer.nl. Je krijgt dan via de mail te horen voor welk uur je bent ingedeeld. Vanaf 9.30 uur staat de koffie klaar.

PERSBERICHT: De Golem, theater voorstelling na de dodenherdenking

Op woensdag 4 mei is na de dodenherdenking op het Veploegh Chasséplein in De Windwijzer om 21.00 uur de voorstelling 'De Golem' te zien.

In de voorstelling 'De Golem' combineert Trio Wilde Eend op bijzondere wijze zwijgende filmbeelden, muziek en verteltheater. De Joodse legende van de Golem handelt over een reus van klei die door rabbi Leib tot leven wordt gewekt om Joden in het getto van Praag te beschermen tegen hun vijand.

De Golem is een **oerverhaal over angst, hoop en verzet**. Het laat zien hoe 'monsterlijke' vijandsbeelden ontstaan, maar stelt ook de vraag hoe we 'monsters' in onszelf ontdekken en te lijf kunnen gaan en hoe we hoop kunnen koesteren in barre tijden. Kortom: een sterk verhaal met een **actuele betekenis**.

De voorstelling vindt plaats na de jaarlijkse dodenherdenking aan het Veploegh Chasséplein en wordt aangeboden i.s.m. de stichting Nationale Gedenkdagen Vlaardingen.

De Windwijzer bevindt zich aan de Schiedamseweg 95. Toegang: vrije gift na afloop

U kunt u opgeven via info@dewindwijzer.nl of telefonisch bij De Windwijzer, tel. 010 – 434 78 87.

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEEK

Meerpaal: zaterdag 7 mei; Eucharistieviering; E. Clarenbeek

H. Lucaskerk: zondag 8 mei; 9.30 uur; Eucharistieviering pater E.Clarenbeek, Willibrordkoor.

Elke donderdagochtend (behalve in de vakanties) en vrijdagochtend tussen 10.00 uur en 11.30 uur is de Lucaskerk open voor een persoonlijk gebed.

Pax Christikerker: zondag 8 mei ; 11.00 uur; Eucharistieviering; pastor H.Egging; samenzang. Deurcollecte Nederlandse Missionarissen. Annelly.

ZIEKENBEZOEK

Weet u dat iemand uit de parochie in het ziekenhuis is opgenomen voor langer dan drie dagen en prijs stelt op bezoek vanuit de kerk? Laat dit dan a.u.b. aan ons weten. Voor de Lucas aan mevr. R. van Dorp (010-4344106) of aan Jacqueline Kroeze tel: 010- 4350747. Voor de Pax aan mevr. M. v.d. Nol (010- 4748007). Het is heel belangrijk dat parochianen tijdens hun ziek zijn niet vergeten worden.

HET SECRETARIAAT

Het secretariaat is geopend voor inlichtingen, het doorgeven van boodschappen, het reserveren van een datum in de kerkagenda, het opgeven van intenties en het doorgeven van berichten voor dit informatiebulletin. U kunt dit doen in de H. Lucaskerk op donderdag van 10.00 uur tot 11.30 uur, telefoon 010-4702679 of per e-mail: secre.lucas@willibrordparochievlaardingen.nl In de Pax Christikerker kan dit op woensdag van 10.00 uur tot 11.30 uur en op vrijdag van 12.00- 14.00 uur; telefoon 010- 4741790 of per e-mail: secre.pax@willibrordparochievlaardingen.nl.

TELEFOONDIENTST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-29037132

Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van een doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.