

WILLIBRORD ACTUEEL

WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN VOOR DE KATHO LIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN

Meerpaal:	zaterdag 3 oktober 18.00 uur: Woord en Communieviering o.l.v. mw. Siebel.
Lucaskerk:	zondag 4 okt. 9.30 uur Woord en Communieviering; voorganger pastor C. Koeleman, viering met samenzang. Wereldwinkel aanwezig.
Pax Christikerk:	zondag 4 okt. 11.00 uur: Eucharistieviering. Voorganger pastor C. Duynstee. Gezinsviering met kinderkoor OKIDO. Deurcollecte voor diaconie in eigen stad VVEH.

DEZE WEEK

Tentoonstelling in de Liduinabasiliek op elke donderdag, vrijdag- en zaterdagmiddag
geopend van **12.00 uur tot 16.00 uur.**

ACTUELE MEDEDELINGEN

Zondag 4 oktober is er **weer gezinsviering** in **Pax Christikerk**, met als thema: **Een wereld vol vrienden**. We besteden aandacht aan **dierendag** en aan **de heilige Franciscus**. Iedereen is van harte welkom. Er zal voor de **allerkleinsten** (van 0 tot en met 4 jaar) in de naastgelegen zaal **een crèche** zijn.

Taizé viering op 4 oktober in de Lucaskerk aanvang 19.00 uur.
Na afloop is er koffie en thee om nog even na te praten.

Leesinfo: Het nieuwe Bisdomblad Tussenbeide.

Deurcollecte voor Vele Vlaardingers één huis. Vandaag is de deurcollecte voor Vele Vlaardingers één Huis. Deze organisatie is opgericht om de Nieuwe Vlaardingers bij te staan in het vinden van hun weg in onze stad. Het is zeer waarschijnlijk, dat er in de naaste toekomst weer vele nieuwe Vlaardingers zullen komen, die door Vele Vlaardingers Één Huis, bijgestaan moeten worden om hun weg in onze gemeenschap te vinden. Hierdoor zullen de kosten flink stijgen en hebben zij dringend steun nodig. Uw bijdrage is zeer welkom!

Herfstwandeling voor jong en oud

Een wandeling onder begeleiding van pastor Mirjam Heikens. Herfst, winter, lente, zomer. Elk seizoen heeft ons ook wat te vertellen. Hoe zit dat met de herfst? **Op 10 oktober** zullen we daarvan wat ontdekken. Na een gezamenlijk begin in de Lucaskerk maken we een mooie wandeling van zo'n twee uur. Er gaat gespreksstof mee, en ook laten we de stilte op ons inwerken. De wandeling eindigt weer in de Lucaskerk. Dan staat er natuurlijk wat te drinken klaar. Iedereen is welkom, van jong tot oud. Het is natuurlijk wel handig als je goed kunt lopen. **Neem vooral stevige schoenen mee, paraplu/regenkleding** en zin om je te laten verrassen. En verder eventueel een versnapering voor onderweg.

De wandeling start vanuit de Lucaskerk, Hoogstraat 26, Vlaardingen. We starten om 13:30 uur (inloop 13:15) en de middag **duurt tot ongeveer 16:30 uur.** Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Gebedsintenties in de Willibrord deelgemeenschap

U kent waarschijnlijk allemaal het intentieboek achter in de kerk. Hierin kunt u uw eigen, persoonlijke intenties noteren. Op die manier kunt u vragen om gebed voor zaken die op dat moment voor u belangrijk zijn. Naast de gebedsintenties uit het boek zijn er de van te voren aangevraagde betaalde misintenties. Het parochiebestuur heeft de Willibrord deelgemeenschap verzocht om het verschil tussen betaalde en niet betaalde gebedsintenties te verkleinen. Dit heeft na uitgebreid overleg binnen de deelgemeenschap er toe geleid dat we ervoor gekozen hebben om bij het intentieboek een busje te plaatsen voor een vrijwillige bijdrage. Wilt u vanaf zondag 4 oktober een gebedsintentie noteren in het boek? Dan graag ook een geldelijke bijdrage in het busje. We vertrouwen erop dat u begrip heeft voor deze nieuwe gang van zaken in onze beide kerken.

Lezing en gesprekken Synodes over het gezin

Een lezing en gesprek onder leiding van pater Avin Kunnekkadan en Pastor Henri Egging. Dit najaar wordt er in Rome opnieuw een synode over het gezin gehouden. Dit keer is het een gewone bisschoppen synode, met als thema: 'De pastorale uitdaging van het gezin in de context van de evangelisatie'. Deze synode is een goede aanleiding om ons te verdiepen in het gedachtegoed van de kerk over het huwelijk en gezin, relaties en seksualiteit. Gedurende 3 avonden zullen wij stilstaan bij wat er werkelijk toe doet als mensen in liefde samenleven. Wij zullen met elkaar spreken over wat wij op het gebied van relatievorming meemaken in onze omgeving. Voorbij alle polarisatie willen wij ook kennis nemen van het kerkelijke denken over huwelijk en gezin. Ten slotte komen concrete stappen aan de orde die wij als kerkgemeenschap zouden kunnen zetten. Deze bijeenkomsten worden gehouden in **Schiedam op 3**

dinsdagavonden 29 september, 6 en 20 oktober in de pastorie van de H.H. Jacobus en Martinus kerk. De bijeenkomsten beginnen om 20:00 uur (inloop 19.45 uur) en duurt tot ongeveer 22:00 uur. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Het gironummer van de Parochiële Caritas Instelling, te weten: NL18 RABO 0125 3132 62
PCI biedt niet alleen financiële hulp in individuele gevallen maar ook aan instanties, zoals bijvoorbeeld de voedselbank en vluchtelingenwerk. De naar Vlaardingen gekomen Syrische vluchtelingen wil PCI ook zoveel mogelijk helpen. Mocht uw budget te klein zijn om geld te doneren, dan is het goed om te weten dat u vluchtelingen ook kunt helpen met uw overvloedige huisraad, beddengoed, fiets, laptop, enz. Wanneer dat nog goed bruikbaar is, dan kunt u het beste 06-133.149.13 (Colette de Mey) bellen. Maar naar 06-305.652.96 (Han Raeijmaekers) of 06-559.488.46 (Ton van Baaren) is ook prima. Zij kunnen regelen dat er 's maandags een busje de spullen komt ophalen.

Hulp gevraagd.

In zorgcentrum "De Meerpaal" wordt gemiddeld 2x per maand in de kapel op zaterdagavond om 18.00 uur een Eucharistieviering of Woord – en Communieviering gehouden. Enkele bewoners van het huis mogen en kunnen niet zelfstandig naar de kapel komen en moeten worden opgehaald en na afloop van de viering weer worden teruggebracht naar de afdeling. Juist in het weekend zijn er weinig verzorgenden. Daarom is hulp van vrijwilligers noodzakelijk. Wat zou het geweldig zijn als 2-3 personen 1x per maand komen helpen. Juist met een groepje kunnen we de zaterdag avonden verdelen. **Van 17.30 tot 19.15 uur.** Daarna is je hele avond nog beschikbaar voor allerlei activiteiten! Kunnen we met elkaar ervoor waken om onze oudere parochianen niet in de steek te laten? Jong of iets minder jong, meld je aan, en bel gerust als je wat meer informatie wilt! Anneke Schoenmakers, 0104749993, coördinator pastorale groep De Meerpaal.

Gastheren en gastvrouwen gezocht voor aanloophuis

Aanloophuis 'De Groene Luiken' is weer op zoek naar vrijwilligers die het leuk vinden om als één of twee keer per maand dienst te doen als gastvrouw of gastheer.

Wij vragen van de vrijwilligers dat ze een luisterend oor hebben en voor een gezellige en gastvrije sfeer in het aanloophuis kunnen zorgen. Minimum leeftijd voor de vrijwilligers is 25 jaar. Aan het werken in het aanloophuis gaan een intakegesprek en een verplichte basistraining vooraf.

Om een afspraak te maken voor een intakegesprek, kunt u contact opnemen met Rob van Herwaarden, tel. 010 – 434 68 55 of 06 – 424 06 350 of een mailtje sturen naar: rvanherwaarden@dewindwijzer.nl

Geheugensteunpunt 'De Bovenkamer'

Elke maandag van 09.30 – 12.00 uur kunt u in De Windwijzer terecht voor vragen en twijfels over uw geheugen of dat van een ander. U vindt er veel boeken en voorlichtingsmateriaal over geheugen en dementie van regionale en landelijke organisaties. Er zijn deskundige mensen aanwezig.

Inlichtingen bij Marjan van Dorp, tel 06 1537 1474, e-mail: marjanvandorp@dewindwijzer.nl

VIERINGEN VOOR DE VOLGENDE WEEK

Meerpaal: zaterdag 10 oktober 18.00 uur: Geen viering

Lucaskerk: zondag 11 okt. 9.30 uur Eucharistieviering; pater C. Duynstee m.m.v. Willibrordkoor.
Deurcollecte Diaconie in eigen stad. (VVEH)

Elke dinsdag om 19.00 uur rozenkrans bidden.

Elke donderdagochtend (behalve in de vakanties) en vrijdagochtend tussen 10.00 uur en 11.30 uur is de Lucaskerk open voor een persoonlijk gebed.

Pax Christikerk: zondag 11 okt. 11.00 uur: Eucharistieviering. Voorganger pater A. Kunnekkadan m.m.v. koor Liriko, deurcollecte voor la Granja, Annesty.

Weet u dat iemand uit de parochie in het ziekenhuis is opgenomen voor langer dan drie dagen en prijs stelt op bezoek vanuit de kerk? Laat dit dan a.u.b. aan ons weten.

Voor de Lucas aan mevr. R. van Dorp (010-4344106) of aan Jacqueline Kroeze tel: 010- 4350747. Voor de Pax aan mevr. M. v.d. Nol (010- 4748007). U mag ook Mevr. M. Kramers (010-4741090) bellen. Het is heel belangrijk dat parochianen tijdens hun ziek zijn niet vergeten worden.

HET SECRETARIAAT

Het secretariaat is geopend voor inlichtingen, het doorgeven van boodschappen, het reserveren van een datum in de kerkagenda, het opgeven van intenties en het doorgeven van berichten voor dit informatiebulletin. U kunt dit doen in de H. Lucaskerk op donderdag van 10.00 uur tot 11.30 uur, telefoon 010- 4702679 of per e-mail: secr.lucas@willibrordparochievlaardingen.nl In de Pax Christikerk kan dit op woensdag en vrijdag van 10.00 uur tot 11.30 uur; telefoon 010- 4741790 of per e-mail: secr.pax@willibrordparochievlaardingen.nl.

TELEFOONDIENTST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-29037132

Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van een doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.

