

WILLIBRORD ACTUEEL

**WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN**

Lucaskerk: zondag 21 juni; 9.30 uur; Woord- en Communieviering ; pastor C. Koeleman
m.m.v. The Balance

Pax Christikerk: 11.00 uur; Themaviering; Woord- en Communieviering; werkgroep 3D
m.m.v. zanggroep Impuls.

DEZE WEEK**Inzameling voedsel/levensmiddelen door de vormelingen.**

De groep jongeren, die pas gevormd zijn, gaan op **5 en 12 juli** naar een **project in Rotterdam** om te helpen met **voedsel** uitdelen aan **armen en daklozen**. Hiervoor willen we graag houdbare levensmiddelen verzamelen om mee te nemen. Wilt u hieraan een bijdrage leveren?

Dan kunt u **tot 12 juli houdbare levensmiddelen, denk b.v. aan rijst, koffie e.d. inleveren**. **In beide kerken** staat hiervoor een speciale doos. Alvast bedankt !

Tentoonstelling in de Liduinabasiliek op elke donderdag, vrijdag- en zaterdagmiddag, geopend van 12.00 uur tot 16.00 uur.

Jubileumfeest Liduinabasiliek: gewijzigde aanvangstijd

Op 21 juni vieren wij dat de **Liduinakerk aan de Singel in Schiedam 25 jaar geleden is verheven tot basiliek**. Dit jubileum wordt gevierd door naar buiten te gaan in een processie. Iedereen is welkom, want Liduina is van ons allemaal! 's- Morgens is er **eerst een eucharistieviering** in de **basiliek om 10.30 uur** (en niet om 9.30 uur, zoals eerder aangekondigd). Daarna is er koffie en thee in De Wilgenburg. **Vanaf 14.15 uur trekken wij in processie met de relieken van de heilige Liduina door de straten van Schiedam.** Halverwege is er een **gebedsdienst in de Grote Kerk**. Om **16.15 uur sluiten** wij de processie af met **vespers in de basiliek**. Daarna is er **vanaf 17.00 uur een informeel samenzijn** op de trappen voor de basiliek. **Wees welkom, vier mee en vooral: loop mee in de processie, ook als je uit een ander deelgemeenschap van de parochie komt.**

Let op: Gewijzigde openingstijden secretariaat Pax Christikerk

Met ingang van a.s. dinsdag zal het secretariaat van de Pax niet meer open zijn op dinsdag.. Wel blijft het secretariaat geopend op **woensdag en vrijdag van 10.00 uur tot 11.30 uur.**

Geloofsverdieping: Kennismaking met de Oosterse/Indiase Spiritualiteit, donderdag 25 juni door Pater Avin Kunnekkadan.

De crisis in het leven is een crisis in spiritualiteit. Veel mensen zoeken naar een zinvol leven en innerlijke vrede. Velen reizen naar andere landen en tradities (bv. boeddhisme). India was altijd al een soort 'attractie' voor religie, filosofie en spiritualiteit. Enkel een gezonde spiritualiteit kan ons helpen innerlijke rust en harmonie te ervaren. Deze avond is een kennismaking met de cultuur van innerlijke vrede. Hoe kan iedereen dit verwerven? **Pater Avin** zal hierover spreken en dit met een meditatie in praktijk brengen. Daarna is er ook ruimte voor een gesprek met elkaar. Iedereen die zoekt naar een innerlijk leven is welkom. Deze avond wordt gehouden **in Centrum de Wilgenburg (achter de St. Liduina-OLV Rozenkrans) op donderdagavond 25 juni van 20.00 – 22.00 uur.** Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Kom naar Benefiet "Stilteconcert" De Driepas!

De werkgroep **'Stiltecentrum De Driepas'** organiseert een **Benefiet 'Stilteconcert' op zaterdag 27 juni 2015 van 14.00 tot 16.00 uur in de Lucaskerk, Hoogstraat 26, Vlaardingen.** Het Stiltecentrum ontvangt geen directe subsidie, daarom organiseert de werkgroep dit benefiet stilteconcert om de kosten te dekken, want in 'Stiltecentrum De Driepas' zijn altijd waxinelichtjes, bloemen en leesmateriaal aanwezig. Het licht brandt, de deur wordt open en dicht gedaan, er hangt een camera en er wordt huur betaald. Toegangskarten voor het Stilteconcert zijn vanaf **13.00 uur** te krijgen bij de ingang op het kerkplein; **de bijdrage is minimaal € 5,-.** Een stilteconcert biedt reflectie en ontspannende muziek, dans, teksten en beelden door mensen uit verschillende werelddelen en met uiteenlopende levensbeschouwingen. Stilte is universeel en

niet uitsluitend aan religie gebonden. Er zijn meerdere vormen van stilte: stilte zonder geluid en stilte in je hoofd; stilte betekent loslaten, jezelf zijn, even helemaal niets. In stilte tussen alle ruis ligt wijsheid verborgen. Om deze stilte te vinden is De Driepas een mooie plek in Vlaardingen, "het mooiste stiltecentrum van heel Nederland". **U bent van harte welkom.**

Geloofsverdieping: Labyrint lopen op zaterdagmiddag 4 juli, 13.30 uur.

Een labyrint is een oeroud symbool dat door veel oude culturen over de wereld is gebruikt. Het voorchristelijke spiraal staat symbool voor de verbinding tussen de menselijke en goddelijke wereld. Het labyrint kun je als metafoor zien voor het vinden van je eigen levensweg.

Ze heeft tot doel een spirituele weg fysiek voor te stellen. Er is, in tegenstelling tot een doolhof, maar één weg die door het labyrint slingert. En wellicht is het zo dat het afleggen van de weg belangrijker is dan het snel bereiken van het doel. Het lopen van een geleid pad maakt dat je kunt ontspannen, je kunt concentreren en mediteren. De middag begint met uitleg en hierna wordt het labyrint gelopen. Afhankelijk van het weer zal dit buiten of binnen plaatsvinden.

De activiteit wordt begeleid door Elly Barendregt en zal plaatsvinden in de **Pax Christikerk**, Reigerlaan 51 te Vlaardingen van **13.30 uur tot circa 16.00 uur.**

In verband met de voorbereiding van deze activiteit moet u zich vooraf aanmelden via e-mail: geloofsverdieping@goedeherderparochie.nl. voor 2 juli.

Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

VIERINGEN VOOR DE VOLGENDE WEEK

Lucaskerk: zondag 28 juni; 9.30 uur; Woord- en Communieviering ; L. Meijer m.m.v. Willibrordkoor

Elke dinsdag om 19.00 uur rozenkrans bidden.

Elke donderdagochtend (behalve in de vakanties) en vrijdagochtend tussen 10.00 uur en 11.30 uur is de Lucaskerk open voor een persoonlijk gebed.

Pax Christikerk: zondag 28 juni; 11.00 uur; Eucharistieviering ; pastor H. Egging. Gezinsviering m.m.v. kinderoor Okido.

ZIEKENBEZOEK OP VERZOEK.

Weet u dat iemand uit de parochie in het ziekenhuis is opgenomen voor langer dan drie dagen en prijs stelt op bezoek vanuit de kerk? Laat dit dan a.u.b. aan ons weten.

Voor de Lucas aan mevr. R. van Dorp (010-4344106) of aan Jacqueline Kroeze tel: 010- 4350747.

Voor de Pax aan mevr. M. v.d. Nol (010- 4748007). U mag ook Mevr. M. Kramers (010-4741090) bellen. Het is heel belangrijk dat parochianen tijdens hun ziek zijn niet vergeten worden.

HET SECRETARIAAT

Het secretariaat is geopend voor inlichtingen, het doorgeven van boodschappen, het reserveren van een datum in de kerkagenda, het opgeven van intenties en het doorgeven van berichten voor dit informatiebulletin. U kunt dit doen in de H. Lucaskerk op donderdag van 10.00 uur tot 11.30 uur, telefoon 010- 4702679 of per e-mail: secr.lucas@willibrordparochievlaardingen.nl In de Pax Christikerk kan dit op woensdag en vrijdag van 10.00 uur tot 11.30 uur; telefoon 010- 4741790 of per e-mail: secr.pax@willibrordparochievlaardingen.nl.

TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP Tel. 06-29037132

Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van een doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.