

## WILLIBRORD ACTUEEL

WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN  
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN

Meerpaal: zaterdag 14 maart om 18.00 uur, Woord- en Communieviering; Cissy Sebel.  
Lucaskerk: zondag 15 maart om 9.30 uur; Eucharistieviering; pater E. Clarenbeek. Samenzang.

## DEZE WEEK

**Anders-dan-Anders-viering**

Iedereen is van harte uitgenodigd in deze viering op: **Zondag 15 maart 2015** Het thema van deze viering, waarin geloof en popmuziek samen komen is: **Wie/wat geeft jou hoop?**

Er worden nummers gezongen van onder andere: **John Lennon, Frank Boeijen en De Dijk.**

De voorganger is pastor Kees Koeleman m.m.v. Ruud's combo en de viering is in **de Pax Christikerk om 11.00**

**Op zondag 15 maart zal Food for All met artikelen uit Ethiopë aanwezig zijn.**

**Zondag 22 maart** zal in drie kerken van onze parochie **de tweede Zondag Plus** worden gehouden. Deze keer in Schiedam in de St. Jan de Doper - Visitatiekerk, in Vlaardingen in de H.Lucaskerk en in Maassluis in de Andreas Petrus en Paulus kerk. Time-Out is **het thema van deze Zondag-Plus, tijd nemen voor ontmoeten, vieren en lunchen.** Om 9.15 uur staan de deuren open en 9.30 uur starten de workshops, daarna is er een eucharistieviering die in alle drie de kerken om 11.00 uur begint. Na de viering kan iedereen aanschuiven voor de lunch. Meer informatie over de diverse workshops vindt u op de flyer die achterin, of in de hal van de kerk ligt. Daar liggen ook intekenlijsten waar u zich kunt inschrijven en de workshop van uw keuze kunt aangeven. Ook via de web- site van de parochie en via e-mail kunt u zich aanmelden. Voor kinderen en jongeren is er een eigen workshop. Kortom voor iedereen is er die dag iets te beleven. Gun uzelf eens een time-out in deze veertigdagentijd en doe mee aan de Zondag-Plus. **U bent welkom vanaf 9.15 uur** bij de workshops of vanaf 11.00 uur bij de viering met aansluitend voor iedereen een lunch. Nog een goede tip: neem eens een introducé mee, bekend of niet bekend met de kerk, de Zondag -Plus is er voor iedereen.

**Vervoer voor en door parochianen in Vlaardingen?**

Volgende week **zondag is de Pax Christikerk gesloten omdat op 22 maart de 2<sup>e</sup> Zondag- plus viering** wordt gehouden in **de Lucaskerk**. Het kan zijn dat het voor u heel moeilijk is om op eigen gelegenheid naar die andere kerk te komen. Het is dan jammer dat u daardoor niet in de gelegenheid bent om naar deze speciale viering in de andere kerk te gaan. **WIJ WILLEN GRAAG WETEN OF ER BEHOEFTE IS AAN 'VERVOER DOOR EN VOOR PAROCHIANEN'**. Bent u één van de mensen, waarvoor die andere kerk net te ver weg is om op eigen gelegenheid naar toe te gaan? Zou u wel met iemand willen meerijden? Laat het zo spoedig mogelijk aan ons weten via de secretariaten (telefonisch of per e-mail, zie achterzijde van dit Vaartje) Daarnaast willen we graag weten wie incidenteel (dus niet elke keer) medeparochianen op willen halen en na de viering ook weer naar huis willen brengen. U kunt dit doorgeven aan een van de secretariaten. Per keer wordt gekeken wie met wie mee kan rijden. Wij hopen voor de eerstkomende gezamenlijke viering op 22 maart deze meerrijdenservice in te kunnen zetten.

Naast de zondag plus viering van 22 maart is er nog een moment van bezinning.

**Om 19.00 uur is de laatste Taizé gebedsdienst van dit seizoen in de Bethelkerk aan de Burgemeester Verkadesingel 26.** Ook daar bent u weer van harte welkom.

**Kerk met Stip wil u attenderen op de reeks programma's 'Buch in de Bajes'** die **vanaf donderdag 12 maart** gedurende **8 weken elke donderdagavond om 21.30 uur op RTL 4** wordt uitgezonden. Deze reeks is opgenomen in **PI De Schie**. Via deze programma's kunt u (wat bijgekleurd door de commerciële omroep, maar toch) een beeld krijgen van de mensen waar wij via 'Kerken met Stip' mee verbonden zijn. Frank Kazenbroot, de r.k. pastor daar, gaat de programmareeks opnemen om delen daaruit later te kunnen gebruiken als werkmateriaal.

**Op de donderdagavonden in de vastentijd** is er om **19.30 uur**, (tijdsduur ongeveer een half uur) het wekelijks avondgebed in **Kerkcentrum Holy**. De Pax Christi kerk helpt actief mee aan de voorbereiding.

**Pelgrimage project had een prima start in de Lucaskerk.**

Heel bijzonder om mensen met een verschillende religie rondom dit thema op het volle kerkplein van de Lucaskerk te ontmoeten. Onder verrassend grote belangstelling is de serie van start gegaan. Zestig mensen uit verschillende geloofsgemeenschappen kwamen bij elkaar voor een dialoog over pelgrimage in ieders cultuur. Elkaar zien en kennen en ontmoeten is de basis voor vrede. Vrede verbindt. De inleidingen waren boeiend en werden verzorgd door de Raad van Kerken en Pax Vredesorganisatie, **met in een levendig gesprek korte toevoegingen vanuit de Islamistische en Hindoe tradities.** Pelgrimage is het uit te dragen thema de komende jaren van de Wereldraad van Kerken. Een kernzin was: Wat kunnen wij achter ons laten om in vrede met de medemens op pad te gaan. Er kan worden teruggekeken op een inspirerende en hoopvolle avond om verder te

gaan in het verbeteren van de Vlaardingse samenleving, waar voor iedereen, ongeacht geloof, huidskleur of achtergrond, een plek is. De volgende avond is op **26 maart**. Inleider is dan Gied ten Berge over christelijke pelgrimages. Hindoes en Moslims en mensen met een andere levensbeschouwing gaan in het tweede deel van de avond ons dan vragen stellen over "onze" pelgrimstochten. **Wie wil dan op voorhand iets uit persoonlijke ervaring vertellen? Misschien een paar plaatjes erbij laten zien, of iets wat je uit het pelgrimsoord hebt meegebracht?** Graag hierover contact opnemen met Han Ræijmaekers, [movzwo@hetnet.nl](mailto:movzwo@hetnet.nl) of 06- 0565296. Vredesorganisatie Pax zal in de komende Vredesweek op zondag 20 september betrokken zijn bij een grote Vredeswandeling in Vredestad Den Haag. **Op Internationale Vredesdag 21 september is er 's avonds in Vlaardingen een Colleetour over "Vrede Verbindt"** door de Ambassade van Vrede. Noteer de data alvast in de agenda.

#### **Op zondag 15 maart vraagt Amnesty International uw aandacht voor een drietal zaken:**

1. Rechten van vrouwen en meisjes in Spanje;
2. Vrijlating van Su Changlan in China, die vastzit vanwege haar steunbetuiging voor demonstraties voor vrouwenrechten;
3. Onderzoek naar de vermeende marteling van de Russische Rasul Kudaev, hij werd veroordeeld op 23 december 2014, hij zou gemarteld zijn om een bekentenis af te dwingen. Voor alle zaken liggen voorbeeldbrieven naar autoriteiten op het kerkplein. Voor de zaak van de Rus Rasul Kudaev, willen we aandringen op onderzoek naar vermeende marteling en berechting van de verantwoordelijken. U kunt dit verzoek ondertekenen op een petitielijst.

#### **Geloofsverdieping: Een meditatieve- en creatieve middag in de veertigdagentijd, op dinsdag 17 maart.**

Aan de hand van een tekst, passend in de veertigdagentijd, gaan we met schildersmateriaal aan de slag. Eerst laten we de tekst op ons inwerken om vervolgens met krijt of wasco uit te beelden wat deze tekst bij ons oproept. Daarna wisselen we met elkaar uit wat dit meditatief bezig zijn met tekst en materiaal ons heeft gebracht. Deze middag is voor iedereen toegankelijk, met of zonder creatieve ervaring. De middag wordt o.a. begeleid door Corrie van Dorp, Vlaardings kunstenaar en voormalig vakdocent Creatieve Vakken. De middag wordt gehouden in de Pax Christikerk, Reigerlaan 51, Vlaardingen. In verband met de aanschaf van het materiaal **moet u zich vooraf aanmelden** via e-mail: [geloofsverdieping@goedeherderparochie.nl](mailto:geloofsverdieping@goedeherderparochie.nl) **De kosten voor materiaal en koffie/thee bedragen EUR 7,50.**

U kunt de projecten van de Vastenactie steunen door uw bijdrage over te maken naar

NL04INGB0000023325

t.n.v. Vastenactie Schiedam, Vlaardingen, Maassluis te Vlaardingen.

#### **ACTUELE MEDEDELINGEN**

##### **VIERINGEN VOOR DE VOLGENDE WEEK**

**Lucaskerk: zondag 22 maart, Zondag Plus; 11.00 uur; Eucharistieviering pater A. Kunnekkadan m.m.v. Willibrordkoor, Kerkcollecte Vastenactie.**

Elke dinsdag om 19.00 uur rozenkrans bidden.

Elke donderdagochtend (behalve in de vakanties) en vrijdagochtend tussen 10.00 uur en 11.30 uur is de Lucaskerk open voor een persoonlijk gebed.

**Pax Christikerk: gesloten in verband met de Zondag plus.**

#### **ZIEKENBEZOEK OP VERZOEK.**

Weet u dat iemand uit de parochie in het ziekenhuis is opgenomen voor langer dan drie dagen en prijs stelt op bezoek vanuit de kerk? Laat dit dan a.u.b. aan ons weten: voor de Lucas aan mev. R. van Dorp (010-4344106) of aan Jacqueline Kroeze tel: 010- 4350747 voor de Pax aan mev. M. v.d. Nol (010- 4748007). U mag ook Mevr. M. Kramers (010-4741090) bellen. Het is heel belangrijk dat parochianen tijdens hun ziek zijn niet vergeten worden.

#### **HET SECRETARIAAT**

Het secretariaat is geopend voor inlichtingen, het doorgeven van boodschappen, het reserveren van een datum in de kerkagenda, het opgeven van intenties en het doorgeven van berichten voor dit informatiebulletin. U kunt dit doen in de H. Lucaskerk op donderdag van 10.00 uur tot 11.30 uur, telefoon 010- 4702679 of per e-mail: [secr.lucas@willibrordparochievlaardingen.nl](mailto:secr.lucas@willibrordparochievlaardingen.nl) In de Pax Christikerk kan dit op dinsdag, woensdag en vrijdag van 10.00 uur tot 11.30 uur; telefoon 010- 4741790 of per e-mail: [secr.pax@willibrordparochievlaardingen.nl](mailto:secr.pax@willibrordparochievlaardingen.nl).

#### **TELEFOONDIENTST WILLIBRORDGEMEENSCHAP:**

Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van een doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord, tel. 06-29037132

