

WILLIBRORD ACTUEEL

WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN

DEZE WEEK

Lucaskerk: zondag 1 maart; Eucharistieviering; pater E. Clarenbeek; samenzang, wereldwinkel.
Pax Christikerk: zondag 1 maart om 11.00 uur; Woord- en Communieviering; pastor M. Heikens
 m.m.v. koor Liriko, deurcollecte voor la Granja. Kinderwoorddienst10+, wereldwinkel.
 Themaviering Vastenactie met kerkcollecte.

Leesinfo: * het nieuwe bisdomblad "Tussenbeide" op de bekende infoplekken in beide kerken.
 * Intekenlijst en informatie over zondagplus op 22 maart a.s.

Vasten (Voedselbank)

Iedere week iets (liefst fairtrade) meebrengen voor de Voedselbank. De manden om het in te zamelen staan klaar. De veertig dagen voor Pasen / de vastentijd lenen zich uitstekend om een bijzondere daad van liefde te stellen. Het bisdom is een bisdombrede voedselinzamelingsactie gestart en wij als Willibrord-parochie doen er aan mee ten behoeve van de voedselbank in Vlaardingen. Dit onder **het motto: 'waar wij vasten, worden anderen gevoed'**. Tijdens de Chrismamis op woensdag in de Goede Week zijn wij als deelnemende parochie uitgenodigd om bij de offerande symbolisch een voedselpakket aan te dragen. Dan ook zal de opbrengst bisdombreed bekend worden gemaakt.

Paaskaarsen: Ook dit jaar kunt u weer huispaaskaarsen bestellen. Dit kunt u doen op de intekenlijst op het kerkplein. Bij bestelling graag het bedrag gelijk afrekenen bij de koster. **Laatste besteldag is 1 maart 2015.** In de Pax Christikerk is dit ook mogelijk. Hier ligt een bestelformulier waarop U uw keus kunt invullen.

Op de donderdagavonden in de vastentijd is er om **19.30 uur** tijdsduur +/- ½ uur) het wekelijks avondgebed in Kerkcentrum Holy. Vanuit de Pax Christi kerk wordt er actief meegedaan aan de voorbereiding.

Vastenestafette. De Veertigdagentijd is een periode van bezinning en actie. Wij staan stil bij levensvragen en wij komen in beweging voor mensen op andere plekken in deze wereld. De verschillende deelgemeenschappen van parochie De Goede Herder doen dat ieder op eigen wijze. Maar wij plaatsen al die activiteiten wel in het grotere geheel van de Vastenestafette.

Na de dialoog-vastenmaaltijd in Vlaardingen, wordt het estafettestukje deze week doorgegeven naar Maassluis. **Op woensdag 4 maart om 19.30 uur is er in de Andreas, Petrus en Pauluskerk in Maassluis een Meditatie-bijeenkomst rond het Hongerdoek.** U bent van harte welkom.

Geloofsverdieping: Zorg voor de naaste, een inspirerende avond door Pastor Henri Egging met een maaltijd verzorgd door Lucas Cooking. Dinsdag 3 maart 2015.

Veel mensen zetten zich in om zorg te dragen voor hun naasten. De God van aartsvader Abraham roept zijn volgelingen – joden, christenen en islamieten – op om te zien naar de mens in nood, zowel in eigen kring als daarbuiten. De verschillende geloofstradities geven daar woorden aan. Die woorden werken door in de organisatie van de zorg, in het handelen van de gelovigen, en in de zorgzame opstelling van mensen in de samenleving. Op deze avond staan wij stil bij onze zorg voor de naaste, en bij de woorden die jodendom, christendom en islam hieraan geven: chesed, caritas, diaconie en zakaat. Wij zien ook hoe deze woorden elkaar aanvullen en daardoor een nieuw licht werpen op de sociale zorg in onze eigen traditie. U bent van harte welkom in **de H. Lucaskerk, Hoogstraat 26 a/b, Vlaardingen** op **dinsdagavond 3 maart, vanaf 18.00 tot ongeveer 21.00 uur** (inloop vanaf 17.45). Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. U moet zich hiervoor opgeven, via geloofsverdieping@goedeherderparochie.nl, laatste aanmelddatum zondag 1 maart, voor 18.00 uur of via de intekenlijsten achter in de kerk.

Momenten van bezinning waar we iedereen welkom heten:

04 maart Meditatief moment met gedichten van Rutger Kopland rond Psalm 23; **19.30 uur Bethelkerk**
08 maart Themaviering "Met open handen" in Lucaskerk; aanvang 9.30 uur

Anders-dan-Anders-viering

Iedereen is van harte uitgenodigd in deze viering op: **Zondag 15 maart 2015**
 Het thema van deze viering, waarin geloof en popmuziek samen komen is:

Wie/wat geeft jou hoop?

Er worden nummers gezongen van onder andere: John Lennon, Frank Boeijen en De Dijk.
 De voorganger in deze viering is pastor Kees Koeleman m.m.v. Ruud's combo en de viering is in de Pax Christikerk om 11.00 uur.

Pelgrimage project. Start 10 maart in de Lucas' kerk.

Heel bijzonder om mensen met een verschillende religie rondom dit thema te ontmoeten. De Wereldraad van Kerken heeft een nieuw thema voor de komende jaren. Pelgrimage, opgevat als een fysieke reis naar een bedevaartsoord of als een symbool voor de levensreis. Op initiatief van De Windwijzer en Ambassade van Vrede (Vlaardingse Vredesweek) wordt een viertal avonden georganiseerd rond dit thema, **namelijk 10 en 26 maart en 8 en 20 april**. De **eerste avond op 10 maart is in de Lucaskerk**, met Klaas van der Kamp namens de Raad van Kerken Nederland en Edwin Ruigrok van landelijke vredesbeweging PAX. Daarna speciale avonden over bedevaarten binnen de Hindoegemeenschap (India), van moslims (Mekka) en in christendom (Rome, Bethlehem Jeruzalem, Lourdes, Compostella en nog veel meer) We rekenen op een vaste groep van hindoes, moslims en christenen die (nagenoeg) alle avonden meemaakt en op bezoekers per avond. U bent van harte welkom. Opgeven voor de serie van vier bijeenkomsten a.u.b. via info@dewindwijzer.nl.

OVERLIJDEN

Op zondag 25 februari is overleden Mevrouw DO VOLLERING- RUIGROK. Zij werd 95 jaar. Zij woonde in de Meerpaal. De uitvaartdienst en de begrafenis hebben inmiddels plaatsgevonden. Wij wensen de familie, vrienden en bekenden veel sterkte bij het verlies van hun dierbare.

ACTUELE MEDEDELINGEN

Nog geen Kinderpardon:

Het is inmiddels twee jaar geleden dat het Kinderpardon bekend werd gemaakt. Voor veel kinderen was dit prachtig nieuws. Er zitten echter nog steeds kinderen in onzekerheid; zoals onze **twee Vlaardingse kinderen**, ondanks het feit dat 36.639 mensen en 300 burgemeesters hebben getekend voor **een Eerlijk Kinderpardon**. Defence for Children legt zich hier niet bij neer en zal de komende weken voor deze kinderen in actie komen. Ondanks dat het Kinderpardon een overwinning was voor de kinderrechten, worden bij de uitvoering ervan rechten van kinderen geschonden. Het menselijk leed en de kinderen achter de cijfers zijn naar de achtergrond verdrongen. Het is aan de Tweede Kamer om er op toe te zien dat uitvoering wordt gegeven aan een Eerlijk Kinderpardon voor ieder geworteld kind.

U kunt bij de **Provinciale Staten verkiezingen een stem** uit brengen voor deze kinderen.

Defence for Children wil de komende weken de politiek wakker schudden zodat de kinderen recht wordt gedaan en zij weer kunnen slapen. Voor meer informatie:

Pia van der Velde, tel. 4345598 en Nelleke van der Luit, tel. 4349551, Stichting Uitvlucht.

VIERINGEN VOOR DE VOLGENDE WEEK

Lucaskerk: **zondag 8 maart om 9.30 uur; Woord- en Communieviering; voorganger diaken T.v.d. Meer m.m.v. Willibrordkoor**

Elke dinsdag om 19.00 uur rozenkrans bidden.

Elke donderdagochtend (behalve in de vakanties) en vrijdagochtend tussen 10.00 uur en 11.30 uur is de Lucaskerk open voor een persoonlijk gebed.

Pax Christikerk: **zondag 8 maart om 11.00 uur: ; Eucharistieviering; Voorganger pater E. Clarenbeek m.m.v. Pax Christi Cantorij. Deurcollecte; Annesty. Kinderwoorddienst 10+**

ZIEKENBEZOEK OP VERZOEK.

Weet u dat iemand uit de parochie in het ziekenhuis is opgenomen voor langer dan drie dagen en prijs stelt op bezoek vanuit de kerk? Laat dit dan a.u.b. aan ons weten: voor de Lucas aan mevr. R. van Dorp (010-4344106) of aan Jacqueline Kroeze tel: 010- 4350747 voor de Pax aan mevr. M. v.d. Nol (010- 4748007). U mag ook Mevr. M. Kramers (010-4741090) bellen.

Het is heel belangrijk dat parochianen tijdens hun ziek zijn niet vergeten worden.

HET SECRETARIAAT

Het secretariaat is geopend voor inlichtingen, het doorgeven van boodschappen, het reserveren van een datum in de kerkagenda, het opgeven van intenties en het doorgeven van berichten voor dit informatiebulletin. U kunt dit doen in de H. Lucaskerk op donderdag van 10.00 uur tot 11.30 uur, telefoon 010- 4702679 of per e-mail: secr.lucas@willibrordparochievlaarding.nl In de Pax Christikerk kan dit op dinsdag, woensdag en vrijdag van 10.00 uur tot 11.30 uur; telefoon 010- 4741790 of per e-mail: secr.pax@willibrordparochievlaarding.nl.

TELEFOONDIENT WILLIBRORDGEMEENSCHAP:

Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van een doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord, tel. 06-29037132