

**WILLIBRORD ACTUEEL****WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN  
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN****DEZE WEEK****Woensdag 21 januari is er Soos in de H. Lucaskerk****Uitnodiging**

**Heilige Arnold Janssen (1837-1909)** is geboren in Goch, Duitsland. In 1875 stichtte hij in het Nederlandse dorpje Steyl een missiecongregatie, de **SVD (Societas Verbi Divi)** of 'Het Gezelschap van het Goddelijk Woord' en in 1989 de missiecongregatie van de Dienaressen van de Heilige Geest van de eeuwigdurende aanbidding. De congregaties groeiden enorm en breidden zich uit over alle wereld-delen. Wij willen u van harte uitnodigen om het feest van onze stichter samen met ons te vieren.

Wij beginnen het feest met een **eucharistieviering in de basiliek van de Heilige Liduina**.

Aansluitend is er een **Power Point presentatie over het leven van de Heilige Arnold Janssen**.

Daarna is er in de pastorie een informeel samenzijn onder het genot van een hapje en een drankje.

Datum: **donderdag, 22 januari 2015**

Tijd: **19.00 uur- Eucharistieviering**

**19.45 uur- PowerPoint**

Plaats: **Basiliek St. Liduina en O.I. V. Rozenkrans**

Singel 104, 3112GS, Schiedam

Voorganger: **Pater Bert Wooning, provinciaal SVD Nederlandse en Belgische Provincie.**

Wij zouden het fijn vinden als u zich even aanmeldt, **uiterlijk voor 21 januari 2015.**

Aanmelden kan via telefoonnummer **06- 12555768** of **06- 84414082**

Graag tot ziens **pater Avin en pater Richard.**

**De eerste activiteit van de werkgroep Geloofsverdieping in 2015.****Filmavond: Like Father, Like Son.**

In het nieuwe jaar start de Werkgroep Geloofsverdieping met een filmavond in de **Pax Christikerk** met de **Father, Like Son** op **vrijdagavond 23 januari van 20.00 uur tot 22.00 uur.**

Er is een vergissing gemaakt toen Keita geboren werd. Het jochie werd verwisseld met de zoon van een arbeidersgezin dat een eenvoudig winkeltje in een buitenwijk uitbaat. 'Dat verklaart alles', zegt een van de vaders in dit aangrijpende familiedrama als hij hoort dat zijn kind in het ziekenhuis verwisseld is met een andere baby. Want voelde hij niet altijd al dat de kleine Keita anders was? Bedeesder? Minder ambitieus? Minder begaafd? Wat betekent de band tussen ouders en kinderen? Welke verantwoordelijkheden schept die? En hoe verandert die door de tijd als de kinderen zelf in de rol van ouders groeien?

Het dilemma waar de vier ouders in Like Father, Like Son voor staan, is de vraag of ze de jongens moeten ruilen. Wie beschouwen ze als hun echte zoon? Die met dezelfde genen of degene die ze hebben opgevoed? Het verklaart eigenlijk heel weinig, die bloedband. Genetisch verwant of niet, de band tussen ouders en kinderen draait om verantwoordelijkheid nemen. Jezelf opzij zetten, zoals Keita's vader moet leren. **We kijken naar de film en gaan na afloop met elkaar in gesprek over de film.**

De avond wordt **geleid door Pastor Kees Koeleman.**

U bent al **vanaf 19.45 uur welkom in de Pax Christikerk, Reigerlaan 51 te Vlaardingen.**

**De toegang is gratis, maar een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.**

**Taizéviering.**

Op **1 februari 2015** is er weer een **Taizé gebedsdienst** in de **H. Lucaskerk.**

Deze begint om **19.00 uur.**

Na afloop is er gelegenheid tot ontmoeting met elkaar onder het genot van een kopje koffie/thee.

**Kinderwoorddienst/ Groep 10+ zondag 1 februari a.s.**

Op **zondag 1 februari a.s.** is er weer een **kinderwoorddienst/groep 10+.**

**Iedereen is wel eens bang.** Maar is dat wel terecht of kun je daar zelf iets aan veranderen?

Je bent van harte welkom in de **Pax Christikerk!** Aanvang vieringen: **11.00 uur**

**ACTUELE MEDEDELINGEN****Winterfair**

**Zaterdag 24 januari van 15.00 uur tot 19.00 uur Winterfair** in de **Bethelkerk, Burgemeester Verkadesingel 26.** Thema's: **Muziek Brocante Hobby Eten en Drinken**

Tevens is er op **25 januari om 10.00 uur een afsluitende viering vanwege het 75 jarig bestaan van de Bethelkerk.** Informatie over activiteiten in de Bethelkerk zijn uitgebreid te vinden op hun website:

**www.ambacht-oost.nl**

### **Lezing: Liduina voor Dummies.**

**Het jaar 2015 is door de Gemeente Schiedam uitgeroepen tot Liduinajaar.** Er komen allerlei activiteiten om de stadsheilige te belichten. In januari is er de lezing: Liduina voor dummies, bedoeld voor mensen die weinig of niets weten over Liduina.

Wie was zij? Hoe was haar leven? Hoe komt het dat ze heilig werd? Wat is eigenlijk een heilige? Wat herinnert aan Liduina hier in Schiedam? De lezing (met veel illustraties) wordt gegeven door Lidwien Meijer, die als Schiedamse opgroeide met de verhalen over haar beroemde naamgenote.

De lezing wordt twee keer aangeboden: op **dinsdagmiddag 20 januari, aanvang 14.00 uur en op donderdagavond 29 januari. Aanvang 20.00 uur.** Beide keren in zaal **de Wilgenburg, Land van Ris 6** (achter de Liduinabasiliek). **De toegang is vrij. Een bijdrage is welkom.**

Meer informatie: **Lidwien Meijer, telefoon 4266032.**

### **Pax Christikerk** bij de themaviering van **werkgroep 3D** en **Zanggroep Impuls**

Het thema is : **"Wie een brug bouwt naar een ander....."**

Wat betekent dit voor u en wat zou u hier invullen?

Tijdens deze woord- en communieviering willen wij hier graag met u bij stilstaan.

**8 februari om 11.00 uur in de Pax Christikerk..**



**In de Windwijzer, Schiedamseweg 95, 3134 BD Vlaardingen, Thema-avond: 'De ontdekking van de hemel'** Op donderdag **22 januari** is er om **20.00 uur** in **De Windwijzer aan de Schiedamseweg 95** een thema-avond over de roman 'De ontdekking van de hemel' van **Harry Mulish**. In 1992 verscheen dit boek en het bleek zijn meesterwerk te zijn. Het omvat eigenlijk alle thema's die kenmerkend zijn voor het oeuvre van de schrijver: vriendschap, filosofie, religie, wetenschap, kosmologie en de betekenis van de holocaust. Ignace Cornelissen bewerkte het boek tot een toneelstuk en nam de regie voor zijn rekening. Op 22 januari staan we nader stil bij de inhoud van het boek en bij wat Ignace hiermee deed. Het is vanzelfsprekend dat er heel wat gebeurt met een boek van 900 pagina's (!) als je er een toneelstuk van 2 keer een uur van maakt. Dit toneelstuk wordt op donderdag 29 januari in de Stadsgehoorzaal in Vlaardingen gespeeld. In De Windwijzer komen Pitt de Grooth, die nauw betrokken was bij de totstandkoming van het toneelstuk en Jan de Geus, die vooral op de theologische thema's heeft gelet, aan het woord. De avond is bedoeld als een inleiding op en een opwarmer voor de avond van de voorstelling van 29 januari. Toegangsprijs voor deze avond: € 5,- Kaarten voor zowel de thema-avond van 22 januari als de voorstelling van 29 januari zijn te bestellen via [www.stadsgehoorzaal.nl](http://www.stadsgehoorzaal.nl). Meer informatie op [www.dewindwijzer.nl](http://www.dewindwijzer.nl) of via tel. 010 – 434 78 81

### **VIERINGEN VOOR DE VOLGENDE WEEK**

**Lucaskerk: zondag 25 januari om 9.30 uur; Eucharistieviering; voorganger pastor H. Egging m.m.v. Willibrordkoor.**

Elke dinsdag om 19.00 uur rozenkrans bidden.

Elke donderdagochtend (behalve in de vakanties) en vrijdagochtend tussen 10.00 uur en 11.30 uur is de Lucaskerk open voor een persoonlijk gebed.

**Pax Christikerk: zondag 25 januari om 11.00 uur; Eucharistieviering; voorganger pastor H. Egging m.m.v. Pax Christi Cantorij.**

### **ZIEKENBEZOEK OP VERZOEK.**

Weet u dat iemand uit de parochie in het ziekenhuis is opgenomen voor langer dan drie dagen en prijs stelt op bezoek vanuit de kerk? Laat dit dan a.u.b. aan ons weten: voor de Lucas aan mevr. R. van Dorp

(010-4344106) of aan Jacqueline Kroeze tel: 010- 4350747 voor de Pax aan mevr.

M. v.d. Nol (010- 4748007). U mag ook Mevr. M. Kramers (010-4741090) bellen.

Het is heel belangrijk dat parochianen tijdens hun ziek zijn niet vergeten worden.

### **HET SECRETARIAAT**

Het secretariaat is geopend voor inlichtingen, het doorgeven van boodschappen, het reserveren van een datum in de kerkagenda, het opgeven van intenties en het doorgeven van berichten voor dit informatiebulletin. U kunt dit doen in de H. Lucaskerk op donderdag van 10.00 uur tot 11.30 uur, telefoon 010- 4702679 of per e-mail: [secr.lucas@willibrordparochievlaardingen.nl](mailto:secr.lucas@willibrordparochievlaardingen.nl) In de Pax Christikerk kan dit op dinsdag, woensdag en vrijdag van 10.00 uur tot 11.30 uur; telefoon 010- 4741790 of per e-mail: [secr.pax@willibrordparochievlaardingen.nl](mailto:secr.pax@willibrordparochievlaardingen.nl).

### **TELEFOONDIENTST WILLIBRORDGEMEENSCHAP:**

Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van een doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord, tel. 06-29037132

