

WILLIBRORD ACTUEEL**WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN****DEZE WEEK**

Anders- dan- Anders- viering op 26 oktober 2014.
Aanvang: 11.00 uur in de Pax Christikerk.
Het thema is: ...want, wie is er wèl perfect?
Voorganger is pastor Kees Koeleman.
Iedereen is van harte welkom.

Gerarduskalender 2015

Vanaf a.s. zondag is na de viering in de H. Lucaskerk is de Gerarduskalender 2015 zoals gebruikelijk te verkrijgen bij de heer **Piet van Mil**. De prijs is slechts **€ 6,60**. De kalender is een scheurkalender met een blad voor elke dag. Aan de voorkant van de bladzijde staat een spreuk, waarmee u de dag zinvol kan beginnen en aan de achterkant staat een anekdote, een puzzel, een spelletje, enz. **De kalender wordt van harte bij u aanbevolen.**

Op zaterdag 25 oktober 2014 wordt in de Wetering de laatste viering gehouden.

Dit in verband met de op handen zijnde sluiting van zorgcentrum "de Wetering"

Op zaterdag 25 oktober 2014 is er in de Meerpaal wel een eucharistieviering om 18.00 uur.

Voorganger is pastor J. de Lange.

Woensdag 29 oktober is er soos in de H. Lucaskerk op de Hoogstraat.

Ik kreeg net het bericht door dat de Allerzielen viering op De Beukenhof op woensdag 5 november NIET doorgaat ! (Er was geen reden vermeld)

Concert

Zondag 9 november is er een Jubileumconcert van koor the Balance in de H. Lucaskerk om 14.30 uur.

De intekenlijst ligt achterin de kerk.

Bezoek vicaris Verbakel

Dinsdag 28 oktober zal vicaris Verbakel om 19.15 uur in de H. Lucaskerk voorgaan in een eucharistieviering in het kader van de canonieke visitatie van de parochie. Daarbij is eenieder van harte uitgenodigd.

Van 's morgens 10.00 uur tot 's avonds 22.00 uur bezoekt vicaris Verbakel enkele kerken binnen "de Goede Herder" parochie en praat hij met pastoraal team, met leden van parochie- en PCI- bestuur en met leden van beheer- en pastoraatgroepen.

Op 9 november is er geen kerkdienst in de H. Lucaskerk i.v.m. de **Willibrordzondag** .

ACTUELE MEDEDELINGEN**Vormsel voor de jongeren van groep 8 en klas 1 voortgezet onderwijs.**

In 2015 zal er weer het sacrament van het vormsel in onze parochie worden toegediend. Dit gebeurt in een viering voor alle vormelingen uit Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. In 2017 zal de volgende vormselviering zijn. Uw kind/jongere is van harte welkom om mee te doen aan de voorbereiding. Deze start in Januari 2015.

De ouderavond echter zal al op 20 November 2014 plaats hebben.

U kunt hem of haar aanmelden bij : Corapaulsnoeren@chello.nl Op

Film Philomena in De Windwijzer, gevestigd aan de Schiedamseweg 95.**Op vrijdag 31 oktober vertoont De Windwijzer om 20.00 uur de film 'Philomena' (2013):**

De film vertelt het verhaal van Philomena Lee (prachtig gespeeld door Judi Dench), die als 16 jarig meisje in het strenge Ierland zwanger is geworden. Zij bevalt in een huis voor ongehuwde moeders en na 3 jaar wordt zij gedwongen afstand te doen van haar zoontje. Tevens heeft zij moeten tekenen nooit naar haar zoon op zoek te gaan. Na 50 jaar gaat zij toch samen met een journalist op zoek naar haar zoon en komt tot bizarre ontdekkingen. Ondanks dat zij herhaaldelijk door vertegenwoordigers van de kerk op het verkeerde been wordt gezet, houdt zij vast aan haar geloof. Het thema van deze film sluit aan bij de activiteit van Stichting Flagen "Vormen van herinneren" op de begraafplaats in het Emaus op 1 november. Dit jaar is er speciale aandacht voor families en dus ook voor verdwenen en vermiste familieleden. **Kosten: € 5,-**

De dag van de Dialoog.

Op vrijdag 14 november is de tiende editie van de Vlaardingse Dag van de Dialoog.

Het thena is Grenzeloze kunst. U bent van harte uitgenodigd! Als gast of gespreksleider.

* Als gast leert u onder het genot van een maaltijd nieuwe mensen kennen en gaat u kunst op verschillende manieren beleven.

* U kunt zich opgeven voor de lunch (12.00- 13.30 uur) of voor de avondmaaltijd. (18.00- 20.30 uur)

* Speciale eet (dieet) wensen kunnen worden opgegeven.

U kunt zich ook als gespreksleider aanmelden, voorafgaand aan deze avond krijgt u een training.

Voor meer informatie of aanmelding kunt u contact opnemen met Vele Vlaardingers Eén Huis:

telefoon: 010- 4350111 of info@vveh.nl U kunt zich ook digitaal opgeven via www.vlaardingenindialoog.nl

Op de leesinfoplekken liggen enkele aanmeldingsformulieren.

Theatervoorstelling: De bijbel in een uur. (GRATIS)

Van 16 augustus 2014 tot 16 augustus 2015 wordt het jubeljaar gevierd ter gelegenheid van de geboorte van Don Bosco in 1815. De Congregatie van Don Bosco heeft zich altijd gericht op het jongerenwerk. De salesianen van Don Bosco zijn ook lang verbonden geweest met de Jacobuskerk in Schiedam- Kethel. Wie jarig is trakteert en de traktatie aan de Jacobuskerk is een theatervoorstelling van Kees Posthumus. Op **zaterdag 15 november om 15.00 uur spelen verhalenverteller Kees Posthumus en accordeonist Juul Beerda hun voorstelling 'De Bijbel in een uur' in de Jacobuskerk.** In een rap tempo komen Bijbelverhalen voorbij, van verhalen rond de schepping tot en met na Pasen. In 'De eerste dans' wordt verteld hoe mensen op het idee kwamen om te gaan dansen. Dan volgt 'Lekker buitje', een vrolijke en actuele vertelling van het verhaal over de zondvloed. In de nieuwe versie heeft mevrouw Noach een hoofdrol. Het Nieuwe Testament wordt opnieuw verteld met een verfrissende kerstmedley, een nieuwe gelijkenis van Lucas waarin al zijn gelijkenissen samenkomen en 'de Emmausgangers'. Een bewerking van Leonard Cohens 'Hallelujah' besluit de voorstelling. Met zijn verhalen wil Kees Posthumus zijn publiek vermaken, verrassen en met nieuwe oren naar de oude verhalen laten luisteren. Accordeonist Juul Beerda is zijn vaste begeleider. Hij speelt in verschillende gezelschappen en speelde onder andere in 'Piaf, de musical' en Ciske de Rat.

Kosten: De voorstelling is gratis en wordt u aangeboden door de Congregatie van Don Bosco. U hoeft zich hiervoor niet aan te melden. Jacobuskerk, Kerkweg 53, Schiedam-Kethel.

Dichter bij Marcus

De evangelisten vertellen een verhaal. Ieder van de evangelisten doet dat op zijn eigen manier.

Hoogstwaarschijnlijk is van de vier evangeliën Marcus het eerst geschreven. Hij komt dus iets nieuws vertellen, en wel iets ongelooflijk belangrijks: de blijde boodschap van Jezus Christus. Vanaf de start van de Advent zullen we een jaar lang uit dit evangelie lezen. Wie is Marcus, wat is zijn verhaal, waar legt hij accenten, welke kant van Jezus' optreden belicht hij meer dan de andere evangelisten? **Pastor Kees Koeleman** begeleidt deze avond **op maandag 17 november** en dit zal een andere opzet zijn dan de avond in 2011 door hem georganiseerd. U bent van harte welkom vanaf **19.45 uur in de De Wilgenburg, (achter de Basiliek, Singel 104 te Schiedam).**

De avond begint om 20.00 uur en duurt tot 22.00 uur. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Van harte aanbevolen voor tekstgroepen. Maar iedereen is natuurlijk welkom.

VIERINGEN VOOR DE VOLGENDE WEEK

Lucaskerk: zondag 2 november (Allerzielen) om 9.30 uur: Woord- en Communieviering; pastor M. Heikens m.m.v. Willibrordkoor, Wereldwinkel

Elke dinsdag om 19.00 uur rozenkrans bidden.

Elke donderdagochtend (behalve in de vakanties) en vrijdagochtend tussen 10.00 uur en 11.30 uur is de Lucaskerk open voor persoonlijk gebed.

Pax Christikerk: zondag 2 november (Allerzielen) om 11.00 uur: Eucharistieviering; pater E. Clarenbeek m.m.v. koor Liriko. Annelly; Deurcollecte La Granja.

ZIEKENBEZOEK OP VERZOEK.

Weet u dat iemand uit de parochie in het ziekenhuis is opgenomen voor langer dan drie dagen en prijs stelt op bezoek vanuit de kerk? Laat dit dan a.u.b. aan ons weten: voor de Lucas aan mevr. R. van Dorp (010-4344106) of aan Jacqueline Kroeze tel: 010- 4350747 voor de Pax aan mevr. M. v.d. Nol (010- 4748007). U mag ook Mevr. M. Kramers (010-4741090) bellen.

Het is heel belangrijk dat parochianen tijdens hun ziek zijn niet vergeten worden.

HET SECRETARIAAT

Het secretariaat is geopend voor inlichtingen, het doorgeven van boodschappen, het reserveren van een datum in de kerkagenda, het opgeven van intenties en het doorgeven van berichten voor dit informatiebulletin. U kunt dit doen in de H. Lucaskerk op donderdag van 10.00 uur tot 11.30 uur, telefoon 010- 4702679 of per e-mail: secr.lucas@willibrordparochievlaardingen.nl . In de Pax Christikerk kan dit op dinsdag, woensdag en vrijdag van 10.00 uur tot 11.30 uur; telefoon 010- 4741790 of per e-mail: secr.pax@willibrordparochievlaardingen.nl.

TELEFOONDIENT WILLIBRORDGEMEENSCHAP:

Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van een doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord, tel. 06-29037132..

