

WILLIBRORD ACTUEEL

WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN

DEZE WEEK

Kinderwoorddienst zondag 12 oktober a.s.

Zondag 12 oktober a.s. is er weer een kinderwoorddienst in de Pax Christikerk.

Als je wordt uitgenodigd op een feest, ga je er dan naartoe? Doe je ook echt met het feest mee?

Je bent van harte welkom in de **Pax Christikerk! Aanvang: 11.00 uur**

A.s. zondag 12 oktober is de wereldwinkel weer aanwezig in de **Pax- Christikerk met een geheel vernieuwd assortiment.**

Deurcollecte diaconie in eigen stad (Lucaskerk 12 okt. / Pax Christikerk 19 okt.)

In verband met rapportage m.b.t. het werk van de Loreto- sisters onder de christenen in Pakistan kwam de Pakistaanse zuster Nasreen Daniel op 26 juni naar Nederland. Ze bracht een Pakistaans echtpaar mee, waarvan de van oorsprong moslimvrouw het katholiek geloof van haar man had aangenomen. Daarmee leg je in een moslimland je leven in de waagschaal. Na beschieting kan de man zich nu zelfs met een kruk nog maar moeilijk voortbewegen. Een asielerzoek hier is afgewezen, maar omdat de advocaat nog mogelijkheden voor een herbeslissing ziet, is het echtpaar in Vlaardingen ondergedoken. Kent u een fysiotherapeut die de man gratis wil helpen zodat zijn lichamelijke toestand niet verder verslechtert? En met een gift bij het verlaten van de kerk biedt u hen de gelegenheid om zo nu en dan noodzakelijke zaken aan te schaffen. Bij voorbaat dank.

Annesty International

Op 12 oktober wordt in de H. Lucaskerk aandacht gevraagd voor drie zaken van Amnesty International. We hebben brieven klaar liggen om mee te nemen en te versturen. De eerste voor drie vrouwen in Egypte die bij een vreedzame demonstratie tot 2 en 6 jaar gevangenisstraf zijn veroordeeld; de tweede voor Guarani- Kaiowá indianen in Brazilië, die de hun afgenomen grond van hun voorvaders weer toegezegd hebben gekregen vanwege de overheid, maar nog steeds een zwervend bestaan moeten leiden. Tenslotte een brief voor Mohamedou Ould Slahi uit Mauretanië, die al 12 jaar in Guantánamo Bay vastzit zonder aanklacht en zonder berechting. U kunt op het kerkplein een petitie ondertekenen om de drie Egyptische vrouwen weer vrij te krijgen.

Woensdag 15 oktober soos in de **H. Lucaskerk.**

Op zaterdag 25 oktober 2014 wordt in de Wetering de laatste viering gehouden.

Dit in verband met de op handen zijnde sluiting van zorgcentrum "de Wetering"

Anders- dan- Anders- viering op 26 oktober 2014.

Aanvang: 11.00 uur in de Pax Christi kerk.

Het thema is: ...want, wie is er wèl perfect?

Voorganger is pastor Kees Koeleman.

Iedereen is van harte welkom.

DOOPSEL

Zaterdag 11 oktober om 11.00 uur heeft de doop plaatsgevonden van **JOZEF EDWARD**

ZATLOKKIEWICZ. Wij wensen de ouders veel geluk met de nieuwe wereldburger en zijn blij dat hij in onze gemeenschap is opgenomen.

ACTUELE MEDEDELINGEN

Vormsel voor de jongeren van groep 8 en klas 1 voortgezet onderwijs.

In 2015 zal er weer het sacrament van het vormsel in onze parochie worden toegediend. Dit gebeurt in een viering voor alle vormelingen uit Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. In 2017 zal de volgende vormselviering zijn. Uw kind/jongere is van harte welkom om mee te doen aan de voorbereiding. Deze start in Januari 2015. De ouderavond echter zal al op 20 November 2014 plaats hebben. **U kunt hem of haar aanmelden bij : Corapaulsnoeren@chello.nl**

Vormen van Herinneren

JA.....als het aan de gemeente Vlaardingen ligt is er volgend jaar op Holy **geen Vormen van Herinneren** meer. De subsidie voor dit bijzondere project is gestopt. Dit is ingrijpend, omdat we dan ook geen bodem hebben voor het aanvragen bij Fondsen. We weten dat voor veel mensen Vormen

van Herinneren een zeer waardevolle avond is. Maar ook in de aanloop naar deze avond toe, zijn er mooie momenten, processen en lessen. We verzoeken u vriendelijk ons te helpen om dit project door te laten gaan. Met uw financiële steun kunnen we **Vormen van Herinneren 2015** op begraafplaats Holy ook door laten gaan. **Wat kunt u doen? U adopteert symbolisch Lichtvogels voor € 5,= per stuk** Er worden honderden Lichtvogels gemaakt door de leerlingen van de Jan Ligthartschool. Deze komen als een pad van troost dit jaar op begraafplaats Emaus te staan. Met onderstaande link gaat u direct naar ons "bestelformulier", rechts op de projectpagina: <http://www.flagen.nl/site/projecten/detail/4.html> **U doneert direct uw bijdrage naar ons rekeningnummer: NL73 INGB 0005659141 t.n.v. Stichting Flagen o.v.v. donatie Vormen van Herinneren+** Met uw bijdrage voelen we ons gesteund in dit prachtige project en voel u dit jaar van harte welkom bij Vormen van Herinneren, de diverse stadsactiviteiten, de mooie **thema-avond op 29 okt. in de Windwijzer** en op **1 november op begraafplaats Emaus. Stichting Flagen**

Geestelijke verzorging in het Vlietland Ziekenhuis.

Verblijf in het ziekenhuis kan veel gevoelens oproepen. Een vertrouwelijk gesprek kan dan weer wat ruimte geven. Bij opname in het Vlietlandziekenhuis kunt u altijd een beroep doen op de geestelijk verzorger. Ook is er **iedere zondag om 9.30 uur een kerkdienst**. De diensten worden mogelijk gemaakt door vrijwilligers, die de patiënten daarvoor op zaterdag uitnodigen en op zondagmorgen komen ophalen.

De kerkdiensten worden intern uitgezonden via radiokanaal 35, maar ook buiten het ziekenhuis en wel **via Caiway frequentie 99.0 FM**. Ook te beluisteren via www.zosradio.nl.

VIERINGEN VOOR DE VOLGENDE WEEK

Wetering: zaterdag 18 oktober: Geen viering in de Wetering

Lucaskerk: zondag 19 oktober om 9.30 uur: Woord- en Communieviering; voorganger pastor Lidwien Meijer. Samenzang. Kerkcollecte: Wereldmissiedag.

Elke dinsdag om 19.00 uur rozenkrans bidden.

Elke donderdagochtend (behalve in de vakanties) en vrijdagochtend tussen 10.00 uur en 11.30 uur is de Lucaskerk open voor persoonlijk gebed.

Pax Christikerk: zondag 19 oktober om 11.00 uur: Woord- en Communieviering; voorganger pastor M. Heikens met medewerking van zanggroep Impuls. Diaconie in eigen stad.

ZIEKENBEZOEK OP VERZOEK.

Weet u dat iemand uit de parochie in het ziekenhuis is opgenomen voor langer dan drie dagen en prijs stelt op bezoek vanuit de kerk? Laat dit dan a.u.b. aan ons weten: voor de Lucas aan mevr. R. van Dorp (010- 4344106) of aan Jacqueline Kroeze tel: 010- 4350747 voor de Pax aan mevr. M. v.d. Nol (010- 4748007). U mag ook Mevr. M. Kramers (010-4741090) bellen. Het is heel belangrijk dat parochianen tijdens hun ziek zijn niet vergeten worden.

HET SECRETARIAAT

Het secretariaat is geopend voor inlichtingen, het doorgeven van boodschappen, het reserveren van een datum in de kerkagenda, het opgeven van intenties en het doorgeven van berichten voor dit informatiebulletin. U kunt dit doen in de H. Lucaskerk op donderdag van 10.00 uur tot 11.30 uur, telefoon 010- 4702679 of per e-mail: secr.lucas@willibrordparochievlaarding.nl.

In de Pax Christikerk kan dit op dinsdag, woensdag en vrijdag van 10.00 uur tot 11.30 uur; telefoon 010- 4741790 of per e-mail: secr.pax@willibrordparochievlaarding.nl.

TELEFOONDIENTST WILLIBRORDGEMEENSCHAP

Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van een doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord, tel. 06- 29037132.

