

## WILLIBRORD ACTUEEL

### WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN

---

#### DEZE WEEK

##### COLLECTE VOOR DE PCI! ( H. LUCASKERK)

De Parochiële Caritas Instelling biedt hulp bij het oplossen van financiële problemen van privé personen dicht bij huis, misschien wel bij u in de straat. Dat gezin met 5 kinderen dat wij onlangs 2 bedden konden geven, die alleenstaande moeder die haar zorgpremie niet kon betalen, dat gezin dat eindelijk een verblijfsstatus kreeg, maar geen geld had om de vereiste identiteitsbewijzen aan te schaffen. Dit zijn voorbeelden van individuele hulp die de PCI het afgelopen half jaar heeft geboden. PCI geeft ook aan instanties, zoals de voedselbank en vluchtelingenwerk. Graag bevelen wij deze collecte van harte bij u aan. Giften zijn ook welkom op rekening NL18RABO 0125 4132 62 tnv PCI De Goede Herder. Voor meer informatie: zie de folder. Daarin ook de adressen waar personen, die hulp nodig hebben, zich kunnen melden.

##### VERKOOP LOTEN VAN DE ZONNEBLOEM ZONDAG 14 SEPTEMBER

**In de hal van de kerk zal de verkoop plaatsvinden van de loten van de Zonnebloem. Even als vorig jaar is de prijs van een lot € 2,00.**

**Opbrengst is bestemd voor het werk van de Zonnebloem.**

##### LEESINFO

Op de leestafel liggen de volgende artikelen: Het bisdomblad "Tussenbeide"; De Pax Vredeskrant Folder Geloofsverdieping Start nieuw seizoen 26 september 2014.

#### ACTUELE MEDEDELINGEN

##### GEZINSVIERING

**Op zondag 21 september om 1100 uur** is er een gezinsviering aan het begin van de vredesweek. Het thema is: **Een wereld vol kleur**. Kinderkoor Okido zal voor de muzikale omlijsting zorgen. Omdat ons kinderkoor 5 jaar bestaat, zal Frank Giese, onze eerste dirigent/ pianist, ons op de piano begeleiden. De jarige trakteert. Na afloop is er voor iedereen een traktatie. U bent van harte welkom om dit feest met ons mee te vieren.

##### WAAR IS IN VREDESNAAM DE VREDE?

Zo vlak voor de Vredesweek stellen wij onszelf als Ambasadestad van Vrede Vlaardingen de vraag: zijn wij voldoende gewapend met Vrede?

Vraagt u zich dit ook af, waar in vredesnaam de Vrede is?

Het is voor ons heel belangrijk dat we elkaar de vrede wensen én er samen aan werken, want er is op dit moment veel geweld in de wereld. Dichtbij huis en ver weg. Het geweld ver weg lijkt wel steeds dichterbij te komen, ons steeds meer te raken. Wij zijn benieuwd waar u over zult spreken en aan zult werken in de komende vredesweek. Het programma kunt u lezen in Kerk aan de Waterweg. Wij nodigen u uit u te laten inspireren wanneer we met u de Vrede willen vieren. Heel bijzonder: vrijdagavond vanuit verschillende levensbeschouwingen in de Mandir - de Hindutempel en zondagochtend bij een themaviering in de Lucaskerk.

**PAX VREDE DURF.** Kom ook naar de opening van de vredesweek op het Veerplein, **zaterdag 20 september om half elf**. Burgemeester Blase is er. Hij durft, u ook?

Tot slot :Wilt u uw eigen vredesvlag laten wapperen? Dat kan!

Te bestellen via [ambasadestadvanvrede@kpnmail.nl](mailto:ambasadestadvanvrede@kpnmail.nl) of [movzwo@hetnet.nl](mailto:movzwo@hetnet.nl)

normaal formaat : (1 x 1.50 m) € 10; extra groot formaat (2 x 3 m) € 50

##### LEO FIJEN OPENT NIEUWE SEIZOEN GELOOFSVERDIEPING MET HET THEMA GELOOFSGESPREKKEN

Het nieuwe seizoen geloofsverdieping openen we met Leo Fijen! Iedere zondagmorgen voert hij op NPO 2 (Nederland 2) een geloofsgesprek met een bekende of onbekende Nederlander. Daarna volgt de eucharistieviering. Een groot gedeelte van de geloofsgesprekken bundelde hij tot het boek: Geloven op zondagmorgen. Hij heeft het uitgegeven om de sprakeloosheid te doorbreken.

We nodigen Leo Fijen uit omdat ook onze parochie op zondag een brug gaat slaan tussen geloofsgesprek en liturgie. Wij noemen dat: Zondag-plus, een zondag met een combinatie van leerzame ontmoeting, viering en een eenvoudige lunch.

Leo Fijen staat vanuit zijn eigen ervaring stil bij de relatie tussen geloofsgesprek en zondagsliturgie en voert een warm pleidooi om aan de Zondag-plus deel te nemen.

**Deze opening vindt plaats op vrijdagavond 26 september, van 20.00-22.00 uur (inloop 19.30 uur) in de St. Jan de Doper- Visitatiekerk te Schiedam, Mgr. Nolenslaan 99.  
De kosten voor de avond zijn € 5,00.**

### **AMNESTY INTERNATIONAL**

Na een onderbreking van meer dan een jaar willen we in de Lucaskerk weer starten met het werk van Amnesty International.

We zullen maandelijks weer voor twee of drie zaken informatie beschikbaar hebben voor zaken die door Amnesty worden aangereikt.

Op 7 september vragen we aandacht voor Sri Lankaanse vluchtelingen die op zee voor de kust van Australië worden vastgehouden in afwachting van terugzending naar hun land, zonder de hen toekomende toegang tot een asielpcedure te hebben gekregen. We vragen voor de tweede of derde keer aandacht voor de zaak van de mensenrechtenactivist de heer Munir Asi Thalib uit Indonesië die in september 2004 werd vergiftigd tijdens een vlucht van Jakarta naar Amsterdam. Tenslotte de zaak van de heer Refat Chubarov, die bij een bezoek aan de Krim voor een vergadering de toegang tot de Krim voor vijf jaar werd ontzegd, hetgeen in strijd is met Artikel 12 van het Internationale Verdrag voor Burgerlijke en Politieke Rechten en protocol vier van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens, geratificeerd door Rusland.

Voor alle zaken liggen voorbeeldbrieven gereed om mee te nemen en te versturen. Voor de laatstgenoemde zaak liggen handtekeningenlijsten gereed.

Gelukkig is er vaak ook goed nieuws over lopende zaken te melden. U hoort hierover in de kerk meer.

We hopen weer op een goede belangstelling voor dit belangrijke werk.

### **Geestelijke verzorging in het Vlietland Ziekenhuis.**

Verblijf in het ziekenhuis kan veel gevoelens oproepen. Een vertrouwelijk gesprek kan dan weer wat ruimte geven. Bij opname in het Vlietlandziekenhuis kunt u altijd een beroep doen op de geestelijk verzorger. Ook is er **iedere zondag om 9.30 uur een kerkdienst**. De diensten worden mogelijk gemaakt door vrijwilligers, die de patiënten daarvoor op zaterdag uitnodigen en op zondagmorgen komen ophalen.

**De kerkdiensten worden intern uitgezonden via radiokanaal 35**, maar ook buiten het ziekenhuis en wel **via Caiway frequentie 99.0 FM**. Ook te beluisteren via **www.zosradio.nl**.

### **VIERINGEN VOOR DE VOLGENDE WEEK**

**De Wetering: zaterdag 20 september om 18.00 uur: Eucharistieviering; pastor H. Egging**

**H. Lucaskerk: zondag 21 september om 09.30 uur: Eucharistieviering; pastor H. Egging. Samenzang.**

Elke dinsdag om 19.00 uur rozenkrans bidden.

**Pax Christikerk: zondag 21 september; Woord- en Communieviering werkgroep 3D. Gezinsviering m.m.v. kinderkoor Okido.**

### **ZIEKENBEZOEK OP VERZOEK.**

Weet u dat iemand uit de parochie in het ziekenhuis is opgenomen voor langer dan drie dagen en prijs stelt op bezoek vanuit de kerk? Laat dit dan a.u.b. aan ons weten: voor de Lucas aan mevr. R. van Dorp (010- 4344106) of aan Jacqueline Kroeze tel: 010- 4350747 voor de Pax aan mevr. M. v.d. Nol (010- 4748007). U mag ook Mevr. M. Kramers (010-4741090) bellen. Het is heel belangrijk dat parochianen tijdens hun ziek zijn niet vergeten worden.

### **HET SECRETARIAAT**

Het secretariaat is geopend voor inlichtingen, het doorgeven van boodschappen, het reserveren van een datum in de kerkagenda, het opgeven van intenties en het doorgeven van berichten voor dit informatiebulletin. U kunt dit doen in de H. Lucaskerk op donderdag van 10.00 uur tot 11.30 uur, telefoon 010- 4702679 of per e-mail: [secr.lucas@willibrordparochievlaardingen.nl](mailto:secr.lucas@willibrordparochievlaardingen.nl).

In de Pax Christikerk kan dit op dinsdag, woensdag en vrijdag van 10.00 uur tot 11.30 uur; telefoon 010- 4741790 of per e-mail: [secr.pax@willibrordparochievlaardingen.nl](mailto:secr.pax@willibrordparochievlaardingen.nl).

### **TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP**

Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van een doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord, tel. 06- 29037132.

