

WILLIBRORD ACTUEEL

WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN

DEZE WEEK

Leesinfo:

Op de bekende infoplekken in beide kerken ligt voor degene die belangstelling hebben de brief van pater Henk Erdhuizen.

Tevens de tweede nieuwsbrief van het Project Kerkopbouw 2014-2015.

Zondag a.s. 13 juli is de stand van Amnesty aanwezig in de Pax Christikerk.

OVERLEDEN

Op 27 juni is op 67 jarige leeftijd in Frankrijk overleden de heer **CLOVIS ERNESTO ESPINOZA PEREIRA**. De uitvaart heeft 8 juli plaatst gevonden in de H.Lucaskerk.

Wij wensen zijn vrouw, kinderen, familie, vrienden en bekenden veel sterkte en Gods zegen om dit verlies te dragen

ACTUELE MEDEDELINGEN

Kerk met Stip

Op zaterdag 5 juli bezochten enkele mensen uit onze deelgemeenschap weer de kerkdienst in de Schiegevangenis, waarin Frank Kazenbroot voorging. Bij die gelegenheid werd weer een hoeveelheid kleding en schoeisel voor de gedetineerden afgeleverd en vertelde Frank ons nog eens dat de pinkstergroet vanuit de deelgemeenschap zo veel waardering ondervonden had. Het meeleven vanuit de parochie wordt zeer op prijs gesteld en mocht u dus ook eens mee op bezoek willen, laat dat dan aan het secretariaat weten. Wanneer één van de gedetineerden zijn lotgenoten het evangelie van de zondag voorleest, waarin Jezus zegt: 'kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan.....', dan realiseer je je, dat ook gedetineerden die een straf uitzitten, niet vrij zijn van lasten en behoefte hebben aan mensen die hen bijstaan.

Vierde blok verdiepingscursus franciscaanse spiritualiteit van start bij Franciscaanse Beweging,

Franciscus en Clara: stenen getuigen



VREDE EN ALLE GOEDS
Franciscaanse Beweging

In augustus 2014 gaat het vierde blok van de verdiepingscursus franciscaanse spiritualiteit van start. De Franciscaanse Beweging biedt iedereen die geïnteresseerd is in het spirituele erfgoed van Franciscus en Clara een verdiepende cursus aan.

De gehele cursus duurt tweeënehalf jaar (januari 2013 – juni 2015) en bestaat uit vijf blokken van vijf zaterdagmiddagen.

Deze blokken zijn afzonderlijk te volgen.

Het vierde blok heeft als thema 'Franciscus en Clara: stenen getuigen'. De eerste cursusdag is zaterdag 30 augustus.

Elke cursusdag duurt van 12.30-17.00 uur en vindt plaats in het Franciscushuis, Van der Does de Willeboissingel 11, 5211 CA Den Bosch.

Overige cursusdagen zijn: 27 september, 18 oktober, 29 november en 20 december.

Aanmelding geschiedt per blok, bij de Franciscaanse Beweging (telefoon: 073-6131340, e-mail: info@franciscaansebeweging.nl). Kosten: € 100,- (voor leden: € 75,-).

De 'verdiepingscursus franciscaanse spiritualiteit' is breed opgezet.

Doel is om mensen de gelegenheid te bieden hun kennis van franciscaanse bronnen en geschriften te verdiepen en te vergroten.

Verschillende docenten en sprekers verzorgen de afzonderlijke onderdelen.

Na de schriftelijke bronnen uit het derde blok staan in het vierde blok, in het najaar van 2014, andere getuigenissen over Franciscus en Clara centraal: stenen getuigen.

Het vijfde en laatste blok, in het voorjaar van 2015, staat in het teken van franciscaanse spiritualiteit in kunst en cultuur.

WAPEN JE MET VREDE

Ambassadestad voor Vrede Vlaardingen zoekt per direct : een vijftal mensen om in de vakantieperiode verder te bouwen aan het programma voor de komende Vredesweek – 19 – 28 september .

zoekt voor in de Vredesweek: heel concreet hulp bij de uitvoering van (een onderdeel) het programma, bijv. :- Openingsviering in de Hindutempel - Aftrap van Vredesweek op Veerplein

- "College Tour" voor jongeren over Ontwapenen én Wapenen met Vrede

- avond over kernwapenvrije wereld en aandacht voor Yarmoukkamp in Syrië
- muzikale theatervoorstelling van een groep jongeren (Togetthere en JOP)
- actie van kinderen voor kinderen in Syrië in Dara'a – Yarmouk en Aleppo
- info en actie voor Ontwapenen van Kernwapens – Drones en Killer Robots

Voor aanmelding: Neem persoonlijk contact op met ambasadestadvanvrede@kpnmail.nl of bel 06- 30565296 of 010- 4350111

PERSBERICHT: Schuldhulpmaatjes gezocht!

Vlaardingen is één van de zestig gemeenten in Nederland die een project SchuldHulpMaatje heeft. Een SchuldHulpMaatje is een goed toegeruste vrijwilliger, die ondersteuning biedt aan mensen die met financiële problemen te kampen hebben. Hij gaat met de hulpvrager aan de slag om de zaken weer op orde te krijgen en eventueel ter voorkoming van herhaling, nog een periode te begeleiden. Wat het "maatje" doet is aanvullend op de hulp die eventueel al door andere instellingen zoals de schuldhulpverlening of het maatschappelijk werk wordt gegeven. Misschien hoeft het "maatje" de hulpvrager alleen maar te leren budgetteren. Of gewoon eens samen met hem of haar na te denken hoe hij/zij met geld omgaat en waarom hij/zij dat zo doet. Maar als de hulpvrager schulden of flinke betalingsachterstanden heeft is dat niet genoeg. Dan kan het nodig zijn dat het 'maatje' helpt om schuldhulp aan te vragen. Omdat er erg veel hulpvragen bij SchuldHulpMaatje Vlaardingen binnenkomen en er een wachtlijst is, zijn we hard op zoek naar nieuwe maatjes. Van maatjes wordt gevraagd dat ze vanuit hun werk- of privésituatie kennis over en ervaring hebben met financieel beheer en de kwaliteiten hebben om mensen te begeleiden. Zij moeten minimaal één dagdeel per week beschikbaar hebben voor het werk. Eerst wordt een intakegesprek gevoerd. Voordat iemand als maatje aan de slag gaat moet hij/zij verplicht een driedaagse cursus volgen, waarna hij/zij gecertificeerd zal worden. Er vinden regelmatig maatjesavonden en bijscholingsdagen plaats, waarop maatjes ervaringen uit kunnen wisselen en informatie krijgen. Twee coördinatoren begeleiden de SchuldHulpMaatje.

Voor de onkosten die de maatjes maken, ontvangen zij een vergoeding.

Als u interesse heeft om u als SchuldHulpMaatje in te zetten, kunt u contact opnemen met Rob van Herwaarden, tel. 010 – 434 68 55, e-mail: diaconaalconsulent@planet.nl

VIERINGEN VOOR DE VOLGENDE WEEK

Wetering: zaterdag 19 juli: 18.00 uur; Woord- en Communieviering; pastor L. Meijer

**Lucaskerk: zondag 20 juli om 9.30 uur; Woord- en Communieviering; pastor L. Meijer
Samenzang**

Elke dinsdag om 19.00 uur rozenkrans bidden.

Elke donderdagochtend (behalve in de vakanties) en vrijdagochtend tussen 10.00 uur en 11.30 uur is de Lucaskerk open voor persoonlijk gebed.

**Pax Christikerk: zondag 20 juli om 11.00 uur: Eucharistieviering; pastor H. Egging.
Samenzang**

ZIEKENBEZOEK OP VERZOEK

Weet u dat iemand uit de parochie in het ziekenhuis is opgenomen voor langer dan drie dagen en prijs stelt op bezoek vanuit de kerk? Laat dit dan a.u.b. aan ons weten: voor de Lucas aan mev. R. van Dorp, tel: 010- 4344106 of aan Jacqueline Kroeze, tel: 010- 4350747. Voor de Pax aan mev. M. v.d. Nol, tel: 010- 4748007.

Het is heel belangrijk dat parochianen tijdens hun ziek zijn niet vergeten worden.

HET SECRETARIAAT

Het secretariaat is geopend voor inlichtingen, het doorgeven van boodschappen, het reserveren van een datum in de kerkagenda, het opgeven van intenties en het doorgeven van berichten voor dit informatiebulletin. U kunt dit doen in de H. Lucaskerk op donderdag van 10.00 uur tot 11.30 uur, telefoon 010- 4702679 of per e-mail: secre.lucas@willibrordparochievlaardingen.nl. In de Pax Christikerk kan dit op dinsdag, woensdag en vrijdag van 10.00 uur tot 11.30 uur; telefoon 010- 4741790 of per e-mail: secre.pax@willibrordparochievlaardingen.nl.

TELEFOONDIENT WILLIBRORDGEMEENSCHAP

Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van een doop of huwelijk, kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord, tel. 06- 29037132.