

## WILLIBRORD ACTUEEL

### WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN

#### DEZE WEEK

**Donderdag 15 mei in plaats van 22 mei is er weer Ouderensoos 'De Sterke Reigers'**

**Om 9.30 uur** beginnen we met een korte kerkdienst. Vervolgens drinken we gezellig koffie en dan worden er drie rondjes Bingo gespeeld. Tussendoor bijpraten en onderling contact houden en nieuwe contacten leggen. Ieder die van gezelligheid houdt, is van harte welkom.

**25- jarig priesterjubileum van Pastor C. Biesjot op 18 mei 2014**

**Op zondag 18 mei** zal pastor Biesjot zijn 25 jarig priesterjubileum vieren in de Liduina basiliek, Singel 104 in Schiedam. Hij is de celebrant in de eucharistieviering ter gelegenheid van zijn jubileum.

De **aanvangstijd van de viering is 9.30 uur**. Het herenkoor 'In Honorem Dei' zal de zang verzorgen. Aansluitend aan de viering is er in de Wilgenburg (centrum achter de Liduina basiliek) gelegenheid pastor Biesjot persoonlijk te feliciteren met zijn jubileum.

Voor beide vieringen en voor de gelegenheid om pastor Biesjot te feliciteren, bent u allen van harte uitgenodigd.

#### ACTUELE MEDEDELINGEN

Afgelopen dinsdag genoot ondergetekende met tal van medewerkers van de H. Lucaskerk en de Pax Christi van een ontmoetingsmaaltijd van Lucas Cooking. Het was een gezellig samenzijn tijdens een voortreffelijk diner. De liederen van de hand van Ted van der Geest zijn bepaald niet voor liturgisch gebruik geschikt. De dinerbon die ik op 16 maart in de Pax kreeg heb ik daar graag aan besteed. Veel dank aan allen die deze avond naar aanleiding van mijn priesterjubileum hebben mogelijk gemaakt. Edward Clarenbeek

#### Geloven in de bajes

Op **maandagavond 12 mei** wordt er aandacht geschonken aan Geloven in de bajes.

In het december-nummer van Kerk aan de Waterweg hebben wij gelezen over Kerst achter de tralies.

**Gevangenis De Schie** hoort geografisch gezien dan wel niet bij onze Parochie, maar de tijdelijke bewoners van De Schie zijn ook afkomstig uit onze drie Waterwegsteden. Op deze avond krijgen wij uitleg over het "reilen en zeilen" van **gevangenispastor Frank Kazenbroot**. Hoe is de Geestelijke Verzorging ontstaan en wat is de relatie met ons Bisdom? Jos van Rutten, vrijwilliger uit De Schie en ook vrijwilliger in onze parochie, vertelt over zijn ervaringen. Psalmen zijn belangrijk voor gedetineerden, de belangrijkste worden voorgelezen. Muziek is ook een steun voor ze. Wat zijn hun favoriete nummers en met welke teksten? In de Schie wordt net als in onze kerken iedere week hardop "Het Onze Vader" gebeden. *Vergeef ons onze schuld... leid ons niet in bekoring..... verlos ons van het kwaad...*

Bijzondere woorden die worden uitgesproken door mensen die aanwezig zijn in deze voor hen tijdelijke internationale, jonge en gekleurde kerk. De gevangenis, het lijkt een wereld die ver van je af staat, maar toch staat het dichterbij je dat je denkt. Natuurlijk zijn er grote verschillen tussen onze kerkgemeenschappen en die van De Schie, maar na deze avond weten we dat er veel zaken zijn die ons verbindt.

U bent van harte welkom in **de Pax Christikerk, Reigerlaan 51 te Vlaardingen, op maandagavond 12 mei. Aanvang 20.00 uur**. Inloop vanaf 19.45 uur. **Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.**

#### Burgemeesters starten campagne voor 'eerlijk kinderpardon'

Burgemeester Hans Martijn Ostendorp van Bunnik heeft op bevrijdingsdag met collega's van onder meer Groningen, Den Helder, Utrecht en Amersfoort het startsein gegeven voor de campagne Eerlijk Kinderpardon. Ze worden gesteund door onder meer de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Vluchtelingenwerk en Kerk in Actie.

#### Steun een Eerlijk Kinderpardon:

In de afgelopen weken hebben al veel mensen mee gedaan met de actie voor de Vlaardingse kinderen Sonya en Stephan en het kinderpardon. Afgelopen maandag is de landelijke actie gestart onder het motto: "*Steun een eerlijk kinderpardon*" voor nog zo'n 600 kinderen die géén kinderpardon hebben gekregen. Ook deze kinderen verblijven al lang in Nederland, zijn vaak hier geboren, zitten hier op school, hebben hier hun vriendjes en zijn hier geworteld geraakt.

U kunt aan deze actie mee doen door de petitie te tekenen op: [www.eerlijkkinderpardon.nu](http://www.eerlijkkinderpardon.nu) (van Defence for Children) Hier kunt u ook de berichtjes lezen van veel kinderen die hier niet mogen blijven, waaronder Sonya en Stephan. Dit vindt u onder het kopje 'Kinderen'.

#### Steun dit Eerlijk Kinderpardon!

Voor meer informatie: Nelleke van der Luit, [ed.nelleke@zonnet.nl](mailto:ed.nelleke@zonnet.nl) of telefoon 010-4349551



centrum voor ontmoeting, bezinning en dienstverlening

Schiedamseweg 95 – 3134 BD Vlaardingen – tel. 010 – 434 78 87

**Van alle tijden, kleinkunstvoorstelling rond familieherinneringen**

Op zaterdagmiddag 17 mei om 15.00 uur wordt het theaterstuk 'Van alle tijden' opgevoerd in De Windwijzer. Het is voorstelling voor mensen die herinneringen willen delen. Terwijl ze wachten op de komst van een pakje met onbekende inhoud en afzender zijn de zusjes Vera en Judith, ieder op hun eigen wijze bezig een 'famielie-museum' in te richten. Vera bewaart foto's en familiestukken waarvan ze denkt dat anderen er ook nog wel belangstelling voor zullen hebben. Haar zusje Judith denkt daar anders over... Tijdens dit werk komen ze allerlei foto's en papieren tegen, die herinneringen en anekdotes oproepen. De gevonden foto's en papieren zullen zeer herkenbaar blijken voor het publiek. Sommige fotoseries vormen de aanleiding tot een aantal prachtige luisterliedjes.

Een voorstelling bedacht en uitgevoerd door Marjan de Wilt en Joyce Turek (Jong belegen) Kosten € 7,50  
**reserveren via: [info@dewindwijzer.nl](mailto:info@dewindwijzer.nl)** Voor verdere informatie tel: 010-4347887 of [www.dewindwijzer.nl](http://www.dewindwijzer.nl)

**VIERINGEN VOOR DE VOLGENDE WEEK**

**De Wetering: zaterdag 17 mei 2014 om 18.00 uur; Eucharistieviering voorganger pater E. Clarenbeek**

**H. Lucaskerk: zondag 18 mei om 9.30 uur; Eucharistieviering voorganger pater E. Clarenbeek m.m.v. The Balance**

Elke dinsdag om 19.00 uur rozenkrans bidden.

Elke donderdagochtend (behalve in de vakanties) en vrijdagochtend tussen 10.00 uur en 11.30 uur is de Lucaskerk open voor persoonlijk gebed.

**Pax Christikerk: zondag 18 mei om 11.00 uur: Eucharistieviering voorganger pastor H. Egging samenzang**

**ZIEKENBEZOEK OP VERZOEK**

Weet u dat iemand uit de parochie in het ziekenhuis is opgenomen voor langer dan drie dagen en prijs stelt op bezoek vanuit de kerk? Laat dit dan a.u.b. aan ons weten: voor de Lucas aan mevr. R. van Dorp (010- 4344106) of aan Jacqueline Kroeze tel: 010- 4350747 voor de Pax aan mevr. M. v.d. Nol (010-4748007). U mag ook Mevr. M. Kramers (010-4741090) bellen. Het is heel belangrijk dat parochianen tijdens hun ziek zijn niet vergeten worden.

**HET SECRETARIAAT**

Het secretariaat is geopend voor inlichtingen, het doorgeven van boodschappen, het reserveren van een datum in de kerkagenda, het opgeven van intenties en het doorgeven van berichten voor dit informatiebulletin. U kunt dit doen in de H. Lucaskerk op donderdag van 10.00 uur tot 11.30 uur, telefoon 010- 4702679 of per e-mail: [secr.lucas@willibrordparochievlaardingen.nl](mailto:secr.lucas@willibrordparochievlaardingen.nl). In de Pax Christikerk kan dit op dinsdag, woensdag en vrijdag van 10.00 uur tot 11.30 uur; telefoon 010-4741790 of per e-mail: [secr.pax@willibrordparochievlaardingen.nl](mailto:secr.pax@willibrordparochievlaardingen.nl).

**TELEFOONDIENT WILLIBRORDGEMEENSCHAP**

Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van een doop of huwelijk, kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord, tel. 06- 29037132.