

WILLIBRORD ACTUEEL

WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN

DEZE WEEK

Er is weer een gemeenschappelijke Taizé viering om 19.00 uur in de Lucaskerk, waarbij iedereen is uitgenodigd.

Leesinfo: de eerste nieuwsbrief project Kerkopbouw 2014-2015 is te vinden op de bekende infoplekken in beide kerken.

Kinderwoorddienst in de 40 dagentijd

In de veertigdagentijd zijn er weer enkele kinderwoorddiensten. We zijn begonnen op 16 maart en hebben gekeken naar welke dagen er meer bijzonder zijn dan andere dagen.

Op 6 april is er een kinderwoorddienst waar we stil staan bij het vastenproject van **de landelijke vastenactie in Sierra Leone**. Op **Palmzondag** mogen alle kinderen een zelfgemaakte Palmpaasstok meenemen en brengen we de palmpaasstokken in een optocht de kerk in.

Je bent van harte welkom in de **Pax Christikerk! Aanvang: 11.00 uur**.

Elke donderdagochtend (behalve in de vakanties) en vrijdagochtend tussen 10.00 en 11.30 uur is Lucaskerk open voor persoonlijk gebed.

Avondgebeden in de 40-dagentijd

Op donderdag 3 april wordt in het **Kerkcentrum Holy van 19.30 uur tot 20.00 uur** weer het Avondgebed in de 40-dagentijd' gehouden. Ook onze parochianen zijn van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Vastenactie

Vasten. We maken de balans op. Hoe spiritueel zijn wij? Hoe sober? Hoe solidair met anderen? Welke verantwoordelijkheid nemen wij? We kunnen ons in deze Veertigdagentijd oefenen in gebed, in soberheid, in daadkracht ten behoeve van anderen. In de overtuiging dat het geloof bergen kan verzetten. **Vastenactie 2014** richt zich op het Afrikaanse Sierra Leone. Daar hebben zusters het 'Diomplor-programma' opgericht: een programma om na de burgeroorlog weer saamhorigheid te krijgen. Kinderen en school zijn in dit programma heel belangrijk.

Via het magazine Kerk aan de Waterweg heeft u informatie ontvangen én het traditionele vastenactiezakje.

Gevulde zakjes kunt u inleveren in de hal van de kerk. Daar liggen ook extra vastenactiezakjes.

Vastenactie en voedselbank : Het bisdom nodigt de parochies uit om in de veertigdagentijd mee te doen aan een **voedselinzamelingsactie** in het kader van het **Jaar van Daden van Liefde**.

Onder het motto: **'Waar wij vasten, worden anderen gevoed'** vragen wij u houdbare **levensmiddelen mee te nemen** voor de Voedselbank zoals rijst, macaroni, aardappelen, blikgroente, ontbijtkoek, koffie, thee (andere voedings-, toilet- en schoonmaak- artikelen zijn ook welkom).

De artikelen zullen als extra worden toegevoegd aan de 240 kratten die wekelijks vanuit de kerken worden verstrekt. *(Dit is een andere actie dan die rond Hemelvaart wordt gehouden, wanneer er geen reguliere voedselpakketten worden verstrekt. Tegen die tijd hopen wij weer een beroep op u te mogen doen.)* **U kunt uw voedselproducten elke zondag tot en met palmzondag in de kerk inleveren.**

De 40 dagentijd, met een expositie; tijd voor stilte en bezinning op het lijden. In de **Bethelkerk** krijgt dit gestalte in de tentoonstelling "De dood verbeeld". **Van 9 maart tot 9 april** zijn daar foto's van kunstwerken te zien, waarin mensen ervaringen rondom de laatste levensfase tot uitdrukking brengen.

ACTUELE MEDEDELINGEN

De stichting "Food for All" zet zich in voor de hulp aan de kansarmen in Ethiopië.

Twee jaar geleden in 2012 is een deel van de opbrengst van de vastenactie voor Food for All geweest. Dit is besteed aan het project in Addis Abeba voor de hulp aan vrouwen en meisjes.

Ook toen zijn zij met een verkooptafel gevuld met religieuze en kunst nijverheid uit Ethiopië in de Pax Christi kerk geweest. Mw. Treurniet is op zondag **13 april Palmzondag** weer in de Pax aanwezig.

Zij is dan net terug van een werkbezoek aan Ethiopië en heeft vast weer veel mooie artikelen meegenomen. **Vergeet Uw portemonnee niet!**

Anderhalve week geleden is na een verschrikkelijk onzekere vluchtroute vanuit Dara'a (waar de protesten op 15 maart 2011 begonnen) via Libanon – Turkije – Italië – vluchtelingenopvangkamp

AZC-GLO Burgum in Vlaardingen mogen komen wonen het Syrische vluchtelingengezin Rifai . Man (tandarts) – Mevrouw (schrijfster) – dochter student (20 jaar). Zoon woont inmiddels in Utrecht – studeert. Prettig en aangenaam is dat er op de vorige oproep gereageerd is.

De familie kreeg een pannenset, een welkomstcadeau, een gastoestel, een matras en heel fantastisch: Licas'Cooking biedt a.s. dinsdag een welkomstaaltijd aan om ook kennis te maken met andere Syrische Vlaardingse mensen en andere belangstellende Vlaardingers.

Hard- harddringend nog steeds nodig- een (wat sportieve niet te hoge) damesfiets om naar school te gaan in Schiedam- wasmachine- diepvries- gordijnrails (en iemand om te helpen bij het ophangen daarvan). Niet noodzakelijk en toch ook wel aardig een leuk welkomst cadeaubon om naar eigen behoefte en noodzaak iets naar eigen keuze te mogen kopen. Graag contact met Han Raeijmaekers: 06- 30565296

Vastenactie Schiedam, Vlaardingen en Maassluis.

Op **zaterdag 5 april** gaan we met fietsers en wandelaars naar Maassluis om daar in buurthuis 'De Hoofzaak' een gesprek te hebben met Mark Feuerberg, directeur van STOED en van hem te horen wat de stichting allemaal doet en hoe de situatie van dak- en thuislozen in onze regio is. Tevens willen we hem dan symbolisch alvast de naaimachine overhandigen.

We willen via een mooie route door de Broekpolder en langs de Nieuwe Waterweg naar Maassluis gaan. Dat kan lopend en op de fiets (en dan denken we vooral aan fietser die een fiets hebben met trapondersteuning).

We vertrekken vanaf De Windwijzer, Schiedamseweg 95. Hier staat vanaf 10.30 uur de koffie klaar. De wandelaars vertrekken om ongeveer kwart over elf en de fietsers om zullen rond kwart voor twaalf vertrekken en willen dan om 13.30 uur in Maassluis zijn. Onderweg zullen we op een plek langs de Waterweg met de wandelaars en de fietsers samen een moment van bezinning hebben. Ook krijgt u een paar gedachten ter overweging mee voor onderweg, waar u met elkaar over in gesprek kunt gaan. Op de fiets zal dat misschien wat lastig zijn, maar voor de wandelaars is dat goed te doen.

Het bezoek aan STOED zal ongeveer een uur duren. Uiterlijk half drie is het programma dus ten einde en kunnen fietsers op de fiets en wandelaars (met de trein) huiswaarts keren.

Als u zelf een boterham meeneemt, dan zorgt de werkgroep Vastenactie voor wat te drinken en fruit onderweg.

Aan deelname zijn geen kosten verbonden. U kunt zich aanmelden bij Rob van Herwaarden, Email: diaconaalconsulent@planet.nl. Bij hem of bij Piet van Baar kunt u ook meer informatie krijgen. Nadat u zich aangemeld heeft, krijgt u informatie over exacte plaats en tijd van vertrek. Rob van Herwaarden, tel. 06 – 424 06 350 Piet van Baar, tel. 010 - 4743646

VIERINGEN VOOR DE VOLGENDE WEEK

De Wetering: zaterdag 5 april om 18.00 uur; Eucharistieviering: pastor H. Egging.

H. Lucaskerk: zondag 6 april om 9.30 uur; diaken T.v.d. Meer. Samenzang. Wereldwinkel

Elke dinsdag om 19.00 uur rozenkrans bidden.

**Pax Christikerk: zondag 6 april om 11.00 uur; Eucharistieviering; pater H. Egging
m.m.v. koor Liriko. Deurcollecte voor la Granga. Annesty. Kinderwoorddienst.**

ZIEKENBEZOEK OP VERZOEK

Weet u dat iemand uit de parochie in het ziekenhuis is opgenomen voor langer dan drie dagen en prijs stelt op bezoek vanuit de kerk? Laat dit dan a.u.b. aan ons weten: voor de Lucas aan mevr. R. van Dorp (010- 4344106) of aan Jacqueline Kroeze tel: 010- 4350747 voor de Pax aan mevr. M. v.d. Nol (010- 4748007). U mag ook Mevr. M. Kramers (010-4741090) bellen. Het is heel belangrijk dat parochianen tijdens hun ziek zijn niet vergeten worden.

HET SECRETARIAAT

Het secretariaat is geopend voor inlichtingen, het doorgeven van boodschappen, het reserveren van een datum in de kerkagenda, het opgeven van intenties en het doorgeven van berichten voor dit informatiebulletin. U kunt dit doen in de H. Lucaskerk op donderdag van 10.00 uur tot 11.30 uur, telefoon 010- 4702679 of per e-mail: secr.lucas@willibrordparochievlaardingen.nl. In de Pax Christikerk kan dit op dinsdag, woensdag en vrijdag van 10.00 uur tot 11.30 uur; telefoon 010- 4741790 of per e-mail: secr.pax@willibrordparochievlaardingen.nl.

TELEFOONDIENTST WILLIBRORDGEMEENSCHAP

Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van een doop of huwelijk, kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord, tel. 06- 29037132.

