

WILLIBRORD ACTUEEL

WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN

DEZE WEEK

Zondag 9 maart collecte voor onze vrienden in la Granja. Geen Amnesty.
Op de bekende plekken in de beide kerken ligt weer het nieuwe bisdomblad klaar.

50 jarig- Jubileum pater E. Clarenbeek

Zondag 16 maart vieren we het 50-jarig priesterjubileum van pater E. Clarenbeek. Na de viering in de **Pax Christikerk**, waarin pater Clarenbeek zal voorgaan, willen we de jubilaris graag op gepaste wijze in het zonnetje zetten. Tijdens een feestelijk samenzijn is er gelegenheid hem te feliciteren. Het is de nadrukkelijke wens van pater Clarenbeek om geen cadeaus te krijgen, maar wie toch iets wil geven, dan graag een gift ten bate van onze vrienden in La Granja en pater Henk Erdhuizen in Bolivia. Wij hopen dat u zijn wens wilt respecteren.

U bent van harte uitgenodigd bij deze viering en/of het feestelijke samenzijn.

Vastenactie bisdom

Het bisdom nodigt de parochies uit om in de veertigdagentijd mee te doen aan een **voedselinzamelingsactie** in het kader van het **Jaar van Daden van Liefde**. Onder het motto: **'Waar wij vasten, worden anderen gevoed'** vragen wij u **levensmiddelen mee te nemen** voor de armlastige medemensen in Vlaardingen. Gedacht wordt aan: rijst, macaroni, aardappelen, blikgroente, ontbijtkoek, koffie, thee, maar ook andere (voedings-, toilet- en schoonmaak-) artikelen zijn welkom. Deze artikelen zullen als extra worden toegevoegd aan de 240 kratten die wekelijks vanuit de kerken worden verstrekt. *(Dit is een andere actie dan die rond Hemelvaart wordt gehouden, wanneer er geen reguliere voedselpakketten worden verstrekt. Tegen die tijd hopen wij weer een beroep op u te mogen doen.)* **U kunt uw voedselproducten elke zondag tot en met palmzondag in de kerk inleveren.**

De Vastenactie 2014 richt zich op het **Afrikaanse Sierra Leone**. Daar hebben zusters het 'Diomplorprogramma' opgericht: een programma om na de burgeroorlog weer saamhorigheid te krijgen. Kinderen en school zijn in dit programma heel belangrijk. Komende weken laten we u er over horen en via het magazine Kerk aan de Waterweg wordt u er komende week ook over geïnformeerd. U krijgt via het Magazine ook het traditionele vastenactiezakje.

De veertigdagentijd met een expositie; tijd voor stilte en bezinning op het lijden. **In de Bethelkerk** krijgt dit gestalte in de tentoonstelling **"De dood verbeeld"**. **Van 9 maart tot 9 april** zijn daar foto's van kunstwerken te zien waarin mensen ervaringen rondom de laatste levensfase tot uitdrukking brengen. **Zondag 9 maart om 17.45 uur de opening.** Om 17.00 uur gaat aan de opening een vesper vooraf met beelden uit de tentoonstelling omlijst door muziek, tekst en stiltemomenten. Na de opening kunt u deelnemen aan een (vasten) maaltijd in het kader van het vastenproject. Opgave via thewerner@ambachtoost.nl. **De kosten zijn 5 euro.**

Meditatie rondom het Vastenactieproject: Sierra Leone

Een boeiend programma met: Film over het Vastenactieproject in Sierra Leone Muziek en zang Gebed
Wanneer: **Maandag 10 maart van 19.30 uur - 20.30 uur.** Waar: **Petrus & Pauluskerk, Andreasplein 1, Maassluis.** Van Vaardingen naar Maassluis : carpooling? - meerijden? 06- 30565296 - movzwo@hetnet.nl

Doorbreek de stilte rond Syrië en steek een kaars aan en ga op **15 maart 's avonds mee naar "Doorbreek de Stilte"**. Nadere inlichtingen via **Han Raeijmakers 06- 30565296**

Avondgebeden in de 40-dagentijd

In het **Kerkcentrum Holy** worden met ingang **van donderdag 13 maart van 19.30-20.00 uur** de Avondgebeden in de 40-dagentijd' gehouden. Ook onze parochianen zijn van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Studiedag Mystiek zaterdag 15 maart 2014: CATERINA VAN GENUA

Voor de vijftiende keer wordt in Vlaardingen een studiedag mystiek georganiseerd, dit jaar weer in de **Windwijzer**. Inleider is prof. dr. Hein Blommesteijn, docent spiritualiteit en medewerker van het Titus Brandsma Instituut in Nijmegen. Gastheer is ds. Henk ten Napel. Deze keer maken wij kennis met Caterina van Genua, geboren Caterina Fieschi Adorno. In 1447 krijgt Caterina een geweldige mystieke ervaring, waardoor haar leven op slag verandert. Deze totale ommekeer bepaalt in het vervolg al haar doen en laten. Samen met haar man wijdt zij haar leven aan de verzorging van de meest noodlijdende zieken en melaatsen. In 1493/1494 woedt in Genua de meest desastreuze pestepidemie van de vijftiende eeuw. Onverschrokken houdt Caterina stand in deze afschuwelijke verschrikkingen. Zij krijgt vele visioenen.

De studiedag wordt gehouden op **zaterdag 15 maart a.s. van 10 uur - 15.30 uur** in kerkgebouw de **Windwijzer**, Schiedamseweg 95, 3134 BD Vlaardingen. Ter bestrijding van de kosten wordt een **bijdrage van 10 euro** gevraagd. Dat is inclusief materialen, consumpties en lunch. Inlichtingen en aanmelding (**voór 10 maart**) via of wiesje.verbove@planet.nl of telefonisch **010-4357546**

Kinderwoorddienst in de 40 dagentijd

In de veertigdagentijd zijn er weer enkele kinderwoorddiensten. We **beginnen op 16 maart a.s.** en kijken dan welke dagen er meer bijzonder zijn dan andere dagen. Op 6 april is er een kinderwoorddienst waar we stil staan bij het vastenproject van de landelijke vastenactie in Sierra Leone. Op Palmzondag mogen alle kinderen een zelfgemaakte Palmpaasstok meenemen en brengen we de palmpaasstokken in een optocht de kerk in. Je bent van harte welkom in **de Pax Christikerk! Aanvang: 11.00 uur.**

ACTUELE MEDEDELINGEN

De Windwijzer: Programma week 11. Voor informatie, het volledige programma, etc. kunt u terecht op de website: www.dewindwijzer.nl, of telefonisch dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00- 12.00 uur, tel: 010- 434 68 55. (diaconaal bureau) (Rob van Herwaarden of Marjan van Voorden.

dinsdag	12 maart:	14.00 uur	Meditatiekring
donderdag	13 maart	12.30 uur- 15.00 uur	Levensdoelen
donderdag	13 maart	17.30 uur	Warm onthaal
zaterdag	15 maart	09.45 uur- 15.30 uur	Studiedag mystiek
zaterdag	15 maart	20.00 uur	Film in kader van de uitreiking van de Geuzenpenning

Anders- dan anders viering

Graag nodigen we je uit voor de Anders- dan- Anders- viering op **23 maart a.s. in de Pax Christikerk.** Het thema van de viering is "**VERDRAAGZAAMHEID**", en het combo zal weer live muziek spelen, dit keer van o.a. U2, Cindy Lauper en De Dijk

Wandeling langs heilige plaatsen (werkgroep geloofsverdieping)

Op **zaterdag 29 maart** wandelen we langs heilige plaatsen, de naam van onze eendaagse pelgrimstocht naar **Den Briel**. Gaat u mee? Deze tocht start in Geervliet en via Heenvliet, Zwartewaal komen we uiteindelijk in de vestigingsstad Den Briel aan. Als we terug zouden keren in de tijd, hoe zou het dan zijn om deze tocht te lopen in de roerige jaren tussen ca.1550 en 1580. De Beeldenstorm raasde in 1566 door de Nederlanden. Op 1 april 1572 werd Brielle ingenomen door de watergeuzen. Kloosters werden gesloten. In verschillende plaatsen werden priesters en religieuzen vermoord. Velen van hen zochten daarom een veilig heenkomen als de geuzen in aantocht waren. Toen de geuzenvloot op 26 en 27 juni 1572 Gorcum innam, werd een groepje geestelijken gevangen genomen. Bijna twee weken lang werden ze gefolterd, getreiterd en verleid om hun geloof af te zweren. Op 5 juli 1572 werden ze per vrachtschuit naar Brielle vervoerd. Op 9 juli 1572 zijn uiteindelijk 19 geestelijken omgebracht door ophanging, **de martelaren van Gorcum**. **De wandeling is ca. 14 km.** Speciaal voor ons wordt op deze middag de kerk geopend en kunnen we het bedevaartscentrum bezichtigen. Onderweg zullen we de lunch nuttigen in een horecagelegenheid. We verzamelen in de hal van het **Station Schiedam-Centrum om 09.00 uur.**

Met de metro reizen we af naar Spijkenisse, vervolgens met de bus naar Geervliet. Op de terugweg nemen we de bus vanuit Den Briel naar Spijkenisse en vervolgens met de metro naar Schiedam. **Terugkomst ca. 17.30 uur.** De kosten bestaan uit: openbaar vervoerskosten, lunchkosten in horeca gelegenheid en kosten bezoek Bedevaartkerk: **EUR 2,00 p.p.** In verband met reservering van de lunch en kerk willen we vooraf weten wie er meegaan. Geeft u zich op via ons e-mailadres; geloofsverdieping@goedeherderparochie.nl of via uw secretariaat, **uiterlijk op woensdag 26 maart 2014.**

VIERINGEN VOOR DE VOLGENDE WEEK

De Wetering: zaterdag 15 maart om 18.00 uur; Eucharistieviering; pastor E. Clarenbeek

H. Lucaskerk: zondag 16 maart om 9.30 uur; Woord- en Communieviering; pastor M. Heikens; Samenzang.

Elke dinsdag om 19.00 uur rozenkrans bidden.

Pax Christikerk: zondag 16 maart om 11.00 uur: pater E. Clarenbeek. 50- jarig jubileum m.m.v. Pax Christi Cantorij. Kinderwoorddienst. Themaviering Vastenactie met collecte.

ZIEKENBEZOEK OP VERZOEK.

Weet u dat iemand uit de parochie in het ziekenhuis is opgenomen voor langer dan drie dagen en prijs stelt op bezoek vanuit de kerk? Laat dit dan a.u.b. aan ons weten: voor de Lucas aan mev. R. van Dorp (010- 4344106) of aan Jacqueline Kroeze tel: 010- 4350747 voor de Pax aan mev. M. v.d. Nol (010- 4748007). U mag ook Mevr. M. Kramers (010-4741090) bellen. Het is heel belangrijk dat parochianen tijdens hun ziek zijn niet vergeten worden.

HET SECRETARIAAT

Het secretariaat is geopend voor inlichtingen, het doorgeven van boodschappen, het reserveren van een datum in de kerkagenda, het opgeven van intenties en het doorgeven van berichten voor dit informatiebulletin. U kunt dit doen in de H. Lucaskerk op donderdag van 10.00 uur tot 11.30 uur, telefoon 010- 4702679 of per e-mail: secr.lucas@willibrordparochievlaarding.nl. In de Pax Christikerk kan dit op dinsdag, woensdag en vrijdag van 10.00 uur tot 11.30 uur; telefoon 010- 4741790 of per e-mail: secr.pax@willibrordparochievlaarding.nl.

TELEFOONDIENTST WILLIBRORDGEMEENSCHAP

Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van een doop of huwelijk, kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord, tel. 06- 29037132.