

Vesperviering 26 maart 2021 - vrijdag voor Palmzondag

17.00 uur

Muziek

Het is 17.00 uur Aansteken van de kaars

Welkom en inleiding

Welkom aan U allen die met ons verbonden zijn door middel van de techniek om samen met ons deze vesper te vieren en te luisteren naar de woorden die ons worden doorgezegd. In deze vesperviering kijken we vooruit naar de lezing van Palmzondag. We luisteren naar de woorden uit Marcus, 11, 1 – 10. Zij vertellen ons over de feestelijke intocht en het blijde onthaal van Jezus en zijn leerlingen in Jeruzalem. Er wordt gejubeld en gejuicht, gezwaaid met palmtakken. Het is feest in de stad Jeruzalem! Er wordt gezongen 'Hosanna in den hoge voor onze grote koning'.

Maar later valt de koning van de troon. In de verdere lezingen in de Goede week horen we dat het anders gaat.

Zo vergaat het ons ook nu nog weleens. Van vreugde over een komend Paasfeest terug naar de realiteit van heden, van corona en lock down. Geen paasvuren en palmpaasstokken, geen palmtakjes. Geen paasbrunch en bezoeken aan elkaar, maar toch... we blijven vertrouwen op een goed wereld om ons heen. En een klein takje kan hiervoor al genoeg zijn.

Een takje is ons genoeg, een groene tak van hoop, ons gelovig aangereikt.

Niet als een magische kracht maar als een symbool van nieuwe hoop.

*Een takje is ons genoeg, een groene twijg van vrede,
die vertelt van een goddelijke mens: Jezus van Nazareth.*

En wie ons uitdaagt om zijn weg te gaan van dienende goedheid en teder nabij zijn.

Een takje is ons genoeg.

Korte stilte

Lied *Alles wat over ons geschreven is*

Alles wat over ons geschreven is,
gaat Gij volbrengen deze laatste dagen,
alle geboden worden thans voldragen,
alle beproeving van de wildernis.

Jezus, de haard van uw aanwezigheid,
zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken.
Gij gaat vooraan, Gij zult ons niet ontbreken,
Gij Hogepriester in der eeuwigheid.

Dit is uw opgang naar Jeruzalem,
waar Gij uw vrede stelt voor onze ogen,
vrede aan allen die uw naam verhogen:
heden hosanna, morgen kruisigt Hem.

Openingsgebed

Eeuwige, aanwezig in ons midden, hier in deze ruimte van de kerk, en in onze eigen sfeer, thuis
Geef dat we u hier mogen ontmoeten, vandaag, nu we toegaan naar Palmzondag, die dag van juichen en van dromen en van angst voor wat komen gaat. Maak ons ontvankelijk voor uw licht, blijf bij ons op onze weg, help ons door uw heilige Geest, Amen.

We bidden *psalm 122*

Klaarwakker en opgetogen was ik toen ze me riepen:
We gaan naar het Huis van de Eeuwige
En nog even en mijn voeten staan in jouw poorten, Jeruzalem
Jeruzalem, hoge veste, huizen schouder aan schouder, hecht gevoegd, één geheel.
Daarheen de stammen, de twaalf, de stammen van God die Ene
Om te getuigen van Hem, dank te betuigen zijn Naam
Daar staat de Stoel van het Recht, daar staat de Tafel der Armen.
Deze stad moet vrede, vrede binnen haar muren en buiten rondom in de velden.

Stad van Vrede, zwart profiel tegen oplichtende hemel.
Omwille van heel de wereld zeg ik: vrede voor jou.
Omwille van onze kinderen zingen wij: vrede voor jou.

(Psalmen vrij, Huub Oosterhuis)

We zingen *psalm 130*

Refr. God in de hemelen, zie naar U mensen, wijs ons de weg van het leven.

Ik wacht op U God, wacht met heel mijn wezen,
naar goede woorden zie ik vol verwachting uit:
zoals een wachter uitziet naar de morgen.

Wat kan ik beter, dan op U vertrouwen?
vol van genade wilt Gij ons verlossen:
kom ons bevrijden van de machten van het kwaad.

Evangelielezing Marcus 11, 1-10

Toen Jezus en zijn leerlingen Jeruzalem naderden, in de richting van Betfage en Betanië op de olijfberg, zond Hij twee van zijn leerlingen uit met de opdracht: "Gaat naar het dorp daar vóór u, en bij uw binnenkomst is het eerste, dat ge zult vinden een veulen, dat vastgebonden staat, en waarop nog nooit iemand gezeten heeft;

maakt dat los en brengt het hier.

En als iemand u de aanmerking maakt: Wat doet ge daar?, antwoordt dan: De Heer heeft het nodig, maar Hij stuurt het spoedig weer hier terug."

Zij gingen weg en vonden een veulen vastgebonden aan een deur buiten op straat.

Ze maakten het los, maar sommige mensen, die daar in de buurt stonden, riepen hun toe:

"Wat doet ge daar, om zomaar dat veulen los te maken?"

Ze antwoordden zoals Jezus hun had gezegd en de mensen lieten hen ongemoeid.

Ze brachten het veulen bij Jezus, legden er hun mantels overheen en Hij ging er op zitten.

Velen spreidden hun mantels op de weg uit, anderen groene takken, die ze in het veld gehakt hadden.

De mensen, die Hem omstuwden, jubelden: “Hosanna; Gezegend de Komende in de Naam des Heren; Geprezen het komende koninkrijk van onze vader David!

Hosanna in den hoge!”

Gezongen acclamatie

Benedictus qui venit, in nomine, in nomine, in nomine Dominum.

(Gezegend Hij die komt in de Naam van de Heer)

Overweging

Het is een feest waar een schaduw over hangt: Palmzondag, de schaduw van het ‘Kruisig hem’, na het Hosanna. De schaduw van de menigte die zo makkelijk om te praten is, er is zo weinig voor nodig om mensen de andere kant op te laten gaan.

We zagen het bij de verkiezingen. Hoe beïnvloedbaar velen zijn door de media, door standpunten die zeggen wat je graag wilt horen, al is het niet waar.

We zijn nu ruim een jaar in coronatijd. Afgelopen jaar is er gelukkig veel ontwikkeld aan mogelijkheden via de techniek om toch een viering bij te wonen, een paar bekende gezichten te zien, samen te bidden en misschien thuis mee te zingen, ieder in zijn eigen ruimte. Misschien met een kaars die brandt. We zijn gelukkig niet blijven hangen in de beperkingen die er zijn, maar toch overeind gekomen en doorgegaan.

Komende week zullen we dat een aantal keren ook ervaren, de mensen in hun kracht en in hun zwakte: eerst de laatste maaltijd met zoveel saamhorigheid, dan de arrestatie van Jezus. We zien Petrus die hem verraadt, en de vrouwen die hem troosten. De voorbijganger die zijn kruis helpt dragen en de voorbijgangers die hem bespotten. Het is er allemaal...

Wie ben ik in zo’n gebeuren... degene die hem helpt dragen... of degene die hem laat vallen.... Dat is een vraag die je hele leven meegaat. Waar help ik aan mee... waar doe je goed aan?

Mogen we Palmzondag en de Goede Week in dit licht stellen, naar het feest van Pasen toe. Amen.

Meditatieve muziek (de melodie van het lied: Maak mij nu stil...)

Voorbeden

Om vrede bidden wij, in onze huizen, in onze steden en staten.
Waar zoveel spanning kan zijn, door die hardnekkige pandemie.
Dat we het vol mogen houden. Dat we het goede, alle kleine lichtjes mogen vasthouden.
Laat ons zingend bidden...

Om vreugde bidden wij, op momenten van saamhorigheid, van erkenning en verbinding.
Als we samen vieren en bidden, als we elkaar in kleine kring ontmoeten. Als we mensen helpen zich op te richten, weer op te veren.
Laat ons zingend bidden...

Om vrijheid bidden wij, voor allen die opkomen voor recht en vrede, voor een menswaardige samenleving. Al die mensen die worden vervolgd en miskend,
zoals Jezus gebeurde,
met name in Rusland, in Myanmar, in Hongkong, Syrië en op nog zoveel plaatsen.
Om kracht en moed en hulp waar mogelijk.
Laat ons zingend bidden...

Gezongen acclamatie:

Spread uw dragende vleugels onder ons uit, spread uw lichtende liefde over ons uit.

Intenties parochianen

Stilte

Onze Vader

Lied Dat wij niet vergeten

Dat wij niet vergeten, het verborgen leed
Dat ons blijft omgeven en je vaak niet weet.
Geen vrede, maar verdriet, geen liefde maar de kou
van niemand zijn, vergeten zijn, van eenzaamheid.
Geef vrede, God geef vrede en leer ons vrede zijn.

Dat wij niet vergeten, al dat stille leed,
waar de samenleving tijd noch plaats voor heeft.
Geen vrienden meer, geen werk, geen liefde, huis of geld,
bestaan waarin verandering zo moeilijk is.
Geef vrede, God geef vrede en leer ons vrede zijn.

Dat wij niet vergeten, wereldwijd het leed,
ver van onze grenzen, dat geen einde neemt.
Van oorlog, honger, angst, van vlucht, verraad en dood,
dat rechteloos en hulpeloos onmachtig maakt.
Geef vrede, God geef vrede en leer ons vrede zijn.

Slottekst De intocht

Trekken naar de stad van je verlangen
Dromen over wat je vinden zult
Zon en warmte, licht en vriendschap
Stad waarin je wonen wilt.

Intocht houden in die mooie dromen
Langs versierde straten binnengaan
Waar muziek klinkt, groene takken
van de hoop te wuiven staan.

Binnentrekken en al heel lang weten
dat het niet zo mooi wordt als het leek
Toch de moed niet laten zakken
Dat is doen wat Jezus deed.

Moedig soms door zware dagen trekken
Trouw en onbevangen verder gaan
En dan merken dat je oude dromen
In een ander daglicht staan.

Mededelingen

Dank aan iedereen,
Misschien is dit de laatste Vesper via de techniek, het zou mooi zijn als we eind april weer de kerk in kunnen... misschien nog niet meezingen met zijn allen, maar wel al vieren met velen hier. Uiteraard houden we u op de hoogte.

Zegen

Dat wij ons gezegend mogen weten,
wij mensen die weten hoe kwetsbaar het leven is,
mensen die geven en ontvangen,
zaaien en oogsten,
mensen van de aarde en kinderen van het licht,
geboren en op weg om te sterven,
maar uiteindelijk geroepen om op te staan,
nu en voor altijd,
daartoe zegene U onze God
In de naam van de Vader....

Lied Ga tot de einden der aarde... tot het uiterst, daar zal liefde zijn, ga...

Muziek

De Vesperviering is een initiatief van parochianen
van Parochie De Goede Herder Maassluis-Vlaardingen-Schiedam
en wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid
van de pastoraatsgroep de Goede Herder Schiedam.
De Vesperviering wordt de laatste vrijdag van elke maand gehouden.