

**AANBOD GELOOFSVERDIEPING 2012/2013
PAROCHIE DE GOEDE HERDER
SCHIEDAM-VLAARDINGEN-MAASSLUIS**

RAKEN AAN DE BRON

Voor de tweede keer heeft parochie de Goede Herder een aanbod Geloofsverdieping. Opnieuw een mooi verzorgd boekje met een gevarieerde inhoud. Vorig jaar hebben bijna vierhonderd mensen de bijeenkomsten bezocht. Dat vinden we een mooie oogst. We hopen dat we op deze voet verder kunnen gaan met dit tweede boekje.

Eigenlijk vertellen we met ons aanbod een vervolgverhaal. Vorig jaar heette het boekje: Op pad met de Goede Herder. Je moet dan denken aan de herder uit psalm 23, die de kudde leidt naar stromend water. Daar rusten ze uit, bij een bron.

En dat is het thema van ons tweede boekje: Raken aan de Bron.

Waar denken we aan bij de bron? En wat is dat raken dan?

We denken aan dat wat verfrist, wat je in contact brengt met je eigen vitaliteit, wat je voedt, wat krachtig is en helder en oorspronkelijk. Geloofsverdieping noemen we dit aanbod ook; niet geloofsleer of geloofskennis, maar verdieping. We willen met u de diepte in, graven naar uw eigen bron, uw eigen oorsprong. Oorsprong is een treffend woord. Spring... dat betekent bron. Een bron die ten diepste goddelijk is en die zo makkelijk dichtslibt. Daar gaan we naar graven, daar proberen we aan te raken. Als dat gebeurt, geeft het kracht, voeding, het kan je ontroeren, in beweging zetten. We gaan met u op allerlei manieren op weg naar die bron. Denk aan lezingen, ontmoetingen, films, een wake, creativiteit en stilte. Het zijn hulpmiddelen die ons kunnen leiden naar stromen van levend water. Wij hopen dat velen mee op pad gaan de komende tijd en dat oude en nieuwe bronnen (her) ontdekt mogen worden.

Namens de werkgroep nodig ik u van harte uit!

Veel inspiratie gewenst.

Pastor Lidwien Meijer

INHOUD

AANBOD GELOOFSVERDIEPING

Reis van je hoofd naar je hart: <i>september</i>	pag. 3
Beginselen van de Romaanse mens(<i>okt.,nov.,dec.</i>).....	pag. 4
Kerkenbankruil: <i>oktober, november, december</i>	pag. 5
Raken aan de Bron: <i>november, februari (2013)</i>	pag. 6
Adventskrans maken: <i>november</i>	pag. 7
Dichter bij Lucas: <i>december</i>	pag. 8
Ouders van jonge kinderen: <i>januari (2013)</i>	pag. 9
Gebed, bidden en meditatie: <i>februari</i>	pag.10
Filmavond, Left Luggage: <i>februari</i>	pag.11
Eucharistie en ons dagelijkse leven: <i>maart</i>	pag.12
Paaskaarsen maken: <i>maart</i>	pag.13
Wakend de Paasnacht door: <i>maart</i>	pag.14
Filmmiddag: <i>april</i>	pag.15
Dauwtrappen: <i>mei</i>	pag.16
Bezoek gebedshuizen Orthodox: <i>juni</i>	pag.17
Spiritour Deventer: <i>juli</i>	pag.18
Informatie opgeven activiteiten.....	pag.19
Adressen en telefoonnummers.....	pag.20
Deelnameformulier.....	pag.21



REIS VAN JE HOOFD NAAR JE HART

Inhoud

Reis van je hoofd naar je hart is de moeilijkste reis die bestaat. Geen paspoort nodig, geen prikken, geen lange vliegreis, maar wel belangrijke waarden tellen mee: zoals geduld, stilte, wachten, verbondenheid met schepping, verlangen naar de diepste vrijheid. De reis naar je hart is de weg naar het diepste geluk. Leo Fijen maakt deze avond een reis met alle aanwezigen en leert iedereen hoe een mens vrij en gelukkig kan worden. Hij doet dat met concrete voorbeelden en inspirerende verhalen.

Vorm

Lezing door Leo Fijen

Plaats

Pax Christi kerk, Reigerlaan 51, Vlaardingen

Datum en tijd

Vrijdag 21 september 2012, aanvang 20.00 uur
Inloop vanaf 19.30 uur

Kosten € 5,00



DE ROMAANSE MENS

Inhoud

De heer Rosier verzorgt een lezingencyclus rond de Romaanse mens. In zijn geheel eigen stijl gaat hij met de aanwezigen op 'Geestelijke Pelgrimstocht'. Er wordt een analyse gemaakt van kapellen, kerken en abdijen. Via beeldmateriaal en muziek worden de boodschappen die de Romaanse mens heeft aangebracht in de gebouwen verkend.

De eerste serie van vier avonden heeft de onderwerpen:

1. Kennismaking met de Romaanse Mens
2. De uitingen van de Romaanse Mens: zijn nalatenschap
3. De strijdbare Romaanse Mens
4. Wie is die Romaanse Mens

Plaats, data en tijd

Heilig Hartkerk, Schiedam

Woensdag 17, 24 en 31 oktober en woensdag 7 november.

Van 19.30 uur tot 22.15 uur.

De tweede serie van vier avonden heeft als centraal thema:

Een pelgrimstocht op zoek naar de Romaanse Boodschappen in de Gothiek – deel 2.

Plaats, data en tijd

De Wilgenburg (centrum achter de St. Liduina – basiliek, Schiedam).

Woensdag 21, 28 november en woensdag 5 en 12 december

Van 19.30 uur tot 22.15 uur.

Let op: Vanwege brandweervoorschriften is het maximum aantal deelnemers aan de tweede serie avonden zestig.

Vooraf opgeven is noodzakelijk.

Kosten: Nog niet bekend.



KERKENBANKRUIL

Inhoud

Parochianen uit verschillende geloofsgemeenschappen maken elkaars vieringen mee (kerkenbankruil) en leren elkaars geloofsbeleving kennen en waarderen. De onderlinge gastvrijheid wordt zo bevorderd. Na de viering zal er een geloofsgesprek zijn samen met de voorganger/celebrant. De eerste drie vieringen zijn gepland in het najaar 2012. De overige vier vieringen zijn gepland in de eerste helft van 2013 (deze zullen later bekend gemaakt worden). Het strekt tot aanbeveling om alle viering bij te wonen, om zo de volle rijkdom van elkaar te mogen ervaren.

Plaats, data en tijd

Petrus en Paulus kerk, Maassluis,
zondag 21 oktober 2012, 09.30 uur.

Woord- en Communieviering, pastor Kees Koeleman.

St. Liduina en O.L.Vrouw Rozenkrans, Schiedam,
zondag 18 november 2012, 09.30 uur
Eucharistieviering, pastor Coert Biesjot

Pax Christi kerk, Vlaardingen,
zondag 16 december 2012, 11.00 uur
Woord- en Communieviering, parochianen uit de werkgroep 3D



CURSUS SPIRITUALITEIT RAKEN AAN DE BRON

Inhoud

Kennismaking met de grootse spirituele rivier in ons Vierstromenland van Rijn, Maas, IJssel en Schelde. En met ons eigen plaatsje erin, want het zit ook in onze genen.

In onze eigen streken kronkelt zich een grootse spirituele rivier. Soms is zij heel duidelijk aanwezig, soms meer ondergronds en verborgen.

Zij draagt verschillende namen: "Vrouwenmystiek", "Rijnlandse mystiek", "Brabantse mystiek", "Mystiek op straatniveau", enz.

In onze eigen tijd is zij weer heel duidelijk aan het licht getreden, getuige het verschijnen van zeer vele boeken met teksten van en over de grote vrouwen en mannen, die de stroom vormden en volgden.

En waar zo'n aanbod is, is er natuurlijk ook de vraag...

Het aanvoelen van deze stroming zit vaak in onze genen, want wij zijn de kinderen van dit Vierstromenland. Dat zijn wij ons meestal niet zo bewust, maar het bepaalt wel mede onze manier van denken over God en Godsdienst, moraal en levensstijl. Gaat u mee om deze stroom en de inwerking op ons eigen religieus aanvoelen een beetje te verkennen?

Deze cursus wordt gehouden door Pater Leon de Jong o.p.

Plaats, data en tijd

Joh. de Doper-Visitatie, Mgr. Nolenslaan 99, Schiedam.

Woensdag 7, 14, en 21 november

Woensdag 13, 20 en 27 februari 2013.

Alle middagen van 14.30-16.30 uur

Kosten nog niet bekend.



CREATIEVE ACTIVITEIT IN HET KERKELIJK JAAR ADVENTSKRANS MAKEN

Inhoud

Een Adventskrans maken op een avond in november.

Ook al is de Sint nog in ons land. In de stad en in onze huizen zie je de glitterende kerstsfeer al volop. Maar in de kerk houden we het bij de Adventskrans, met vier kaarsen. Het is mooi ook zo'n krans te hebben staan, om het verlangen naar het licht te laten groeien... We maken onze eigen Adventskrans en versieren deze met takken en kaarsen.

Vorm

Creatief bezig zijn.

Plaats

Andreas Petrus en Pauluskerk, Maassluis.

Datum en tijd

vrijdagavond 30 november 2012 van 20.00-22.00 uur.

Kosten € 12,50 (inclusief materiaal)

Opgeven vóór donderdag 15 november

(Opgave van te voren is noodzakelijk i.v.m. de aanschaf van de materialen).



DICHTER BIJ LUCAS

Inhoud

Het komend kerkelijk jaar staat tijdens de weekendvieringen de evangelist Lucas centraal. In dit evangelie staan allerlei verhalen die je bij de andere evangelisten niet tegen komt: het verhaal over Jezus' geboorte, de ontmoeting van Jezus en Zacheüs, de verloren zoon, de arme Lazarus. Vooral in deze verhalen leren we de schrijver kennen.

Wie is Lucas, waar legt hij accenten, welke kant van Jezus' optreden belicht hij meer dan de andere evangelisten?
En nog veel belangrijker...hoe dragen we de boodschap van Lucas over en wat nemen wij mee als inspiratie voor onderweg ?

Vorm

Een avond met informatie en bezinning over het evangelie van Lucas.

Begeleider

Pastor Kees Koeleman.

Plaats

De Wilgenburg (centrum achter de St. Liduina – basiliek, Schiedam).

Datum en tijd

Maandag 10 december 2012, van 20.00 – 22.00 uur.

Kosten Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.



OUDERS VAN JONGE KINDEREN

Inhoud

In twee bijeenkomsten willen wij met elkaar in gesprek gaan over de rijkdom van ons geloof. Hoe kunnen wij elkaar steunen om het geloof door te geven aan onze kinderen?

Gespreksonderwerpen zullen onder andere zijn:

Onze geloofsbelijdenis, het Onze Vader en onze rituelen. De verdere inhoud zal nader bekend gemaakt worden.

Begeleiders

Pastor Charles Duynstee en gastsprekers.

Plaats

H. Lucaskerk, Vlaardingen

Datum en tijd

woensdag 23 en woensdag 30 januari 2013.

Aanvang 20.00 uur

Kosten Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.



GEBED, BIDDEN EN MEDITATIE

Inhoud

Als gij bidt... ga dan in de binnenkamer.

Een lezing over stilte en gebed, door pastor Lidwien Meijer.

Als we bidden proberen we voorzichtig onder woorden te brengen wat ons beweegt, waarnaar we verlangen, waar we dankbaar voor zijn. Dit spreken we uit en we leggen het neer bij God. Bidden hoort bij een godsdienstige praktijk. Alle religies hebben gebedshuizen, plekken waar we tot inkeer kunnen komen, tot stilte.

Wanneer is een gebed echt bidden? Ervaren we onze kerken als huizen van gebed? Helpt het? Is mediteren ook bidden? Deze vragen komen zeker aan de orde tijdens een lezing en een uitwisseling.

Plaats

pastorie Heilig Hartkerk, Lekstraat 55, Schiedam

Datum en tijd

dinsdagavond 5 februari 2013.

Aanvang 20.00 uur – 22.00 uur.

Kosten Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.



FILMAVOND LEFT LUGAGE

Inhoud

De film Left Luggage speelt zich af in de jaren '70 in de Joodse wijk van Antwerpen.

Het is een emotionele film waarin het orthodoxe Joodse leven centraal staat.

Een jonge filosofiestudente krijgt een baantje als kinderverzorgster bij het Chassidisch Joodse gezin Kalman. Als Liberaal Joodse heeft zij weinig begrip en waardering voor de talloze eeuwenoude gebruiken, rituelen en voorschriften die de familie hanteert. Het botst dan ook met vader Kalman, die zijn gezin hardvochtig en zonder emotie regeert.

Vorm en begeleiding

We kijken naar de film en gaan o.l.v. pastor Kees Koeleman over de film met elkaar in gesprek.

Plaats

Pax Christikerkerk, Vlaardingen

Datum en tijd

Vrijdag 15 februari 2013

Aanvang: 19.30 uur

Kosten: Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.



EUCHARISTIE EN ONS DAGELIJKS LEVEN

Inhoud

Hoe kunnen we in het leven een verbinding maken tussen de Eucharistie en ons dagelijks leven? Is de Eucharistie nog iets waar we over nadenken of naar verlangen? Is het meer dan een mooie ceremonie, een geruststellend ritueel of een prettige gewoonte? Het Eucharistisch gebeuren onthult onze diepste menselijke ervaringen: verlies, aanwezigheid, uitnodiging, gemeenschap en missie. Het is een samenvatting van het leven waartoe wij in de Naam van God geroepen zijn.

Vorm

In drie avonden willen wij over dit geheim met elkaar in gesprek gaan. De eerste avond zal de Eucharistie centraal staan. Tijdens de tweede avond zullen we ons bezinnen rond het Sacrament van boete en verzoening. Tenslotte zullen we stil staan rond de betekenis van Eucharistische verering in ons leven.

Begeleider Pastor Charles Duynstee

Plaats, data en tijd

H.H. Jacobus en Martinus, Schiedam

maandag 4 maart 2013, 20.00 – 22.00 uur

H. Hart van Jezus, Schiedam

maandag 11 maart 2013, 20.00 – 22.00 uur

St. Liduina-Basiliek, Schiedam

maandag 18 maart 2013, 20.00 – 22.00 uur

Kosten: Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld



PAASKAARSEN MAKEN

Inhoud

Een eigen paaskaars versieren een middag in maart.

In onze kerken is de paaskaars prominent aanwezig, het is een hoopvol teken dat het licht het altijd wint van de dood. De kaars is versierd met symbolen, die dit geloof versterken.

Deze middag gaan we – met gekleurde was – een kaars versieren met eigen symbolen die iets vertellen over de weg in het Licht. Een eigen persoonlijke paaskaars is het resultaat.

Speciaal voor kinderen wordt er een ochtend georganiseerd waarop zij hun eigen persoonlijke paaskaars kunnen maken.

Vorm

Creatief bezig zijn.

Paaskaars versieren volwassenen:

Plaats Andreas Petrus en Pauluskerk, Maassluis

Datum en tijd zaterdag 23 maart 2013, 14.00 -16.00 uur.

Paaskaars versieren voor kinderen:

Plaats Jacobuskerk, Schiedam

Datum en tijd zondag 24 maart 2013, 11.00 – 12.30 uur

Kosten: € 12,50 per activiteit (inclusief materiaal)

€ 7,50 voor kinderen.

Opgeven vóór zaterdag 16 maart. (Opgave van te voren is noodzakelijk i.v.m. de aanschaf van de materialen).



WAKEND DE PAASNACHT DOOR

Inhoud

De hele nacht waken. Na de paaswake van 22.00 uur blijven we in de kerk en de omliggende ruimtes. Daar zullen we ons deze nacht bezinnen op het paasmysterie, de overwinning van het leven op de dood. Wat betekent dit voor ons persoonlijk? Ervaren we dit ook zelf in onze eigen levens? We gaan het thema uitdiepen met behulp van verschillende werkvormen, soms in kleinere groepen, zoals: gesprek, zang, creativiteit, film, verhalen, meditatie en een Emmauswandeling in de ochtendschemering. We zien het langzaam weer licht worden. Elk uur is er een gezamenlijk moment van vieren. Rond 7.30 uur is de afsluiting met een paasontbijt. Het is mogelijk de nacht gedeeltelijk mee te maken (maar minstens drie uren).

Plaats

Pax Christikerk, Vlaardingen

Datum en tijd

De nacht van zaterdag 30 maart op zondag 31 maart 2013.

Aanvang: 23.00 uur (na de Paaswake-dienst).

Slot: rond 9 uur.

Kosten *Nog niet bekend.*



FILMMIDDAG

Inhoud

Des Hommes et des Dieux, een film over mensen en hun God(en).

De film speelt in de negentiger jaren in Algerije. Benedictijner monniken leven daar al lange tijd, in een klein klooster bij een Islamitisch dorp. Over en weer zijn de monniken en de dorpingen elkaar tot steun. Die idylle wordt verstoord door toenemend fundamentalistisch geweld. Blijven de broeders op hun plek of vertrekken ze naar veiliger oorden. Kies je voor je vege lijf of voor de gemeenschap waar je een rol van betekenis hebt. Uiteindelijk kiezen ze om te blijven, met alle consequentie van dien.

Een indrukwekkende, en ondanks alles, hoopgevende film, waardevol om juist in de Paastijd te gaan zien. We eindigen met een nagesprek.

Plaats

St. Jan de Doper – Visitatiekerk, Schiedam.

Datum en tijd

woensdagmiddag 10 april 2013.

Aanvang: 14.00 uur.

Kosten Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld



DAUWTRAPPEN

Inhoud

Het is een mooie traditie om op Hemelvaartsdag vroeg uit de veren te gaan om een verfrissende wandeling in de natuur te maken. We maken een wandeling in de natuur rondom de Jacobuskerk. Onderweg houden we even stil voor een moment van meditatie en bezinning. Afsluitend drinken we met elkaar koffie en eten een broodje. De tijd is zo gekozen dat u nog gelegenheid heeft om naar de viering van Hemelvaart te gaan.

Vorm

Een wandeling van ongeveer 5 kilometer met een meditatie moment.

Plaats

We starten vanaf de Jacobuskerk in Schiedam.

Datum en tijd

Donderdagochtend 9 mei 2013, start van de wandeling 05.30 uur

Kosten Aan de wandeling zijn geen kosten verbonden.



BEZOEK AAN DE GRIEKS – EN RUSSISCHE ORTHODOXE KERK

Inhoud

Iedereen kan zijn of haar Christelijke Geloof op een andere manier beleven. Nu, maar ook in het verleden had men ook verschillende inzichten. In de 11^e eeuw (1054) ontstonden er meerdere bronnen. Er was veel wantrouwen tussen het oostelijke- en het westelijke Christelijk deel van het vroegere Romeinse Rijk, veroorzaakt door voornamelijk culturele verschillen. Dit leidde tot de scheiding tussen de Byzantijnse patriarchaten en de Rooms-katholieke Kerk. Of deze bronnen ooit weer zullen samenkomen in één rivier? U gaat in ieder geval deze zondag zich laven aan de bron van de Oosterse Kerk.

Vorm

Met een gids van Veelkleurige Religies Rotterdam bezoeken we beide Orthodoxe kerken. Wij krijgen achtergrond informatie van de Orthodoxe kerken. Een half uur verblijven we in de Griekse kerk van de Heilige Nicolas van Myra. Hierna lopen we naar de Russische Orthodoxe kerk waar we de drukbezochte viering meemaken. Na de viering (12.15 uur) gaan we in gesprek met een parochiaan van deze kerk. Tijdens de viering staan we, houdt u hiermee rekening mee.

Plaats

Rotterdam, Westzeedijk 333, Kerk van de Heilige Nicolas van Myra en de Kerk van de Heilige Alexander Nevsky, Schiedamsesingel.

Data

Zondag 23 juni 2013, van 10.30 uur tot circa 13.00 uur.

Kosten Gift, indicatie € 5,00 p.p.



SPIRITOUR DE DEVENTER

Inhoud

Als laatste activiteit van dit seizoen, bezoeken we dit jaar Deventer.

Deventer, stad van de Moderne Devotie (Geert Grote), van het ETTY HILLESUM centrum, boeken en koek. Wij gaan een tocht maken langs verrassend Deventer. Wat heeft deze stad ons te bieden aan religiositeit en spiritualiteit? Een boeiende verkenning.

En met deze activiteit is de “koek” van dit seizoen weer op.

Raken aan de Bron. Wij zijn op zoek gegaan naar bronnen, die u hopelijk weer hebben geïnspireerd.

Vorm

Per trein gaan een dag naar Deventer o.l.v. pastor Lidwien Meijer.

Plaats verzamelen

Station Schiedam-Centrum.

Datum en tijd

zaterdag 13 juli 2013 Uiterlijk 8.15 uur aanwezig zijn.

Terugkomst indicatief 21.15 uur Schiedam –Centrum

Indicatieve Kosten: Treinreis voltarief € 38,00, plus kosten diner in een Italiaans restaurant.

Maximum aantal deelnemers: 25

U kunt zich opgeven voor één of meerdere activiteiten:

- Bij voorkeur via **het e-mailadres** dat u vindt onder elke pagina van een activiteit.
- Door het **deelnameformulier** achter in deze brochure in te vullen en zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk drie weken voor aanvang van de activiteit, in te leveren bij het secretariaat van uw kerk.
- **Telefonisch** bij het secretariaat van uw kerk.

Op de volgende pagina vindt u de adressen en telefoonnummers van de kerken waar de activiteiten plaatsvinden.

U KUNT ONS VOLGEN VIA :



Adressen:	Telefoonrs.:
<u>St. Jan de Doper-Visitatie</u> Mgr. Nolenslaan 99, 3119 EB Schiedam	010- 4735066
<u>H. Hart van Jezus</u> Rijnstraat 1, 3114 SP Schiedam	010- 4268648
<u>St. Liduina en O.L. Vrouw Rozenkrans</u> Singel 104, 3112 GS Schiedam <i>Centrum De Wilgenburg bevindt zich achter de kerk.</i>	010-4268228
<u>H.H. Jacobus en Martinus</u> Kerkweg 53, 3124 KD Schiedam	010-4709719
<u>Willibrord, H. Lucaskerk</u> Hoogstraat 26, 3131 BN Vlaardingen	010-4702679
<u>Willibrord, Pax Christikerk</u> Reigerlaan 51, 3136 JJ Vlaardingen	010-4741790
<u>H.H. Andreas, Petrus en Paulus</u> Andreasplein 1, 3144 PL Maassluis	010-5912080

De uitgave van deze brochure is mogelijk gemaakt
Schiedam–Vlaardingen-Maassluis



door het bestuur van de parochie de Goede Herder,

Samenstelling: Werkgroep Geloofsverdieping.

Omslag: Wijnand Burggraaf / www.Burgshots.nl

Foto's: Wijnand Burggraaf/Burgshots, Elly Barendregt.

Druk: TBV Vlaardingen

Deelnameformulier

Naam:

Adres:

Postcode en woonplaats:

Telefoonnr: E-mailadres:

Geeft zich op voor:

- Van je hoofd naar je hart
- De Romaanse mens
- Kerkenbankruil
- Cursus spiritualiteit (Raken aan de Bron)
- Adventskransen maken
- Dichter bij Lucas
- Ouders van jonge kinderen
- Gebed, bidden en meditatie
- Filmavond (Left Luggage)
- Eucharistie en ons dagelijks leven
- Paaskaarsen maken
- Wakend de Paasnacht door
- Filmmiddag (des Hommes et des Dieux)
- Dauwtrappen
- Bezoek Orthodoxe Gebedshuizen
- Spiritour Deventer

Wilt u s.v.p. aankruisen voor welke activiteit(en) u zich opgeeft.

Bij onvoldoende deelnemers vervalt de desbetreffende activiteit.