

AFSCHEID NEMEN IN DE GOEDE HERDER-PAROCHIE

Afscheid nemen van iemand die je door de dood is ontvallen, is zeer ingrijpend. Het is niet goed dat een mens op zulke moeilijke momenten alleen is. Een goed verzorgde uitvaartdienst kan een grote rol spelen bij de verwerking van het verlies. In deze bijdrage willen we stilstaan bij wat ons als pastoraal team rond (de regeling van) uitvaartdiensten voor ogen staat.

In de deelgemeenschappen van onze parochie hebben wij verschillende mogelijkheden om een overledene uitgeleide te doen:

- een eucharistieviering in de kerk of de kapel (een gedachtenisviering onder leiding van een priester ter actuele herdenking van Jezus' lijden, dood en verrijzenis),
- een woord- en communieviering in de kerk of de kapel (een viering onder leiding van een pastoraal werker of parochiaan/gebedsleider waarin na de woorddienst de communie wordt uitgereikt die in een voorafgaande eucharistie is geconsacreerd),
- een woord- en gebedsviering in de kerk of de kapel (een viering waarin geen communie wordt uitgereikt),
- een woord- en gebedsviering in de aula van een crematorium of begraafplaats.

Elk van deze liturgische vieringen heeft een eigen karakter, maar alle vier hebben zij gemeen dat nabestaanden in een zinvol en persoonlijk afscheid hun liefde en respect voor de overledene tot uiting brengen, de overledene, in het licht van de verrezen Heer, aan Gods trouw aanbevelen en troost en kracht kunnen putten uit het samenzijn.

Als team vinden wij het belangrijk om rekening te houden met gegroeide ontwikkelingen. Zo zijn er geloofsgemeenschappen waar priesters van buiten de parochie bij uitvaartdiensten betrokken zijn, of gebedsleiders. Wanneer voor een uitvaartdienst een lid van het pastoraal team nodig is, geldt de afspraak dat de uitvaartdiensten zo evenredig mogelijk worden verdeeld. Deze afspraak wordt vooral ingegeven door ons aller streven om ook toe te komen aan andere belangrijke pastorale taken. Dit betekent dat in onze parochie anno 2011 een kerkelijke uitvaart in de vorm van een eucharistieviering niet meer vanzelfsprekend is. Wij zijn er echter van overtuigd dat ook in de vorm van een woord- en communieviering of een woord- en gebedsviering op een waardige wijze afscheid kan worden genomen van een overledene.

De eerste stap bij de regeling van een kerkelijke uitvaartdienst is een telefoontje – meestal door de uitvaartondernemer - naar de contactpersoon in de deelgemeenschap. Wanneer voor een uitvaart een pastor van het team nodig is, wordt met de pastor die aan de beurt is contact opgenomen. Wanneer er reeds een pastorale relatie bestond tussen de overledene en een bepaalde pastor of wanneer er een zwaarwegende reden is om te kiezen voor een eucharistieviering, wordt hier zoveel mogelijk rekening mee gehouden.

We hopen u hiermee de nodige duidelijkheid te geven en vertrouwen er op dat met deze regeling een waardig afscheid van onze overledenen gewaarborgd is.

Pastoraal team parochie De Goede Herder
(de pastores Charles Duynstee, Coert Biesjot, Lidwien Meijer en Kees Koeleman)