



SINT LIDUINA COMMISSIE SCHIEDAM

NIEUWSBRIEF Nr. 1

6 april 2013

SINT LIDUINA COMMISSIE SCHIEDAM OPGERICHT

Ook al wordt Liduina over de gehele wereld vereerd, Schiedam is het centrum voor de verering van de Heilige Liduina die haar gehele leven in Schiedam heeft gewoond. De verering in Schiedam is al vanaf het leven van Liduina ononderbroken geweest. Op 27 maart 1926 werd het Sint Liduina Comité opgericht ter voorbereiding van het vijfde eeuwfeest van de heilige Liduina in 1933. Met het overlijden in 2009 van de heer W.J.M. Groenendaal, als enig overgebleven lid, hield het comité (dat veelal los van de parochie werkte) de facto op te bestaan.



In 2011 gingen er binnen de parochie stemmen op voor de oprichting van een groepering, soortgelijk als het Sint Liduina Comité, maar voortaan toch meer onderdeel van onze parochiedeelgemeenschap Liduina en O.L.Vr.Rozenkrans. Na een lange voorbereidingstijd gaf de Pastoraatgroep van de Liduina Basiliek op 14 mei 2012 het groene licht voor de oprichting. De oprichtingsvergadering van de *Sint Liduina Commissie Schiedam* was op 25 juli 2012. De Commissie valt onder de Pastoraatgroep in samenspraak met de rector van de Liduinabasiliek.

De volgende personen maken deel uit van de commissie: rector C.J.M. Biesjot, E.S. Beijnes, A.J. Franken, R.J. Pluijm, R.W. Poels (voorzitter), E.E.C. Vercruyssen.

De Liduina Commissie is ambitieus. Doel zal zijn het zich toeleggen op zo mogelijk alles betrekking hebbend op de Heilige Liduina. Uiteenlopend van het geven van een grotere bekendheid in en buiten Schiedam, tot aan dienstbaarheid binnen de parochie.

De mogelijke werkerreinen en aandachtsvelden zijn divers:

- Liduinapromotie in de breedste zin
- Onderhouden van contacten met de pers in alle mogelijke vormen voor het verspreiden van nieuws aangaande Liduina en Liduinavieringen en -activiteiten.
- Organiseren van Liduinatentoonstellingen en -lezingen.
- Het (bijdragen aan het) uitgeven van Liduinadevotionalia en Liduinapublicaties.
- Creëren van een permanente handig gesitueerde Liduinadocumentatieruimte voor opbergen en bestudering, evenals een permanente Liduina-expositieruimte.
- Actief vergaren van oude en nieuwe publicaties over Liduina in binnen- en buitenlandse kranten en tijdschriften, evenals van allerlei bestaande en nieuwe Liduinadevotionalia.
- Het doen of laten doen van archiefonderzoek betreffende Liduina.
- Bijdragen aan de organisatie van het jaarlijkse Liduinafeest en mogelijke andere Liduinavieringen.

- Aandacht in het algemeen voor de verbintenis van Liduina met huidige langdurig zieken binnen de parochie.
- Het onderhouden van contacten met parochies en kerken in Nederland met een Liduinadevotie en/of een Liduina-afbeelding in de kerk.
- Bijdragen aan de openstelling van de Liduinabasiliek.

Niet alle bovengenoemde ideeën zullen gelijktijdig en direct uitgevoerd kunnen worden. Er zullen prioriteiten gesteld moeten worden, al naargelang wensen, menskracht, vaardigheden van de leden, beschikbare tijd en andere middelen. En dit zowel voor de korte als de lange termijn.

Masterscriptie over de houtsneden uit 1498



Mevrouw Nelly Moerman heeft als afronding van haar studie een gedegen masterscriptie geschreven over de vroege houtsneden in de levensbeschrijvingen van Liduina rond het jaar 1500: "*Lidwina van Schiedam nader bekeken. Houtsneden in vroege drukken*". De scriptie werd gepresenteerd in mei 2012.

De digitale versie is geheel te bekijken en te lezen door in te loggen met:

<http://dare.uva.nl/scriptie/427370>

Of via Google met de zoekwoorden *Moerman Liduina*.

Twee Liduinaprentjes nieuw in verkoop



St. Lidwina of Schiedam
1380 - 1433
Memorial - 14 April
Patroness of Skaters
and the Chronically Ill

In november 2013 heeft de Sint Liduina Commissie een hoeveelheid engels-talige Liduinaprentjes uit 2010 aangekocht bij een uitgever in de Verenigde Staten van Amerika.

En begin dit jaar Liduinaprentjes, herdrukken van een prentje uit 1952, uitgegeven door het Museum Catharijneconvent.

Beide prentjes en nog circa 20 oudere die al langer in verkoop zijn, zijn tijdens openstellingen van de Liduinabasiliek te koop.



Schenking schilderij Sint Liduina door de Schiedamse kunstenaar Rudi Atman



In december 2012 werd door de Schiedamse kunstenaar Rudi Atman een door hem in 2012 vervaardigd schilderij, waarop afgebeeld Sint Liduina, ten geschenke gegeven aan de Sint Liduina Basiliek. Liduina is er op afgebeeld als beschermster tegen het water. De kunstenaar heeft zich laten inspireren door een prent uit 1945 van J. Schmiermann. Indertijd werd middels die prent Liduina dank gebracht voor de bescherming van Schiedam tijdens de Tweede Wereldoorlog. Van zijn schilderij bracht Rudi Atman tevens Liduinaprentjes in omloop. Het schilderij heeft in februari 2013 een plaats gekregen in het parochiecentrum De Wilgenburg achter de Liduina Basiliek.

LIDUINABASILIEK DIT JAAR ELKE ZATERDAG OPEN

De voorbije jaren was de Liduinabasiliek slechts één zaterdag per maand open voor bezichtiging.

***Vanaf april 2013 zal de kerk elke zaterdag open zijn
vanaf april tot oktober
van 13.00 - 15.00 uur***

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Voor contact:

R.W. Poels, voorzitter Sint Liduina Commissie
telefoon: 010-4700191; e-mail: poelsrw@hetnet.nl

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

*U kunt anderen die deze Nieuwsbrief wensen te ontvangen hun e-mailadres laten doorgeven via:
poelsrw@hetnet.nl*

Indien u deze Nieuwsbrief niet langer wenst te ontvangen kunt u zich laten uitschrijven door een e-mailbericht te zenden aan: poelsrw@hetnet.nl

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Website van de Liduinabasiliek Schiedam: www.liduinabasiliek.nl

Ook in de Heilig Hartkerk in Schiedam is veel aandacht voor Liduina. Zie: www.heilighartkerk.nl

De Sint Liduina Commissie heeft (nog) geen eigen website.

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

SINT LIDUINAFEEST 14 APRIL 2013 in de LIDUINA BASILIEK te SCHIEDAM

Bisschop Van den Hende komt naar Liduinafeest in Schiedam

Programma:

Jaarlijks viert men vanuit de Liduinabasiliek in Schiedam het feest van de Heilige Liduina op de tweede zondag na Pasen.

Dit jaar 2013 valt dit precies op een bijzondere datum: zondag 14 april, de sterfdatum van deze stadsheilige, 580 jaar geleden.

Bisschop J. van den Hende, bisschop van Rotterdam, zal 's middags voorgaan in twee vieringen.

9.30 uur

plechtige Eucharistieviering, opgedragen door de rector van de Liduinabasiliek C.J.M. Biesjot in concelebratie met emeritus-pastoor Mgr. P. Vismans.

Daarna is er koffie in parochiehuis De Wilgenburg, waar Liduinaprentjes, Liduinamedailles en andere Liduinadevotionalia te koop zullen zijn.

De kerk is vanaf 11.00 uur tot het eind van de middag open.

13.00 uur

Voor belangstellenden een rondleiding door de Liduinabasiliek.

14.00 uur

Vanuit de kerk een Stille Liduinaomgang door de binnenstad, langs de plaatsen die herinneren aan het leven van Liduina.

15.30 uur

**Gezongen Vespers door de Liduina Broederschap.
Waarna Rozenkransgebed.**

17.00 uur

De feestdag wordt afgesloten met een plechtig Lof. Er is dan ook een processie door de kerk, waarbij de relieken van de Heilige Liduina worden rondgedragen. De bisschop van Rotterdam, Mgr. Van den Hende zal preken.

Iedereen is van harte uitgenodigd om, op allerlei momenten van de dag aan het Liduinafeest deel te nemen.

In de parochiezaal en in de kerk zijn Liduinaprentjes en -medailles en andere Liduina-devotionalia verkrijgbaar.