

Bede om hulp tot de H. Liduina (wij juichen in de glorie) processielied



- ① Wij jui-chen in de glo---rie, die U de he---mel biedt
- ② Ons kwel-len dui-zend zor---gen, ons drukt de te---gen-spoed
- ③ O, wend doek U-we be---de de Ram-pen van ons af
- ④ Dan va-ken w'een-maal op-waarts, van al-le smet-ten vrij



Nu gij daar ze-ge-vie---kend Gods eeuw'ge vreugd ge-niet.  
Bij sla-gen, die ons tref-fen, ont-zinkt ons dra de moed.  
Of bid dat wij ze dra-gen tot ou-zer zon-de straf.  
En de-len U-we glo-rie, in 's he-mels feest-ge-tij.



och, daar in Uw ver-blij---den, ver-geet ons niet in't  
leek ons ge-dul-dig dra---gen, wat God van ons mocht  
Om nu en bij ons ster---ven er-barming te ver-  
Daar hef-fen w'on-ze klan---ken, om eeuwig U te



lij---den.  
vra --- gen. Li-duit-na, Li-duit-na!  
WER---ven  
dan---ken.



Sta ons im-mer bij.

