



Bidden in oktober, samen met Lucas

Er zijn vijf weekenden in oktober. In vier van de vijf weekenden staat het thema *Bidden* centraal in de evangelielezingen van Lucas.

De eerste zondag, 3 oktober, gaat het om geloof en vertrouwen bij het bidden.

De tweede zondag, 10 oktober, gaat het om vragen en danken.

De derde zondag, 17 oktober, gaat het om volharding en standvastigheid in het gebed.

De vierde zondag, 24 oktober, gaat het om ontvankelijkheid en deemoed bij het bidden.

De vijfde zondag, 31 oktober, is het bekende verhaal van Zacheüs in de boom. Hierbij denken we niet meteen aan bidden. Maar Jezus toont zich in dit bekende verhaal als iemand die zich vanuit zijn contact met God, kan verbinden met iedereen, met vriend en vijand. En dat is een houding die zich kon ontwikkelen door stilte en gebed.

Bidden is van wezenlijke waarde in ons christendom én bij alle andere godsdiensten. Jezus trok zich vaak terug voor gebed, in de stilte, in de natuur, vaak boven op een berg. Om contact te leggen met God, met het Eeuwige, met dat wat tijd en ruimte overstijgt. Vanuit dit verbond kon hij zich ook verbinden met de mensen, 'beneden in het dal'. Zo'n biddende Jezus komen we vaak tegen in het evangelie van Lucas.

Een waarachtig gebed kent vele onderdelen. Twee elementen zijn het belangrijkste. Ten eerste is om te bidden, een verbinding met God nodig. Je kunt het vergelijken met een telefoonkabel, die twee mensen aan beide uiteinden in staat stelt met elkaar te praten. Maar, behalve zo'n lijn, is er nóg iets nodig: elektriciteit. We hebben de telefoonlijn, nu moet de elektrische energie erdoor. Dat is het tweede element.

Je kunt dit bij het gebed bevorderen door aandacht, door stilte tussen de woorden, door concentratie, en het gevoel dat je het samen doet, niet alleen de lector of de voorganger. Dan pas kan het gebed gaan stromen, dan stijgt het op... anders blijven het loze woorden, die in de ruimte blijven hangen.

Het zou mooi zijn als de woorden van de evangelielezingen van oktober, inspirerend zullen werken op het gebed in onze zondagsvieringen. Dat het gebed een bedding heeft van eerbied en onderlinge verbondenheid.

En: wie zingt, bidt dubbel, zei Augustinus. Met het koor en met elkaar, kunnen we dit alles ook zingend uitdrukken.

Tot slot een paar treffende citaten over bidden van alle tijden en plaatsen:

Bidden is Gods ademen in ons. (Henri Nouwen)

Als het enige gebed dat je in je leven zegt 'dank je wel' is, dan is dat genoeg. (Meester Eckhart)

*In gebed is het beter om een hart zonder woorden te hebben dan woorden zonder hart.
(Mahatma Gandhi)*

Lidwien Meijer

Terugkomviering



31 oktober a.s.



een *special* voor

de Communicantjes & Vormelingen van het afgelopen jaar

Het thema van de Viering is
"KEUZES MAKEN".

De jongeren en kinderen krijgen een
bijzondere rol in deze Viering.

Te gast is het koor 'Praise' uit Zoetermeer

Aanvang van de Viering: kwart voor 10

Natuurlijk is in deze Viering iedereen
van harte welkom!



KERKBALANS

De parochianen en meelevendenden van onze gemeenschap reageren enthousiast op een oproep van begin september.

De werkgroep die zich bezighoudt met de geldwerping van de parochie, verstuurd een fors aantal uitnodigingen om bij te dragen aan de Heilig Hart. In enkele weken tijd kwamen er 22 reacties binnen, goed voor een bedrag van ruim 1500 euro. En de betalingen druppelen nog binnen bij de penningmeester. Dank aan allen die een bedrag overmaakten. We houden u op de hoogte!



Zondag 3 oktober

Anthonius Maria Beukers, familie Bosman, ouders Broeren, familie Van der Burg, Josephina Petronella Clara Burger – Vierboom, pastoor Nicolaas Johannes Donkers, Cornelis van Duikeren, Anthonius Cornelis van Duijn, Franciscus Laurentius Geerdes, Toon Heinsbroek, pastoor Theodorus Godefridus Hulspas, ouders Koreman – Brandstëdt, Petrus Jacobus van Mil, Elisabeth Helena van Noordt, ouders Van der Pas – Van Mil, Piet van Potten, Ben Schueler, ouders Steens – Van der Knaap, Josephus Vredereg, Luud en Lenie van 't Zelfde.

Zondag 10 oktober

Ouders Broeren, familie Van der Burg, Josephina Petronella Clara Burger – Vierboom, pastoor Nicolaas Johannes Donkers, Cornelis van Duikeren, Anthonius Cornelis van Duijn, ouders Engering – Hersbach en zoon, Franciscus Laurentius Geerdes, Roen Gunneweg, Toon Heinsbroek, ouders Hersbach – Thijsen, pastoor Theodorus Godefridus Hulspas, Nellie Kouwenhoven, Hubert Everard Maria Melchers, Elisabeth Helena van Noordt, ouders Over de Vest – Franken, ouders Van der Plas – Lips, Piet van Potten, Cornelis Magtildus Ronteltap, Ben Schueler, ouders Steens – Van der Knaap, Piet Wijnen, Luud en Lenie van 't Zelfde

Zondag 17 oktober

Ouders Broeren, familie Van der Burg, pastoor Nicolaas Johannes Donkers, Anthonius Cornelis van Duijn, Franciscus Laurentius Geerdes, Toon Heinsbroek, pastoor Theodorus Godefridus Hulspas, ouders Van der Pas – Van Mil, Piet van Potten, Ben Schueler, ouders Steens – Van der Knaap, Luud en Lenie van 't Zelfde

Zondag 24 oktober

Ouders Broeren, familie Van der Burg, pastoor Nicolaas Johannes Donkers, Anthonius Cornelis van Duijn, Franciscus Laurentius Geerdes, Toon Heinsbroek, pastoor Theodorus Godefridus Hulspas, Jan Joore, ouders Van der Pas – Van Mil, Piet van Potten, Cornelis Magtildus Ronteltap, Ben Schueler, ouders Steens – Van der Knaap, Luud en Lenie van 't Zelfde

Zondag 31 oktober

Arnoldus Nicolaas Broeren, familie Van der Burg, pastoor Nicolaas Johannes Donkers, Anthonius Cornelis van Duijn, Franciscus Laurentius Geerdes, Toon Heinsbroek, pastoor Theodorus Godefridus Hulspas, ouders Van der Pas – Van Mil, Piet van Potten, Ben Schueler, ouders Steens – Van der Knaap, Luud en Lenie van 't Zelfde.



SAMEN STERK VOOR DE GORZENKERK

Op 8 september werd er op initiatief van de gemeente Schiedam een bijzondere 'fondsenwervingsavond' gehouden in de raadszaal van het gemeentehuis. Vertegenwoordigers van de Stichting togen naar deze avond om hun licht op te steken over fondsenwervingsactiviteiten. De avond krijgt vervolg op 10 november. De Stichting houdt u op de hoogte van wat er uit deze activiteit voortkomt.

Zoals u vast nog weet, heeft het afgelopen seizoen een drietal stagiairs van scholengemeenschap Spieringshoek hun maatschappelijke stage bij ons gelopen. Het was een hele ervaring, zowel voor de stagiairs als voor onze parochiegemeenschap. Op 29 september was er opnieuw een 'stagemarkt' op Spieringshoek, waar organisaties zich presenteerden aan de leerlingen van de 4^e klassen. Ook onze parochie was er aanwezig.

Naar we hopen melden zich dit jaar weer een aantal leerlingen als stagiair.

Mogen we het u nog één keer onder uw aandacht brengen? Tot aan het eind van deze maand biedt Albert Heijn met de Blockshops een sponsoractie, te vergelijken met de actie van een aantal jaar geleden. Ook deze keer neemt onze Stichting deel aan deze spaaractie. Spaart ook u mee???

Bij elke 10 euro boodschappen bij Albert Heijn, Gall & Gall, Etos of Blockshops in de Gorzen, kunt u een sponsorpunt vragen ter waarde van 10 ct. Margo Heinsbroek zamelt de punten in. Ze mogen bij haar door de brievenbus (Gasstraat 27) of in de brievenbus van de pastorie. Ook staat er een bus voor de punten achterin de kerk. Verschillende parochianen zijn al 'inzamelpunt' voor burens en bekenden. En ook de Jozefschoolkinderen sparen met een eigen bus in de school voor ons mee. U kunt Margo bijzonder blij maken door haar brievenbus te laten kleppen met wat sponsorpunten.

Op zaterdag 23 oktober staan vertegenwoordigers van onze kerk ter promotie van deze sponsoractie bij de Albert Heijn. De organisatie reikt als toefje slagroom op de sponsortaart een prijs uit voor de origineelste promotieactiviteit. Wie weet kunnen we ook hier naar meedingen...

Het doel van de opbrengst van deze extra actie zal zijn de lampen in de nok van de kerk. Het resultaat van de actie zal dus voor een ieder helder zichtbaar zijn. Zeg het voort, zegt het voort...

Jolanda Konings, coördinator werkgroepen
telefoon: 06 – 51 70 48 63
e-mail: jolanda.konings@de-wolf.nl

**Rommelmarkt**

Op zaterdag 30 oktober a.s. gaat het weer gebeuren. Dan gaat om 10.00 uur de pastorie deur wagenwijd open om u te kunnen ontvangen voor de najaarsrommelmarkt. De opbrengst van dit halfjaarlijks evenement is voor het onderhoud van de kerk en de pastorie. Bijkomend, en niet te onderschatten, effect: de markt is een gezellige ontmoetingsplaats voor parochianen en wijkbewoners!

Heeft u nog spullen voor de markt? Laat het even weten (Margo Heinsbroek 010-4266126, Hans Ronteltap 010-4264246 of Henry de Wolf 010-4264417) en wij zorgen dat ze opgehaald of afgegeven kunnen worden.

Alvast bedankt en tot ziens op de rommelmarkt!

**Najaars-
rommelmarkt**

op zaterdag 30 oktober 2010
van 10.00 tot 15.00 uur
in de

H. Hartkerk
Lekstraat 55 - Schiedam

Pelgrimstocht

In oktober gaat de lezing over Romaanse muur- en plafondschilderingen van start. De heer Rosier zal dan weer op zijn onnavolgbare wijze kennis en ervaring overdragen aan een ieder die hierin geïnteresseerd is.

De (gratis) cursusavonden zijn op de woensdagen 27 oktober, 3 en 10 november, aanvang 19.30 uur.

De bijeenkomsten eindigen rond 22.15 uur.

Inlichtingen: 010-4706687



Het is bijna zo ver: Gezond in Zuid 2010 gaat van start. Op 13 oktober begint het uitgebreide programma 'voor 50-plussers en 50-minners', in het teken van gezondheid. In het wijkcentrum aan de Dwarsstraat wordt dan 's middags het openingsprogramma gehouden.

Bij die gelegenheid wordt als het goed gaat - want zo'n grote organisatie heeft nog flink wat voeten in de aarde - ook het programmaboekje van Gezond in Zuid (GiZ) ten doop gehouden. Daarin staan alle programma-onderdelen overzichtelijk opgesomd.

Wij zullen u in de komende maanden ook in de Gorzenklok geregeld berichten over de vele activiteiten.

Kunstgeschiedenis

Een van de zaken die genoemd wordt is de cursus Kunstgeschiedenis in de H. Hartpastorie. De cursus loopt voor op het GiZ-programma en is op 22 september, onder grote belangstelling, al van start gegaan. Op de eerste middag, die ging over de kunst en cultuur van de oude Perzen, vanaf de vijfde eeuw voor Christus, waren 23 cursisten aanwezig. Zij luisterden met veel belangstelling naar docent Lilian Boes en keken met haar via powerpoint-beelden naar de schatten uit de Perzische cultuur die tot in onze tijd zijn overgeleverd. Voor de cursus geldt er ondertussen een wachtlijst, wat zo veel wil zeggen als dat een vervolg op zijn minst overwogen wordt.

Ruilbeurs

Ook in de gids staat de ruilbeurs, die op 24 oktober in de pastorie zal worden gehouden. Van 14.30 tot 17.00 uur zijn de verzamelaars van munten en suikerzakjes, postzegels en voetbalplaatjes en zelfs van AH-punten (u ruilt uw punten tegen een kop koffie) welkom om met geestverwanten hun dubletten te ruilen om zo de eigen verzameling aan te vullen. Ook als u niets te ruilen hebt, maar graag iets ziet van de verzamelingen van anderen, bent u welkom. De toegang is vrij.

Houdt u dus de gids Gezond in Zuid, die na uitgave ook in onze kerk te krijgen zal zijn, in de gaten om het komend jaar verzekerd te zijn van een scala aan interessant, leerzame, gezonde en leuke activiteiten!



ACTIE SCHOENENDOOS

Het is onze parochie al een aardige traditie aan het worden: *Actie Schoenendoos*. Bij de Kerstlichtjesticht die we in de Gorzen houden op de zondag voor kerstmis, vragen we de kinderen een klein cadeautje, knuffeltje of speelgoedje mee te nemen. Daar wordt elk jaar gehoor aan gegeven. En hoe! De manden vol presentjes gaan in mooi versierde schoenendozen. Die dozen gaan naar een centraal punt in Nederland en via de *Actie Schoenendoos* worden ze gestuurd naar kinderen in oorlogsgebieden, weeshuizen en andere moeilijke levensomstandigheden. Vanuit Nederland en België zijn er het afgelopen jaar maar liefst 55.311 schoenendozen verzonden.

Actie Schoenendoos stuurde ook onze parochie een dankbrief met prachtige foto's van kinderen die vreug-



devol en verrast hun schoenendoos openen.

Het is van de foto's af te lezen dat de kinderen niet alleen een cadeautje openmaken maar tegelijk ervaren dat er naar hen wordt omgezien.

Actie Schoenendoos vraagt ons om ook dit jaar mee te doen. We geven het verzoek graag door aan de kinderen van Schiedam. Zodat er dit jaar vanuit ons land en buurland misschien wel 60.000 gevulde schoenendozen naar kinderen overal in de wereld worden gezonden...



SPREUK VAN DE MAAND

*Trotse mensen dwalen liever
dan dat zij naar de weg vragen*

bron: Gerarduskalender

**Vrijdag 1 oktober** *Eerste Vrijdag**H. Teresia van het Kind Jezus*

Om 9.30 uur Eucharistieviering in de pastorie.

Voorganger: pastor C. Biesjot

Zaterdag 2 oktober *HH. Engelbewaarders***Zondag 3 oktober***27^{ste} Zondag door het jaar*

Om 09.45 uur Eucharistieviering met orgelspel en samen-zang. Orgel: Nel de Heer

Voorganger: Adrie de Lange

Habakuk 1,2-3.2,2-4

Lucas 17,5-10



Als iemand van jullie een knecht zou hebben die ploegt of de kudden weidt, dan zal hij, wanneer die thuiskomt van het land, toch niet tegen hem zeggen: "Ga maar meteen aan tafel"? Zal hij niet veel eerder tegen hem zeggen: "Maak iets te eten voor me klaar, doe je gordel om en bedien me terwijl ik eet en drink, en daarna kun je zelf eten en drinken"? Hij bedankt de knecht toch niet omdat die gedaan heeft wat hem is opgedragen? Lucas 17,7-9

Na de viering is er, zoals op alle andere zondagen, koffie en thee in de pastorie. Iedereen is welkom!

Maandag 4 oktober*H. Franciscus van Assisi, Werelddierendag***Donderdag 7 oktober***Heilige maagd Maria van de Rozenkrans***Zondag 10 oktober***28^{ste} Zondag door het jaar*

Om 09.45 uur Woord- en Communiedienst met zang van het H. Hartkoor o.l.v. Henry de Wolf.

Voorganger: Corry Smits

2. Koningen 5,14-17 / Lucas 17,11-19

Een van hen, die zag dat hij genezen was, keerde terug en loofde God met luide stem. Hij viel neer aan Jezus' voeten om hem te danken. Het was een Samaritaan. Toen zei Jezus: 'Zijn er niet tien gereinigd? Waar zijn de negen anderen? Wilde niemand anders terugkomen om God eer te bewijzen dan alleen deze vreemdeling?' Hij zei tegen de Samaritaan: 'Sta op en ga. Uw geloof heeft u gered.'

Lucas 17,15-19

Dinsdag 12 oktober

Om 12.00 uur is de wijkklunch in de pastorie.

Aanmeldingen bij Corry Smits (010-4268711) of bij Ted Konings (06-48405775).

Vrijdag 15 oktober *H. Teresia van Jezus*

Let op: Vandaag GEEN VIERING in de pastorie

Zondag 17 oktober

29^{ste} Zondag door het jaar

Om 09.45 uur Eucharistieviering met orgelspel en samen-zang. Orgel: Nel de Heer

Voorganger: past. A.A. van Well
Exodus 17,8-13 / Lucas 18,1-8



Maar lange tijd wilde hij dat niet doen. Ten slotte zei hij bij zichzelf: "Ook al heb ik geen ontzag voor God en laat ik mij niets aan de mensen gelegen liggen, toch zal ik die weduwe recht verschaffen omdat ze me last bezorgt. Anders blijft ze eindeloos bij me komen en vliegt ze me nog aan." Toen zei de Heer: 'Luister naar wat deze rechter zegt, al minacht hij ook het recht. Zal God dan niet zeker recht verschaffen aan zijn uitverkorenen die dag en nacht tot hem roepen? Of laat hij hen wachten?' Lucas 18,4-7

Maandag 18 oktober *H. Lucas, evangelist*

Vrijdag 22 oktober

Om 9.30 uur Eucharistieviering in de pastorie.

Voorganger: pastor C. Biesjot



Zondag 24 oktober

30^{ste} Zondag door het jaar

Om 09.45 uur Eucharistieviering met zang van het H. Hartkoor o.l.v. Henry de Wolf.

Voorg.: pastoor A.A. van Well

Jesus Zirach 35,15b-17.20-22a / Lucas 18,9-14

De tollenaar echter bleef op een afstand staan en durfde niet eens zijn blik naar de hemel te richten. In plaats daarvan sloeg hij zich op de borst en zei: "God, wees mij zondaar genadig." Lucas 18,13

Woensdag 27 oktober

Lezing-1 Een pelgrimstocht naar Bourgogne
(Zie onder "NIEUWS" op blz.5)

Donderdag 28 oktober *HH. Simon en Judas*

Vrijdag 29 oktober

Om 9.30 uur Eucharistieviering in de pastorie.

Voorganger: pastor C. Biesjot

Zaterdag 30 oktober *Rommelmart (Zie blz. 5)*

Zondag 31 oktober

31^{ste} Zondag door het jaar

Terugkomviering (zie blz. 2)

Om 09.45 uur Eucharistieviering met zang van het gastkoor Praise uit Zoetermeer.

Voorganger: pastoor C. Duynstee

Wijshheid 11,22-12,2 / Lucas 19,1-10



Toen Jezus daar langskwam, keek hij naar boven en zei: 'Zacheüs, kom vlug naar beneden, want vandaag moet ik in jouw huis verblijven.' Zacheüs kwam meteen naar beneden en ontving Jezus vol vreugde bij zich thuis. Lucas 19,5-6



Informatie over clustervorming binnen Nieuwe Maas ten behoeve van alle parochianen.

Onderstaand communiqué is op 11 september 2010 gepubliceerd (o.a. op onze website) en na de zondagsviering van 12 september uitgereikt aan de kerk-gangers.

Vanaf januari 2011 begint de zondagsviering in de H.Hartkerk om half 10 (i.p.v. kwart voor 10)

VERANDERING OP KOMST IN DE TIJDEN VAN DE ZONDAGSVIERINGEN

In 2011 gaat cluster Nieuwe Maas van start. De geloofsgemeenschappen in de regio Schiedam-Vlaardingen-Maassluis zullen dan geleid worden door één team van pastores. Na overleg met de parochiebesturen besloot dit team onlangs om de mogelijkheid te scheppen dat de twee priesters twee keer voor kunnen gaan op de zondagen. Dit betekent dan wel verandering in de tijden van de vieringen.

Het team, bestaande uit pastoor Charles Duynstee, pastor Coert Biesjot en de pastoraal werkers Kees Koeleman en Lidwien Meijer, zal voorgaan in de zondagsvieringen (en in enkele zaterdagse vieringen) in het gehele cluster.

Het pastoresteam heeft veelvuldig gesproken over de zondagsvieringen. Steeds kwam weer ter sprake: hoe krijgen we als team een gezicht in deze grote, regionale parochie? En: hoe kunnen we in de toekomst waarborgen dat er overal passende vieringen gehouden worden, terwijl het aantal pastorale beroepskrachten (denk daarbij ook aan de priester-assistenten) alleen maar zal verminderen de komende tijd?

Het idee werd geboren om de tijden van de zondagsvieringen te wijzigen. Zodat de twee priesters in ons team twee maal kunnen voorgaan op zondag. Dat zal niet elke zondag nodig zijn, maar we creëren op deze wijze in elke geval de mogelijkheid. En (zoals het er nu uit ziet) zal deze stap in de toekomst zeker noodzakelijk zijn.

In overleg met de parochiebesturen is gekozen voor de volgende tijden van de vieringen.

St.Jan de Doper-O.L. Vrouw Visitatie, Schiedam:
zaterdag 17.00 uur, zondag 11.00 uur

St.Liduina en O.L. Vrouw Rozenkrans, Schiedam:
zaterdag 18.00 uur, zondag 9.15 uur

St.Jacobus-Martinus, Schiedam: zondag 11.00 uur
H. Hart van Jezus, Schiedam: zondag 9.30 uur

Willibrord, Vlaardingen:

Zorgcentrum Wetering: zaterdag 18.00 uur

H.Lucas: zondag 9.30 uur

Pax Christi: zondag 11.00 uur

HH. Andreas, Petrus en Paulus, Maassluis:

zaterdag 19.00 uur, zondag 9.30 uur.

Datum van ingang is 1 januari 2011. Er zijn twee uitzonderingen. In de St. Liduina en O.L. Vrouw Rozenkrans verandert de tijd pas op zondag 20 maart 2011 en in de Jacobuskerk al met ingang van 7 november 2010. De zaterdagavondviering blijft gehandhaafd. Voor de 'vroeg' kerken zou de zaterdagavondviering misschien een goed alternatief kunnen zijn.

De twee pastoraal werkers gaan om de week voor, wisselend op alle locaties, behalve in de St. Liduina en O.L. Vrouw Rozenkrans. Daar zijn altijd eucharistievieringen.

Dit besluit heeft ook nadelen, vooral voor de parochies die de 'vroeg' viering' hebben. De ontmoeting met de pastores Duynstee en Biesjot – tijdens de koffie na de viering – is niet altijd mogelijk, omdat zij regelmatig naar een volgende plek moeten. En de wijziging in tijd zal ook niet overal met vreugde worden begroet. Wij benadrukken dat we hierover lang hebben gesproken, maar toch het gevoel hebben dat dit de beste mogelijkheid is om de zondagsvieringen op een verantwoorde wijze voortgang te doen vinden, ook in de toekomst.

Pastoraal team en Parochiebestuur,
september 2010



FAMILIEBERICHTEN

Op zondag 2 maart 2008 zijn in onze kerk gedoopt

Beatriz Coelho

en

Goncalo Caeiro

Wij feliciteren ouders, peters en meters, familieleden en vrienden met deze heugelijke gebeurtenis!



DANKWOORD

De heer Jaap Bel is ernstig ziek. Hij ondervindt veel steun door uw medeleven in de vorm van bezoeken, telefoontjes en post.

Iedereen heel hartelijk dank daarvoor!



Informatie over clustervorming binnen Nieuwe Maas ten behoeve van alle parochianen.

Onderstaand communiqué is op 18 september 2010 gepubliceerd (o.a. op onze website) en na de zondagsviering van 19 september 2010 uitgereikt aan de kerkgangers.

Parochies zijn het eens over financiën, andere deelprojecten starten.

Introductie

Clustervorming is een vorm van samenwerking tussen parochies. Kenmerkend voor een cluster is dat de parochies binnen het cluster samen een pastoraal team delen. In onze regio zullen de parochies uit Schiedam, Vlaardingen en Maassluis: St. Liduina en O.L. Vrouw Rozenkrans, H. Hart van Jezus, St. Jan de Doper-Visitatie, H.H. Jacobus en Martinus, Willibrord, H.H. Andreas, Petrus en Paulus samenwerken in het cluster Nieuwe Maas.

Een belangrijke reden om te gaan clusteren is het gebrek aan pastorale beroepskrachten. Rond 2015 zullen er ongeveer 50 priesters zijn in het gehele bisdom die voor de parochies kunnen werken. Er waren in 2009 nog 141 parochies in ons bisdom. Het is dan direct duidelijk dat iedere parochie niet langer zal kunnen beschikken over een eigen priester. Gelukkig zijn er natuurlijk ook pastoraal werkers die ingezet kunnen worden, maar ook dit zijn er rond 2015 niet meer dan circa 50. Zelfs het totaal aantal pastorale beroepskrachten is te klein om iedere parochie een eigen pastor te geven.

Wat zal er zeker NIET veranderen door de clustervorming?

De geloofsgemeenschappen die we nu kennen zullen blijven bestaan. Wij vinden het heel belangrijk dat u zich thuis blijft voelen in uw eigen gemeenschap. U wordt *niet* verplicht om opeens naar een andere kerk te gaan, of, als u vrijwilliger bent, uw werk binnen een andere parochie uit te gaan voeren. Uw kerkbijdrage wordt besteed aan zaken die van belang zijn voor de katholieke gemeenschap in het algemeen en uw eigen gemeenschap in het bijzonder.

We doen er alles aan om de gemeenschap die we nu hebben eerder te versterken dan op te laten gaan in een groot geheel, waar u zich niet meer in thuis voelt.

Onze voortgang

Sinds ons laatste bericht over de clustervorming is er binnen onze parochies veel werk verzet. In de begeleidingsgroep is namens alle parochies ingebracht waar we als geloofsgemeenschap trots op zijn. Ook hebben we naar elkaar uitgesproken wat we bij de clustervorming in ieder geval willen behouden om onze eigenheid te bewaren.

Op basis hiervan hebben we *onze uitgangspunten* vastgelegd. We hebben bij die uitgangspunten een verschil gemaakt in 'wereldlijke' zaken en pastorale zaken. De 'wereldlijke' zaken zoals financiën, onze kerkgebouwen, het secretariaat enz. hebben we zelf in de hand. Voor de pastorale zaken zijn we voor een belangrijk deel afhankelijk van onze pastores, die vanzelfsprekend ook weer ondersteund worden door vrijwilligers uit onze parochies. Samen met onze pastores hebben we afgesproken dat we er naar streven dat de pastores zo min mogelijk tijd aan wereldlijke zaken hoeven te besteden. Zij hebben immers minder tijd om aan alle parochies te besteden dan u heel veel jaren binnen uw parochie gewend bent geweest.

We hebben daarom verder afgesproken dat we nadrukkelijk een beroep op u doen om uw bijdrage te leveren aan het in stand houden van onze eigen geloofsgemeenschap. Elke hulp is daarbij meer dan welkom: zowel tijd die u als vrijwilliger besteedt, als uw financiële bijdrage aan onze geloofsgemeenschappen.

We hebben ook overeenstemming bereikt over hoe we de *financiële lasten binnen ons cluster verdelen*. Het pastorale team werkt immers voor alle parochies en daarnaast zullen er ook gezamenlijke activiteiten worden georganiseerd. Dat alles moet betaald worden. We hebben twee elementen centraal gesteld in die financiële afspraken: zuinigheid van de parochies wordt beloond en de parochies blijven zelf verantwoordelijk voor de inkomsten die ze weten te realiseren, bijvoorbeeld via Actie Kerkbalans.

Verder zijn we inmiddels gestart met een aantal deelprojecten. Zij gaan over pastorale zaken, zoals het werken in pastoraatgroepen en een pastoraal beleidsplan, maar ook over het secretariaat voor het pastorale team, de huisvesting van onze pastores, het afstemmen van de ledenadministratie op elkaar en een werkgroep over communicatie, nu, tijdens de clustervorming en straks, nadat onze werkzaamheden klaar zijn.

Wij verwachten daarom dat we de komende periode nog meer stappen kunnen zetten in onze clustervorming. We houden u daarvan graag op de hoogte!

Informatieavonden

We kunnen ons voorstellen dat u vragen hebt over de clustervorming. We houden daarom informatiebijeenkomsten en nodigen u graag uit daar aan deel te nemen. In onze eigen parochie zal bekend gemaakt worden wanneer en waar die bijeenkomst wordt gehouden. We hopen u daar te zien!

Uw parochiebestuur

namens de parochiebesturen van de zes parochies:
St. Liduina en O.L. Vrouw Rozenkrans, H.Hart van Jezus, St. Jan de Doper-Visitatie, HH. Jacobus en Martinus, Willibrord, HH. Andreas, Petrus en Paulus

In 2010 zijn drie nieuwsbrieven verschenen. Deze kunt u nalezen op onze internetsite www.heilighartkerk.nl



TAIZÉ

Europese Taizé-ontmoeting, voortgangsbericht

De Europese Jongerenontmoeting, in de sfeer van Taizé, nadert. Rond de jaarwisseling zullen duizenden jongeren te gast zijn in Ahoy in Rotterdam, en in de parochies in en om de Maasstad.

Er zijn inmiddels vanuit de parochie St. Jan - Visitatie elf gastgezinnen gevonden. Ook onze Heilig Hartparochie vraagt Schiedamse gastouders om hun huis in de laatste dagen van december beschikbaar te stellen voor logees uit heel Europa. Elf gezinnen is al een mooie oogst, maar nog niet genoeg. Meldt u zich gerust nog aan!

Vanuit de Heilig Hartkerk willen we ook het programma dat de jongeren in Schiedam volgen, ondersteunen, bijvoorbeeld in de vorm van een gezamenlijke maaltijd.

Wie wat van de sfeer van Taizé wil proeven: dat kan binnenkort bijna dagelijks! Vanaf 4 oktober is er **iedere dag** (behalve 's zondags) een gebedsviering in de Paradijsskerk in Rotterdam. Plaats: Nieuwe Binnenweg 25. Aanvang: 17.30 uur. Op zaterdag is de viering om 16.00 uur.

Op zondag 3 oktober is de startviering in de kathedraal (Mathenesserlaan). Aanvang 15.00 uur, gevolgd door ontmoeting in de kathedraal. Vanaf deze datum is een groep broeders van Taizé met een aantal vrijwilligers dag in dag uit actief om de Europese ontmoeting voor te bereiden.

Wie verder op de hoogte wil blijven van al die voorbereidingen: kijk eens op:
www.taizéin nederland.nl.

Lidwien Meijer



HET BOEK 'KEES DE JONGEN' LAAT NIEMAND ONBEROERD

Het boek 'Kees de jongen' is een schepping van de Amsterdamse schrijver, onderwijzer en socialist Theo Thijssen (1979-1943). Net als Kees was Thijssen zoon van een schoenmaker. Bij Kees thuis hadden ze er ook nog een schoenenwinkel bij. Een middenstandersgezin dat net aan de ergste armoede van de Amsterdamse Jordaan ontkwam.



Net als Kees verloor Thijssen op jonge leeftijd zijn vader. Zijn moeder begint een brood- en kruidenierswinkeltje om aan de kost te komen voor het gezin met zes kinderen.

Het boek beschrijft het dagelijkse leven van de 12-jarige Kees Bakels aan het eind van de negentiende eeuw in de Jordaan. Het spelen op straat, de gebeurtenissen op school, zijn zwerftochten over de grachten. Hij kleurt zijn belevenissen met dagdromen en fantaseert hoe de volwassenen ineens ontdekken hoe bijzonder Kees eigenlijk is, waarna hij een beroemde held wordt. Van die dromen komt niets terecht; na de dood van zijn vader moet Kees als twaalfjarige van school om magazijnbediende te worden. Zijn kindertijd is voorbij, maar een held is hij inmiddels toch.

Het lijkt een verdrietig verhaal, maar Kees bezit het vermogen om alles wat hem overkomt een positieve draai te geven. Kees de jongen is geen kinderboek, geen roman, geen autobiografie, zoals de schrijver zelf zegt, al zijn er zeker overeenkomsten met zijn eigen leven.

Het boek Kees de jongen gaat vooral over het leven van een fantasierijke, dromerige jongen, die zijn verantwoordelijkheden neemt.

We leven vooral mee met zijn gedroomde leven.

Weerspiegeling eigen herinneringen?

Als je het boek leest zie je je onvermijdelijk weer zitten in de schoolbank, een met zo'n klep waaronder je kastje zat. Die klep moest je bij het dichtdoen niet uit je hand laten vallen als de vingers van je andere hand er nog tussen zaten. Dat was erg pijnlijk. Bovenaan de bank was een richel voor het

schrijfgerei. Het duurde overigens wel even voordat er iets op papier kwam, in van die halve schriftjes, met lijntjes of ruitjes. Geschreven werd met een penhouder waarin een kroontjespen geschoven werd. Vlijmscherp, die puntjes. Bovenin de bank moest de pen in een verzonken inktpotje worden gestoken, waarbij het zaak was niet te diep in te dopen, waardoor er druppels in je schrift kwamen. Om de pen weer droog te maken was er de inktlap, een paar zeemleren lapjes met een stukje plastic erover. Ook waren er modellen die op een schuimrubber gebakje leken en er al snel onmogelijk uitza- gen. Ook het geschreven werk moest worden drooggemaakt. Dit gebeurde met een vloeiblad. Lang na het dictee kon je je eventuele fouten in spiegelschrift teruglezen. Om woordjes te oefenen hadden we elk een houten doos met vakjes waarin kleine kartonnen lettertjes zaten. Liet je de doos vallen, was je lang bezig de boel te sorteren.

De inrichting van de klaslokalen was sober en saai, wel rustig en als afleiding kon je altijd door de grote ramen naar de wolken kijken.

De lessen bestonden uit taal, lezen, rekenen, schrijven en tekenen. Natuurlijk werden er geen uitstapjes gemaakt naar de bakker, de politie, theater of brandweer, wel werd er voorgelezen en gezongen.

We werden geacht de catechismus per bladzijde uit ons hoofd te kennen en we moesten behalve het antwoord ook de vraag kunnen opdreunen. Het antwoord op de vraag: "Kunnen wij God zien?" werd door het meisje achter mij steevast beantwoord met: "Nee, wij kunnen Hem niet zien, want hij heeft geen licht aan, in plaats van Hij heeft geen Lichaam." Overigens wel beter te bevatten voor een 7- , 8- jarige.

Tijden veranderen

Terug in het heden vind ik het leuk te vermelden dat ik betrokken ben bij het bibliotheekwerk en daardoor regelmatig in de school van mijn kleinkinderen ben. Wat een wereld van verschil met vroeger, mooi gekleurde vloeren, prachtig lesmateriaal, vrolijke tekeningen en een warme, gezellige sfeer. Een echte schoolbibliotheek waar alle groepen gebruik van kunnen maken. Er is ook een apart documentatiecentrum voor de spreekbeurten, die zelfs gepresenteerd kunnen worden op een groot scherm met behulp van het computergestuurde Power Pointstelsel.

Inderdaad, tijden veranderen, maar emoties en fantasieën van kinderen zoals die van Kees zijn van alle tijden.

Tot slot: Kees de jongen is een boek dat niemand onberoerd kan laten.

Liesbeth Dingenouts