



## EEN NIEUW JAAR GELOOFSVERDIEPING

Al een beetje gewend aan de nieuwe situatie?', vragen mensen mij wel eens. Meestal wacht ik dan even met mijn antwoord. En alleen al die stilte maakt natuurlijk iets duidelijk. Na tien jaar Vlaardingen is het wennen om in zo'n groot gebied rond te trekken en af en toe voor een bepaalde dienstverlening langs te komen.

Gelukkig zijn er dingen die mij hoop geven. Het werken in teamverband bijvoorbeeld. Dat geeft mij een goed gevoel. Zo vond ik het boeiend om tot een pastoraal beleidsplan te komen. Het heeft de nodige moeite gekost om onze missie, visie, prioriteiten en doelstellingen te formuleren, maar het plan is er gekomen. En we zorgen er voor dat het niet in de bekende bureaula verdwijnt. Met name de doelstellingen staan regelmatig op de agenda. Zo voorkomen we dat we in het wilde weg gaan 'herderen'.

Eén van de doelstellingen voor 2011 was de oprichting van een parochiële werkgroep die jaarlijks een aantal mogelijkheden tot geloofsverdieping voor volwassenen organiseert. Samen met mijn collega Lidwien Meijer heb ik dat karretje getrokken. En het is gelukt! Eind oktober/begin november biedt de werkgroep u een kleurige brochure aan, met een hartelijke uitnodiging om mee te doen. We starten met een heuse voorstelling, aan de vooravond van de Advent.

Die voorstelling hangt samen met een andere doelstelling uit het pastoraal beleidsplan. Als team hebben we ons ook tot doel gesteld om in te spelen op de landelijke Maand van de Spiritualiteit, met dit jaar als thema: *Leef!* Het is gelukt om acteur Kees Posthumus binnen te halen. Op vrijdagavond 25 november zal hij in de St. Jan de Doper-Visitatiekerk om 20.00 uur zijn nieuwe voorstelling *Op het leven!* spelen. Met joodse, christelijke en islamitische verhalen over het leven. Van de geboorte tot (na) de dood, omlijst door muziek van accordeonist Juul Beerza. Zelf heb ik Kees Posthumus een keer eerder meegemaakt. Op grond daarvan kan ik zeggen: 'Op het leven!' wordt een verrassende start van een nieuw kerkelijk jaar geloofsverdieping.

Voor alle onderdelen van de brochure geldt wat in het beleidsplan als prioriteit wordt genoemd: dat wij ook 'buitenstaanders' hopen te bereiken en te boeien. Alle activiteiten staan open voor mensen van binnen en buiten de Goede Herderparochie,

ongeacht kerkelijke of religieuze achtergrond, voor ieder die nieuwsgierig is. Wij hopen dat met dit programma uw en ons (geloofs-)leven zal verrijken.

pastor Kees Koeleman .



MISINTENTIES

### **Zondag 6 november**

Jaap Bel, Anthonius Maria Beukers, Marian Boots -ma – Mulder, familie Bosman, ouders Broeren, familie Van der Burg, Josephina Petronella Clara Burger – Vierboom, pastoor Nicolaas Johannes Donkers, Cornelis van Duikeren, Anthonius Cornelis van Duijn, ouders Engering – Hersbach en zoon, Franciscus Laurentius Geerders, Roen Gunneweg, Toon Heinsbroek, ouders Hersbach – Thijsen, pastoor Theodorus Godefridus Hulspas, pastoor Rudolph Michaël Kuijpers, Adriana Maria Kazenbroot – Hoenderkamp, Hubert Everard Maria Melchers, Elisabeth Helena van Noordt, ouders Over de Vest Franken, ouders Van der Pas – Van Mil, Piet van Potten, Ben Schueler, Violetta Johanna van Riet, ouders Steens van der Knaap, Reinier van Til, Henderina Wilhelmina Vermeulen, Wilhelmina Maria Voorend, Luud en Lenie van 't Zelfde

### **Zondag 13 november**

Jaap Bel, ouders Broeren, familie Van der Burg, Josephina Petronella Clara Burger – Vierboom, pastoor Nicolaas Johannes Donkers, Cornelis van Duikeren, Anthonius Cornelis van Duijn, ouders Engering – Hersbach en zoon, Franciscus Laurentius Geerdes, Roen Gunneweg, Toon Heinsbroek, ouders Hersbach – Thijsen, pastoor Theodorus Godefridus Hulspas, Nellie Kouwenhoven, pastoor Rudolph Michaël Kuijpers, Hubert Everard Maria Melchers, Petrus Jacobus van Mil, Elisabeth Helena van Noordt, ouders van der Plas—Lips, Piet van Potten, Magtildus Ronteltap, Ben Schueler, ouders Steens – Van der Knaap, Martha Maria Vavier - Jaspers, Wilhelmina Maria Voorend, Piet Wijnen, Luud en Lenie van 't Zelfde.

### **Zondag 20 november**

Jaap Bel, ouders Broeren, familie Van der Burg, pastoor Nicolaas Johannes Donkers, Anthonius Cornelis van Duijn, Franciscus Laurentius Geerdes, Toon Heinsbroek, pastoor Theodorus Godefridus Hulspas, pastoor Rudolph Michaël Kuijpers, ouders Van der Pas – Van Mil, Piet van Potten, Ben Schueler, ouders Steens – Van der Knaap, Martha Maria Vavier - Jaspers, Luud en Lenie van 't Zelfde.

## Zondag 27 november

Jaap Bel, ouders Broeren, familie Van der Burg, pastoor Nicolaas Johannes Donkers, Anthonius Cornelis van Duijn, Franciscus Laurentius Geerdes, Toon Heinsbroek, pastoor Theodorus Godefrius Hulspas, Jan Joore, Petrus Jacobus van Mil, Mw. Mulder Bekkers, ouders Van der Pas – Van Mil, Piet van Potten, Ben Schueler, Cornelis Magtildus Ronteltap, ouders Steens – Van der Knaap, Luud en Lenie van 't Zelfde.



### BIJZONDERE VIERINGEN (1)

#### Orthodoxe Kozakken

Waar is mijn agenda? Op 13 november zijn de Oeral Kozakken te gast in de Heilig Hartkerk.

Voor wie er vier jaar geleden bij was, behoeft dat verder geen krans. Alle anderen - maar veel kunnen dat er niet zijn - worden van harte uitgenodigd zich te verdiepen in de Orthodoxe geloofsbeleving met pater Leo de Jong.

250 Miljoen gelovigen hangen de kerken van de Orthodoxie aan. In Rotterdam staan vandaag de dag Grieks-orthodoxe en Russisch-orthodoxe kerken. Ook zijn er Nederlanders die zich bij deze kerken hebben aangesloten, omdat zij zich er spiritueel thuis voelen. In steden in de buurt, zoals in Delft, zijn er Orthodoxe en Byzantijnse vieringen, ook in het Nederlands.

“De vieringen van deze kerken lijken op alle Christelijke vieringen,” zegt pater De Jong, dominicaan. „Maar de hele atmosfeer, de manier-van-vieren, de spiritualiteit erachter, is heel anders dan wij gewend zijn. Daarom is het juist zo de moeite waard om er kennis mee te maken: het is een manier om onze eigen schone eenzijdigheid wat te doorbreken! Gods kinderen zijn immers rijk geschakeerd!”

De viering op 13 november, opgeluisterd door het Oeral Kozakkenkoor onder leiding van Gregor Bak, begint om 10.30 uur - voor de vaste kerkgangers: let op! Het is een katholieke viering, met echter belangrijke elementen van de Orthodoxe liturgie. De aanwezigen kunnen alles volgen door middel van een schriftelijke liturgie-uitleg.

Een inleiding op de viering voor alle belangstellenden, met aandacht voor de Orthodoxie in zijn breedste vorm - denk ook aan de typische gezangen en aan iconen - zal door Leo de Jong worden gehouden op 8 november, aanvang: 20.00 uur in de pastorie. Komt allen!



DOOR U VOOR U (1)

## **Kleding maakt de Mens?**

Week van de Dialoog 2011  
van 4 tot 11 november

De Week van de Dialoog wil dwars door de Schiedamse samenleving heen, nieuwe verbindingen leggen. Tussen mensen en mensen, organisaties en organisaties. Hierdoor ontstaat een stroom van nieuwe inzichten en ideeën en concrete initiatieven, die bijdragen aan een prettiger leefklimaat.

Gedurende de Week van de Dialoog vinden er op diverse plaatsen in Schiedam dialoogactiviteiten plaats. Op vrijdag 4 november is er de kick-off in Bibliotheek Waterweg, vanaf 14.00 uur. Op vrijdag 10 november wordt de Week van de Dialoog afgesloten, op de landelijke Dag van Respect, met een modeshow van onze eigen kledingstukken. Deze modeshow vindt plaats in het Lentiz/LIFE college aan de Parallelweg. Zo wil de Week verband leggen tussen 'Dialoog' en 'Respect'.

Sinds 2010 is stichting Meredia de coördinator van de Week van de Dialoog en Dag van Respect in Schiedam. Meredia - MEer REspect en DIAloog - werkt het hele jaar door aan de dialoog. In verschillende groepen wordt gesproken en worden activiteiten uitgevoerd. Het praten vanuit de eigen cultuur is de basis van de gesprekken. Voor meer informatie: [www.meredia.nl](http://www.meredia.nl).



GELOOFSVERDIEPING

De werkgroep geloofsverdieping van onze nieuwe parochie heeft een programma samengesteld met uiteenlopende onderdelen die gedurende het seizoen 2011-2012 in de diverse kerken plaatsvinden. Het programma is het eerste gezamenlijke project van parochie De Goede Herder en vormt een aanvulling op de lezingen en andere catechese-activiteiten die al in de verschillende kerken plaatsvinden.

De mooi vormgegeven folder "Op pad met de Goede Herder" ligt achterin de kerk. U kunt de folder meenemen en kijken of er een inspirerende activiteit voor u bij is. Ook kunt u de folder aanvragen via de pastoraatsgroep (telefoonnummers achterop deze Gorzenklok).

De inhoud van de folder verschijnt op onze website: [www.heilighartkerk.nl](http://www.heilighartkerk.nl).

**Meester Eckhart**

Tussen onze tijd en die van Meester Eckhart zitten precies zevenhonderd jaar. Maar kunnen we toch eens bij hem op bezoek gaan en hem - als aan een wijze oude leraar - de ontwikkelingen in ons tegenwoordig godsdienstig denken voorleggen?

Wij kunnen ons steeds moeilijker een beeld vormen van Wie of Wat God nu eigenlijk is. Meer vragen dan zekerheden komen op ons af. Hoe verhoudt onze geloofsbelijdenis zich daar tegenover?

Het Leerhuis Spiritualiteit van de Rotterdamse Citykerk het Steiger aan het Hang, organiseert op drie opeenvolgende dinsdagavonden een serie cursusavonden onder de titel 'Bij Meester Eckhart op bezoek'. Aanvang: 20.00 uur. Opgeven kan bij het secretariaat, T: 010 - 4147851. Schiedammers kunnen de cursus ook dicht bij huis volgen: in de kerk St. Jan-Visitatie aan de Nolenslaan, hier op woensdagmiddagen vanaf 16 november, van 14.30 tot 16.30 uur.

Aanmelding hiervoor: tel: 010 - 4735066.

**ROMANTISCH LIEDERENCONCERT****Zondagmiddag 27 november 2011**

brengt het

**Gemengd Rijnmondkoor Vlaardingen**

o.l.v. Toon de Graaf

een aantal romantische liederen

van **Edward Elgar** en **Johannes Brahms**,

uit respectievelijk

"From the Bavarian Highlands" en

"Liebeslied Walzer"

ten gehore.

Het concert wordt op de piano begeleid en afgewisseld met een recital door Ank Geul en Corrie Ambachtsheer.

**Plaats:**

H. Lucaskerk, Hoogstraat 26a, Vlaardingen

**Aanvang:**

14.30 uur. Kerk is open om 14.00 uur.

**Kaarten:**

€15,00 te bestellen via telefoonnummer (010) 4701649 of te verkrijgen vóór aanvang van het concert.

**Info:**

(010) 4701649 of

[www.gemengdrijnmondkoorvlaardingen.nl](http://www.gemengdrijnmondkoorvlaardingen.nl)



De organisatie van Taizé aan de Waterweg in Maassluis is een oecumenisch initiatief en heeft als doel de Taizé vieringen toegankelijk te maken voor iedereen die zich daarbij aangesproken voelt. In de vieringen (Immanuelkerk of Petrus en Pauluskerk) hopen wij met elkaar inspirerende momenten van ontmoeting met de ander en de Ander te beleven.

Kenmerkend voor de Taizé-vieringen zijn het zingen van meditatieve liederen en de stilte. De liederen zijn kort, gemakkelijk aan te leren en worden een paar keer herhaald. Ze worden in verschillende talen gezongen en muzikaal begeleid door o.a. piano en klarinet.

Een bezoeker aan de broedergemeenschap van Taizé in Frankrijk zegt: “Ik word nog steeds stil na mijn bezoek aan Taizé. Zoveel mensen die zoeken naar begrip, naar vertrouwen en... naar stilte. Het is eigenlijk onbegrijpelijk dat er zo'n overweldigende stilte kan ontstaan onder mensen. Door het jaar heen is het soms zo druk dat het zoeken naar meer rust en afstand van alles wat mij teveel bezighoudt, prettig is. Rust en stilte heb ik hier gevonden.”

De voorbereidingsgroep Taizé aan de Waterweg heeft na de Europese jongerenontmoeting in Rotterdam “Taizé aan de Maas” (27-12-2010 t/m 1-1-2011) een begin gemaakt om deze vieringen te organiseren in de donkere maanden van 2011- 2012. Door publicaties in kranten en kerkbladen, hoopt de voorbereidingsgroep, deze vieringen meer bekendheid te geven en daarmee ruimte te bieden voor andere vormen van geloofsinspiratie.

De eerste viering wordt gehouden op zondag 16 oktober 2011 om 17.00 uur in de Immanuelkerk. De kerk is geopend vanaf 16.30 uur.

Voel je welkom om deel te nemen aan deze inspirerende momenten van samenzijn.

Na afloop van de viering is er de mogelijkheid om anderen te ontmoeten en na te praten. Ook is er gelegenheid voor een persoonlijk gesprek.

Heeft u vragen, ideeën of wilt u meer weten, neemt u/jij dan contact op via onderstaande e-mail-adressen.

Rob en Hilma van der Pol; [rpsvdpol@kabelfoon.nl](mailto:rpsvdpol@kabelfoon.nl)

Peter en Janny Bergmans;

[pejamana@kabelfoon.nl](mailto:pejamana@kabelfoon.nl)

Aag van Nierop; [adelien@telfort.nl](mailto:adelien@telfort.nl)



## **Parochie De Goede Herder**

Parochiebestuur  
Singel 104  
3112 GS Schiedam  
secretaris@goedeherderparochie.nl

### **Gezocht:**

#### ***secretariële ondersteuning t.b.v. pastorale team***

Het Pastorale Team van Parochie De Goede Herder zoekt nog steeds naar een ondersteunend medewerker. De oproep voor vrijwilligers heeft geen resultaat opgeleverd. Bij deze een hernieuwde oproep, maar dan voor een betaalde kracht.

### **Taakomschrijving o.a.:**

- agendabeheer
- maken van liturgisch rooster
- planning van pastorale activiteiten, met name op parochieniveau
- notulering en correspondentie
- raadplegen van ledenbestand en vrijwilligersbestand
- pastorale aantekeningen uitwerken
- archivering

### **Voorwaarden:**

- sociale vaardigheden
- betrokkenheid bij het kerkelijk gebeuren
- computervaardigheden

### **Werktijden en dagen:**

- 16 uur in totaal
- dinsdag en 2 ochtenden of middagen in overleg

**Werkplek:** Singel 104, Schiedam

**Salaris:** Nader overeen te komen

### **Benoeming:**

zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 1/1/2012.

Reacties uiterlijk 1 december 2011, per brief of per e-mail, te richten aan onderstaand correspondentieadres in deze.

Nadere informatie bij dhr. Jan van de Water, lid parochiebestuur, personele zaken, 010-4706875.

Jan van de Water  
Parochiebestuur De Goede Herder  
personele zaken  
personeel@goedeherderparochie.nl

Correspondentieadres in deze:  
Dhr. J. v.d. Water, Hoogaars 15,  
3123 BJ Schiedam  
personeel@goedeherderparochie.nl



Zoals u in een eerdere Gorzenklok heeft kunnen lezen, is op Goede Vrijdag de bliksem ingeslagen in de toren. In de weken erna werd de schade getaxeerd door verzekeraar Donatus, die vervolgens geld overmaakte waarmee de herstelwerkzaamheden konden worden gestart.

Sinds vorige maand is vrijwel alle schade weer verholpen. De schakelaars in de hal zijn vernieuwd, evenals de computer. Na de zomervakantie



*Twee monteurs van bedrijf Van der Heide maken beide bliksemafleidingen weer vast aan het kruis.*

is het torenuurwerk weer hersteld (alle cijfers en wijzers zijn voorzien van nieuwe lampjes) en eind september is de bliksemafleiding aan de toren op diverse plaatsen hersteld.

Konden de lampjes van het uurwerk nog van binnenuit de toren worden vervangen, voor de reparatie van de bliksemafleiding moest een hijskraan van 67 meter worden opgesteld. De eerste poging werd begin september

vanwege te harde wind afgeblazen.

Maandag 26 september was het vrijwel windstil en kon het werk beginnen. Het opstellen van de kraan duurde langer dan het eigenlijke werk. Binnen een uur hadden monteurs het herstelwerk geklaard en kon de kraan weer worden afgebouwd. Ondergetekende en koster Margo Heinsbroek kregen de gelegenheid om de werkzaamheden ter plekke te inspecteren en concludeerden, bungelend in een bakje op 60 meter hoogte, dat de kabels weer keurig vastzaten aan het kruis. De vele foto's die deze ochtend zijn gemaakt, zijn binnenkort op de website van onze kerk te bekijken.

(Andere fotoreportages die op de website zijn resp. worden geplaatst: het herstel van de verlichting van het torenuurwerk, de stemming en reparatie van het kerkorgel t.b.v. de oprichtingsviering van parochie De Goede Herder en natuurlijk de foto's van de oprichtingsviering zelf.)

Henry de Wolf



## Dierenzegening

Zoals bekend vond er op 4 oktober weer een dierenzegening plaats in onze kerk. Een prachtig 16 minuten durend filmisch verslag van deze gebeurtenis, gemaakt door LookTV, is geplaatst op onze website [www.heilighartkerk.nl](http://www.heilighartkerk.nl).



## KUNSTGESCHIEDENIS

Wereldomspannend. Dat valt er te zeggen van de nieuwe serie lessen Kunstgeschiedenis die deze maand start. Zodoende blijft de pastorie - na de Muziekgeschiedenis met mevrouw Gertrude Egbers - op de woensdagmiddagen de plek voor ieder die schoonheid weet te waarderen en zijn of haar nieuwsgierigheid niet in bedwang kan houden...

Lilian Boes verzorgt met ingang van 9 november (aanvang 14 uur) vijf middagen over onderwerpen als de Chinese hedendaagse kunst, maar ook Nederlands Ontwerp. Beeldend kunstenaars die met textiel werken, maar ook de Italiaanse restauratiearchitect en tuinontwerper Carlo Scarpa. Gecompleteerd met de - licht utopische - stedenbouw in de metropolen Brasilia en Chandigar, vormen de vijf lessen een rondreis over de wereld en de belangrijkste kunstuitingen in de afgelopen eeuw.

En steeds wordt er bij gezegd: „Om deel te nemen aan deze cursus is kennis van kunst niet noodzakelijk, het is juist bedoeld ter introductie in de kunstgeschiedenis. De cursus zal echter ook de 'gevoerde' cursist voldoende uitdaging bieden.” En zo is het precies. Wilde u altijd al 'iets' doen met uw interesse in kunst, of hecht u er aan om bestaande kennis en ervaring te verdiepen, dan is dit de gelegenheid. Op ontspannen, leerzame en leuke wijze!

Voor meer informatie kunt u terecht bij mevrouw Ineke Hagen van Mooi Werk, T: 010 - 2734780 of E: [post@stichtingmooiwerk.nl](mailto:post@stichtingmooiwerk.nl). De kosten bedragen 38 euro - met een OntdekSchiedamNu-pas is het zelfs 3 euro goedkoper.



## SPREUK VAN DE MAAND

*Wie wil zoekt mogelijkheden,  
wie niet wil zoekt een reden!*



**Dinsdag 1 november** *Allerheiligen* *hoogfeest*  
GEEN VIERING

**Woensdag 2 november** *Allerzielen*

De viering van 09.30 uur in de pastorie gaat niet door.

Om 14.00 uur Muziekgeschiedenis-5 in de pastorie.

Om 19.00 uur Woord- en Communiedienst ter nagedachtenis van alle overleden gelovigen, in het bijzonder medeparochianen. (Zie ook onder "Bijzondere vieringen-2" op blz. 17)

Om 20.00 uur lezing van dhr. F. Rosier in de pastorie.

**Donderdag 3 november** *Sint Hubertus*

**Vrijdag 4 november** *Eerste Vrijdag*

*Start week van de Dialoog (Zie blz. 4)*



**Zondag 6 november**

*32<sup>e</sup> Zondag door het jaar*

*Katholieke Jongerendag*

Om 09.30 uur Eucharistieviering met samenzang en orgelspel van Nel de Heer.

Voorg.: Diaken J. G. Collignon

Wijjsheid 6,12-16 / Matteüs 25, 1-13

De dwaze meisjes hadden wel hun lampen gepakt, maar geen extra olie. De wijze meisjes hadden behalve hun lampen ook olie in kruiken bij zich. Omdat de bruidegom op zich liet wachten, werden ze allemaal slaperig en dommelde ze in. Matteüs 25,2-5

Na de viering is er, evenals op alle andere zondagen, koffie of thee in de pastorie.

**Maandag 7 november**

*Hoogfeest*

*H. Willibrord, bisschop, verkondiger van ons geloof, patroon van de Nederlandse kerkprovincie*

**Dinsdag 8 november**

Om 20.00 uur lezing van pater Leo de jong in de pastorie.

Thema: Spiritualiteit van de orthodoxe christenen. (Zie "Bijzondere vieringen-1" op blz. 3)

**Woensdag 9 november**

Om 09.45 uur Eucharistieviering in de pastorie.

Voorganger: pastor Coert Biesjot

Om 14.00 uur kunstgeschiedenis in de pastorie. (zie blz. 9)

Om 20.00 uur lezing van dhr. F. Rosier in de pastorie.

## **Donderdag 10 november**

*Dag van Respect*

*Einde van de week van de Dialoog*

## **Vrijdag 11 november** *H. Martinus van Tours*

Gezond in Zuid filmavond in de pastorie.

Aanvang: 20.30 uur, zaal open: 20.00 uur

## **Zondag 13 november**

*33<sup>e</sup> Zondag door het jaar*

Let op: om **10.30 uur** Eucharistieviering met zang van het Oeral Kozakkenkoor o.l.v. Gregor Bak. Voorgangers: pater Leo Ralph. A. de Jong o.p. en Lidwien Meijer.



(zie "Bijzondere vieringen-1" op blz. 3)

De dwaze meisjes hadden wel hun lampen gepakt, maar geen extra olie. De wijze meisjes hadden behalve hun lampen ook olie in kruiken bij zich. Omdat de bruidegom op zich liet wachten, werden ze allemaal slaperig en dommelde ze in. Matteüs 25,2-5

Spreuken 31,10-13+19-20+30-31 / Matteüs 25,14-30

Na de mis wordt u gevraagd mee te doen aan de schrijfactie van Amnesty International.

## **Maandag 14 november**

Om 19.30 uur vergadert de beheercommissie in de pastorie.

## **Dinsdag 15 november**

Om 12.00 uur wijklunch in de pastorie.

Aanmeldingen bij Corry Smits (010-4268711) of bij Ted Konings (06-48405775).

Derde Catechesebijeenkomst in de pastorie.

Aanvang: 15.30 uur

## **Woensdag 16 november**

*H. Margarita van Schotland*

Om 09.30 uur Eucharistieviering in de pastorie.

Voorganger: pastor Coert Biesjot

Om 14.00 uur in de pastorie Kunstgeschiedenis (zie blz. 9)

Slot Gezond in Zuid in François HaverSchmidt (Zie blz. 18)

## **Donderdag 17 november**

*H. Elisabeth van Hongarije*



## **Zondag 20 november**

*Christus, koning van het heelal*

*Hoogfeest*

Om 09.30 uur Woord- en Communiedienst met zang door het H.Hartkoot o.l.v. Henry de Wolf.

Voorganger: Corry Smits

Ezechiël 34,11-12 / Matteüs 25,31-46

Wanneer de Mensenzoon komt, omstraald door luister en in gezelschap van alle engelen, zal hij plaatsnemen op zijn glorierijke troon. Dan zullen alle volken voor hem worden samengebracht en zal hij de mensen van elkaar scheiden zoals een herder de schapen van de bokken scheidt; de schapen zal hij rechts van zich plaatsen, de bokken links. Matteüs 25,31-33

Van 14.30 tot 16.00 uur Gezond in Zuid ruilbeurs

### **Maandag 21 november**

*Opdracht van de heilige Maagd Maria*

### **Dinsdag 22 november**

*H. Cecilia, patrones van de kerkkoren*

### **Woensdag 23 november**

Om 09.30 uur Eucharistieviering in de pastorie.

Voorganger: pastor Coert Biesjot

Om 14.00 uur Kunstgeschiedenis (Zie blz. 9)

### **Vrijdag 25 november**

*H. Catharina van Alexandrië*

### **Zondag 27 november**

*Eerste zondag van de Advent*

Om 09.30 uur Woord- en Communiedienst met zang van het H. Hartkoor.

Voorganger: Lidwien Meijer

Jesaja 63,16b-17+19b;64,3-7 Marcus 13,24-37



Leer van de vijgenboom deze les: zo gauw zijn takken uitlopen en in blad schieten, weet je dat de zomer in aantocht is. Zo moeten jullie ook weten, wanneer je die dingen ziet gebeuren, dat het einde nabij is. Ik verzeker jullie: deze generatie zal zeker nog niet verdwenen zijn wanneer al die dingen gebeuren. Marcus 28,28-30

### **Woensdag 30 november** *H. Andreas, apostel*

Om 09.30 uur Eucharistieviering in de pastorie.

Voorganger: pastor Coert Biesjot

Om 14.00 uur Kunstgeschiedenis (Zie blz. 9)



### **OPROEP (2)**

De organisatie achter de wekelijkse kerkdiensten in het Vlietland Ziekenhuis laat weten dat zij op zoek is naar vrijwilligers. Er is behoefte aan mensen die op zaterdagmorgen in het ziekenhuis rondgaan om patiënten uit te nodigen voor de viering (met dominee, pastoor of lekenvoorganger). Zij gaan kort in gesprek met de zieken en overhandigen een folder met de liturgie. Van mensen die aangeven de viering te willen bezoeken, worden de namen genoteerd, zodat ze op zondag kunnen worden opgehaald.

Gegadigden om hierin te assisteren, wordt gevraagd tenminste eens per maand beschikbaar te zijn. Voor informatie of aanmelden kunt u terecht bij mevrouw Tineke Bastiaans, T: 010 - 4260692.



## CATECHESE

Heiligen... dat is de rode draad die de catecheselessen van de inmiddels ex-communicantjes met elkaar verbindt. Welke heilige kwam er vandaag aan bod...? Selma, een van de kinderen was al tijdens de les een verslag aan het schrijven en ik zal u daar een aantal stukken uit laten lezen:

*"We gingen bij de gym naar de kerk, we gingen drinken en snoepjes eten, daarna gingen we beginnen met een gebed die Selma ging voorlezen, daarna ging Janet opschrijven wat je lievelingsdieren zijn: Hugo houdt van alle dieren, Nina als ze haar niet opeten want ze houdt van alle dieren. Fleur ze houdt van alle dieren als ze niet bijten, Jaap houdt van dieren in het huis en in de tuin, Jos het meest van leeuwen hij is cool en is de koning van het oerwoud. Selma varkens, dolfinnen, hond, kat, teddybeer en pinguïns en niet van leeuwen".*

U snapt 't misschien wel: de heilige van de maand oktober is Franciscus van Assisië.

Twee kinderen waren ook aanwezig tijdens de dierenzegening, die als cool betiteld werd. Zij konden al meer over Franciscus en de dieren vertellen. In ons praatje over Franciscus (de kinderen hadden thuis het verhaal over Franciscus al kunnen lezen), aan de hand van "is dit waar of niet waar", kwamen ook andere belangrijke onderwerpen ter sprake. Zo ook: wie is de baas in de kerk... de hiërarchie werd uitgelegd, we gingen van de eigen kerk tot aan de baas in de wereld. Dat was natuurlijk niet een koning, maar de Paus. Weten we nu ook weer.

*"Jaap ging het verhaal de vogelpreek lezen, de Paus is de baas van de kerk. daarna knutselen: glas in lood. Intussen Janet voorlezen verhaal: Het kerkje van San Damiano. Daarna weer memoriseren"*

En zo waren die anderhalf uur vol gezelligheid en ijver veel te snel weer om. Nieuwsgierig naar de glas-in-loodwerkjes? Zij hangen voor het raam van de kinderkamer... zodat het zonnetje er doorheen kan schijnen.

De kinderen hebben allemaal in hun schrift geschreven dat zij op 30 oktober in de kerk verwacht worden voor de terugkomviering. Ook wat zij in de viering mogen doen. Die viering is inmiddels achter de rug en was een groot succes!

Marian en Janet

EFFE WEG NAAR PORTUGAL

Onlangs maakten we een rondreis door Noord Portugal, het land van de 3 FFFen,

FADO, FOOTBALL EN FATIMA. De reis begon wat triest, bij het inchecken op Schiphol stonden twee zenuwachtige oude dametjes koortsachtig naar iets te zoeken- koffer en handtas werden leeggehaald, een van hen miste haar paspoort. Na veel gebel en gedoe bleek er niets anders op te zitten dan de trein terug naar huis. Haar vriendin moest alleen verder. Later vond DE 84-jarige gelukkig aansluiting bij een andere 80-jarige mevrouw uit Arnhem, waarmee het klikte. Het bleek: ze waren zeer bereisd, konden overal over meepraten, deelden lekkere snoepjes uit en 's avonds, als wij na het eten moe en slaperig op de bank ploften, zaten zij achter een pilsje op het terras !

In hoog tempo bezochten we kloosters, kathedraalen, kastelen, kerken, paleizen en schilderachtige stadjes. We bezochten o.a. Porto, Guimares, Coimbra, Nazaré en Lissabon. Wat een geweldige historische en culturele rijkdom, waarbij duidelijk werd dat Portugal een katholiek land is. Ca. 90% van de bevolking is katholiek.

Prachtig vonden we de cisterciënzerkerk Santa Maria d' Alcobaca, waar mijn echtgenoot spontaan het Ave Maria begon te neuriën en er mensen vroegen wie daar zo mooi zong? De akoestiek moet wel fabelachtig zijn daar!

Natuurlijk zaten we in het beroemde trammetje van Lissabon, dat door zulke smalle straatjes gaat dat je de huizen kunt aanraken.

Fatima bezochten we tweemaal in de namiddag. Zelfs reisgenoten die nogal sceptisch waren en 'er niets mee hadden.'

Een van hen noemde zich zelfs een orthodox atheïst, maar was toch onder de indruk.

Even een geheugensteuntje waarom Fatima wereldberoemd is geworden: op 13 mei 1917 zagen de kinderen Lucia, Francisco en Jacinta een fel licht boven de eik waar nu de verschijningskapel staat en een dame schitterender dan de zon. Deze verschijningen herhaalden zich maandelijks. Op 13 oktober 1917 was de laatste, in het bijzijn van ongeveer 70.000 mensen. Alleen Lucia hoorde het geheim van Fatima, de drie voorspellingen: het einde van de eerste wereldoorlog, het uitbreken van de tweede- de opkomst en ondergang van het communisme in Rusland- en een aanslag op een in het wit geklede kerkelijke figuur. Later, in 2000, werd de moordaanslag op Paus Johannes-Paulus

de Tweede in 1981 hiermee in verband gebracht. Als dank schonk de paus de kogel die hem niet gedood had aan het bedevaartsoord. De religieuze commercie in de winkelstraten is tenenkrommend, etalages vol lelijke, grote en kleine beelden, kelken en tabernakels in alle maten. Maar de oude witte basiliek en de nieuwe zeer moderne, witte basiliek met daartussenin het gigantische plein, waar honderdduizenden pelgrims kunnen staan, zijn indrukwekkend.

Over het plein van 152.000 vierkante meter leidt een apart en betegeld pad naar de kapel van de verschijningen. Bedevaartgangers kruipen op hun knieën en leggen zo een lange afstand af.

We zagen oude vrouwtjes ondersteund door familie, jonge vrouwen met hun baby op de arm, de echtgenoot er bezorgd naast lopend.

Een avontuur op zich was het aansteken van de kaarsen, het was zo'n grote vuurzee dat je mouwen bijna vlamvatten ! Het was zo warm dat de kaarsen zelfs krom trokken. Fatima is net zoals Lourdes een bedevaartsplaats waar jaarlijks miljoenen mensen naar toe gaan, niet alleen uit toeristisch oogpunt, maar ook omdat ze daar steun vinden voor hun geloof. Vele mensen die daar komen zijn ook gehandicapt. Ze hopen op een wonder. Voor mij was het bezoek aan Fatima, als onderdeel van de fraaie rondreis in Noord Portugal in elk geval een bijzondere en wonderlijke ervaring.

Liesbeth Dingenouts



#### RAAD VAN KERKEN

Op zaterdag 8 oktober zijn we met een flinke groep (veertien personen) naar Antwerpen geweest. Daar, in hartje stad is een Sint Egidiusgemeenschap. Mensen die hulp nodig hebben kunnen er aankloppen voor een maaltijd, taalles, andere vormen van zorg.

De Raad van kerken Schiedam verzorgde deze excursie.

Sant'Egidio ontstond in 1968 in Rome op initiatief van een 18-jarige student, Andrea Riccardi. Samen met een groep vrienden wilde hij naar het evangelie luisteren en het beleven. De eerste christelijke gemeenschappen zoals die in de Handelingen van de Apostelen beschreven staan, en de figuur van Franciscus van Assisi stonden hem daarbij voor ogen.

Van begin af aan gingen die studenten in de barakkenwijken aan de zelfkant van Rome de armen opzoeken. In de namiddag hielpen ze er de kinderen met hun schoolwerk. Deze *Scuola popolare*,

‘bijschool’ in het Nederlands, bestaat nu op tal van plaatsen in de wereld.

Het kloppend hart, de motor van de gemeenschap is het Avondgebed, dat voor iedereen toegankelijk is. Elke avond komt de groep samen, met iedereen die zich bij hen thuis voelt en dat zijn dagelijks gemiddeld wel honderd mensen. Men luistert naar het evangelie, er wordt veel gezongen en gebeden. De Egidiusgemeenschappen zijn over de hele wereld gevestigd. Zo’n vijftigduizend mensen voelen zich meer of minder betrokken hierbij. Het is geen vaste groep die met elkaar leeft, als in een soort klooster. Mensen wonen zelfstandig, velen hebben een gezin, en zijn actief bij San Egidio.

In hartje Antwerpen is San Egidio gevestigd in een oud klooster met nieuwe aanbouwen. We worden er hartelijk welkom geheten door Philip, een man van middelbare leeftijd. Vanaf zijn achttiende is hij betrokken bij San Egidio. ‘Toen ik studeerde raakte ik wat vervreemd van de kerk. Het sprak me niet meer aan, veel te afstandelijk. Toen kwam ik in contact met de sfeer van de San Egidio. We begonnen hier in de tachtiger jaren met een flinke groep studenten. Eerst gingen we ouderen opzoeken, mensen die nooit bezoek kregen, die in een isolement leefden.

Op een dag ontmoetten we een meisje op straat, helemaal verloren. We zijn wat met haar gaan spelen, er kwamen andere kinderen bij. Zo ontstond een soort naschoolse opvang.’

Zo ontstonden ook de taallessen voor nieuwe Vlamingen. En er is een klein ouderencentrum in het gebouw: Simeon en Hanna. We zijn er ook gaan kijken en troffen acht zeer tevreden zeer oude mensen aan een gezellige keukentafel. Daar zaten ook twee jonge vrijwilligers (een jonge vrouw met hoofddoek, en een zeer zwarte jongeman) volop plezier te maken met de oude dames.

Philip benadrukt dat het begint met om je heen kijken. Wat zijn hier de problemen, de noden. En daar ga je iets aan proberen te doen. Zo ontstaat en groeit de gemeenschap, van de grond af aan.

Om half 5 werd het druk in het gebouw. Vijfhonderd daklozen kwamen eten (niet allemaal tegelijk). Tussen half 5 en half 7 zijn ze hier welkom (op woensdag en zaterdag).

Een maaltijd kost 5 euro. Wie dat niet kan betalen, wordt gesponsord door gulle gevers. Tot slot was er een gezellig etentje in restaurant Het Elfde Gebod. Een mooie afsluiting van een boeiende, leerzame excursie.

Lidwien Meijer





## DOOR U VOOR U (3)

### Kalender

Tussen 1980 en 2000 heeft in Peru een gewelddadig conflict gewoed. De bloedige strijd tussen verzetsbeweging Lichtend Pad en leger en politie, heeft 69 duizend “gewone” Peruvianen het leven gekost. Na het conflict is er een waarheidscommissie aan het werk gegaan. De regering heeft echter nooit veel prioriteit gegeven aan de uitvoering van de aanbevelingen van deze commissie. Het platform Para que no se repita (Opdat het zich niet herhaalt) ziet er op toe dat de aanbevelingen wel worden nageleefd, opdat recht kan worden gedaan aan ieder die geliefden, familie of vrienden is verloren.

Dit project wordt sinds 2008 financieel ondersteund door Mensen met een Missie. Voor dat doel wordt de Missie-Zendingskalender 2012 verkocht, ook in onze kerkgemeenschap. Deze bevat de werken van schilder Jaime Colán (1956). In uiterst kleurrijke beelden (zijn grote voorbeeld is Van Gogh) stelt Colán zijn Peru aan u voor. Niet het Peru van de toeristen, maar dat van de vrouwen, de armen, de indianen, het Peru van Pachamama, moeder aarde, dat steeds meer geweld wordt aangedaan. De kalender is in te zien bij Margo Heinsbroek en kost € 8,00.



## BIJZONDERE VIERINGEN (2)

### Allerzielen in de H. Hartkerk

In het kader van Allerzielen is er op woensdag 2 november een Woord- en Communiedienst ter nagedachtenis van alle overleden gelovigen.

Er zal speciale aandacht zijn voor de overledenen die ons sinds Allerzielen 2010 zijn voorgegaan:

*Violetta Johanna van Riet - Lind*

*Jacobus Bastiaan Bel*

*Wilhelmina Maria Voorend - van Ooijen*

*Hendrieka Maria van der Steen - Roodenrijs*

*Jacobus Petrus Antonius de Booij*

*Rudolph Michaël Kuypers*

*Riet Mulder - Bekkers*

*Antonius Johannes Maria Bosch*

*Stefan de Koster*

*Martha Maria Vavier - Jaspers*

*Reinier van Til*

*Marian Bootsma - Mulder*

Ons H. Hartkoor o.l.v. Henry de Wolf zal deze viering muzikaal omlijsten. Voorganger is mevr. Corry Smits. Aanvang: 19.00 uur.

**Programma**

Nog net niet dagelijks is er dezer weken wel iets te doen in het kader van Gezond in Zuid: in november is er de modeshow op 2 november, de film *La vita è bella* op 11 november, de wijklunch - deze maand toch wel ?! - op 15 november en de verzamelbeurs op 20 november. Plus de cursussen over muziek en kunst - u leest er elders in dit blad meer over. En daar tussendoor... ook al de feestelijke afsluiting van dit gezamenlijke initiatief van SWS Welzijn, Seniorenwelzijn, Francois Haverschmidt en Heilig Hartgemeenschap.

**Najaarsmarkt**

Op woensdag 16 november is er om 11.00 uur weer een gezellige najaarsmarkt in Zorgcentrum Francois HaverSchmidt. Onder het genot van een gratis kopje koffie met een oliebol van bakker Van der Krogt kunt U tot 15.00 uur de verschillende kraampjes af. Er komt een glasblazer, een zeepmakerij, Boerenbont uit Maasland met streekproducten, zelf gemaakte kaarten, kalenders en nog veel meer.



Ook is er voor de kinderen het een en ander te beleven zoals Max de ballonclown en blikgooien met leuke prijzen. Als de markt om 15.00 uur is afgelopen kunnen tot 16.00 uur de voetjes van de vloer met een gezellige muzikale afsluiting van het jaar "Gezond in Zuid"



## FAMILIEBERICHTEN

Op zondag 2 oktober 2011 werden na de Mis in onze kerk gedoopt

*Giorraylio en Jenairo Louisa*

Wij feliciteren de ouders, peter en meter, familie en vrienden met deze heugelijke gebeurtenis!

-----

Op maandag 10 oktober 2011 is overleden

*Marian Bootsma - Mulder*

Gedenken wij haar en haar nabestaanden in onze gebeden.



### **SAMEN STERK VOOR DE GORZENKERK**

Met de start van het nieuwe seizoen, is ook een nieuw stagejaar voor de leerlingen van Spieringshoek begonnen. Op 6 oktober werd de stagemarkt gehouden. De aula van de school is gevuld met kraampjes en elke stageverlenende organisatie spreidt informatiemateriaal uit en hangt posters op. Zo ook de H. Hartkerk. De leerlingen lopen rond, nemen folders mee en laten zich bijpraten over wat een stage bij al deze organisaties inhoudt. Ze geven een voorkeurslijstje op en de stagecoördinator maakt een indeling. De ene leerling loopt afwachting rond, de ander springt van kraampje naar kraampje en roept enthousiast: 'Ik kom bij u stage lopen!' Binnenkort verwelkomen we de stagiairs.

Voor de 30<sup>e</sup> maal was het deze keer: De berengelijke rommelmarkt! Mensen komen snuffelen, een kopje koffie drinken en niet te vergeten: mooie dingen kopen. Dat laatste is broodnodig voor onze parochie. Voor de twee rommelmarkten zijn heel wat vrijwilligers in touw, maar de opbrengst kunnen we niet missen als het gaat om het in stand houden van onze kerk. Gelukkig was het ook deze keer weer een mooie opbrengst: € 2205,00

De dag daarop moest de kerk weer pico bello zijn. Die zondag was er een gezinsviering. Een speciale viering voor de communicantjes en vormelingen van het afgelopen jaar. De vormelingen ontvingen hun kruisje terug uit de levensboom. Doen we dingen voor een betere wereld of voor de buitenwereld? was de vraag die zo'n 45 kinderen en hun ouders deze viering bezighield. Een mooie ochtend! De volgende gezinsviering is op kerstavond.

Ook die zondag was er een gedachtenismiddag. Te gast was Animato dat het prachtige Requiem van Fauré zong. De muziek werd afgewisseld met gedichten en kunstbeelden. Deze middag bood - de zondag voor Allerzielen - aan iedereen de gelegenheid om dierbare overledenen te gedenken. Het was een buitengewone middag met veel sfeer.

Binnenkort is er weer Actie Schoenendoos. De kinderen gaan schoenendozen zo mooi mogelijk maken om speelgoed dat we met kerstmis verzamelen naar noodgebieden te zenden. Op dinsdagmiddag 8 november gaan we aan de slag. Wie doet mee?

Jolanda Konings, tel.: 06 – 51 70 48 63  
e-mail: [jolanda.konings@de-wolf.nl](mailto:jolanda.konings@de-wolf.nl)



## KERKENDAG

### Shopperen bij Schiedamse kerken

*Gelovig of niet. Dat doet er niet toe. Iedereen is welkom op zaterdag 19 november in de Grote Kerk, tijdens "Kom in de Kerk".*

*Daar presenteren zich meerdere Schiedamse kerkgenootschappen en vrijwilligersorganisaties. Er is van alles te doen: informatiestands, leuke cadeautjes kopen, schminken van kinderen, zingen op verzoek, een inloopconcert, lezingen. Kom kijken, tussen elf uur en half vijf.*

De organisatie van de dag is in handen van de Raad van Kerken. Voorzitter Paul van Mansum zegt: "Het is goed dat wij de positieve kanten van de kerk laten zien. In een tijd van individualisering, merk ik dat binnen kerkgemeenschappen mensen blijven omzien naar elkaar. Zij betekenen veel voor anderen. Bij Kom in de Kerk kunnen heel veel mensen de veelkleurigheid van Schiedam leren kennen."

Van Mansum vindt het heel belangrijk dat de kerken zich presenteren aan de stad. "Dat alle Schiedammers de kerk kunnen ontmoeten en zien er allemaal gebeurt. Er zijn heel veel mensen actief, niet alleen binnen hun kerk, maar ook daarbuiten. Denk aan activiteiten als de Weerklank, de Wissel, de Wereldwinkel, de Voedselbank en het Vluchtelingenwerk."



## HUMOR IN DE KERK



*Seniorenmiddag*