



Na Pasen wordt het lente. Dit feest valt symbolisch mooi samen met het voorjaar. Nieuw leven en een nieuw begin. Maar is dat ook in de kerk en met name voor de slachtoffers van seksueel misbruik het geval? Wie is in staat zich in hen, in hun leed te verplaatsen; is er wel zoiets mogelijk als hulp en herstel als een morele hypotheek het huis van je leven voortdurend aantast en ondermijnt? Erger en ernstiger kwaad is moeilijk voor te stellen.

In hun brief van 9 maart j.l. stellen de Nederlandse bisschoppen: "Iedere vorm van seksueel misbruik dient krachtig veroordeeld te worden, omdat het haaks staat op het Evangelie en de waardigheid van de menselijke persoon (...). Uiteraard dienen onderlinge contacten zuiver, transparant en respectvol te zijn. Juist jegens de kleinsten onder ons (cf. Matth.18, 1-6). Aan hen die slachtoffer werden van misbruik binnen katholieke internaten bieden religieuzen en bisschoppen hun diep gevoelde medeleven en excuses aan."

Deze uitspraak is belangrijk omwille van de erkenning. Want: "seksueel misbruik is overal en te allen tijde ontoelaatbaar en een van de ernstigste schendingen van de waardigheid van de menselijke persoon." (uit de brief van het bisdom Rotterdam aan de pastores d.d. 5 maart j.l.).

Geheim van het kwaad

Helaas speelt dit leed al heel lang. In zijn brief aan de priesters van witte donderdag 2002 schreef wijlen paus Johannes Paulus II al: "We worden persoonlijk diep getroffen door de zonden van sommigen van onze broeders, die de genade die zij bij hun wijding ontvingen, hebben verraden, zwichtend voor de slechtste uitingen van het mysterium iniquitatis (geheim van het kwaad) dat in de wereld aan het werk is. Een verpletterende schaduw van verdenking wordt gegooid over alle verdienstelijke priesters die hun ambt eerlijk en integer uitoefenen. De Kerk spreekt haar liefdevolle zorg uit aan het adres van de slachtoffers en spant zich in om in alle waarheid en billijkheid op elke penibele situatie te antwoorden" (uit: John Cornwall, Johannes Paulus II – de nadagen van de paus uit 2004).

Nog belangrijker is: hoe moet het nu verder? Is na deze winter wel lente mogelijk; na deze dood nieuw paasleven erfahrbaar? Voor veel slachtoffers is het zich kunnen uitspreken belangrijk. Dat ze letterlijk gehoord worden en serieus genomen en dat hun leed weerklank krijgt in onze Kerk en geloofsgemeenschappen.

Belofte

Hoe voorzichtig ook... kan het een mogelijk persoonlijk paasgebeuren worden. Dat na een jarenlange goede vrijdag eindelijk het paaslicht doorbreekt. De nieuwe paasmorgen met het helende licht dat genezing van diepgeslagen wonden kan bewerkstelligen.

Belangrijk ook is dat het Vaticaan afstand neemt van het in de doofpot stoppen van misbruikschandalen, zoals dat meer dan eens, jarenlang in diverse bisdommen in de wereld is gebeurd. Zo heeft paus Benedictus XVI onlangs (18 april, tijdens zijn pastoraal bezoek aan Malta) samen met slachtoffers van seksueel misbruik gebeden. Hij verzekerde hun dat de Kerk nu en in de toekomst alles zal doen wat in haar vermogen ligt om de beschuldigingen op te helderen, degenen die verantwoordelijk zijn voor misbruik ter verantwoording te roepen en voor de burgerrechter te brengen, en maatregelen te nemen om jongeren te beschermen voor de toekomst.

De bijeenkomst duurde twintig minuten en er waren acht mannen tussen de 30 en 40 jaar aanwezig. De paus hilde en na afloop zei een van de slachtoffers: "Er was geen angst – geen gevoel van bedruktheid." Een ander: "Ik bewonder de paus voor de moed om ons te ontmoeten." En nog: "We hebben vrede in onze harten omdat de paus de tijd heeft genomen om ons te ontmoeten."

Verdriet kan levenslang en levensgroot zijn. Toch zal de Heer alle tranen uit onze ogen afwissen. Die belofte doet Hij gestand. Want het wordt lente!

Past. C. Biesjot



BISDOM

Van Randstad naar Eeuwige Stad

Het is aannemelijk dat er ook vanuit onze parochie mensen deel zullen nemen aan de bedevaart naar Rome in het najaar.

Op de informatieavond die daarover op 24 maart werd georganiseerd in Vlaardingen, was ook de Heilig Hartparochie vertegenwoordigd.

De pelgrimstocht 'Van Randstad naar Eeuwige Stad' wordt georganiseerd door het Bisdom Rotterdam; ook bisschop Van Luyn gaat mee op deze reis. Er bestaat de mogelijkheid te reizen per bus en per trein, en sinds enkele weken is ook bekend dat er een tocht met het vliegtuig naar Rome en terug is te maken, tussen 26 september en 1 oktober.

Voor meer informatie wende u zich tot (een lid van) de pastoraatsgroep.

**Zondag 2 mei**

Anthonius Maria Beukers, familie Bosman, ouders Broeren, familie Van der Burg, Josephina Petronella Clara Burger – Vierboom, pastoor Nicolaas Johannes Donkers, Cornelis van Duikeren, Anthonius Cornelis van Duijn, Franciscus Laurentius Geerdes, Roen Gunneweg, Toon Heinsbroek, pastoor Theodorus Godefridus Hulspas, ouders Koreman – Brandstëdt, Petrus Jacobus van Mil, Elisabeth Helena van Noordt, Adrianus Henricus Osterholt, ouders Van der Pas – Van Mil, Piet van Potten, Ben Schueler, ouders Steens – Van der Knaap, Josephus Vredereg, Luud en Lenie van 't Zelfde

Zondag 9 mei

Ouders Broeren, familie Van der Burg, Josephina Petronella Clara Burger – Vierboom, pastoor Nicolaas Johannes Donkers, Cornelis van Duikeren, Anthonius Cornelis van Duijn, ouders Engering – Hersbach en zoon, Franciscus Laurentius Geerdes, Toon Heinsbroek, ouders Hersbach – Thijsen, pastoor Theodorus Godefridus Hulspas, Jan Joore, Nellie Kouwenhoven, Hubert Everard Maria Melchers, Elisabeth Helena van Noordt, ouders Over de Vest – Franken, ouders Van der Plas – Lips, Piet van Potten, Cornelis Magtildus Ronteltap, Ben Schueler, ouders Steens – Van der Knaap, Piet Wijnen, Luud en Lenie van 't Zelfde

Zondag 16 mei

Ouders Broeren, familie Van der Burg, pastoor Nicolaas Johannes Donkers, Anthonius Cornelis van Duijn, Franciscus Laurentius Geerdes, Toon Heinsbroek, pastoor Theodorus Godefridus Hulspas, Jan Joore, ouders Van der Pas – Van Mil, Piet van Potten, Ben Schueler, ouders Steens – Van der Knaap, Luud en Lenie van 't Zelfde

Zondag 23 mei

Ouders Broeren, familie Van der Burg, pastoor Nicolaas Johannes Donkers, Anthonius Cornelis van Duijn, Franciscus Laurentius Geerdes, Roen Gunneweg, Toon Heinsbroek, pastoor Theodorus Godefridus Hulspas, ouders Van der Pas – Van Mil, Piet van Potten, Cornelis Magtildus Ronteltap, Ben Schueler, ouders Steens – Van der Knaap, Luud en Lenie van 't Zelfde

Zondag 30 mei

Arnoldus Nicolaas Broeren, familie Van der Burg, pastoor Nicolaas Johannes Donkers, Franciscus Laurentius Geerdes, Hans en Tosca Haas, Toon Heinsbroek, pastoor Theodorus Godefridus Hulspas, Jan Joore, ouders Van der Pas – Van Mil, Piet van Potten, Ben Schueler, ouders Steens – Van der Knaap, Luud en Lenie van 't Zelfde.



Vormsel

Al een aantal jaren doet onze parochie aan de gezamenlijke vormselviering van de parochies uit Schiedam, Vlaardingen en Maassluis mee, die gehouden wordt in de kathedraal in Rotterdam.

De overige parochies merkten ook dat het aantal kandidaten terugliep en hebben besloten om het vormselproject om de twee jaar te organiseren.

Omdat wij het al een aantal jaren om de twee jaar organiseren, zou dat betekenen dat er voor onze jeugd drie jaar tussen zit. Op verzoek van de ouders hebben wij besloten eenmalig een project en viering te organiseren om deze periode te overbruggen.

Op 13 juni zal het sacrament van het vormsel in de Heilig Hartkerk worden toegediend aan zeven jongeren namelijk aan Bob, Hanneke, Isaure, Jasper, Maarten, Suzanne en Vanessa.

De voorbereiding is gestart. De eerste bijeenkomst hebben we behalve kennismaat met elkaar, ook geluisterd naar het verhaal van de jongen die zijn naam kreeg. Een bijzonder verhaal over een 12-jarige jongen uit een indianenstam, die zijn naam nog moest verdienen. Een verhaal over moed en trouw blijven aan je idealen.

Op 28 maart verkenden de jongeren het kerkgebouw in een speurtocht. Een van de stagiaires van Spieringshoek was hun gids. Eerst griezelen in de kelderruimte, toen naar grote hoogte in de toren, en



daarna rond in de kerkruimte, langs staties, kapellen, biechtstoel en altaar. De vormelingen werden op die stops uitgenodigd om te luisteren, te vertellen of iets te maken. Ze hoorden van pastor Biesjot bij de levensboom over de sacramenten, schreven op een briefje waarvan ze spijt hadden na een blik in de biechtstoel – de briefjes werden daarna ritueel verbrand, om te ervaren hoe het is als een vergissing vergeven wordt – en ze kregen een tientje van de rozenkrans. Aan Liduina legden ze hun intenties voor.

In de derde bijeenkomst stond de bijbel centraal.

De avond begon in de kerkzaal van de St. Jan de Doper - Visitatiekerk met vragen over wat er allemaal te zien is op en rond het altaar. Dit werd gevolgd door een bijbelquiz waarbij de jongens het tegen de meisjes opnamen. Leuk voor de begeleiders om ze te horen overleggen en de argumenten te horen. En het viel nog niet mee om de vragen te beantwoorden kan ik u uit eigen ervaring vertellen. Een paar vragen. Waar of niet waar:

* De bijbel (Oude Testament en Nieuwe Testament) is het geloofsboek van joden en christenen. (Niet waar, want alleen de christenen erkennen ook het Nieuwe Testament als geloofsboek.)

* De bijbel eindigt met de dood van Jezus. (Niet waar, denk maar eens aan Pasen en Pinksteren). Als u dit leest zijn we op 25 april voor de vierde keer bij elkaar geweest, daarover meer in het juni-nummer.



ZIEKENZALVING

Ziekenzalving

Op zondag 11 april ontvingen veertien parochianen de ziekenzalving, ook wel genoemd het Sacrament van de Laatste Levensfase. Pater Miltenburg diende de zalving toe, een indrukwekkende taak die hij graag op zich nam, zo in de laatste maanden van zijn verblijf in Nederland. Hij vertrekt in de zomer naar Afrika.

De ouderen die de zalving ontvingen waren de heer en mevrouw Kester, mevrouw Geerdes, mevrouw Van Mil, de heer en mevrouw Bel, mevrouw Vredereg, mevrouw Osterholt-Koors, mevrouw Osterholt-De Weert, mevrouw Meijer, mevrouw en de heer De Leede-Van der Hoeven, de heer Rieken, mevrouw Van Duijn-Heinsbroek.

Pater Miltenburg benadrukte in zijn preek dat de zalving zijn betekenis mist als deze niet gedragen wordt door de hele kerkgemeenschap. "Als jullie de komende tijd prijs stellen op een bezoek en daar door de parochie geen gevolg aan wordt gegeven, dan geef ik jullie nu alvast opdracht op dat de bisschop te laten weten", aldus de pater, plagerig maar met een serieuze ondertoon. De zalving heeft betekenis voor de veertien die deze ondergingen, maar ook voor de hele gemeenschap, als we tenminste zusterlijk en broederlijk samen in het leven willen staan en elkaar ten dienste willen zijn. Hiervoor vroegen en vragen we Gods genade.

Uiteraard bestaat er altijd de mogelijkheid om individueel de ziekenzalving te ondergaan. Mocht u of mochten mensen die u kent hier behoefte aan hebben, dan kunt u dat laten weten aan Marian Bergwerf.

**Communie-cadeau-adviseur**

De meimaand doet me denken aan nieuw groen en lammetjes in de wei, maar ook aan het Maria-Lof van weleer, met de mooie Marialiedjes en het rozenkrans bidden.

Ook waren er elk jaar in mei veel eerste communicantjes. Ter communie ging je met een hele rij, knielend aan de communiebank, waar je allemaal tegelijk je handen onder het witte geborduurde kleed stak. Vervolgens mocht je om beurten je tong uitsteken, waarna je met de handen gevouwen eerbiedig naar je plaats terugliep, waar je met de handen voor het gezicht bad.

Als voorwaarde voor het ontvangen van het sacrament gold dat je nuchter moest zijn, hetgeen bij sommige gelovigen weleens leidde tot flauwvallen. De regel van het nuchter zijn werd af en toe nogal rigide toegepast:

Tijdens een zondagsmis (niet in de H. Hartkerk) zat een jongen van een jaar of tien argeloos met zijn vinger in zijn neus te peuteren, en al even argeloos verdween de vinger vervolgens in zijn mond. Een juist passerende 'ordebewaarder' met paarse sjerp om, waarop met gele letters stond: EERBIED IN GODS HUIS, boog zich naar hem over en zei zacht, maar dreigend: "Jij mag straks niet ter communie, je hebt gegeten!" Tja...

Communie-cadeau

Destijds werd mij advies gevraagd door een niet-katholiek vriendje. Hij was bij een buurmeisje uitgenodigd voor het eerste communiefeest. We besloten naar een speciaalzaak op dat gebied te gaan, gevestigd op de Hoogstraat. Op weg daarheen passeerden we een speelgoedwinkel, waar we geruime tijd doorbrachten voor de etalage, waar hij mij van alles aanwees.

Ik kon hem overtuigen dat je bij zo'n gelegenheid niet kon aankomen met een aap op een stokje. De etalage van Hanou, meen ik, kon hem minder bekoren en eenmaal binnen had hij het ook moeilijk. Uit het aanbod van de rozenkransen, kerkboekjes, plaatjes en heiligenbeeldjes kon hij maar niet kiezen.

Op de vraag van de verkoopster wat hij dan zelf had gedacht antwoordde hij tot mijn grote schrik: "Heeft u niet een klein Jezusje op een fietsje, of zo?" Dat hadden ze niet op voorraad. Het werd uiteindelijk een Maria-blauwe rozenkrans in een hemelsblauw plastic doosje.

Liesbeth Dingenouts



BEDEVAART

Banneux

Het Banneux-comité Bisdom Rotterdam organiseert een bedevaart naar Banneux in juni.

Het is volgens de organisatoren een gelegenheid voor gebed, rust en bezinning, maar ook voor gezelligheid en ontmoeting.

In Banneux, een plaatsje in de Belgische Ardennen, is Maria verschenen aan Mariëtte Beco.

Het bedevaartcomité verzorgt op 12 juni een ééndaagse bedevaart naar die bijzondere plaats.

Voor opgaven en verdere informatie betreffende de kosten en het programma kunt u terecht bij:

mevrouw A. Opstel, telefoon 015 – 3693148

of dhr. G. de Bruijn, telefoon 070 – 3205872.



ZANGKOOR

Koorvergadering

Dinsdagavond 6 april vond de jaarlijkse koorvergadering plaats. Behandeld werden onder meer de vaste onderwerpen als de notulen van het voorgaande jaar, het jaarverslag van de secretaris en het financieel verslag. Verder werd gesproken over de vorm van het jaarlijkse uitje, over de vernieuwde liturgiecommissie en de vakantiedata.

Op deze vergadering heeft Annie Rieken te kennen gegeven te stoppen met het penningmeesterschap. Sinds 1992 beheerde ze de kas van het H. Hartkoor. Ze wordt opgevolgd door een tweevrouwschap, gevormd door de dames Marianne Weltevrede en Sylvia Molenaar. Bestond het bestuur voorheen uit twee alten en drie bassen, met deze bestuurswisseling zijn er twee sopranen toegetreden (alleen de tenoren schijnen geen bestuurdersbloed te hebben).



Secretaris José Leerentveld bedankt penningmeester Annie Rieken voor haar inzet. Voorzitter Poul van der Burgh kijkt goedkeurend toe.

**Zondag 2 mei***Vijfde zondag van Pasen*

Om 09.45 uur Eucharistieviering met samenzang en orgelspel van Nel de Heer.



Voorganger: pastor C. Biesjot

Handelingen 14,21-27 / Johannes 13,31-33a+34-35

"Ik geef jullie een nieuw gebod: dat je elkaar liefhebt, met de liefde die ik jullie heb toegedragen, moeten jullie ook elkaar liefhebben. Daaraan zal iedereen kunnen zien dat je leerlingen van mij bent: als jullie onder elkaar de liefde bewaren. Johannes 13,34-35

Na de Viering is er, zoals op alle andere zondagen koffie of thee in de pastorie.

Maandag 3 mei*HH. Filippus en Jakobus, apostelen***Dinsdag 4 mei***Nationale Dodenherdenking (zie op blz. 15)***Woensdag 5 mei** *Bevrijdingsdag***Donderdag 6 mei** *H. Dominicus Savio***Vrijdag 7 mei** *Eerste Vrijdag*

Om 9.30 uur Eucharistieviering in de pastorie.

Voorganger: pastor C. Biesjot

Zaterdag 8 mei*H. Maria, middelares van alle genade***Zondag 9 mei***Zesde zondag van Pasen**Moederdag*

Om 09.45 uur Eucharistieviering met zang van het H. Hartkoor o.l.v. Henry de Wolf

Voorganger: pater A. Heeren S.D.B.

Handelingen 15,1-2+22-29 / Johannes 14,23-29

"De helper die mijn Vader jullie in mijn naam zal zenden, zijn heilige Geest, die zal jullie in alles verder onderrichten: Hij zal jullie alles doen begrijpen wat ik jullie gezegd heb." Johannes 14,26

Amnesty International doet deze zondag weer een beroep op u: na de Mis staan de medewerkers achter in de kerk om u te vragen mee te doen aan de maandelijkse schrijfactie.

Maandag 10 mei *Kerkbestuursvergadering*

aanvang: 19.30 uur in de pastorie

Dinsdag 11 mei t/m 14 mei

De IJsheiligen: resp. HH. Mamertus, Pancratius, Servatius, en Bonifatius van Tarsus

Woensdag 12 mei *Dag van de Verpleging*

Donderdag 13 mei

Hemelvaart van de Heer *hoogfeest*

Begin v.d. week voor de Nederlandse Missionaris

Om 9.45 uur Eucharistieviering met zang van het H. Hartkoor. Voorganger: pastor C. Biesjot

Vrijdag 14 mei *H. Mattias, apostel*

Om 9.30 uur Eucharistieviering in de pastorie.

Voorganger: pastor C. Biesjot

Zaterdag 15 mei *H. maagd Maria van Fatima*

Zondag 16 mei

Zevende zondag van Pasen

Om 09.45 uur Eucharistieviering met samenzang en orgelspel. Voorganger: pastoor R.M. Kuypers

Handelingen 7,55-60
Johannes 17,20-26



"Ik bid, Vader, niet alleen voor hen die u mij hebt toevertrouwd, maar ook voor degenen die door hen in mij geloven: dat ze allen één mogen zijn. Zoals U, Vader, in mij bent en ik in U, zo moeten zij in ons zijn, zodat de wereld kan geloven dat U mij hebt gezonden."
Johannes 17, 20-21

Om 16.30 uur komen de vormelingen bijeen in de pastorie.

Maandag 17 mei *H. Johannes Nepomuc*

Dinsdag 18 mei *Wijkmaaltijd, aanvang 12.00 uur*

Vrijdag 21 mei Om 9.30 uur Eucharistieviering in de pastorie. Voorganger: pastor C. Biesjot

Zaterdag 22 mei Vuurdoop voor onze vormelingen in de kathedraal van Rotterdam.

Zondag 23 mei

Pinksteren *hoogfeest*

Einde van de week voor de Nederlandse Missionaris

Om 09.45 uur Eucharistieviering met zang van het H. Hartkoor.

Voorganger: pastor C. Biesjot

Handelingen 2,1-11 / Johannes 20,19-23



"Ontvang de heilige Geest." Johannes 20,22b

Na de Mis wordt een deurcollecte gehouden voor de Nederlandse missionaris.

Maandag 24 mei Tweede Pinksterdag

H. Maria, hulp der christenen (voornaamste patrones van de Salesianen)

O.L.V. in het Zand te Roermond

GEEN EUCHARISTIEVIERING

Woensdag 26 mei

H. Filippus Neri

Donderdag 27 mei

H. Augustinus van Canterbury (Kantelberg, Engeland, zie blz. 13 'Heiligen')

Vrijdag 28 mei

Om 9.30 uur Eucharistieviering in de pastorie.

Voorganger: pastor C. Biesjot

Zaterdag 29 mei O.L.V. ter Nood (Heiloo)



Zondag 30 mei

H. Drie-eenheid

Om 09.45 uur Eucharistieviering met samenzang en orgelspel van Nel de Heer

Voorganger: pater J. Miltenburg M.AFR

Spreekwoorden 8,22-31 / Johannes 6,12-15

"Wanneer de geest der waarheid komt, zal hij jullie leidman naar de volle waarheid zijn - niet dat hij eigenmachtig zal spreken, hij zal slechts zeggen wat hij te horen krijgt - en wat komen gaat, zal hij jullie mededelen."

Johannes 16,13

Maandag 31 mei

Bezoek van de heilige maagd Maria aan haar nicht Elisabeth (O.L.V. Visitatie)



DANKWOORD

Lieve mensen,

Na mijn val op 1 april, wat geen grap bleek te zijn, ben ik inmiddels weer thuis uit het ziekenhuis met een geopereerde knie. Maar dan al die fijne aandacht van de vele mensen, echt te veel om op te noemen! Daarvoor wil ik jullie allen heel hartelijk danken. Ik moet zeggen dat het mij zeer goed heeft gedaan.

Ik hoop dat het herstel niet zo lang gaat duren als de dokters vertelden, zodat ik weer snel aan alles kan meedoen.

Heel veel dank, vriendelijke groet!

Corry Smits



BIJ DE BUREN

Nacht van Gebed

Eén keer per jaar mogen christenen in Nederland hun ogen sluiten voor christenvervolging. Onder dat motto organiseert Open Doors, dat opkomt voor vervolgte christenen, een Nacht van Gebed, in de nacht van 28 op 29 mei. Bij ons in de stad wordt deze gehouden in kerkgebouw De Ark aan het Hargplein. Ieder is uitgenodigd om vanaf tien uur 's avonds tot zes uur in de ochtend te bidden en samen te kijken naar filmfragmenten over vervolgte christenen. Want juist in de nacht hebben vervolgte christenen het moeilijk, aldus Open Doors. Uiteraard vergt 's nachts bidden ook een offer, een mogelijkheid om mee leven met de vervolgdgen. En staat er niet in de bijbel bij Romeinen dat de christenen onophoudelijk bidden?!

Voor meer informatie kunt u terecht bij de familie Nikkels, telefoon 010 – 4706208 en op internet, www.opendoors.nl/nachtvangebed.



BIJZONDERE VIERINGEN

Aankondiging

Op de eerste zondag van juni, de 6e, is de Oostercantorij te gast in onze kerk. Het koor verzorgt dan het muzikale deel van de viering.

De Oostercantorij wordt gevormd door 24 dames en heren uit verschillende geloofsgemeenschappen in Schiedam. Het koor ondersteunt met grote regelmaat kerkdiensten in Schiedam en omgeving.

Dirigent van het koor is André Vis.

Bij de muziekkeuze ligt de nadruk op renaissance- en barokmuziek.

Haar wortels liggen in de voormalige Oosterkerk aan de Rotterdamsedijk en stammen uit 1983.

Het koor is een vriendenclub; de leeftijd van de leden varieert en ligt tussen de 35 en 65 jaar.

Iedere woensdagavond repeteert het in de kerkzaal van St. Jan de Doper – Visitatie.



SPREUK VAN DE MAAND

Maak van dienen geen verdienen

uit: Gerarduskalender



De kerk stond bol in Den Bosch.

Op zaterdag 17 april organiseerden verschillende uitgeverijen van liturgisch materiaal een dag over Liturgie: *Liturgie ter plaatse* was het thema. Het ging erover hoe er op een verantwoorde, eerbiedige wijze liturgie gevierd kan worden in de plaatselijke geloofsgemeenschappen.

De laatste tijd staat die liturgie nogal onder druk (censuur op liederen bijvoorbeeld). De dag wilde graag inspiratie bieden.

Driehonderd mensen waren naar Den Bosch gekomen. Honderd mensen had men moeten teleurstellen, want de kerk was te klein. Deze zat nu al tjokvol.

's Morgens voerde Gerard Rouwhorst het woord. Hij is professor in de liturgiegeschiedenis en hij vertelde dat het Tweede Vaticaanse Concilie sterk het accent wilde verleggen naar het vieren van de gemeenschap. Vóór het concilie waren de gelovigen toeschouwers in de liturgie. Zij woonden de Mis bij. Na het concilie is niet meer de priester de centrale figuur in de Eucharistieviering, maar de gehele gemeenschap. De geloofsgemeenschap als lichaam van Christus (zoals Kerkvader Augustinus al steeds benadrukte).

Rouwhorst schetste dat de liturgie na het concilie sterk versoberde. De nadruk kwam op het woord te liggen en dat maakte dat er veel gelezen en uitgelegd werd. 'Het woord is *Lees* geworden...'

Er was weinig ruimte meer voor stilte, voor symboliek en beweging. Gelukkig is dit wel aan het veranderen de laatste jaren, want God is alleen te ervaren als er ruimte is, adem is.

Spreker Huub Oosterhuis schetste dat na het concilie liturgische creativiteit sterk werd aangemoedigd door de bisschoppen. Hij had in die jaren veel gesprekken met bisschop Bekkers, die enthousiast was over de ideeën van Oosterhuis. Liturgie moet verstaanbaar, verstillend, bemoedigend, uitdagend en herkenbaar zijn.

De workshops die we in de middag konden volgen over allerlei liturgische thema's, brachten aan het eind van de dag een mooie oogst aan stellingen:

- Bijbel en liturgie: in de liturgie waait de Geest de Schrift open, van toen en daar, naar hier en nu, de wereld in.
- Bidden in de liturgie: Bidden begint met luisteren. Er ontstaat contact met God door openheid, echtheid, de eigen levenservaring. Stilte en ruimte zijn noodzakelijke voorwaarden. Dan kan de Heer voelbaar aanwezig zijn (daar waar

twee of drie...).

- Liturgische muziek: Ga bewust om met tekst, muziek, in samenhang met het ritueel. Soms zing je naar binnen (meer innerlijk en meditatief) soms naar buiten: bijvoorbeeld een openingslied. Dat zing je elkaar toe.
- Liturgie en wereld: De vrucht van goede liturgie is: woord wordt daad, godsdienst wordt mensendienst, aanbedding wordt gerechtigheid. Zo breekt het visioen van een nieuwe wereld door.
- Liturgie en ritueel: de ruimte is van invloed op de innerlijke ruimte. Het gaat om ruimte geven, nemen, maken. Alle elementen dragen bij. De authenticiteit en de spiritualiteit van de voorganger is heel wezenlijk.

We hebben ook veel gezongen vandaag, steeds tussen de bedrijven door. Het was een zinvolle dag, met mensen uit heel Nederland. Met lectores, parochiaan-voorgangers, priesters en pastoraal werkers. Ik kwam veel bekenden tegen, we praatten heel wat af. Veel mensen maakten zich zorgen over de toekomst, vooral rond de censuur van liederen. Maar allen wilden hun eigen lied blijven zingen, op eigen wijzen.

Lidwien Meijer



HEILIGEN

Augustinus is de eerste aartsbisschop van het bisdom Canterbury in de Engelse kerkprovincie.

Samen met 40 andere monniken werd Augustinus vanuit het Sint Andreasklooster in Rome door paus Gregorius I (de Grote) in 597 naar de Angelsaksen gezonden als missionarissen.

Koning Ethelbert van Kent die zelf een heiden was, maar getrouwd met een christin, nam hen vriendelijk op en stond hun toe in de nabijheid van Canterbury een nederzetting te vestigen.

Het hoogtepunt voor Augustinus tijdens zijn missienering was de bekering van koning Ethelbert en duizenden onderdanen. De paus benoemde Augustinus in het jaar 601 tot aartsbisschop van Engeland. Als aartsbisschop liet hij de beroemde Kerk van Christus bouwen.

Op 26 mei 604, in hetzelfde jaar als zijn leermeester Gregorius de Grote, stierf Augustinus. Hij werd begraven in de abdijkerk van St. Petrus en Paulus te Canterbury, de latere Augustinuskerk.

bron: www.heiligennet.nl



Campagne Week Nederlandse Missionaris 2010

De Week Nederlandse Missionaris (WNM) biedt steun aan mensen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika die kampen met armoede, geweld, onderdrukking of rechteloosheid. Dat doen we door missionaire ontwikkelingswerkers uit te zenden die vol bezieling met de lokale bevolking werken aan verbetering van hun leefomstandigheden. Zij willen ervoor zorgen dat mensen volwaardig deel kunnen nemen aan de samenleving, zodat de vicieuze cirkel van armoede en conflicten wordt doorbroken.

De Pinksteractie van de Week Nederlandse Missionaris (WNM) gaat dit jaar over Afrika en heeft als thema 'Afrika opent je hart'. Van **13 t/m 24 mei** (van Hemelvaartsdag tot en met Pinksteren) wordt in vele kerken door het hele land gecollecteerd voor het werk en persoonlijk welzijn van Nederlandse missionarissen en missionaire werkers.



'Afrika opent je hart'

Uitsluiting is de voornaamste oorzaak van armoede en conflict in Afrika. En er kan alleen sprake zijn van ontwikkeling wanneer mensen open staan voor elkaar.

De campagne van 2010 vraagt aandacht voor de standvastigheid van missionarissen en missionair werkers die vaak onder zware omstandigheden werken en leven. Zij stellen zich in hun werk toegankelijk, open en oprecht op. Zij leven tussen de mensen, zijn geworteld in de samenleving en voelen zich verbonden met de gemeenschap. *Zij hebben hun hart geopend voor Afrika.*

De WNM zamelt geld in om het unieke werk van missionaire ontwikkelingswerkers mogelijk te maken. Ook richten wij ons op het welzijn van de 900 actieve Nederlandse missionarissen. Zij kunnen een beroep doen op de WNM voor kleine pastorale voorzieningen (tot een bedrag van € 1.200), voor opleidingen en voor een tegemoetkoming tijdens hun verlofperiode in Nederland. Het gaat vaak om kleine bedragen. Maar ze worden ten eerste gewaardeerd door de missionarissen, omdat zij uw bijdrage als morele steun voor hun werk ervaren.

WNM-boekje

Ook dit jaar verschijnt een boekje in de indrukwekkende serie *Mensen met een Missie*. Deze keer leest u over het werk van missionarissen en missionair werkers in Afrika. Zoals het verhaal van father Fons Eppink, die het grootste deel van zijn leven in Afrika heeft geleefd en gewerkt. Hij blikt terug op de meest indrukwekkende momenten en op de grote waarde van missie, toen en nu. En over Paul van der Geest, die in Uganda straatkinderen een toekomstperspectief geeft. Zij en de andere geportretteerden vertellen over hun werk en hoe ze hun hart voor de mensen van dit prachtige continent hebben geopend. Het boekje *'Afrika opent je hart'* te bestellen voor slechts € 15,- inclusief verzendkosten. Bel daar voor: 070 – 3136700.

De uitvoering van de Week Nederlandse Missionaris is toevertrouwd aan *Mensen met een Missie*.



NIEUWS

Dodenherdenking

De Schiedamse Raad van Kerken organiseert op 4 mei 2010 een oecumenische Dodenherdenking met als thema 'Vrijheid Wereldwijd'.

De herdenking wordt gehouden in de Vaste Burgkerk, Lange Nieuwstraat 219, Schiedam.

Voorganger is pastoor Pieter van Tilburg.



Het 4-mei ad hoc koor o.l.v. Hans van der Linden (orgel) zal hieraan muzikale medewerking verlenen. Aanvang: 18.45 uur. Deur open vanaf 18.30. Aansluitend is er kranslegging bij het monument op de kop van de plantage

Rommelmarkt

Vlak voor het ter perse gaan van deze editie werd de opbrengst van de rommelmarkt bekend gemaakt: € 1568,27. Toch een mooi bedrag!

Dank aan alle vrijwilligers die dit weer voor elkaar hebben gekregen .



OPROEP

Buurtbemiddeling

Buurtbemiddeling Schiedam is op zoek naar vrijwilligers. Mensen die zich betrokken voelen bij hun buurt, een luisterend oor hebben, kunnen meedenken zonder direct te willen oplossen, mensen die onpartijdig kunnen zijn en enthousiast, voor hen zou er een 'carrière' als buurtbemiddelaar zijn weggelegd.

Zij kunnen zich opgeven voor een training bij het bureau Coloured Consultancy (CoCon), dat sinds enkele maanden de buurtbemiddeling in de Gorzen organiseert. Buurtbemiddeling probeert een uitkomst te bieden voor problemen waar niemand op zit te wachten, maar die toch gebeuren: luidruchtige burens, ergerniswekkende rommelmakers in de straat, overlast in het portiek. In plaats van het te laten bij onmin, stokkende gesprekken, pesterijen en soms angst, kan buurtbemiddeling de bakens verzetten en burens weer tot elkaar brengen.

Meer informatie is te krijgen via:

www.buurtbemiddeling-schiedam.nl of de pastoraatsgroep van onze parochie.



HUMOR IN DE KERK

