



### **Op weg gaan**

Een ieder zal op dit moment plannen aan het maken zijn voor de zomermaanden.

Je koopt een reisgids of kijkt op internet.

Als voorbereiding op mijn fietstocht, met jongeren, naar de Wereld Jongeren Dagen in Madrid, ben ik een boek aan het lezen dat pelgrimage als levensbeeld ziet (*Zomerstilte*, Jan de Jongh).

Je zou je kunnen afvragen wanneer de eerste reisgids is ontstaan.

Het klinkt raar: het Evangelie is misschien wel een van de oudste reisgidsen; met name in het Evangelie van Marcus en Lucas staat het reizen, het op weg zijn naar Jeruzalem, centraal.

Het is een reisverhaal. Jezus en zijn leerlingen zijn voortdurend op weg naar Jeruzalem.

De weg naar Jeruzalem is niet alleen een geografische weg. Het is de weg van heel Jezus' leven met zijn ups en downs.

Je zou ook je eigen leven kunnen zien als een reisverhaal, als een pelgrimstocht. Pelgrim is een verbastering van het Latijnse woord *peregrinus* dat 'vreemdeling' betekent.

Het gaan op de weg, de reis van het verlangen, verbeeldt in zijn geheel de levensweg van een mens als een 'niet thuis zijn'.

Het menselijk leven als een pelgrimstocht wordt aardig uitgedrukt in het Tibetaanse woord voor levend wezen: *groba*, dat is: 'één die gaat'.

In een reisverhaal komen we veel beelden tegen die iets kunnen zeggen over ons eigen leven.

**Het vertrek:** hoe vaak moet dat niet gebeuren, afscheid nemen van mensen en dingen? Weggaan, loslaten, niet alleen aan het begin van de tocht, als we uit de baarmoeder komen, maar telkens weer.

**De weg** is een heel krachtig beeld. De weg maakt de tocht mogelijk, hij is gegeven, en tegelijk ontstaat de weg onder onze voeten. De weg vraagt telkens keuzen. Er zijn oriëntatiepunten, maar die brengen ook soms in verwarring: zijn we op de goede weg of lopen wij in een kringetje rond?

**De landschappen:** de dreigende bergen, de eindeloze en hete vlakte, het groene land waar de 'hemel druppelt van boven', de bossen waarin we verdwalen, de schemer en het maanlicht. Dat is het landschap van ons leven.

**De berg:** weerstand waar we als een berg tegen opzien en die tegelijk een uitdaging vormt. Want daar, boven, waar hemel en aarde elkaar raken, is het hoogtepunt. Het passeren van de bergkam vraagt veel inspanning; soms roept het angst op

voor de afgronden. Toch, ondanks alles wat we er voor over hadden: we kunnen er niet blijven. Altijd wacht de afdaling naar het dal.

**Kloosters, kapellen:** momenten van rust en stilte. De ontmoeting en bemoediging, de warmte en geborgenheid, openstaan en niets hoeven.

**Het water** heeft, zoals veel levensbeelden, een negatieve en een positieve betekenis. Het is de donkere onderwereld, de doodsrivier en ook het vruchtwater. De rivier is een barrière, maar ook een grens die we over moeten om in een nieuw land te komen. Het oversteken van de rivier of de aanwezigheid van een brug zijn vaak scharniermomenten in je leven.

**De aankomst:** de tranen van geluk als we eindelijk de torens zien in de verte. Een vermoeden van voltooiing. Aankomen en dan ontdekken dat de tocht ook weer verder gaat, want een mens blijft een pelgrim.

Tenslotte, in onze Jacobuskerk in Schiedam vond ik mooi gedicht over de weg, de Camino:

*Leven is op weg zijn,  
bergen beklimmen, waden door rivieren,  
bloemen plukken bij maanlicht,  
dwalen door eenzaamheden en woestijnen,  
een kaars branden tegen de storm,  
oplopen met anderen of hen dragen,  
brood delen en vieren in de nacht.*

*Leven is pelgrimeren,  
een tijd lang werken aan de weg,  
een brug bouwen over het water,  
rovers en duivels verjagen,  
waken en bidden met zieken,  
doden begraven bij de kapel.*

*Maar nooit raken de pelgrims thuis,  
vreemdelingen vestigen zich niet.  
Wanneer zij eindelijk aankomen  
weten ze wat ze vermoedden:  
de weg is het doel.*

(Jan de Jongh, tijdschrift de Jacobstaf)

Veel geluk, vrede en al het goede toegewenst op de reis, de weg door ons leven.

pastor Charles Duynstee



SPREUK VAN DE MAAND

*Laten we niet over de droogte praten zolang de  
laatste kalebass met water nog niet is aangebroken.  
Afrikaans gezegde*



**Zondag 3 juli**

Jaap Bel, Anthonius Maria Beukers, familie Bosman, ouders Broeren, familie Van der Burg, Josephina Petronella Clara Burger – Vierboom, pastoor Nicolaas Johannes Donkers, Cornelis van Duikeren, Anthonius Cornelis van Duijn, ouders Engering – Hersbach en zoon, Franciscus Laurentius Geerders, Roen Gunneweg, Toon Heinsbroek, ouders Hersbach – Thijssen, pastoor Theodorus Godefridus Hulspas, pastoor Rudolph Michaël Kuijpers, Adriana Maria Kazenbroot – Hoenderkamp, Hubert Everard Maria Melchers, Elisabeth Helena van Noordt, ouders Over de Vest Franken, ouders Van der Pas – Van Mil, Piet van Potten, Ben Schueler, Violetta Johanna van Riet, ouders Steens van der Knaap, Reinier van Til, Martha Maria Vavier - Jaspers, Henderina Wilhelmina Vermeulen, Wilhelmina Maria Voorend, Luud en Lenie van 't Zelfde

**Zondag 10 juli**

Jaap Bel, ouders Broeren, familie Van der Burg, Josephina Petronella Clara Burger – Vierboom, pastoor Nicolaas Johannes Donkers, Cornelis van Duikeren, Anthonius Cornelis van Duijn, ouders Engering – Hersbach en zoon, Franciscus Laurentius Geerdes, Roen Gunneweg, Toon Heinsbroek, ouders Hersbach – Thijsen, pastoor Theodorus Godefridus Hulspas, Nellie Kouwenhoven, pastoor Rudolph Michaël Kuijpers, Hubert Everard Maria Melchers, Petrus Jacobus van Mil, Elisabeth Helena van Noordt, ouders van der Plas – Lips, Piet van Potten, Magtildus Ronteltap, Ben Schueler, ouders Steens – Van der Knaap, Wilhelmina Maria Voorend, Piet Wijnen, Luud en Lenie van 't Zelfde.

**Zondag 17 juli**

Jaap Bel, ouders Broeren, familie Van der Burg, pastoor Nicolaas Johannes Donkers, Anthonius Cornelis van Duijn, Franciscus Laurentius Geerdes, Toon Heinsbroek, pastoor Theodorus Godefridus Hulspas, pastoor Rudolph Michaël Kuijpers, ouders Van der Pas – Van Mil, Piet van Potten, Ben Schueler, ouders Steens – Van der Knaap, Luud en Lenie van 't Zelfde.

**Zondag 23 juli**

Jaap Bel, ouders Broeren, familie Van der Burg, pastoor Nicolaas Johannes Donkers, Anthonius Cornelis van Duijn, Franciscus Laurentius Geerdes, Toon Heinsbroek, pastoor Theodorus Godefridus Hulspas, Petrus Jacobus van Mil, ouders Van der Pas – Van Mil, Piet van Potten, Ben Schueler, Cornelis Magtildus Ronteltap, ouders Steens – Van der Knaap, Luud en Lenie van 't Zelfde.

**Zondag 31 juli**

Jaap Bel, ouders Broeren, familie Van der Burg, pastoor Nicolaas Johannes Donkers, Anthonius Cornelis van Duijn, Franciscus Laurentius Geerdes, Toon Heinsbroek, pastoor Theodorus Godefridus Hulspas, pastoor Rudolph Michaël Kuijpers, ouders Van der Pas – Van Mil, Piet van Potten, Ben Schueler, ouders Steens – Van der Knaap, Luud en Lenie van 't Zelfde.



### **Einde Heilig Hartparochie**

Per 1 juli is onze Heilig Hartparochie gefuseerd met de vijf andere parochies in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. De Heilig Hartparochie is vanaf dat moment geworden: *Deelgemeenschap Heilig Hart, onderdeel van de nieuwe parochie De Goede Herder*.

Op deze plek zou een uiteenzetting van de historie van de parochie geschreven kunnen worden, eindigend op 1 juli 2011, maar dat doet toch niet helemaal recht aan de gebeurtenis. Formeel verliest onze gemeenschap de zeggenschap over de gebouwen en andere bezittingen, maar de gemeenschap, de gebouwen en bezittingen blijven wel voortbestaan. Bovendien was die zeggenschap toch al aan wettelijke vastgelegde rooms-katholieke regels gebonden. En de *beheercommissies* (de nieuwe naam van de oude kerkbesturen) zijn vertegenwoordigd in het nieuwe parochiebestuur. Deze commissies dragen zorg voor het instandhouden van het kerkgebouw en roerende zaken van de deelgemeenschap. De *Heilig Hart-pastoraatgroep* wordt nog meer dan de voorgaande jaren het aanspreekpunt van pastorale zaken, de kern waar het in een rooms-katholieke gemeenschap om draait.

### **Waarom clustering?**

Het antwoord op deze vraag is simpel: omdat het bisdom Rotterdam - net als vele andere bisdommen - het wil. Op pastoraal niveau is samenwerking noodzakelijk, vooral vanwege de schaarste van pastores. Slechts weinig RK-geloofsgemeenschappen hebben nog een eigen pastoor. De kerken hebben te maken met een teruglopende kerkgang en met minder mensen die de kerkgebouwen financieel in stand kunnen houden.

Er zijn ook positieve redenen om te gaan samenwerken. Gemeenschappen kunnen elkaar ondersteunen, van elkaar leren. De meerwaarde van de samenwerking zal uit de basis moeten komen.

Daar moet de energie zich op richten. Louter samenvoegen van activiteiten is onvoldoende. Als je nul en nul samenvoegt, blijft het resultaat nul. Als er op lokaal niveau wel iets goeds bestaat, en je breidt dit uit naar andere gemeenschappen, dan krijgt de uitkomst van samenwerken iets positiefs. Een plus een is namelijk twee.

Op deze gebieden de juiste beslissingen nemen en mensen te motiveren, dat zal een van de belangrijkste taken zijn van het pastoraal team en het nieuwe kerkbestuur.

## **Gesprekken in deelprojecten en pastoraal team**

De besprekingen in clusterverband hebben ruim 2,5 jaar geduurd. Het eerste jaar vonden er onder leiding van een functionaris van het bisdom gesprekken plaats die verkennend en algemeen van aard waren. De 1,5 jaar daarna leidde een door het bisdom betaalde externe projectleider de onderhandelingen.

In verschenen nieuwsbrieven heeft u erover kunnen lezen. (Alle nieuwsbrieven zijn na te lezen op: [www.heilighartkerk.nl](http://www.heilighartkerk.nl) en achterin de kerk liggen nog enige exemplaren.)

De gesprekken tussen de fusiepartners zijn niet zonder slag of stoot verlopen. In het begin wilde de Singelparochie niet meedoen. Na alle partijen te hebben gehoord, hakte mgr. Van Luyn, bisschop van Rotterdam, eind 2009 de knoop door: de zes parochies moeten als gelijkwaardige partners de samenwerking aangaan. Het jaar 2010 verliep vrij harmonieus. Deelprojecten gingen van start, onder meer op de gebieden communicatie, secretariaat, financiën, pastoraat, ledenadministratie. Vrij vlot kwamen de parochies tot overeenstemming op deze gebieden.



*pastor Charles Duynstee*



*pastor Coert Biesjot*



*pastor Lidwien Meijer*



*pastor Kees Koeleman*

En het pastorale team, bestaande uit de vier pastores van de nieuwe parochie, verzette veel werk met het opstellen van een pastoraal beleidsplan, het opstellen van vieringschema's en het regelen van praktische zaken als hoe de uitvaarten te verzorgen. De aanvangstijden van de zondagsvieringen werden op elkaar afgestemd. Het pastoraal beleidsplan werd afgerond, breed gedragen in de deelgemeenschappen.

Ook het bestuur van de nieuwe parochie was snel samengesteld. Gezien de vooruitgang op alle gebieden, werd besloten om de fase van federatie over te slaan en direct voor een fusie van de parochies te kiezen. De bisschop reageerde verheugd en gaf de parochies een half jaar langer de tijd om de gesprekken af te ronden.

### **Laatste fase naar de fusie**

Het laatste half jaar verliep onverwacht stroef. Op financieel gebied ontstond onenigheid tussen de parochies toen er wijzigingsvoorstellen op tafel kwamen. Omdat niet meedoen met het cluster geen reële optie was, heeft het H. Hart op financieel gebied het nodige moeten slikken. Ook het clusterbestuur in oprichting doorstond niet ongeschonden deze ontwikkelingen. De verwachting – en wens – is dat de huidige financiële afspraken binnen enkele jaren zullen evolueren naar een systeem dat meer past bij een gefuseerde parochie.

Onze H. Hart-deelgemeenschap zal nog meer dan voorheen de eigen uitgaven zeer in de gaten moeten houden. Op zich weinig nieuws, want deze geluiden klinken al vanaf het ontstaan van onze gemeenschap. Het vertrouwen op de Voorzienigheid is een ander uitgangspunt van onze gemeenschap. Met deze waarden en de inventiviteit en inzet van haar vrijwilligers kan de H. Hartgemeenschap een mooie plaats innemen in de nieuwe parochie en bouwen aan de toekomst.



### **De Goede Herder en deelgemeenschap H. Hart**

Vrijdag 1 juli is niet alleen de geboorte van de parochie De Goede Herder, maar in 2011, waarin Pasen en Pinksteren zo laat vallen, ook de officiële datum van het Heilig Hartfeest. Zo bekeken kun je 1 juli ook als volgt opvatten: het einde van de H. Hartparochie, het begin van De Goede Herderparochie en een voortzetting van de gemeenschap rond de Heilig Hartkerk.

Henry de Wolf

(tot 1 juli 2011 secretaris bestuur H. Hartparochie)



### **SAMEN STERK VOOR DE GORZENKERK**

De maand juni is vanouds Heilig Hartmaand. Op 17 juni bedankte onze parochie met het Heilig Hartfeest haar vrijwilligers voor al hun inzet van het afgelopen seizoen.

Te gast die avond was vinoloog Ton Heuchemer. Een echte Gorzenees, zelfs nog in het koor gezongen bij Vredereg! Op het parochiefeest wist hij met een wijnproeverij de aanwezigen bij te spijkeren op het gebied van wijnen en een ieder te laten kennismaken met nieuwe smaken. Inderdaad bleek



*Pastor Biesjot toont zijn wijnbeoordelingsrapport.  
Naast hem zit pater Heeren*

voor velen het na elkaar proeven van verschillende wijnen de smaakpapillen aan te zetten tot een kritische vergelijking. Niet alleen is Ton Heuchemer een kenner op het gebied van wijn, ook bleek hij een gezellige verteller.

De proeverij vormde de feestelijke toef slagroom op de taart van deze avond.

Met het Heilig Hartfeest wordt in onze parochie ook meestal de vakantieperiode ingeluid. Links en rechts vertrekken parochianen naar zonnige oorden om bij te tanken, de scholen hebben hun laatste viering van het seizoen en de laatste speurtochten achter de rug en deze editie van de Gorzenklok is een dubbel nummer: voor de maanden juli en augustus.

Alle lezers van de Gorzenklok een heel goede vakantie toegewenst!

Jolanda Konings, coördinator werkgroepen  
telefoon: 06 – 51 70 48 63  
e-mail: [jolanda.konings@de-wolf.nl](mailto:jolanda.konings@de-wolf.nl)



**Vrijdag 1 juli** *H. Hart van Jezus* Hoogfeest  
*Eerste vrijdag*

**Zaterdag 2 juli** *Onbevlekt Hart van Maria*



**Zondag 3 juli**

*H. Tomas, apostel*

*Veertiende zondag door het jaar*

Om 09.30 uur Eucharistieviering  
met samenzang en orgelspel.

Voorganger: pastor Coert Biesjot

Zacharia 9,9-10 / Matteüs 11, 25-30

‘Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht.’ Matteüs 11,28-30

Na de mis is er, zoals op alle andere zondagen, koffie of thee in de pastorie. Iedereen is welkom!

**Maandag 4 juli**

*H. Elisabeth van Portugal*

**Dinsdag 5 juli**

Om 20.00 uur vergadert de pastoraatsgroep.

**Woensdag 6 juli** *H. Maria Goretti*

Let op: tijdens de maanden juli en augustus is er op woensdag geen viering in de pastorie!

**Donderdag 7 juli**

*H. maagd Maria, Zoete Moeder van Den Bosch*

**Zaterdag 9 juli** *HH. Martelaren van Gorcum*

**Zondag 10 juli**

*H. Maagd Maria,*

*koningin van de Vrede*

*Vijftiende zondag door het jaar*

Om 09.30 uur Eucharistieviering  
met samenzang en orgelspel.

Voorganger:

pastoor A.A. van Well

Jesaja 55,10-11 / Matteüs 13,1-23



Hoor en begrijp dan nu de gelijkenis van de zaaier: bij ieder die het woord van het koninkrijk hoort maar het niet begrijpt, komt hij die het kwaad zelf is en rooft wat hun in het hart is gezaaid; bij hen is op de weg gezaaid. Matteüs 13,18-19

**Maandag 11 juli**

*H. Benedictus, abt, patroon van Europa*



**Woensdag 13 juli** *H. Henricus*

**Vrijdag 15 juli** *H. Bonaventura*

**Zaterdag 16 juli** *H. Maagd Maria v/d berg Karmel*



**Zondag 17 juli**

*Zestiende zondag door het jaar*

Om 09.30 uur Eucharistieviering met samenzang en orgelspel. Voorganger:

pastor Charles Duynstee

Wijsheid 12,13+16-19 / Matteüs 13,24-43

Hij hield hun een andere gelijkenis voor: 'Het is met het koninkrijk van de hemel als met een mens die goed zaad op zijn akker uitzaaide. Terwijl de mensen sliepen, kwam zijn vijand onkruid tussen het graan zaaien en vertrok weer.

Toen het jonge gewas opschoot en vrucht begon te dragen, kwam ook het onkruid tevoorschijn.' Matteüs 13,24-26

**Vrijdag 22 juli** *H. Maria Magdalena*

**Zondag 24 juli**

*17<sup>e</sup> Zondag door het jaar*

*H. Christoffel*

Om 09.30 uur Woord- en Communiedienst met samenzang en orgelspel.

Voorganger: Lidwien Meijer

Romeinen 8,28-30 / Matteüs 13,44-52



Het is met het koninkrijk van de hemel ook als met een sleepnet dat in een meer werd geworpen en waarmee allerlei soorten vis werden gevangen. Toen het net vol was, trok men het op de oever en ging men zitten om de goede vis in kuipen te doen; de slechte vis werd weggegooid.

Matteüs 13,47-48

**Maandag 25 juli** *H. Jakobus, apostel*

**Dinsdag 26 juli** *HH. Joachim en Anna*

**Woensdag 27 juli** *Z. Titus Brandsma*

**Vrijdag 29 juli** *H. Marta*



**Zondag 31 juli**

*18<sup>e</sup> Zondag door het jaar*

*H. Ignatius van Loyola*

Om 09.30 uur Woord- en Communiedienst met samenzang en orgelspel.

Voorganger: Corry Smits

Romeinen 8,35+37-39 / Matteüs 14,13-21

En nadat hij de mensen opdracht had gegeven op het gras te gaan zitten, nam hij de vijf broden en de twee vissen, keek omhoog naar de hemel, sprak het zegengebed uit en brak de broden; hij gaf ze aan de leerlingen, en de leerlingen gaven ze door aan de mensen. Iedereen at en werd verzadigd.

Matteüs 14,19-20

## **Donderdag 4 augustus**

*H. Johannes Maria Vianney (pastoor van Ars)*

## **Zaterdag 6 augustus** *Gedaanteverandering v/d Heer*



## **Zondag 7 augustus**

*19<sup>e</sup> Zondag door het jaar*

Om 09.30 uur Eucharistieviering met samenzang en orgelspel.

Voorganger: pastoor Hans Spruyt

Koningen 19,9a+11-13a

Matteüs 14,22-33

Hij zei: 'Kom!' Petrus stapte uit de boot en liep over het water naar Jezus toe. Maar toen hij voelde hoe sterk de wind was, werd hij bang. Hij begon te zinken en schreeuwde het uit: 'Heer, red me!' Meteen strekte Jezus zijn hand uit, hij greep hem vast en zei: 'Kleingelovige, waarom heb je getwijfeld?' Toen ze in de boot stapten, ging de wind liggen. Matteüs 14,29-32

## **Maandag 8 augustus** *H. Dominicus*

## **Dinsdag 9 augustus**

*H. Teresia Benedicta van het Kruis (Edith Stein)*

## **Woensdag 10 augustus**

*H. Laurentius, patroon van het bisdom*

## **Donderdag 11 augustus** *H. Clara*

## **Zondag 14 augustus**

*20<sup>e</sup> Zondag door het jaar*

*H. Maximiliaan Maria Kolbe*

Om 09.30 uur Woord- en Communiedienst met samenzang en orgelspel.

Voorganger: Kees Koeleman

Jesaja 56,1+6-7 / Matteüs 15,21-28



Zijn leerlingen kwamen naar hem toe en vroegen hem dringend: 'Stuur haar toch weg, anders blijft ze maar achter ons aan schreeuwen.' 24 Hij antwoordde: 'Ik ben alleen gezonden naar de verloren schapen van het volk van Israël.'

25 Maar zij kwam dichterbij, wierp zich voor hem neer en zei: 'Heer, help mij!' Matteüs 15,23-25

## **Maandag 15 augustus**

*Maria Tenhemelopneming*

*Hoogfeest*

## **Zaterdag 20 augustus** *H. Bernardus*



## **Zondag 21 augustus**

*21<sup>e</sup> Zondag door het jaar*

Om 09.30 uur Eucharistieviering met samenzang en orgelspel.

Voorganger: p. A. Heeren SDB

Jesaja 22,19-23 / Matteüs 16,13-20

Toen vroeg hij hun: 'En wie ben ik volgens jullie?' 'U bent de Messias, de Zoon van de levende God,' antwoordde Simon Petrus. Daarop zei Jezus tegen hem: 'Gelukkig ben je, Simon Barjona, want dit is je niet door mensen van vlees en bloed geopenbaard, maar door mijn Vader in de hemel. En ik zeg je: jij bent Petrus, de rots waarop ik mijn kerk zal bouwen.' Matteüs 16,15-18

**Maandag 22 augustus**

*Heilige Maagd Maria, koningin*

**Dinsdag 23 augustus**

*H. Rosa van Lima*

**Woensdag 24 augustus** *H. Bartolomeüs, apostel*

**Zaterdag 27 augustus** *H. Monica*

**Zondag 28 augustus**

*22<sup>e</sup> Zondag door het jaar*

Om 09.30 uur Eucharistieviering met zang van het H. Hartkoor o.l.v. Henry de Wolf

Voorganger: pastor Coert Biesjot

Jeremia 20,7-9 / Matteüs 16,21-27



Toen zei Jezus tegen zijn leerlingen: 'Wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en mij volgen. 25 Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van mij, zal het behouden. 26 Wat heeft een mens eraan de hele wereld te winnen als hij er het leven bij inschiet? Wat zou een mens niet overhebben voor zijn leven?' Matteüs 16,24-26

**Maandag 29 augustus**

Om 19.30 uur vergadert de H. Hart-beheercommissie (opvolger van het H. Hart-kerkbestuur).



**FAMILIEBERICHTEN**

Op donderdag 9 juni 2011 is op 74-jarige leeftijd overleden

*Martha Maria Vavier - Jaspers*

-----

Op vrijdag 17 juni 2011 is op 90-jarige leeftijd overleden

*Reinier van Til*

Gedenken wij de overledenen en hun nabestaanden in onze gebeden.

**Zondag 7 augustus**

Jaap Bel, Anthonius Maria Beukers, familie Bosman, ouders Broeren, familie Van der Burg, Josephina Petronella Clara Burger – Vierboom, pastoor Nicolaas Johannes Donkers, Cornelis van Duikeren, Anthonius Cornelis van Duijn, ouders Engering – Hersbach en zoon, Franciscus Laurentius Geerders, Roen Gunneweg, Toon Heinsbroek, Ouders Hersbach – Thijssen, pastoor Theodorus Godefridus Hulspas, pastoor Rudolph Michaël Kuijpers, Adriana Maria Kazenbroot – Hoenderkamp, Hubert Everard Maria Melchers, Elisabeth Helena van Noordt, ouders Over de Vest Franken, ouders Van der Pas – Van Mil, Piet van Potten, Ben Schueler, Violetta Johanna van Riet, ouders Steens van der Knaap, Reinier van Til, Martha Maria Vavier - Jaspers, Henderina Wilhelmina Vermeulen, Wilhelmina Maria Voorend, Luud en Lenie van 't Zelfde

**Zondag 13 augustus**

Jaap Bel, ouders Broeren, familie Van der Burg, Josephina Petronella Clara Burger – Vierboom, pastoor Nicolaas Johannes Donkers, Cornelis van Duikeren, Anthonius Cornelis van Duijn, ouders Engering – Hersbach en zoon, Franciscus Laurentius Geerdes, Roen Gunneweg, Toon Heinsbroek, ouders Hersbach – Thijsen, pastoor Theodorus Godefridus Hulspas, Nellie Kouwenhoven, pastoor Rudolph Michaël Kuijpers, Hubert Everard Maria Melchers, Petrus Jacobus van Mil, Elisabeth Helena van Noordt, ouders Van der Plas – Lips, Piet van Potten, Cornelis Magtildus Ronteltap, Ben Schueler, ouders Steens – Van der Knaap, Wilhelmina Maria Voorend, Piet Wijnen, Luud en Lenie van 't Zelfde.

**Zondag 20 augustus**

Jaap Bel, ouders Broeren, familie Van der Burg, pastoor Nicolaas Johannes Donkers, Anthonius Cornelis van Duijn, Franciscus Laurentius Geerdes, Toon Heinsbroek, pastoor Theodorus Godefridus Hulspas, pastoor Rudolph Michaël Kuijpers, ouders Van der Pas – Van Mil, Piet van Potten, Ben Schueler, ouders Steens – Van der Knaap, Luud en Lenie van 't Zelfde.

**Zondag 27 augustus**

Jaap Bel, ouders Broeren, familie Van der Burg, pastoor Nicolaas Johannes Donkers, Anthonius Cornelis van Duijn, Franciscus Laurentius Geerdes, Toon Heinsbroek, pastoor Theodorus Godefridus Hulspas, Petrus Jacobus van Mil, ouders Van der Pas – Van Mil, Piet van Potten, Ben Schueler, Cornelis Magtildus Ronteltap, ouders Steens – Van der Knaap, Luud en Lenie van 't Zelfde.

**VACANTIE, VAKANTIE...**

Het woord vakantie wordt tegenwoordig veel gebruikt, in allerlei varianten: Schoolvakantie, bouwvakvakantie, skivakantie, wandel- of fietsvakantie, strandvakantie enzovoort. Dat was in de jaren vijftig bepaald anders; mijn eerste kennismaking met 'vacantie' kwam uit een van de eerste in Nederland uitgekomen Donald Ducks. Ik kende het woord niet en zei het hardop in mezelf, de klemtoon op de laatste lettergreep leggend. Het klonk raar. Er ging destijds niemand die ik kende 'op vacantie' En in de Donald Duck was het natuurlijk Guus Geluk weer, die wel op 'vacantie' ging.

Wij gingen één keer per jaar een dagje naar Scheveningen, met als klapstuk een Russisch ei bij restaurant Rutecks in de Spuistraat. Mijn vader ging twee keer per jaar 'brommen' met de drogist van twee winkels verderop. Ze hadden beide een Berini M 21 en droegen bij het brommen petten met reuzenkleppen. Wij kinderen gingen met de 'Schiedamse Gemeenschap' VIJF DAGEN UIT met een bus. Al kwam de regen met bakken uit de hemel, elke dag reed de bus ons naar natuurbad De Warande in Oosterhout.

Gelogeerd werd er vaak. Ik ging regelmatig naar een oom en tante in Delft, die vlakbij de Gist- en spiritusfabriek woonden. Toen ik daar laatst fietste bracht de zwakke gistlucht weer allerlei herinneringen boven. Hoe ik daar tafeltennissen heb geleerd en altijd verloor; de vriendjes van mijn neef waren heel goed. De eetkamertafel was constant in gebruik, het netje ging er alleen af voor het avondeten. Ook in de Moerdijk had ik een leuke tijd. Mijn oom had een aannemersbedrijf en bouwde de nieuwe kerk aldaar. In hun reusachtige loods lag een dito stapel donkerrode steentjes die de maat hadden van dominostenen, met een ingebakken motief van bisschopsmijters. De steentjes waren om de een of andere reden afgekeurd (ik geloof door de bisschop) en wij mochten ermee spelen. Dagenlang bouwden we er van alles en nog wat van en onze laatste dag besteedden we aan het in lange slierten neerzetten van heel veel steentjes. (Voorloper van de domino-kampioenschappen).

's Avonds nodigden we iedereen uit om te kijken hoe, nadat we het eerste steentje een zetje gaven, de rijen bisschopsmijters omgingen.

Natuurlijk kwamen ook bij ons thuis in de Groenelaan 59 neefjes en nichtjes logeren. Tijdens een van die logeerpertijen werd ik wakker van een opgewonden stemmetje "Een wonder, een wonder, er

hangt een groen kruis in de lucht!” We hingen samen uit het zolderraam en even kwam ik in de verleiding om haar in de waan te laten, maar vertelde haar toch maar dat zich onder het verlichte kruis de toren van onze Heilig Hartkerk bevond, die zo donker was, dat je alleen het verlichte kruis zag.

Mijn eerste ‘echte vakantie’ was in een huisje in Rijsbergen, dat door een tante en oom gehuurd was via Pater Bate uit de Tuinlaan. We bezochten een klooster in Meerssel-Dreef, net over de grens in België. Aan de overkant van het klooster is een mooie tuin met de kruiswegstaties.

Naast het klooster is een fijne speeltuin en kan er iets gedronken of gegeten worden.

Het klooster bestaat nog steeds, evenals de tuin met de Kruisweg en de speeltuin. Een bezoek waard!

Ik wens u een hele fijne vakantie toe, hoe dan ook, waar dan ook. Tot september!

Liesbeth Dingenouts



## VORMSEL

### **Het heilig vormsel 2011**

Het begon allemaal op 11 februari 2011, dat was de dag dat de kinderen begonnen aan de voorbereiding voor het heilige vormsel

Op deze dag kwamen wij samen voor een kennismaking tussen kinderen, maar ook de ouders leerden elkaar kennen. Hierna volgden nog 4 bijeenkomsten, waar wij over verschillende onderwerpen hebben gepraat, zoals kracht en tegenkracht, eigenschappen die je hebt en welke je nog wilt en misschien wel moet ontwikkelen.

Op 15 mei 2011 zijn wij naar de zusters van Moeder Theresa geweest. Ik mag denk ik namens alle vormelingen spreken, dat dit een enorme indruk heeft gemaakt op ons. Tijdens deze middag hebben wij aan daklozen mensen eten gegeven en met de hoofd zuster gesproken over Moeder Theresa.

Zondag 5 juni, de dag waar alle vormelingen naar toe hebben gewerkt. Het heilige vormselviering wat werd gevierd in het H.H. Andreas, Petrus en paulusparochie te Maassluis. De voorgangers van deze viering waren Pastores Chr. Bergs en C. Biesjot. Helaas was het een regenachtige ochtend, maar dat mocht de pret niet bederven. Na de zalving kregen wij namens bisschop Van Luyn een zilveren ketting met Jezus erop ter herdenking aan onze heilige vormsel.

Via deze weg wil ik namens alle vormelingen, nogmaals iedereen bedanken die aan het heilige

vormsel hebben geholpen. Onze familie, vrienden en kennissen die ons steunen in onze keuze.

Sandra Punt



## KERKBESTUUR (2)

### **Veranderingen in de organisatie**

Per 1 juli 2011 houdt het bestuur van de H. Hartparochie op te bestaan. De bestuurstaken worden overgenomen door het nieuwe **bestuur van de parochie De Goede Herder**. Voorzitter van het bestuur is pastoor Charles Duynstee. Het nieuwe bestuur is te bereiken via secretaris Wim van der Steen (telefoonnummer: 010-4734093).

De beheertaken voor onze H. Hartgemeenschap (beheer van de gebouwen en financiën) wordt met ingang van 1 juli verzorgd door de **beheergroep van de deelgemeenschap H. Hart**. Deze beheergroep bestaat uit:

- Henry de Wolf (coördinatie),
- Louis van Poppel (financiën),
- Cokke Lansbergen (gebouwen),
- Liesbeth Dingenouts (vrijwilligers).

Als gewaardeerde adviseur zal Jan van der Meer de vergaderingen bijwonen. De beheergroep vergadert in principe de tweede maandagavond van de maand.

De **H. Hart-pastoraatsgroep** is qua samenstelling gewijzigd. Ted Konings heeft plaatsgenomen in het bestuur van De Goede Herder. De pastoraatsgroep bestaat per 1 juli uit:

- pastor Coert Biesjot, pr. (voorzitter),
- Marian Bergwerf (secretaris),
- Corry Smits (coördinator liturgie),
- Jolanda Konings (lid).

De pastoraatsgroep telt 1 vacature.

De pastoraatsgroep vergadert gemiddeld eens per maand, meestal op dinsdagavond.

Henry de Wolf

(tot 1 juli 2011 secretaris bestuur H. Hartparochie)



## DANKWOORD

Hierbij bedanken wij pastoor Biesjot, de leden van het koor, de dirigent Henry de Wolf en iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan de prachtige Requiemmis voor Martha Vavier-Jaspers.

Martien Vavier, kinderen en kleinkinderen



## TERUGBLIK

### Liduina-lezing

Op woensdag 14 juni hebben we een Liduina-  
viering gehad in de H. Hartkerk. Er was een goede  
opkomst, ongeveer 60 mensen. Na een kopje kof-  
fie begon dhr. Frans Rosier met een lezing over  
onze stadspatroun.

Het was weer een hele mooie ervaring. De foto's  
die getoond werden, waren schitterend en erg spre-  
kend. Hartelijk dank, mijnheer Rosier, het was zeer  
interessant!

Na afloop van de lezing konden we verder genie-  
ten maar dan anders: met heerlijke hapjes en  
drankjes hebben we nog een poosje met elkaar van  
gedachten kunnen wisselen. Die hapjes en drankjes  
voor deze avond werden geheel gesponsord door  
familie De Wolf, sinds enige tijd eigenaar van Al-  
bert Heyn in de Groenelaan. Veel dank daarvoor!  
We hebben er allemaal erg van genoten.

vr. gr. Corry Smits



## HUMOR IN DE KERK



Tourist-Information