



### **Een nieuw jaar... een avontuur!**

Soms kijk ik weleens naar het programma *Ik vertrek*. Dat gaat kortweg over gezinnen die hun doorsnee rijtjeshuis in Almere inruilen voor een vervalLEN boerderij in bijvoorbeeld Zweden of Hongarije. Ze kiezen voor het avontuur, ze beginnen opnieuw! Je ziet dan hoeveel pech ze hebben: taalproblemen, kinderen die niet meewillen, verborgen gebreken in het huis... Ik zou er niet aan moeten denken om zo'n avontuur aan te gaan!

Maar het nieuwe, het onzekere komt meestal vanzelf naar je toe. Gezondheidsklachten, sterfgevallen in je naaste omgeving, veranderingen in je werk. Ik denk dan uiteraard meteen aan de nieuwe parochie De Goede Herder. Afgelopen jaar was echt een avontuur. Ik ging - letterlijk - nieuwe wegen met trein, tram en vouwfiets. Ik leerde - figuurlijk - beter de weg kennen in al die deelgemeenschappen. Ik voelde me heel vaak bemoedigd door parochianen die me daarbij gidsten. Soms stootte ik op onverwachte grenzen. Ik brak mijn pols bijvoorbeeld, maar kon toch door, dankzij hulp van velen.

Een nieuw jaar! Met het kerstfeest vieren we dat iets nieuws op aarde komt. De mensen rondom Jezus, ervaren hem als een nieuwe. Het woord *nieuw* komt immers nogal eens voor in de evangelieverhalen. Hij brengt nieuwe wijn, die ook in nieuwe zakken gegoten moet worden. Hij sticht een nieuw verbond. En Hij geeft ons een nieuw gebod: ...Dat je elkaar liefhebt.

Zijn optreden brengt daardoor ook conflicten te weeg. Zo gaat dat met nieuwlichters. Ze worden door de een verguisd én door de ander bewierookt. Velen rondom hem gaan het nieuwe avontuur met hem aan. Zoveel inspiratie en zoveel vertrouwen straalt hij uit. Anderen maakt dit juist bang, worden zijn tegenstanders, smeden plannen om hem onderuit te halen.

Wat gaat het nieuwe jaar ons brengen? Nieuwe avonturen? Ik voel altijd iets van spanning bij het nieuwe jaar, zo'n lege agenda, zo'n nieuwe kalender. Als kind had ik dat bij een nieuw schrift. Ik was daar dan heel zuinig op. Totdat de eerste inktvlek erin kwam, dan kwam letterlijk de klad erin, dan was het nieuwtje eraf.

Een nieuw jaar... dan denken we ook aan goede voornemens. Je wilt iets veranderen in jezelf. Maar waar begin je? Beginnen is moeilijk. Beginnen heeft dezelfde stam als ontginnen. Het leven lijkt

soms wel een veld vol distels en dorens. Als je het wilt ontginnen, moet je klein beginnen, een terrein afbakenen waarmee je aan de gang wilt. Je moet het jezelf niet te moeilijk maken. Want dan lukt het nooit. Daarover vond ik een gedichtje:

*Neem je niet voor, geen ruzie meer te maken  
Want het is de vraag of dat haalbaar is.  
Neem je liever voor een ruzie niet lang  
te laten duren en bijtijds vrede te stichten.  
Neem je niet voor nooit meer te mopperen  
Over alle vervelende dingen,  
Want het is de vraag of dat uitvoerbaar is.  
Neem je liever voor na elke dag te kijken  
Of je met iets gelukkig was.  
Neem je niet voor de hele wereld te verbeteren,  
Want het is de vraag of dat lukken zal.  
Neem je liever voor verbeteringen aan te brengen  
Op dat kleine stukje aarde waar jij leeft en werkt.*

In de parochie doen we het ook zo. We speuren naar beperkte terreinen waar we verbetering in kunnen aanbrengen. Waar we nieuwe kansen zien. Het is de kunst daarbij klein te beginnen, op een beperkt, overzichtelijk terrein. En daarbij niet zenuwachtig te worden, omdat andere dingen even moeten wachten.

Het blijft evengoed een heel avontuur! We vertrouwen erop dat u ons allen weer helpt 'herderen' in 2012! Een mooi, gezegend Nieuwjaar gewenst!

Lidwien Meijer

## Gezinskerstviering

(Woord- en Communiedienst)

**Kom op kerstavond 24 december a.s.  
om 19.00 uur naar de kerk om daar  
de geboorte van Jezus te vieren!**

We zingen kerstliedjes en er is ook een toneelstukje. Soms mag je zelf meedoen en daarvoor mag je kleine instrumentjes meebrengen zoals een trommeltje, sambaballen, triangel, fluitje, tamboerijn, of deksels.

Lidwien Meijer is de voorganger,  
het kinderkoor zingt o.l.v. Jolanda Konings,  
Corinne de Wolf doet het slagwerk,  
Henry de Wolf speelt op het orgel en  
Peter Simons op de trompet en drums.

Vanaf **18.45** uur worden er kerstliederen gezongen

**Het wordt een echt feest!**



**Zaterdag 24 december**

Jaap Bel, Marian Bootsma – Mulder, ouders Broeren, familie Van der Burg, pastoor Nicolaas Johannes Donkers, Anthonius Cornelis van Duijn, Franciscus Laurentius Geerdes, ouders Bel – Haesakkers, Toon Heinsbroek, pastoor Theodorus Godefridus Hulspas, pastoor Rudolph Michaël Kuijpers, Elizabeth Johanna Meijer - de Krom, Riet Mulder - Bekkers, ouders Over de Vest - Franken, ouders Van der Pas – Van Mil, Piet van Potten, Cornelis Magtildus Ronteltap, Ben Schueler, ouders Steens – Van der Knaap, Martha Maria Vavier – Jaspers, Wilhelmina Maria Voorend, Luud en Lenie van 't Zelfde

**Zondag 25 december**

Jaap Bel, ouders Broeren, familie Van der Burg, pastoor Nicolaas Johannes Donkers, Anthonius Cornelis van Duijn, Franciscus Laurentius Geerdes, Toon Heinsbroek, pastoor Theodorus Godefridus Hulspas, Jan Joore, Petrus Jacobus van Mil, ouders Van der Pas – Van Mil, Elizabeth Johanna Meijer – de Krom, Riet Mulder Bekkers, Piet van Potten, Ben Schueler, ouders Steens – Van der Knaap, Martha Maria Vavier - Jaspers, Luud en Lenie van 't Zelfde

**Zondag 1 januari**

Jaap Bel, Anthonius Maria Beukers, familie Bosman, ouders Broeren, familie Van der Burg, Josephina Petronella Clara Burger – Vierboom, pastoor Nicolaas Johannes Donkers, Cornelis van Duikeren, Anthonius Cornelis van Duijn, ouders Engering – Hersbach en zoon, Franciscus Laurentius Geerders, Toon Heinsbroek, Ouders Hersbach – Thijssen, pastoor Theodorus Godefridus Hulspas, pastoor Rudolph Michaël Kuijpers, Adriana Maria Kazenbroot – Hoenderkamp, Elizabeth Johanna Meijer - de Krom, Hubert Everard Maria Melchers, Elisabeth Helena van Noordt, Aad Osterholt, ouders Over de Vest Franken, ouders Van der Pas – Van Mil, Piet van Potten, Ben Schueler, Violetta Johanna van Riet, ouders Steens – Van der Knaap, Reinier van Til, Henderina Wilhelmina Vermeulen, Wilhelmina Maria Voorend, Luud en Lenie van 't Zelfde.

**Zondag 8 januari**

Jaap Bel, ouders Broeren, familie Van der Burg, Josephina Petronella Clara Burger – Vierboom, pastoor Nicolaas Johannes Donkers, Cornelis van Duikeren, Anthonius Cornelis van Duijn, ouders Engering – Hersbach en zoon, Franciscus Laurentius Geerdes, Toon Heinsbroek, ouders Hersbach –

Thijssen, pastoor Theodorus Godefridus Hulspas, Nellie Kouwenhoven, pastoor Rudolph Michaël Kuijpers, Hubert Everard Maria Melchers, Petrus Jacobus van Mil, Elisabeth Helena van Noordt, ouders van der Plas – Lips, Piet van Potten, Magtildus Ronteltap, Ben Schueler, ouders Steens – Van der Knaap, Martha Maria Vavier – Jaspers, Wilhelmina Maria Voorend, Piet Wijnen, Luud en Lenie van 't Zelfde.

### **Zondag 15 januari**

Jaap Bel, ouders Broeren, familie Van der Burg, pastoor Nicolaas Johannes Donkers, Anthonius Cornelis van Duijn, Franciscus Laurentius Geerdes, Toon Heinsbroek, pastoor Theodorus Godefridus Hulspas, pastoor Rudolph Michaël Kuijpers, ouders Van der Pas – Van Mil, Piet van Potten, Ben Schueler, ouders Steens – Van der Knaap, Luud en Lenie van 't Zelfde.

### **Zondag 22 januari**

Jaap Bel, ouders Broeren, familie Van der Burg, pastoor Nicolaas Johannes Donkers, Anthonius Cornelis van Duijn, Franciscus Laurentius Geerdes, Toon Heinsbroek, pastoor Theodorus Godefridus Hulspas, Jan Joore, Petrus Jacobus van Mil, ouders Van der Pas – Van Mil, Mw. Mulder Bekkers, Piet van Potten, Ben Schueler, Cornelis Magtildus Ronteltap, ouders Steens – Van der Knaap, Martha Maria Vavier - Jaspers, Luud en Lenie van 't Zelfde.

### **Zondag 29 januari**

Jaap Bel, ouders Broeren, familie Van der Burg, pastoor Nicolaas Johannes Donkers, Anthonius Cornelis van Duijn, Franciscus Laurentius Geerdes, Toon Heinsbroek, pastoor Theodorus Godefridus Hulspas, pastoor Rudolph Michaël Kuijpers, ouders Van der Pas – Van Mil, Piet van Potten, Ben Schueler, ouders Steens – Van der Knaap, Martha Maria Vavier - Jaspers, Luud en Lenie van 't Zelfde.



## FAMILIEBERICHTEN

Op woensdag 14 december 2011 is op 82-jarige leeftijd overleden

### *Elizabeth Johanna Meijer - de Krom*

Mevrouw Meijer heeft gewoond aan de Havendijk.  
Sinds juni woonde zij in een aanleunwoning bij het St. Jacobs Gasthuis.

De uitvaartplechtigheid heeft op 19 december plaatsgehad in onze kerk.

Gedenken wij de overledene en haar nabestaanden in onze gebeden.



### **Weihnachtsoratorium**

Op dinsdag 20 december wordt in de Liduinabasiliek het Weihnachtsoratorium van J.S. Bach uitgevoerd, met medewerking van het West Nederlands Bach Orkest.

Solisten: Annette Rogers (sopraan), Renate Algera (alt), Aart Mateboer (tenor), Frits Karskens (bas). Het geheel staat onder leiding van Bas van Houte. Aanvang: 20.15 uur. Toegang: € 17,50.

### **Je kind gelovig opvoeden. Hoe doe je dat?**

Als een kind wordt gedoopt, beloven ouders het op te voeden in Gods licht en liefde. Onze Christelijke geloofstraditie is daarvoor de aangewezen weg.

Maar hoe doe je dat in de praktijk, in onze drukke levens? Vaak komt het er niet van. Op deze avond van het "Aanbod geloofsverdieping van parochie De Goede Herder" krijgen we vormen aangereikt om samen met kinderen ons geloof te delen - Hoe bid je samen? Wat zijn geschikte rituelen? Hoe vertel je de Bijbelverhalen? We denken dan aan kinderen in de leeftijd van de basisschool.

Deze informatie-avond staat onder leiding van Gerrie Huiberts, theologie.

Zij schreef recent een kinderbijbel: "Het begon met licht", en werkte mee aan een serie van drie geloofskoffertjes, vol ondersteunend materiaal (boekjes, spelletjes, DVD's, etc.).

Datum: woensdag 25 januari 2012 van 19.30 tot 21.30 uur.

Plaats: Andreas, Petrus en Pauluskerk, Andreasplein 1, 3144 PL Maassluis

Toegang: gratis (een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld)

### **Dierbare heiligen**

Heilig is voor veel mensen een woord met hoofdletters. Wat mensen heilig is, daar blijf je vanaf. In de rooms-katholieke traditie waren heiligen vaak mensen die niet van deze wereld waren. Onbereikbaar, onaantastbaar, onnavolgbaar vooral.

Anno 2011 denken we anders over heiligen. Dat zal blijken uit de serie "Dierbare heiligen" van het "Aanbod geloofsverdieping van parochie De Goede Herder". Wie de avonden meemaakt zal zich beter thuis voelen in de "gemeenschap van de heiligen" die ons in de geloofsbelijdenis wordt voorgespiegeld. De serie "Dierbare heiligen" bestaat uit drie avonden informatie en bezinning over heiligen:

1) Bizarre heiligenverhalen

Begeleider: Pater Dries van den Akker

Datum: woensdag 11 januari 2012 van 19.30 - 21.30 uur. Plaats: Andreas, Petrus en Pauluskerk, Andreasplein 1, 3144 PL Maassluis

2) Sint Liduina

Begeleider: Pastor Coert Biesjot en Ruud Poels

Datum: woensdag 28 maart 2012 van 20.00 - 22.00 uur. Plaats: De Wilgenburg (achter de Liduinabasiliek, Singel 104, 3112 GS Schiedam)

3) Sint Franciscus van Assisi

Begeleider: Pastor Lidwien Meijer

Datum: woensdag 16 mei 2012 van 20.00 - 22.00 uur  
Plaats: pastorie Heilig Hartkerk, Lekstraat 55, 3114 SC Schiedam.



## KUNSTGESCHIEDENIS

Wegens groot enthousiasme voortgezet! De bijeenkomsten Kunstgeschiedenis (we noemen het cursus, maar met schoolse toestanden heeft het niets van doen) gaan in januari een nieuwe serie in.

U kunt weer inschrijven op de cursus voor acht woensdagmiddagen.

Opnieuw zal de serie een grote diversiteit aan onderwerpen kennen. Cursusleidster Lilian Boes neemt de deelnemers mee naar onderwerpen als Dutch Design, De Etrusken en Amerikaanse kunst voor en na WO II.

De nieuwe cursus begint op 18 januari om 14.00 uur. In totaal acht woensdagmiddagen, opeenvolgend met uitzondering van 29 februari, staat de parochiezaal van de Gorzenkerk in het teken van kunst - en schoonheid, expressie, wijsheid, creativiteit en noem maar op.

Aanmelden kunt u zich bij Ineke Hagen van Mooi Werk, bereikbaar via 010-2734780 of

[ineke@stichtingmooiwerk.nl](mailto:ineke@stichtingmooiwerk.nl). De kosten bedragen € 56 en met een OntdekSchiedamNu-pas krijgt u 4 euro korting.



## NIEUWS

Vrijdag 16 december 2011 heeft de Commissie Deetman, die onderzoek heeft gedaan naar het kindermisbruik van RK-geestelijken, haar schokkende eindrapport uitgebracht. Verslag van het onderzoek is te lezen op: [www.onderzoekrk.nl](http://www.onderzoekrk.nl).

Zondag 18 december hebben de parochianen informatie van de bisschoppen ontvangen over dit misbruik. De bisschoppelijke brief is na te lezen op onze website [www.heilighartkerk.nl](http://www.heilighartkerk.nl) onder het menu 'parochie De Goede Herder'.

**Zaterdag op zondag 24/25 december**

*Heilige Kerstavond en Kerstnacht  
Kerstmis, geboorte van de Heer  
Hoogfeest*

Om 18.00 uur heeft de Engelstalige parochie een viering in de pastorie.)

Om 19.00 uur Gezinskerstviering  
(Woord- en Communiedienst)

m.m.v. het kinderkoor o.l.v. Jolanda Konings.

Piano/orgel: Henry de Wolf; trompet en drums:  
Peter Simons; drums: Corinne de Wolf.

Voorganger: Lidwien Meijer

N.B. De kinderen mogen kleine instrumentjes  
meebrengen: trommeltje, sambaballen, triangel,  
fluitje, tamboerijn, deksels enz.

Om 22.00 uur Nachtmis van Kerstmis m.m.v. het  
H. Hartkoor o.l.v. Henry de Wolf.

Voorganger: pastoor A.A. van Well.

Jesaja 9,1-3+5-6 / Lucas 2,1-14

**Zondag 25 december**

*Eerste Kerstdag*

Om 09.30 uur Dagmis van  
Kerstmis met zang van het H.  
Hartkoor o.l.v. Henry de Wolf.

Voorganger:

pastoor Charles Duynstee

Jesaja 52,7-10 / Johannes 1,1-18

In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het  
Woord was God. Het was in het begin bij God. Alles is  
erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat be-  
staat. In het Woord was leven en het leven was het licht  
voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de  
duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.

Johannes 1,1-5

Na de viering is er koffie en thee in de pastorie.

**Maandag 26 december**

*Tweede Kerstdag, H. Stephanus, eerste martelaar*

**GEEN VIERING**

**Kijk voor het overzicht van de  
vieringen rond Kerstmis op blz. 10**

**Dinsdag 27 december**

*H. Familie, Jezus, Maria en Jozef*

*HH. Onnozele kinderen, martelaren*

**Woensdag 28 december**

Om 09.30 uur Eucharistieviering in de pastorie.

Voorganger: pastor Coert Biesjot

## Zaterdag 31 december

*H. Silvester I, paus / Oudejaarsdag*



## Zondag 1 januari

*H. Maria, moeder van God, hoogfeest / Nieuwjaarsdag*

Om 09.30 uur Woord- en Communiedienst met samenzang en orgelspel.

Voorganger: Corry Smits.

Jesaja 52,7-10 / Lucas 2,16-21

Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken. De herders gingen terug, terwijl ze God loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden, precies zoals het hun was gezegd. Lucas 2,19-20

Na de viering is er, zoals op alle andere zondagen, koffie en thee in de pastorie. Een mooie gelegenheid om elkaar een gelukkig Nieuwjaar te wensen!

## Woensdag 4 januari

Om 09.30 uur Eucharistieviering in de pastorie.

Voorganger: pastor Coert Biesjot

## Vrijdag 6 januari *Eerste Vrijdag*

## Zondag 8 januari

*Openbaring des Heren (Driekoningen) Hoogfeest*

Om 09.30 uur Woord- en Communiedienst met zang van het H. Hartkoor.

Voorg.: pastor Kees Koeleman.

Jesaja 60,1-6 / Matteüs 2,1-12



Nadat ze geluisterd hadden naar wat de koning hun opdroeg, gingen ze op weg, en nu ging de ster die ze hadden zien opgaan voor hen uit, totdat hij stil bleef staan boven de plaats waar het kind was. Toen ze dat zagen, werden ze vervuld van diepe vreugde. Matteüs 2,9-10

Na de dienst worden er brieven uitgereikt van Amnesty International.

## Maandag 9 januari *Doop van de Heer*

Om 19.30 uur vergadert de beheercommissie in de pastorie.

## Dinsdag 10 januari

Catechese-les kinderen om 15.30 uur in de pastorie

## Woensdag 11 januari

Om 09.30 uur Eucharistieviering in de pastorie.

Voorganger: pastor Coert Biesjot

## Zaterdag 14 januari

*Z. Petrus (Peerke) Donders*





### **Zondag 15 januari**

*Tweede zondag door het jaar*

Om 09.30 uur Eucharistieviering met samenzang en orgelspel.

Voorganger:

Pastoor Adrie de Lange

1 Samuël 3,3b-10+19 / Johannes 1,35-42

De twee leerlingen hoorden wat hij zei en gingen met Jezus mee. Jezus draaide zich om en toen hij zag dat ze hem volgden, zei hij: 'Wat zoeken jullie?' 'Rabbi,' zeiden zij tegen hem (dat is in onze taal 'meester'), 'waar logeert u?' Hij zei: 'Kom maar mee, dan zul je het zien.' Ze gingen met hem mee en zagen waar hij onderdak had gevonden; het was ongeveer twee uur voor zonsondergang en ze bleven die dag bij hem. Johannes 1,37-39

Vrijwilligers gezocht voor het opruimen van de kerstversiering in de kerk. Melden bij Henry de Wolf

### **Dinsdag 17 januari** *H. Antonius, abt*

Om 12.00 uur begint de wijkmaaltijd.

### **Woensdag 18 januari**

*H. Margarita van Hongarije*

Om 09.30 uur Eucharistieviering in de pastorie.

Voorganger: pastor Coert Biesjot

Om 14.00 uur Kunstgeschiedenis (Zie blz. 6)

### **Vrijdag 20 januari**

*H. Fabianus, paus en martelaar*

*H. Sebastianus, martelaar*

### **Zaterdag 21 januari** *H. Agnes*



### **Zondag 22 januari**

*Derde zondag door het jaar*

*H. Vincentius*

Om 09.30 uur Woord- en Communiedienst met zang van het H. Hartkoor.

Voorganger: pastor Kees Koeleman.

Jonas 3,1-5+10 / Marcus 1,14-20

Nadat Johannes gevangen was genomen, ging Jezus naar Galilea, waar hij Gods goede nieuws verkondigde. Dit was wat hij zei: 'De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij: kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws.' Marcus 1,14-15

### **Maandag 23 januari** *Z. Henricus Suso*

### **Dinsdag 24 januari**

*H. Franciscus van Sales, patroon v. d. Salesianen*

### **Woensdag 25 januari**

Om 09.30 uur Eucharistieviering in de pastorie.

Voorganger: pastor Coert Biesjot

Cursus: 'Je kind gelovig opvoeden, hoe doe je dat?' Zie "De Goede Herder" op blz. 5

**Donderdag 26 januari** *HH. Timoteüs en Titus*

**Zaterdag 28 januari** *H. Thomas van Aquino*



**Zondag 29 januari**

*Vierde zondag door het jaar*

Om 09.30 uur Eucharistieviering met zang van het Gelegenheidskoor.

Piano: Henry de Wolf.

Voorganger: pastor Coert Biesjot

Deuteronomium 18,15-20 / Marcus 1,21-28

Er was in de synagoge ook een man die bezeten was door een onreine geest, en hij schreeuwde: 'Wat hebben wij met jou te maken, Jezus van Nazareth? Ben je gekomen om ons te vernietigen? Ik weet wel wie je bent, de heilige van God.' Jezus sprak hem streng toe en zei: 'Zwijg en ga uit hem weg!' De onreine geest deed de man stuiptrekken en verliet hem met een luide schreeuw. Marcus 1, 23-26

**Maandag 31 januari**

*H. Johannes (Don) Bosco, stichter van de Salesianen*

Zaterdag 24 december 19.00 uur

**GEZINSKERSTVIERING**

(Woord- en Communiedienst)

voorganger: pastor Lidwien Meijer

m.m.v. het kinderkoor

o.l.v. Jolanda Konings.

Piano/orgel: Henry de Wolf

Trompet en drums: Peter Simons

Drums: Corinne de Wolf

kerk open: 18.30 uur

kerstliederen vanaf: 18.45 uur

Zaterdag 24 december 22.00 uur

**NACHTMIS**

voorganger: pastoor A.A. van Well

m.m.v. het H. Hartkoor

o.l.v. Henry de Wolf

kerk open: 21.30 uur

kerstliederen vooraf: 21.45 uur

Eerste Kerstdag 25 december 09.30 uur

**EUCHARISTIEVIERING**

voorganger: pastoor Charles Duynstee

m.m.v. het H. Hartkoor

Tweede Kerstdag 26 december

**GEEN VIERING**



SPREUK VAN DE MAAND

*Je kunt geluk alleen vermenigvuldigen  
door te delen.*

*Paul Scherer*



### Sint Maarten

Onze derde catechese-les stond in het teken van Sint Maarten. Nina wil u graag laten weten hoe zij deze les heeft ervaren..

*"We gingen na de gym naar de kerk, we gingen boerderijkoekjes en een lolly eten bij de gazeuse limonade. Jasmijn mocht het verhaal van Sint Maarten voorlezen. En daarna ging Hugo een gebed doen. Nina mocht ook een gedicht lezen, en daarna las Hugo nog een liedje voor. We gingen kleurplaten over Sint Maarten inkleuren en tegelijk gingen de juffen verder voorlezen over Sint Maarten.*

Sint Maarten, het verhaal ging over delen. De kinderen hadden hier geen problemen mee, sommigen zouden hun hele jas hebben gegeven aan de bedelaar. Anderen zouden wel geld geven om te kunnen eten. Hugo had er wat moeite mee, hij vond het eigenlijk wel een beetje eng, spannend ook.

Ter sprake kwam nu ook het meedoen aan actie schoenendoos, wat houdt deze actie in, en willen de kinderen meehelpen een aantal schoenendozen te vullen en versieren op 22 november.

Dat wil iedereen wel, en er zijn thuis zelfs nog wel spulletjes die aan de arme kindjes kunnen worden gegeven.

*"Hierna gingen we allemaal een adventskalender knutselen. In de advent zegt men: "Jezus komt"; de ster van de kalender verschuiven wij iedere dag, zo wijst de ster ons de weg naar Jezus. En zo kunnen wij zien hoe lang het nog duurt voordat het Kerstmis wordt. Als laatste gingen wij weer het heiligen memoriespel spelen..."*



De kinderen hebben allemaal een mandala-tekening over Kerstmis mee naar huis genomen. Deze gaan ze mooi inkleuren en nemen die dan volgende keer weer mee. Zo kunnen wij er de kerk met Kerstmis een klein stukje mee versieren... Nieuwsgierig naar deze tekeningen?

Kom dan in de kerst-tijd een keertje kijken in de kerk...

Marian en Janet



### **SAMEN STERK VOOR DE GORZENKERK**

In de decembermaand zijn alle vrijwilligers volop in touw. Van koperpoetsen, de kerk versieren, tot zangrepetities. Van de Zonnebloemdag tot het voorbereiden van de liturgie van de kerstvieringen. En van toneelrepetities voor de gezinsviering tot het drukken van de boekjes voor de kerstvieringen. Allemaal waardevol, het is de energie van de vrijwilligers meer dan waard. Maar op eerste kerstdag - kan ik u verzekeren - puffen de vrijwilligers eens extra hard uit, wanneer zij onder de kerstboom neerstrijken.

De Heilig Hartgemeenschap hoopt dan ook van harte dat u meegeniet van alle activiteiten rond kerstmis. Zo heeft de bezoekgroep een kerstster met kerstgroet rondgebracht aan ouderen in de parochie. De Zonnebloemdag op 14 december werd druk bezocht en was een geslaagde, gezellige dag.

Nog in het verschiet liggen de kerstvieringen.

De gezinsviering met toneelspel van de kinderen en zang van het gelegenheidskoor en het kinderkoor begint om 19.00 uur. Om 18.45 uur beginnen we met kerstliederen zingen. In de viering is er aandacht voor Actie Schoendoos waarbij we denken aan de kinderen die het minder hebben dan wij in ons land.

In de Nachtmis – aanvang 22.00 uur – wordt de zang verzorgd door het Heilig Hartkoor<sup>+</sup>.

De kerstliederen beginnen om 21.45 uur.

U heeft misschien enige tijd terug gelezen over de mogelijkheid om op projectbasis aan te sluiten bij het Heilig Hartkoor en mee te zingen, bijvoorbeeld met Kerstmis. Een groep enthousiaste zangers heeft aan de oproep gehoor gegeven en het koor zal dan ook op extra sterkte zijn met kerstmis.

Na de feestdagen is er in het nieuwe jaar weer een wijkmaaltijd en wel op dinsdag 17 januari.

Wij wensen u een Zalig Kerstfeest en heel goed begin van 2012.

Op zondag 1 januari kunnen we elkaar na de viering feestelijk een gelukkig Nieuwjaar wensen.

Jolanda Konings, coördinator werkgroepen  
telefoon: 06 – 517 04 863  
e-mail: [jolanda.konings@de-wolf.nl](mailto:jolanda.konings@de-wolf.nl)



## COMMUNIEFEEST

### Eerste Communie 2012

Komend voorjaar zullen weer de voorbereidingen starten voor de Eerste Communie, die gepland is op zondag 3 juni 2012. Voorganger zal dit keer pastoor Duynstee zijn. Het feest en de voorbereiding zullen in de Heilig Hartkerk en de pastorie aan de Lekstraat plaatsvinden.

Op 22 februari zal een informatie/inschrijfavond plaatsvinden in de pastorie aan de Lekstraat.

De kinderbijeenkomsten zullen op dinsdagmiddagen van 15.45 uur tot 17.15 uur plaatsvinden en wel op 27 maart, 10 april, 17 april, 24 april, 15 mei en 29 mei. Generale repetitie op zaterdag 2 juni.

Op 1 april worden de communicantjes voorgesteld tijdens de gezinsviering met Palmpasen. Tussentijds zullen twee ouderavonden worden georganiseerd.

Het aanmelden van aanstaande communicantjes (kinderen die gedoopt zijn mogen meedoen vanaf groep 4) Contact opnemen met Janet Bisschop, bij voorkeur 's-avonds: telefoon (010)4736056 of 06 22235696 of mail naar [jawobis@xs4all.nl](mailto:jawobis@xs4all.nl).

Werkgroep Eerste Communie



## DOOR U VOOR U

### Heiligen in kruissteek op het web

In onze Goede Herderparochie zijn voor de komende maanden drie avonden over heiligen gepland. Enkele bizarre heiligen en Liduina en Franciscus van Assisi zullen de revue passeren.

(Wanneer en waar? U vindt dit in het boekje: Op pad met de Goede Herder. Dit ligt achter in de kerk. Zie ook de rubriek "De Goede Herder" op blz. 5 van deze Gorzenklok.)



Het is in dit verband aardig u te wijzen op een website met kruissteekpatronen van vele heiligen. Waaronder ook Liduina en Franciscus. Het is een leuke website met veel wetenswaardigheden over heiligen (dus ook de moeite waard voor niet-borduurders).

Het adres is nogal ingewikkeld. Als u even googelt: *kruissteek heiligen* dan komt u er vanzelf op.

Lidwien Meijer

**De advent, op weg naar kerstmis.**

Onze vierde catecheseles (13 december) stond in het teken van de advent en de weg naar Kerstmis.

Er werden drie kaarsjes van de adventskrans aangestoken. Al snel na aankomst van de kinderen in de pastorie is deze les al kletsend begonnen. Van de ervaringen met Sinterklaas gingen we zo over naar de



Kerst. En al snel hadden we het over de dingen waar je aan denkt als je aan Kerstmis denkt. Er werd gelijk door iedereen door elkaar geroepen. Nu is het zo dat wij voor deze keer bedacht hadden om een kerstgedicht te gaan maken en wel met de woorden die geroepen zouden worden als je aan Kerstmis denkt.

Allereerst mocht iedereen zijn idee op zijn eigen briefje schrijven. Daarna hebben wij ze allemaal op het bord geschreven...het was heel veel.

Met de woorden die op het bord stonden hebben de kinderen zo goed en zo kwaad als het ging hun eigen kerstgedichtje geschreven. Wilt u ze allemaal lezen dan moet ik u naar de website van de Heilig Hartkerk verwijzen. Hieronder volgt het gedichtje van Jaap:

*Binnen staat een kerstboom  
er hangen kerstballen in  
en slingers en kaarsjes  
Binnen staat een kerststal  
met drie koningen  
en drie herders en schapen  
én Jozef en Maria.*

Na dit moeilijke, dichterlijke werk konden de kinderen verder aan de knutsel... Jaap had het al genoemd: bij Kerstmis horen slingers. En die hebben wij met zijn allen gemaakt... en daarmee de kerk versierd.

U kunt de slingers bewonderen als u met een van de kerstvieringen in de kerk aanwezig bent. Op een aantal vlaggetjes staat een mooie kerstwens voor u, en ook hebben de kinderen hun gedichtje er op geschreven.

Na het ophangen van de slingers hebben wij alvast de kerststal mogen bewonderen... en tot grote schrik bleek er geen kindje in de kribbe te liggen. Gelukkig weten de kinderen nu waarom dat zo is... u ook?

Marian en Janet



### **Zwakheden en verborgen drijfveren**

Lang geleden las ik een verhaal van de Engelse schrijver William Somerset Maugham.

Het is mij altijd bijgebleven, maar hoe ik ook zocht op internet, ik kon het niet vinden, ik wist ook de titel niet meer. Daarom vertel ik het maar uit de losse pols omdat dit verhaal mij ook toen erg aansprak.

Joseph Grimble was rond het jaar 1900 koster van een kleine kerk ergens in Salisbury. Hij had nooit een ander beroep gehad of gewild en zwaaide er samen met zijn vrouw de scepter. Zij konden het uitstekend vinden met de oude pastoor, die er geen punt van maakte dat Joseph analfabeet was. Zijn vrouw deed immers al het lees- en schrijfwerk.

Toen de oude pastoor zijn emeritaat aanvroeg, moest er kennis gemaakt worden met een nieuw en jonger iemand. Deze liet weten geen koster te willen die analfabeet was en stelde een ultimatum. Joseph moest binnen een jaar kunnen lezen en schrijven. Deze voelde zich onder druk gezet en daar hem de nieuwe werkgever toch niet zo sympathiek leek, bood hij in een opwelling zijn ontslag aan. Maar wat nu? De koster en zijn vrouw hadden wat geld geërfd, waarmee ze een verlopen postagentschap annex sigarenzaak overnamen. Joseph bleek handelsgeest, hard werken en creativiteit goed te combineren, zag allerlei mogelijkheden en gaten in de markt.

De zaak werd een begrip in de buurt en kreeg een streekfunctie. Toen spoedig uitbreiding noodzakelijk werd, moest er een lening worden aangevraagd bij de bank. Daar vrouwen destijds niets konden betekenen op dat gebied, moest Joseph, die door alle drukte nog steeds geen tijd had gehad te leren lezen, zelf naar de bankdirecteur. Een hypotheek was geen probleem, of Joseph maar even de voorwaarden door wilde lezen en tekenen.

Beschaamd moest hij bekennen dit niet te kunnen. Stomverbaasd riep de directeur uit: 'Als u zonder te kunnen lezen of schrijven al zover bent gekomen, wat had u dan wel niet bereikt als u dat wel had gekund? Wel, antwoordde Joseph, dan was ik nog steeds koster geweest van een kleine kerk in Salisbury!

William Somerset Maugham, (1874-1965) was een in Frankrijk geboren Brit, die veel romans, verhalenbundels, toneelstukken en essays heeft geschreven. Vaak worden in zijn werk mensen met hun zwakheden en verborgen drijfveren in de meeste uiteenlopende omstandigheden geschetst.

Liesbeth Dingenouts



Zaterdag 24 december a.s. om 22.00 uur

# Nachtmis

voorganger: pastoor A.A. van Well  
m.m.v. het H. Hartkoor  
o.l.v. Henry de Wolf  
kerk open: 21.30 uur  
kerstliederen vooraf: 21.45 uur



BETERSCHAP!

De gezondheid van onze organiste Nel de Heer laat te wensen over. Ze verblijft voor een kuur enige dagen in het ziekenhuis.

We wensen haar sterkte en beterschap!



HUMOR



Eén dag voor kerstmis zei 'n meisje tegen haar moeder: "Mama, ik wil 'n pony als kerstcadeau!"  
"OK, schatje!", zei haar moeder, dan gaan we vanmiddag nog even langs de kapper!"