



MET BRANDEND HART

Hebt u al lente- of voorjaarskriebels? Misschien wel wat vroeg om daar nu al bij te mediteren, maar... waarom eigenlijk niet?

Het voorjaar dat er aankomt, is een heerlijke tijd van hoop en verwachting. Van de dooi naar de eerste warme zonnestralen. Het is een beeld dat we in meer opzichten kunnen toepassen. Warmte doet mensen opbloeien. En wie zou niet graag zien en ervaren dat elk mens en heel onze maatschappij opleeft? Natuurlijk gaat dat niet vanzelf. Het is een heel proces waardoor dit zich voltrekt. Terecht leggen we de nadruk en het accent op de wereld, het milieu en de cultuur en is de leefomgeving van het grootste belang.

Misschien is het te vergelijken met bollen die in de aarde zich ontwikkelen.

Je ziet ze niet, maar ze groeien wel uit en komen op hun tijd tot bloei. Zo bezien draagt alles bij tot die volkomen rijping.

Dan horen kou en regen, maar ook warmte en rustige groei bij elkaar. Dat lijkt soms vreemd. Wie het in de winter heeft



over lente is een dromer, een kind of is beschonken. Toch mag ons als gelovigen altijd iets van de 'primavera', de lente omgeven, omdat we mensen van de Hoop mogen zijn. Die warmte en het licht van de Heer, die alle kou en kwaad overwint, mag ook ons inspireren en bezielen.

Na 40 dagen volgt Pasen als het feest dat ook ons met de verrezen Heer doet opstaan en leven - alles al besloten in het geheim van de graankorrel, die door alles heen vrucht draagt.

Een mooie tijd u allen toegewenst!

pastor C. Biesjot



FAMILIEBERICHTEN

Op maandag 26 december 2011
werd in onze kerk gedoopt

Jeffrey de Koster

Wij feliciteren Jeffrey en zijn familie van harte met deze feestelijke gebeurtenis!

**Zondag 5 februari**

Jaap Bel, Anthonius Maria Beukers, familie Bosman, ouders Broeren, familie Van der Burg, Josephina Petronella Clara Burger – Vierboom, pastoor Nicolaas Johannes Donkers, Cornelis van Duikeren, Anthonius Cornelis van Duijn, Franciscus Laurentius Geerders, Roen Gunneweg, Toon Heinsbroek, ouders Hersbach – Thijssen, pastoor Theodorus Godefridus Hulspas, Elisabeth Meijer – de Krom, pastoor Rudolph Michaël Kuijpers, Adriana Maria Kazenbroot – Hoenderkamp, Hubert Everard Maria Melchers, Elisabeth Helena van Noordt, ouders Over de Vest – Franken, ouders Van der Pas – Van Mil, Piet van Potten, Ben Schueler, Violetta Johanna van Riet, ouders Steens – Van der Knaap, Reinier van Til, Martha Maria Vavier – Jaspers, Henderina Wilhelmina Vermeulen, Luud en Lenie van 't Zelfde

Zondag 12 februari

Jaap Bel, familie ouders Broeren, Van der Burg, Josephina Petronella Clara Burger – Vierboom, pastoor Nicolaas Johannes Donkers, Cornelis van Duikeren, Anthonius Cornelis van Duijn, Franciscus Laurentius Geerdes, Roen Gunneweg, Toon Heinsbroek, ouders Hersbach – Thijsen, pastoor Theodorus Godefridus Hulspas, Nellie Kouwenhoven, pastoor Rudolph Michaël Kuijpers, Hubert Everard Maria Melchers, Petrus Jacobus van Mil, Elisabeth Helena van Noordt, ouders van der Plas – Lips, Piet van Potten, Magtildus Ronteltap, Ben Schueler, ouders Steens – Van der Knaap, Martha Maria Vavier – Jaspers, Piet Wijnen, Luud en Lenie van 't Zelfde.

Zondag 19 februari

Jaap Bel, ouders Broeren, familie Van der Burg, pastoor Nicolaas Johannes Donkers, Anthonius Cornelis van Duijn, Franciscus Laurentius Geerdes, Toon Heinsbroek, pastoor Theodorus Godefridus Hulspas, Maria de Kok, pastoor Rudolph Michaël Kuijpers, ouders Van der Pas – Van Mil, Piet van Potten, Ben Schueler, ouders Steens – Van der Knaap, Martha Maria Vavier – Jaspers, Luud en Lenie van 't Zelfde.

Zondag 26 februari

Jaap Bel, ouders Broeren, familie Van der Burg, pastoor Nicolaas Johannes Donkers, Anthonius Cornelis van Duijn, Franciscus Laurentius Geerdes, Toon Heinsbroek, pastoor Theodorus Godefri-

duš Hulspas, Petrus Jacobus van Mil, ouders Van der Pas – Van Mil, Riet Mulder – Bekkers, Piet van Potten, Ben Schueler, Cornelis Magtildus Ronteltap, ouders Steens – Van der Knaap, Martha Maria Vavier – Jaspers, Luud en Lenie van 't Zelfde.



CATECHESE

De kersttijd voorbij, een korte terugblik en weer verder op weg

Onze vijfde catecheseles begon met verhalen over de kerstviering in de kerk, over kerstmis en over oud en nieuw. Nadat de kaars was aangestoken en wij voor deze en gene gebeden hadden, konden we van start met het verhaal over de Drie Koningen, door Nina voorgelezen. Al pratende over het verhaal, dat de koningen via een andere weg vertrokken om niet meer langs koning Herodes te hoeven gaan, kwamen wij op de andere verhalen in de Bijbel. En over die Bijbel hebben wij wel eventjes gesproken met elkaar. Waar bestaat de Bijbel uit, wie hebben hem geschreven... en als laatste mochten de kinderen op zoek naar de evangelieverhalen van Lucas... in de diverse Bijbels, die wij meegevoerd hadden. De meeste kinderen wisten de verhalen snel te vinden en daarmee was hun interesse gewekt. De meisjes willen thuis ook wel verhalen gaan zoeken in het Oude of Nieuwe Testament.

Als laatste stond het Heiligenmemorie op het programma. In een wat andere versie dan normaal hebben Mariana (de moeder van Nina) en ik de kinderen laten zoeken naar de kaartjes over de Heiligen. De ene keer kregen zij het plaatje te zien, dan weer gaven we een beschrijving en moesten zij eerst zoeken over wie wij het hadden. Zo leerden zij ook de namen bij de plaatjes.

Aan het eind van het spel kregen de kinderen allemaal een miniboekje met daarin alle plaatjes en de beschrijvingen. Zij mochten allemaal een van hun kaartjes uitzoeken en aan de anderen voorlezen wie hun Heilige nu wel niet was. En daar waren nogal wat struikelwoorden in... een beetje moeilijk wel.

Volgende catechesebijeenkomst valt op Valentijnsdag, 14 februari. Nina zou thuis gaan zoeken of zij hier informatie over kon vinden en gaat dat dan volgende keer aan ons vertellen.



Janet



BEDEVAART

Ieder jaar organiseert het Banneux-comité Bisdom Rotterdam verschillende bedevaarten naar Banneux, een plaatsje in de Belgische Ardennen waar Maria verschenen is aan Mariëtte Beco.

Behalve tijd voor gebed, rust en bezinning zijn er ook voldoende momenten voor gezelligheid en ontmoeting met andere mensen.

Graag willen wij u uitnodigen om kennis te maken met de eenvoud, maar tegelijkertijd de diepe rijkdom van Banneux.

Tijdens de vijfdaagse bedevaart gaat er een speciaal team bestaande uit een priester, een arts, verpleegkundigen, helpsters en brancardiers met u mee, zodat u goed verzorgd bent.

Er zijn voldoende voorzieningen in de Hospitaliteit in Banneux aanwezig, ook als u van een rolstoel gebruik moet maken.

Binnenkort vinden de volgende bedevaarten plaats:

Een eendaagse bedevaart op 14 mei

Een tweedaagse bedevaart op 5 en 6 mei

Een vijfdaagse bedevaart (onder medische begeleiding) van 18 t/m 22 mei

Voor opgaven en verdere informatie betreffende de kosten en het programma kunt u onze brochure raadplegen. U kunt deze aanvragen bij:

Mw. A.W. Opstal - Ammerlaan

Tel. 015-3693148 email-adres:

paula_opstal@hotmail.com



DOOR U VOOR U (1)

ALL IN THE FAMILY

Het begin van een nieuw jaar laat mij altijd weer denken aan de voorgaande jaren, de gebeurtenissen en vooral de personen die geen deel meer van je leven uitmaken: ouders, grootouders, tantes, ooms. Ik kom uit een familie waar lief en leed gedeeld werd en waar veel gelachen werd om verhalen, ook al waren ze al vaak verteld.

Mijn grootouders Roodenrijs bewoonden twee huizen naast elkaar in de Ploegstraat. Voor de helft groentewinkel, de rest werd bewoond door het gezin met elf kinderen.

Mijn opa ging naar de veiling en daarna met zijn groentekar, voortgetrokken door een hond, de wijk door. Op zekere dag was het dier nergens te vinden, ondanks zoek en geroep. Pas tegen etenstijd

hoorden ze geblaf vanuit de bedstee, waar hij een luie manier de dag had doorgebracht.

Toen er een verbod kwam voor trekhonden kreeg hij een 'baan' als waakhond in de buurt. Dit beviel kennelijk niet, want op een dag stond hij met hok en al inclusief de ketting weer voor de deur. Hij had een heel eind overbrugd.

Na het trekhondentijdperk ging mijn opa voortaan met paard en wagen naar de klanten.

Het was ook een tijd waarin de kinderen uit het gezin vaak moesten bijspringen. Maar er was ondanks dat, toch tijd over om te spelen, binnen en buiten. Op de bedden op zolder speelden ze dat ze in een schip op zee zaten. Een paar kinderen kregen de opdracht zeeziek te worden. Zij deden dit zo enthousiast, dat ze echt misselijk werden en moesten overgeven. Grote animator van dit spel was mijn oudste oom, die later kapitein op de grote vaart is geworden. Zijn studie op de zeevaartschool had hij zelf bekostigd, door reizen te maken als matroos.

's Avonds werd er natuurlijk gekeet op bed en moest opa ingrijpen, waarbij meestal degene die vooraan lag de klos was en een lel kreeg met de pantoffel. Een keer hadden ze van plaats gewisseld en lag de voorste achteraan, helaas voor hem had opa besloten nu te achterste eens te straffen.

Maar mijn opa had meer te doen dan alleen maar de kinderen tot de orde roepen met zijn pantoffel. De klanten in de winkel moesten natuurlijk ook geholpen worden en er waren lastige bij. Zo was er een mevrouw die er erg lang over deed om haar keus te maken en altijd wilde afdingen.

Toen zij vroeg wat de bloemkool moest kosten, zei mijn opa om van het aanhoudende gezeur af te zijn: "Nou, die mag u helemaal voor niets hebben!" Waarop zij snel vroeg: "Mag ik dan dat kleintje ernaast ook nog, dan heb ik precies genoeg!"

Goed katholiek

De oudste dochter van mijn opa en oma (mijn tante dus) had al verkering toen de jongste nog in de wieg lag. Een groot leeftijdsverschil van broers en zusters, dat was toen zo. Op een keer was ze nogal laat thuis. Uit de bedstee klonk gesnurk en heel zachtjes pakte ze de wekker van de beddenplank om te kijken hoe laat het was. Bij het terugzetten viel het zware ding ernaast, bovenop het hoofd van haar vader. Haar vraag of het zeer deed werd niet al te vriendelijk beantwoord.

Ook in de buurt van de Ploegstraat werd lief en leed gedeeld. Een buurvrouw van mijn opa en oma had een zoon op zee. Toen deze onverwacht thuis kwam, was zij er niet, waarop hij besloot nog even

naar de kroeg te gaan. Hij had een aapje uit de verre meegebracht. Het aapje liet hij achter in het huis. Toen de buurvrouw thuiskwam, zat de aap voor het raam. Ze zag hem zitten en durfde niet naar binnen. De aap trok veel bekijks en er ontstond een hele ophoop in de straat.

Er speelde in het gezin van de familie Roodenrijs heel wat af. Het gezin was goed katholiek en ging trouw naar de Kerk: de H. Hartkerk. Zondagmiddag naar het Lof, waar de Litanie van alle Heiligen gebeden werd. Een van de kapelaans joeg de namen van de heiligen er zo snel doorheen, dat de volle kerk bijna geen gelegenheid kreeg het "Bid voor ons" te beantwoorden, waardoor mijn oom Frans vroeg waarom ze toch steeds "Bid F..rans" zeiden?

Ik was nog betrekkelijk jong toen mijn grootouders stierven en destijds was het niet aan de orde dat kinderen bij de begrafenis betrokken werden. Jammer vind ik dat, het voelt als een hiaat in je herinneringen, een leeg iets. Gelukkig wordt daar tegenwoordig heel anders mee omgegaan.

Hoe dan ook: de herinneringen aan mijn opa en oma Roodenrijs, ook wel bekend als de groenteboer van de Gorzen, zijn onuitwisbaar!

Liesbeth Dingenouts



COMMUNIEFEEST

Eerste Communie

Dit voorjaar zal de voorbereiding op de Eerste Communie van start gaan. De Eerste Communie staat gepland op zondag 3 juni. Voorganger zal pastoor Duynstee zijn. Pastor Koeleman begeleidt de werkgroep en de communicantjes op weg naar deze grote dag.

De voorbereiding als ook het communiefeest zullen in de Heilig Hartkerk en de pastorie aan de Lekstraat plaatsvinden. Hieronder een aantal data: woensdag 22 februari vanaf 20.00 uur informatie/inschrijfavond in de pastorie aan de Lekstraat.

Kinderbijeenkomsten: dinsdagmiddagen van 15.45 tot 17.15 uur op 27 maart, 10 april, 17 april, 24 april, 15 mei, 22 mei en 29 mei.

Op zondag 1 april stellen de communicantjes zich aan u voor tijdens de Palmпасen-gezinsviering.

De generale repetitie is op zaterdag 2 juni.

Ouderavonden: 18 april en 23 mei vanaf 20.00 uur in de pastorie aan de Lekstraat.

Het aanmelden van communicantjes (kinderen die gedoopt zijn mogen meedoen vanaf groep 4) kan via de secretariaten van de deelparochie Sint Jan

de Doper - Visitatie: dinsdag t/m vrijdag tussen 9.30 uur en 11.30 uur: telefoon (010)4735066 of bij de deelparochie Heilig Hart: direct contact opnemen met Janet Bisschop, bij voorkeur 's avonds: telefoon (010)4736056 of 06.22235696, of mail naar jawobis@xs4all.nl.

Werkgroep 1^e communie



DOOR U VOOR U (2)

Het is alweer even geleden, maar de week voor kerstmis was er weer de lichtjestoer.

De herders, de engelen en de Drie Koningen verdeelden zich over een stukje van de Gorzen om de



kinderen te helpen de ster te vinden.

De Drie Koningen zouden gaan plaatsnemen op het Grevelingenplein, dus liepen ze vanaf de kerk door de Ridderkerksestraat.

Daar stond een jong stel de auto uit te laden. Zij keken naar ons en

dachten: "Wat is dat nou?"

Wij, de Drie Koningen, liepen daar eigenlijk met lege handen, dus wij zeiden hun: "Ziet u, wij zijn op zoek naar onze kameel!" Daarop antwoordde de jongeman: "Ik weet waar hij is, hij ligt namelijk bij ons in de diepvries, dus eet gelijk maar mee...!"

De Drie Koningen



DE GOEDE HERDER (1)

Film in Vlaardingen: Vasthouden en loslaten

"Een goede herder verlaat zijn kudde niet als de wolf komt", zo klinkt het in de film 'Des hommes et des dieux' als acht monniken voor het wellicht belangrijkste besluit van hun leven staan: toegeven aan terreur of vasthouden aan hun idealen maar daarbij wel het eigen doodsvonnis tekenen.

De werkgroep Geloofsverdieping van De Goede Herderparochie koos deze film als drager van een avond samen kijken en praten op 10 februari. In de Vlaardingse Pax Christi-kerk staat die avond het waargebeurde verhaal centraal uit 1996, van zeven Franse monniken. Regisseur Xavier Beauvois neemt de kijker mee in een emotioneel maar tevens hoopvol verhaal over het vasthouden aan waarden en vreedzaam samenleven van religies.

Toegang is vrij, een vrijwillige bijdrage is welkom. Aanvang: 19.30 uur.

**Woensdag 1 februari**

Om 09.30 uur Eucharistieviering in de pastorie.

Voorganger: pastor Coert Biesjot

Om 14.00 uur Kunstgeschiedenis in de pastorie.

Donderdag 2 februari

Opdracht van de Heer (Maria Lichtmis)

Vrijdag 3 februari *Eerste Vrijdag*

H. Blasius

**Zondag 5 februari**

Vijfde zondag door het jaar

H. Agatha

Om 09.30 uur Eucharistieviering met samenzang en orgelspel van Nel de Heer.

Voorganger: Charles Duynstee

Job 7,1-4+6-7 / Marcus 1,29-39

Vroeg in de ochtend, toen het nog helemaal donker was, stond hij op, ging naar buiten en liep naar een eenzame plek om daar te bidden. Maar Simon en de anderen die bij hem waren, gingen hem vlug achterna, en toen ze hem gevonden hadden zeiden ze tegen hem: 'Iedereen is naar u op zoek!' Toen zei hij: 'Laten we ergens anders heen gaan, naar de dorpen hier in de omtrek, zodat ik ook daar het goede nieuws kan brengen. Daarvoor ben ik immers op weg gegaan.' Marcus 1,35-38

Na de viering is er, zoals op alle andere zondagen koffie en thee in de pastorie.

Woensdag 8 februari

Om 09.30 uur Eucharistieviering in de pastorie.

Voorganger: pastor Coert Biesjot

Om 14.00 uur Kunstgeschiedenis in de pastorie.

Vrijdag 10 februari *H. Scholastica***Zondag 12 februari**

Zesde zondag door het jaar

Om 09.30 uur Woord- en Communiedienst met zang van het H. Hartkoor o.l.v. Henry de Wolf.

Voorganger: Corry Smits

Leviticus 13,1-2+45-46 / Marcus 1,40-45

Jezus kreeg medelijden, stak zijn hand uit, raakte hem aan en zei: 'Ik wil het, word rein.' En meteen verdween zijn huidvraat en hij was rein. Jezus stuurde hem weg met de ernstige waarschuwing: 'Denk erom dat u tegen niemand iets zegt, maar ga u aan de priester laten zien en breng het reinigingsoffer dat Mozes heeft voorgeschreven, als getui-

Na de viering wordt u gevraagd mee te doen met

de maandelijkse schrijfactie van Amnesty International

Maandag 13 februari

Om 19.30 uur vergadering Beheercommissie

Dinsdag 14 februari *Sint Valentijn*

HH. Cyrillus en Methodius, patronen van Europa

Maandelijkse catechese-middag met de communicantjes van 2011. Aanvang: 15.30 uur

Woensdag 15 februari

Om 09.30 uur Eucharistieviering in de pastorie.

Voorganger: pastor Coert Biesjot

Om 14.00 uur Kunstgeschiedenis in de pastorie.



Zondag 19 februari

Zevende zondag door het jaar

Om 09.30 uur Eucharistieviering met samenzang en orgelspel.

Voorganger: pastor Coert Biesjot

Jesaja 43,18-19+21-22+24b-25

Marcus 2, 1-12

Ik zal u laten zien dat de Mensenzoon volmacht heeft om op aarde zonden te vergeven.' Toen zei hij tegen de verlamde: 'Ik zeg u, sta op, pak uw bed en ga naar huis.' Meteen stond hij op, pakte zijn bed en ging weg; allen die dit zagen, stonden versteld en loofden God. 'Zoiets hebben we nog nooit gezien,' zeiden ze. Marcus 2,10-12

Dinsdag 21 februari

Om 12.00 uur is de wijklunch in de pastorie.

Aanmelden bij Corry Smits (010-4268711) of bij

Ted Konings (06-48405775)

Woensdag 22 februari

Aswoensdag

Om 09.30 uur Eucharistieviering in de pastorie.

Voorganger: pastor Coert Biesjot

Om 14.00 uur Kunstgeschiedenis in de pastorie.

Om 20.00 uur is er in de pastorie een informatieavond voor ouders van communicanten. (zie communiefeest op blz. 7)

Zondag 26 februari

Eerste zondag van de Veertigdagentijd

Om 09.30 uur Woord- en Communiedienst met zang van het H. Hartkoor.

Voorganger: Lidwien Meijer

Genesis 9,8-15 / Marcus 1,12-15



Meteen daarna dreef de Geest hem de woestijn in. Veertig dagen bleef hij in de woestijn, waar hij door Satan op de proef werd gesteld. Hij leefde er te midden van de wilde dieren, en engelen zorgden voor hem. Marcus 1,12-13

Woensdag 29 februari

Om 09.30 uur Eucharistieviering in de pastorie.

Voorganger: pastor Coert Biesjot



H. HARTKERK FOREVER!

SAMEN STERK VOOR DE GORZENKERK

De kerstversiering is opgeruimd; in de kerk en waarschijnlijk ook bij u thuis. Wel zien we soms nog verlichte bomen in tuinen en bij deuren. Het licht van kerstmis, kunnen we moeilijk loslaten.

Lichtjestocht en Actie Schoenendoos

De rijk versierde straatjes in de Gorzen waren ook het afgelopen jaar weer het decor voor de lichtjestocht. Op de zondag voor kerstmis togen ruim 25 kinderen en zo'n 30 volwassenen vanaf molen De Nolet door de straten. Onderweg kwamen zij eerst de drie koningen tegen. Een dochter van één van de koningen mocht mee in de karavaan en zocht net als haar vader en zijn reisgenoten naar de ster. Helaas waren de koningen op hun lange reis hun geschenken verloren. Maar daar wisten de kinderen wel wat op... De stoet kwam steeds herders tegen die hun prachtige liederen zongen. Ook waren er engelen die vertelden dat weg niet lang meer was. Zo vond de stoet de ster en het stalletje. Daar werd gezongen, een verhaal beluisterd, en legden de kinderen, die geschenken hadden meegenomen, hun cadeautje bij het kerstkind. Dit speelgoed gaat in versierde schoenendozen naar kinderen in noodgebieden. Dat deze kinderen daar blij mee zijn, was te zien in het filmfragment dat op kerstavond in de gezinsviering werd getoond. Daarbij klonk het lied: "Jij dacht aan mij". Want dat is misschien wel het allermooiste van het krijgen van zo'n schoenendoos: te weten dat er iemand aan je denkt.

H. Hartkoor zingt Mis De Goede Herder

Tijdens de nachtmis op 24 december 2011 is in de H. Hartkerk voor het eerst de vierstemmige Mis De Goede Herder ten gehore gebracht. Deze Nederlandstalige mis is in de regenachtige maand juli van 2011 geschreven door Henry de Wolf en bestaat uit variaties op melodielijnen van drie psalmen 23. Vooral de derde psalm 23 "Want mijn Herder is de Heer" is overbekend en staat net als de twee andere versies in de bruine zangbundel GvL. Naast het "Heer, ontferm U", "Eer aan God", "Heilig, heilig" en het "Lam Gods", bevat de mis twee acclamaties (bij het evangelie en bij de voorbede) en een Onze Vader.

Het H. Hartkoor heeft vanaf eind september hard geoefend aan de misgezangen van deze bepaald

niet eenvoudige mis. Het resultaat mocht er zijn. Alle koorzangers en gastkoorzangers verdienen een dikke pluim voor hun inzet!

Jolanda Konings, coördinator werkgroepen
telefoon: 06 – 517 04 863
e-mail: jolanda.konings@de-wolf.nl



ACTIE KERKBALANS

'Wat is de kerk mij waard?'

Een spannende vraag. Iets van waarde is belangrijk. Maar hoe belangrijk? Zouden alle parochianen van de Heilig Hartkerk deze vraag hetzelfde beantwoorden?

We zullen het gaan zien. Want zo'n vraag kan - naast alle inspanningen die velen met hart voor de Heilig Hart zich het hele jaar door getroosten - heel concreet worden beantwoord in de Actie Kerkbalans.

Gelukkig maar. Ieder jaar blijkt dan weer hoe veel onze gemeenschap, ons kerkgebouw de mensen nog waard is. Tegen de tendens elders in, is het ons met elkaar afgelopen jaar gelukt om toch weer iets meer geld bij elkaar te brengen. Net genoeg om ook de altijd maar weer wat stijgende kosten bij te houden. Zodat we met - al zijn het kleine bedragen - zwarte cijfers 2011 kunnen afsluiten.

Die cijfers kunnen wij u overigens nog niet zo concreet meegeven als u de afgelopen jaren van ons gewend bent. Als gevolg van het fusieproces van de katholieke gemeenschappen in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis tot clusterparochie De Goede Herder, zijn de jaarrekeningen en de begrotingen voor 2012 nog niet definitief vastgesteld. Zodra het parochiebestuur deze cijfers wel gereed heeft, zullen wij u in dit blad informeren.

Het is goed om hier nog eens te onderstrepen dat uw geldelijke bijdrage aan de Actie Kerkbalans ten goede komt aan de kerkgemeenschap die u met uw bijdrage honoreert, in ons geval dus onze eigen Heilig Hartkerk. Iedere deelgemeenschap moet als vanouds zorgen dat het eigen huishoudboekje op orde blijft.

Onze kerk(gemeenschap) kan daarom slechts blijven bestaan, als de inkomsten en uitgaven in evenwicht zijn. Zuinig zijn, dat is onze gemeenschap wel toevertrouwd, daar zit niet veel rek meer in. Aan u om de balans in evenwicht te houden met voldoende inkomsten. Mogen wij een beroep doen op uw Heilig Hart-Hart?

namens de beheercommissie,
penningmeester Louis van Poppel



'Lieve God, we hebben het even te druk om aan u te denken.' Herkenbaar toch, zo'n situatie?!

Gerrie Huiberts haalde deze uitspraak van een mama of papa aan in haar presentatie tijdens de avond Gelovig je kind opvoeden. Ook al is het in de meeste gezinnen vaak topdruk, en zeker in die met grotere kinderen een zoete in- en uitval, dan nog kun je God even laten merken dat je hem niet vergeet. Als was het maar door te zeggen dat je te druk hebt...

Op 25 januari waren in de kerk in Maassluis zo'n vijftig ouders en vrijwilligers uit de parochie De Goede Herder bij elkaar gekomen. Huiberts was uitgenodigd om te vertellen over haar ervaringen met catechese aan kinderen. Zij is ooit door de Katholieke Bijbelstichting (KBS) gevraagd om 'iets' te ontwikkelen voor catechese thuis. Dat mondde uit in een handleiding die ouders helpt om op een speelse manier met kerkelijke verhalen, symbolen en rituelen om te gaan. Deze werd samen met verschillen spellen en andere hulpmiddelen verpakt in enkele speelse koffertjes, uitgegeven door de KBS. Bagage op een levensweg.

Wat die bagage voor kinderen kan betekenen, blijkt bijvoorbeeld uit wat een van de moeders vertelt naar aanleiding van een wereldreis die het gezin maakte. 'Dank u God, dat u ons Jezus hebt gegeven', zeiden haar kinderen, vier en vijf jaar oud. Dit ergens in Azië, biddend voor een Boeddha-beeld.

Kinderen komen met hun vragen op onverwachte momenten. Zie dan als ouder maar eens een pasklaar antwoord te geven. Maar soms, als dat er niet is, kun je ook gewoon zeggen dat je het zelf ook niet zo goed weet. Of dat je er later op terugkomt.

Dat geeft de gelegenheid elders advies in te winnen. Dat kan met Google, maar ook in gesprek met andere ouders. Daar ging het tweede deel van de avond over: waaraan hebben ouders behoefte - en wat kunnen we als kerk de ouders geven? Een fundament, kennis. Daarvoor moet je aan de bak en je geloof (laten) verdiepen. Maar ook voeding, als gelovig mens, want zonder kun je niet, sterft je geloof af. De weg om te gaan is om elkaar te ontmoeten.

De eerste voorzichtige ideeën daartoe werden geopperd en zullen worden uitgewerkt.

Wordt dus vervolgd.

Janet Bisschop

**Groeien in geloven**

Wij lezen voor u een indrukwekkend boek: 'Groeien in geloven'. Auteur is Mark-Robin Hoogland cp, de afgelopen jaren ook geregeld te gast in de Heilig Hartkerk, met name als hij voorging bij de Engelstalige gemeenschap.

Het hart van de uitgave bestaat uit tien hoofdstukken, waarmee pater Hoogland ons lezers via dagelijks gebed in geloofsgroei wil begeleiden. Groeien in geloven is zeer geschikt om dagelijks even open te slaan, bijvoorbeeld om de dag te beginnen of af te sluiten, met verdieping en gebed.



Elk hoofdstuk bestaat uit 31 teksten, zodat de gebruiker bijna een jaar vooruit kan.

Elke (bijbel)tekst gaat vergezeld van verwijzingen naar andere teksten en een gebed of een meditatieve tekst. De lezer is vrij in het lezen van de extra Bijbelteksten, in de volgorde waarin de hoofdstukken worden gelezen en de tijd die wordt gegeven aan een tekst.

Eigenlijk is dit een eenvoudige inleiding in de vormgeving van het individuele gebed, inclusief wijze van ademhaling, de zorg voor de omgeving waarin je zit, de omlijsting met muziek en een stilte-moment.

Het boek is een resultaat van de vele contacten die Hoogland als studentenpastor in Rotterdam had met jonge mensen. Hij gaat in op de obstakels die je kunt tegenkomen op je geloofspad, zoals alles rationeel willen bewijzen of de constatering dat je te weinig tijd hebt voor gebed. Niets wordt bekend verondersteld.

Groeien in geloven is daarmee een mooi cadeau voor ieder die 'iets' wil doen aan verdieping van zijn religieuze leven; dit boek kan een vliegende start geven aan die gewenste verdieping!

Mark-Robin Hoogland cp, 'Groeien in geloven'.
Bijbel en gebed voor iedere dag.

Uitgeverij Abdij van Berne Heeswijk, 2011.

ISBN 978-90-8972-034-4. €18,95.

213 pagina's.



Website

De website van de H. Hartkerk bestaat ruim 5 jaar. De jaarwisseling was een mooie aanleiding om de bezoekersaantallen onder de loep te nemen en een paar “toppen” samen te stellen, zoals op de radio met popliedjes wordt gedaan. Omdat een top 2000 me wat veel van het goede lijkt, heb ik me beperkt tot wat kleinere toppen.

Dagrecord

In de afgelopen 5½ jaar is er één duidelijke piek. Rond de filmopnames in onze kerk voor de televisieserie “De Verdwenen pastoor” is de site bezocht door 287 “unieke” bezoekers (op 29 juni, bekendmaking van de opnames) en 228 bezoekers (op 6 juli). Ruim anderhalf jaar stond 26 april 2010 op de derde plaats. Op deze dag werd onze site door 196 mensen bezocht die op zoek waren naar informatie over een veroordeelde crimineel die te kerke ging in de Engelstalige gemeenschap. Sinds afgelopen Kerstmis wordt de derde plek ingenomen door mensen die op onze website op zoek waren naar de aanvangstijd van de kerstvieringen: op 24 december 2011 werd de website bezocht door 207 bezoekers.

Maandrecord

Ook qua topmaanden staat december 2011 nu op de derde plaats met 2322 bezoekjes (in deze telling wordt iemand die in december 4x de site bezocht, al die keren meegeteld. Bovenaan staan de maanden juni en juli 2007 met resp. 2500 en 2955 bezoekers.

Gemiddeld bezoek per dag

Het gemiddeld bezoek per dag is in de meeste maanden van het jaar meer dan 60 unieke webservers, in de rustige tijden (zoals de zomervakantie) ongeveer 40.

Sinds 2007 is het dagelijks bezoek aan onze website verdubbeld.

Jaarrecord

Qua totaal bezoek in een jaar blijft 2011 (20.706 personen) ietsje achter bij 2010 (21.470 personen). Deze twee jaren nemen weer wel de posities 1 en 2 in qua jaarbezoek.

Best bekeken pagina's

De best bekeken pagina's op de website zijn de fotoalbums en de informatiepagina's zoals het

planbord reserveringen en pagina's over kerstvieringen.

E-mailberichten

Aan de ingekomen e-mailberichten te zien, wordt onze website ook door mensen uit het buitenland bekeken, evenals oud-Gorzenezen die elders in Nederland wonen. Ook komen geregeld e-mails binnen van parochies elders in Nederland die om informatie vragen over bijvoorbeeld ons communieproject en de speurtochten door de kerk. Heel leuk is berichtjes te ontvangen van familieleden van kunstenaars en werklieden die in of aan de kerk hebben gewerkt.

Henry de Wolf

H. Hartkerk in boek over Romaanse mens

In de nieuwste uitgave van de serie Zoektochten naar de Romaanse Mens, is een apart hoofdstuk opgenomen over de H. Hartkerk. Hoewel de titel verwijst naar een pelgrimstocht naar Bourgogne, vond de schrijver, de heer Frans Rosier, in onze kerk zoveel facetten die verwezen naar het wezen van de Romaanse Mens in de huidige tijd, dat hij de Gorzenkerk een plekje gaf. Drie facetten komen in het glas-in-lood, de kapellen en beelden van de Gorzenkerk samen: het Heilig Hart van Jezus (openbaring aan Margare Maria Alacoque in Paray-le-Monial in Bourgondië, Frankrijk), Maria, moeder van Jezus en H. Liduina van Schiedam, het eenvoudige meisje dat op haar ziekbed alleen nog maar de H. Communie tot zich kon nemen. Het boek ligt achterin de kerk. Lees het eens door en laat de mooie afbeeldingen en devote tekst tot u doordringen.

Uit de keuken van het Heilig Hart

Velen van u hebben het gezien. En de consequenties ervaren. Zowel van de realisatie, als het feit dat het even heeft geduurd: de pastorie van de Heilig Hartkerk heeft een nieuwe keuken! Maar de aankoop en inbouw ging gepaard met vallen en opstaan. Bij het begin van de verbouwing was het de bedoeling dat de keuken bij de openingsviering van de parochie De Goede Herder op 17 september gereed was. Dat is niet gelukt; niemand van de feestvierders die er iets van gemerkt heeft, maar de afwassers van dienst moesten in een teil met water de vaat doen. Ook bij andere gelegenheden viel het ontbreken van een keuken met stromend water lelijk tegen.

De bestelling van het keukenblok, en vooral het op maat gemaakte aanrechtblad, leverde de nodige moeilijkheden op. Een fout van de leverancier leverde bijvoorbeeld een niet-passend blad op.

Ondertussen is die trammelant verleden tijd en kan de kerkgemeenschap plezier hebben van een strakke, functionele nieuwe keuken - een hele vooruitgang vergeleken met het na jaren trouwe dienst erg gammal geworden keukenblok dat er stond. Het gasstel inclusief oven heeft nu het formaat om echt voor twintig of dertig mensen te kunnen koken. Een afzuigkap is ingebouwd en de keukenuitrusting zal worden uitgebreid, want met een koekenpan van de rommelmarkt is het voor een 'wijkkok' Paula van 't Hoen toch wel behelpen.

De verbouwing werd mogelijk gemaakt door een genereuze bijdrage vanuit het wijkbudget van Schiedam-Zuid. Want de keuken in de pastorie is niet langer de plek waar een pastoor zijn maaltje klaarmaakt, maar vooral een plaats die gemeenschap mogelijk maakt: bij de wijkmaaltijd (komt u ook op 17 januari?!) of bij een mooi feest in de pastorie. De beheercommissie van de Heilig Hartgemeenschap hoopt en werkt aan een steeds beter gebruik van de faciliteiten, voor steeds meer mensen.

Als u ideeën hebt...

Bedankt!

Ondanks dat de MS op mijn handen nog niet helemaal over is, ben ik weer voorzichtig begonnen met het orgelspelen. Iedereen die mij persoonlijk of door middel van een kaartje, telefoon of E-mail een berichtje stuurde: Hartelijk dank daarvoor! Het deed me goed.

Nel de Heer



SPREUK VAN DE MAAND

*Geluk is niet: het vermeerderen van je bezittingen,
maar het verminderen van je begeerten".*

De Dalai Lama.



HUMOR IN DE KERK

