



Blijvend Ver...Wachten

Ergens heb ik gelezen dat een mens de helft van de tijd aan het wachten is. En toch went dat wachten nooit. Elk van ons heeft wel van die ongedurige momenten. Zeker op die ogenblikken wanneer je veel te doen hebt. Irritaties kunnen dan gemakkelijk groeien van binnen. En dan wordt het wachten nog lastiger. Een ieder kent deze momenten. Ongeduld is vaak een tweede natuur. Je zou kunnen zeggen dat geduldig afwachten uit de mode is. “Zalig de wachtenden, / de aardbol suist / aan ze voorbij. / Het snelste stuk van de wereld / leidt hun blik niet af van de beloofde richting”, dichtte Ulla Hahn. Deze zaligspreking zegt dat het koninkrijk der hemelen aan de geduldigen toekomt. Het woord 'geduld' heeft iets van dragen, verdragen in zich. Dat je mag volharden, en alles mag uithouden. Soms wordt dit passief opgevat, alsof je alles gewoon moet accepteren. Maar standvastig blijven in je verwachtingen, met alles wat er steeds om je heen gebeurt, vraagt om veel uithoudingsvermogen. En het geduld dat je hierbij nodig hebt is niet een passief ondergaan, maar **actief** uithouden en doorzetten.

Jaarlijks staat verwachting centraal in de Advent (= aankomst, nadering), als voorbereiding op de komst van de nieuwe geboorte van God in ons midden. En in deze voorbereidingstijd van verwachting mogen wij een stem horen, die roept: *”Baan de Heer een weg in de steppe; effen voor onze God een heerbaan in de woestijn; elk dal moet gevuld worden, elke berg en heuvel geslecht worden; alle oneffenheden moeten vlak, de rotsmassa’s een vallei. Uw God is op komst!”* (Jesaja 40)

Deze woorden van Jesaja vragen een **actief** verwachten. Een soort schoonmaak van binnen. De menswording van God in ons midden, zegt aan een ieder van ons dat we ook **opnieuw** geboren kunnen worden. Kerstmis laat je zien hoe je waarachtig mens kunt worden. Christus is neergedaald uit de hemel. De eerste stap naar de menswording bestaat er dan ook in dat je afdaalt naar je eigen menselijkheid en je verbondenheid met de aarde. En zo te ontdekken welke verwachtingen in jezelf leven: niet het koude en duistere in jezelf, **maar** de warmte en het licht. Het is een weg van zelfkennis door inkeer. Zelfkennis betekent vooral nagaan welke gedachten en gevoelens je denken bepalen.

Om het kerstfeest te kunnen vieren worden wij uitgenodigd om steeds weer in verwachting te raken, om zo uiteindelijk die weg te gaan om de echte mens te worden die wij ten diepste zijn: kind van God!

En deze verwachting **duurt** heel ons leven. Een verhaal zegt het zo: “Het rijk der hemelen lijkt op een vrouw die in verwachting was, maar toen het kind geboren was, bleef haar verwachting bestaan, zodat zij zich ten zeerste verwonderde. Zij staaarde uren naar haar kind als het sliep én als het bezig was. En zij merkte steeds weer dat wat zij verwacht had, zich nog moest voltrekken aan haar kind. En naarmate haar kind ouder werd en zich aan hem steeds meer voltrok wat ze niet kon of wilde verwachten, naar die mate groeide in haar – door pijn en vreugde heen – de verwachting dat zij haar kind voor de eeuwigheid gebaard had.”

Een hoopvolle blijvende verwachtingstijd toegewenst,

pastor Charles Duynstee



RAAD VAN KERKEN

Meditatie en middaggebed

Al weer geruime tijd organiseert de Raad van Kerken te Schiedam elke vrijdagmiddag in het koordeelte van de Grote Kerk een meditatatiebijeenkomst, gevolgd door een kort middaggebed.

Deze bijeenkomsten worden geleid door pastores uit de aangesloten kerken. Om 12.30 uur begint de meditatie.

De deelnemers zitten in een kring en volgen eenvoudige aanwijzingen, die rust kunnen brengen in geest en lichaam. Om 13.00 uur volgt een kort middaggebed, waarbij de aanwezigen een kaars kunnen aansteken of een voorbede aanvragen, die aansluitend wordt gedeeld in het gezamenlijk gebed. Na afloop is er bij koffie en thee nog gelegenheid voor onderlinge ontmoeting.

Waar dagelijks wordt geklaagd over de hectiek van de tijd, over het jagen en jachten in een drukke maatschappij, is hier een mogelijkheid tot ontspanning, zelfreflectie, stilte en rust... Dit is voor sommigen soms even wennen, maar het lukt bijna altijd heel snel.

De kring waarin men zit, wordt voor nieuwe deelnemers heel graag groter gemaakt. Ook voor u, voor jou, maken we graag een plaats vrij. Iedereen is welkom.

Cees Koogje

**Zondag 4 december**

Jaap Bel, Anthonius Maria Beukers, familie Bosman, ouders Broeren, familie Van der Burg, Josephina Petronella Clara Burger – Vierboom, pastoor Nicolaas Johannes Donkers, Cornelis van Duikeren, Anthonius Cornelis van Duijn, ouders Engering – Hersbach en zoon, Franciscus Laurentius Geerders, Roen Gunneweg Toon Heinsbroek, Ouders Hersbach – Thijssen, pastoor Theodorus Godefridus Hulspas, pastoor Rudolph Michaël Kuijpers, Adriana Maria Kazenbroot – Hoenderkamp, Hubert Everard Maria Melchers, Elisabeth Helena van Noordt, ouders Over de Vest Franken, ouders Van der Pas – Van Mil, Piet van Potten, pater W. Saris, Ben Schueler, Violetta Johanna van Riet, ouders Steens van der Knaap, Reinier van Til, Henderina Wilhelmina Vermeulen, Wilhelmina Maria Voorend, Luud en Lenie van 't Zelfde.

Zondag 11 december

Jaap Bel, ouders Broeren, familie Van der Burg, Josephina Petronella Clara Burger – Vierboom, pastoor Nicolaas Johannes Donkers, Cornelis van Duikeren, Anthonius Cornelis van Duijn, ouders Engering – Hersbach en zoon, Franciscus Laurentius Geerdes, Roen Gunneweg, Toon Heinsbroek, ouders Hersbach – Thijsen, pastoor Theodorus Godefridus Hulspas, Nellie Kouwenhoven, pastoor Rudolph Michaël Kuijpers, Hubert Everard Maria Melchers, Petrus Jacobus van Mil, Elisabeth Helena van Noordt, ouders van der Plas – Lips, Piet van Potten, Cornelis Magtildus Ronteltap, pater W. Saris, Ben Schueler, ouders Steens – Van der Knaap, Martha Maria Vavier - Jaspers, Wilhelmina Maria Voorend, Piet Wijnen, Luud en Lenie van 't Zelfde.

Zondag 18 december

Jaap Bel, ouders Broeren, familie Van der Burg, pastoor Nicolaas Johannes Donkers, Anthonius Cornelis van Duijn, Franciscus Laurentius Geerdes, Toon Heinsbroek, pastoor Theodorus Godefridus Hulspas, pastoor Rudolph Michaël Kuijpers, ouders Van der Pas – Van Mil, Piet van Potten, pater W. Saris, Ben Schueler, ouders Steens – Van der Knaap, Martha Maria Vavier - Jaspers, Luud en Lenie van 't Zelfde.



Vervloek de duisternis niet, maar steek een kaars aan.

Chinees spreekwoord



ZONNEBLOEM

De Kerstviering van De Zonnebloem, afdeling Zuid, wordt dit jaar gehouden op woensdag 14 december in de pastorie. Om 10.30 uur beginnen we met een kopje koffie. Tussen de middag kunt u genieten van een heerlijke kerstmaaltijd.

Tussen de activiteiten door is er tijd voor persoonlijke gesprekken. Rond 16.00 uur zal deze gezellige ontmoetingsdag weer ten einde zijn.

Iedereen is van harte welkom!



IN MEMORIAM

Pater Wim Saris

Op 19 november overleed Wim Saris, in alle rust in Huize Frankeland, waar hij woonde. Een zeer creatieve, leergierige en zorgzame man, jarenlang actief in de Heilig Hartparochie, ging van ons heen.

Wilhelmus Theodorus Franciscus Saris werd op 6 mei 1921 in een groot Rotterdams gezin. Hij kwam na zijn middelbare school terecht bij de Salesianen van Don Bosco, waar hij op 8 december 1943 zijn eerste professie deed. Bijna tien jaar later werd hij op 1 juli 1952 tot priester gewijd, na een studie in Italië.

Hij was actief in het jeugdwerk in Limburg en Amsterdam. Zijn ziel en zaligheid stak Wim Saris sindsdien in de catechese, op een lagere technische school, en later in wat zijn levenswerk is genoemd, de Gezins- en Gemeenschaps catechese. Het motto daarbij: “Geef de (religieuze) opvoeding van je kinderen niet uit handen, maar pak het zelf aan als ouders.”

Ook in de Heilig Hartgemeenschap maakte hij werk van catechese, nadat hij met zijn geestverwanten naar Schiedam-Noord was gekomen. Jarenlang kwam een flinke groep parochianen maandelijks bij elkaar rond de thema's van pater Saris. Het waren leerzame, ontroerende soms, gemeenschap-vormende avonden, die voor de deelnemers een echte verdieping van hun geloofsleven betekenden. Pater Saris was met tomeloze energie, toen al op een leeftijd zwaar over de pensioenge-rechtigde leeftijd, trekker en motivator tegelijk.

“Verbeter de wereld op de plaats waar je staat!”, was zijn levensmotto.

We zijn hem dankbaar voor alles en zullen hem niet vergeten.



TIJDEN VERANDEREN...

Als kind stond ik met mijn neus vooral in de Sinterklaastijd tegen de ruit gedrukt bij Jamin in de Groenelaan. Roze, witte, gele en bruine suikerbeesten in allerlei maten en voorstellingen. Het smaakte goed. Mierzoet, dat wel.

Ieder jaar was er een kleurwedstrijd van kledingmagazijn Smoorenburg van de Hoogstraat. Wie mooi gekleurd had, mocht mee op de pakjesboot 'Prinsesseplaat' van de Sint. De boot kon nog maar net door de Appelmarktbrug. Hoe hard ik ook mijn best deed, nooit werd ik uitgenodigd en stond ik op de Buitenhavenweg jaloers naar de gelukkigen te zwaaien.

Toen onze kinderen op de basisschool zaten, was mijn echtgenoot elk jaar Zwarte Piet. Hij haalde Sint op met onze Citroën Dyane, waarvan het dak openstond. Koud, maar gemakkelijk voor mijter en staf. In de klassen benutte hij volop de kansen die het Pietenschap bood; hij zoende de knapste juf en maakte een wilde rondedans met de strengste. Hij bracht het schoolhoofd in verlegenheid met gekke vragen, waar de kinderen vreselijk om moesten lachen.

Na 5 december brak de kersttijd aan. In mijn jeugd waren kerstbomen niet aan de orde als je katholiek was, elk jaar kwam de vertrouwde kerstgroep tevoorschijn, wel met nieuw mos in de stal. Later, in ons eigen gezin kwam bij de stal ook een boom. Elk jaar waren we kleumend op zoek naar de ultieme boom, niet te groot, niet te klein, niet te dun, en vooral niet te duur. Alle verkooppunten gingen we langs om vervolgens met een exemplaar thuis te komen dat het toch niet helemaal was.

Dan was het altijd weer spannend of de lichtjes het deden, zo niet was het een hele toer om te ontdekken welk lampje de boosdoener was.

In een bepaald jaar erfden we een kerstgroep. Mijn dochters richtten de stal in met dubbele bezetting, onze eigen beeldjes en de nieuwe erbij, hoe meer zielen hoe meer vreugd. De integratie verliep vooerspoedig, zelfs twee zwarte koningen waren geen probleem. Maar, twee kindekes Jezus... dat kon écht niet. De keus was moeilijk, maar uiteindelijk belandde een kindje in een la. Een van de dochters vond dit zo zielig, dat er elke ochtend weer twee kribjes in de stal stonden. We beloofden uiteindelijk dat het kindje in de la volgend jaar in de stal mocht.

Oud en Nieuw was in mijn jeugd een rustige aan gelegenheid, mijn tantes bakten emmers vol olie-

bollen, veel te veel, zodat we weken daarna nog de steeds taaier wordende bollen te eten kregen.

Om twaalf uur bliezen de boten bij Wilton en Gusto en kwam iedereen naar buiten, niet om vuurwerk af te steken, maar om elkaar een gelukkig of zalig Nieuwjaar te wensen. Tijden zijn veranderd, tijden veranderen.

Prettige feestdagen!
Liesbeth Dingenouts



OPROEP

Kerstversiering

Als de Goede Sint weer goed en wel in Spanje zit, beginnen we ons weer langzaam maar zeker op het kerstfeest te richten. Niet alleen bij u thuis wordt de kerstversiering weer uit de doos gehaald, ook in onze kerk is er op dat gebied natuurlijk veel werk te verzetten. U kunt zich voorstellen dat er heel wat voor komt kijken om zo'n groot kerkgebouw in een kerstsfeer te brengen. Daar zijn ieder jaar weer heel wat vrijwilligers voor nodig. We hebben het dan niet alleen over karweien als het opzetten van de kerststal en het oprichten van die heel hoge bomen, maar ook over koperpoetsen, kerststukjes maken voor de pastorie, om maar eens wat te noemen. Gelukkig is er een aantal mensen dat zich ieder jaar inzet om de hele klus te klaren, maar u weet: vele handen maken licht werk!

Dus willen wij u bij deze oproepen om u op **zondag 11 december om 12.30 uur** aan te sluiten bij deze - overigens zeer gezellige - club. Er wordt tussentijds gepauzeerd met een kopje soep en er wordt afgesloten met een drankje. U kunt zich aanmelden bij: Henry de Wolf, tel.: 426 44 17.

Alvast bedankt!



ACTIE KERKBALANS

Misschien bent u een van de lezers die bij de vorige Gorzenklok een envelop hebben aangetroffen. Het gaat om een schrijven van de werkgroep die zich jaar in jaar uit inzet om de opbrengst van de Actie Kerkbalans voor onze kerkgemeenschap zo groot mogelijk te maken. De ontvangers van de brief wordt gevraagd nog eens naar hun huishoudboekje te kijken en te overwegen een bedrag over te maken. Omdat de deelgemeenschap Heilig Hart momenteel iedere euro nodig heeft. Zo is het bijvoorbeeld geweldig dat we nu mogen rekenen op de inzet van vier voorgangers, pastors, die hun sa-

laris meer dan waard zijn. Maar die salarissen, die moet de parochie zelf opbrengen, daar is geen subsidie voor of zo, en dat is dus een van de zaken die worden betaald uit de vrijwillige bijdragen van de Gorzenkloklezers. Maar ook de vele initiatieven - u vindt er in dit blad weer mooie voorbeelden van - die in onze kerkgemeenschap genomen worden, zijn onmogelijk zonder dat er financiële mogelijkheden voor zijn.

We hopen dat van de uitnodiging flink gebruik wordt gemaakt - de eerste reacties zijn binnen en hoopvol. En misschien is nu het moment voor hen die middels de acceptgiro wilden reageren, maar hier nog niet toe kwamen, om dit te doen.

Heeft u geen brief aangetroffen, maar overweegt u ook om een meevaller nog eens (ten dele) te bestemmen voor de kerk - of gewoon onbezonnen een bedrag over te maken, Sinterklaas is tenslotte in het land - dan bent u meer dan welkom. Het gironummer vindt u achter op deze Gorzenklok.

De werkgroep rekt op een mooie opbrengst en dankt u daar voor bij voorbaat. Samen sterk, voor de Gorzenkerk!



KERSTKAARTENACTIE

Een leuke actie waar ieder zijn voordeel mee kan doen! De vrijwilligers van de Heilig Hartkerk - waaronder de bezorgers van de Gorzenklok - gaan dit jaar kerstkaarten bezorgen. U krijgt snel en goed - en niet duur - uw kerstgroeten bij uw geliefde vrienden en familie. En de bezorgers lopen met plezier hun 'straatje', om een centje te verdienen voor de kerk.

Hoe gaat het in zijn werk? U bezorgt uw kerstpost met bestemming Schiedam apart op een van de afleveradressen. Op de zondagen 4, 11 en 18 december kunt u terecht in de pastorie van de kerk, na de viering van 9.30 uur. Op 12, 13, 14 en 16 december kunt u terecht thuis bij Margo Heinsbroek, Gasstraat 27, tussen 17.00 en 19.00 uur. Ook op een ander moment (maar vóór 18 december!) kunt u de post bij Margo afleveren. Doe dit dan in een gesloten envelop of plastic tas, maar daarin uw naam en adres/telefoonnummer. Plus in de envelop of zak natuurlijk de betaling van de post.

Betaling? Ja, natuurlijk. Voor iedere in Schiedam bezorgde kaart of brief rekenen we 25 eurocent.

Doet u mee? Hebt u nog vragen? Bel 06-48405775 of 010 - 4266126.

Wij staan u in de startblokken om uw kerstpost te bezorgen.



Vrijdag 2 december *Eerste Vrijdag*



Zondag 4 december

2^e Zondag van de Advent

Om 09.30 uur Eucharistieviering met samenzang en orgelspel van Nel de Heer.

Voorganger: pastor Coert Biesjot

Jesaja 40,1-5+9-11/Marcus 1,1-8

Johannes droeg een ruwe mantel van kameelhaar met een leren gordel; hij leefde van sprinkhanen en wilde honing. Hij verkondigde: 'Na mij komt iemand die meer vermag dan ik; ik ben zelfs niet goed genoeg om me voor hem te bukken en de riemen van zijn sandalen los te maken.
Marcus 1,6-8

Na de viering is er, zoals op alle andere zondagen, koffie of thee in de pastorie.

Maandag 5 december *Pakjesavond*

Dinsdag 6 december *Sint Nicolaas*

Woensdag 7 december

Om 09.30 uur Eucharistieviering in de pastorie.

Voorganger: pastor Coert Biesjot

Om 14.00 uur Kunstgeschiedenis in de pastorie

Donderdag 8 december

Onbevleete Ontvangenis van de H. Maagd Maria

Zaterdag 10 december

Dag van de Rechten van de Mens

Zondag 11 december

Derde zondag van de Advent

Om 09.30 uur Woord- en Gemeiniedienst met zang van het H. Hartkoor o.l.v. Henry de Wolf.

Voorganger: Corry Smit

Jesaja 61,1-2a+10-11

Johannes 1,6-8+19-28



Er kwam iemand die door God was gezonden; hij heette Johannes. Hij kwam als getuige, om van het licht te getuigen, opdat iedereen door hem zou geloven. Hij was niet zelf het licht, maar hij was er om te getuigen van het licht.

Maandag 12 december

Om 19.30 uur beheercommissie in de pastorie.

Dinsdag 13 december *H. Lucia*

Woensdag 14 december *H. Johannes van het Kruis*

Om 09.30 uur Eucharistieviering in de pastorie.

Voorganger: pastor Coert Biesjot

Vanaf 10.00 uur zijn de gasten van de zonnebloem welkom voor de kerstviering. (Zie blz. 4)



Zondag 18 december

Vierde zondag van de Advent

Om 09.30 uur Eucharistieviering met samenzang en orgelspel.

Voorganger: pastor Coert Biesjot

Samuel 7,1-5+8b-12+14a+16

Lucas 1,26-38

De engel zei tegen haar: 'Wees niet bang, Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren, en je moet hem Jezus noemen. Hij zal een groot man worden en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd, en God, de Heer, zal hem de troon van zijn vader David geven. Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van Jakob, en aan zijn koningschap zal geen einde komen.' Lucas 1,30-33

Om 12.30 uur kerkversieren (zie blz. 6)

Om 17.00 uur begint de Kerstlichtjesticht (zie blz. 13)

Woensdag 21 december

Om 09.30 uur kerstviering St. Jozefschool

Om 09.30 uur Eucharistieviering in de pastorie.

Voorganger: pastor Coert Biesjot

Om 16.00 uur kerstviering St. Bernardusschool.

Donderdag 22 december

's Ochtends kerstviering St. Willibrordusschool

Zaterdag 24 december 19.00 uur

GEZINSKERSTVIERING

(Woord- en Communiedienst)

voorganger: pastor Lidwien Meijer

m.m.v. het kinderkoor

o.l.v. Jolanda Konings.

Piano/orgel: Henry de Wolf

kerk open: 18.30 uur

kerstliederen vanaf: 18.45 uur

Zaterdag 24 december 22.00 uur

NACHTMIS

voorganger: pastoor A.A. van Well

m.m.v. het H. Hartkoor

o.l.v. Henry de Wolf

kerk open: 21.30 uur

kerstliederen vooraf: 21.45 uur

Eerste Kerstdag 25 december 09.30 uur

EUCHARISTIEVIERING

voorganger: pastoor Charles Duynstee

m.m.v. het H. Hartkoor

Tweede Kerstdag 26 december

GEEN VIERING

(Wijzigingen voorbehouden; zie volgende Gorzenklok)

**Oeral Kozakkenkoor**

De viering met orthodoxe elementen en het Oeral Kozakkenkoor op 13 november was bijzonder.

Zo veel belangstelling voor de viering was hartverwarmend. De aanwezige iconen die werden gezegend zorgden voor een bijzondere aankleding. De zang van de ruim dertig mannen was soms adembenemend, echt een hulp om langzaam steeds stiller te worden, stil voor God te gaan staan. En de woorden van voorganger pater De Jong zorgden voor een bijzondere verdieping; hij wees ons naar aanleiding van de lezingen (1 Thessalonicenzen 5, 1-6 en Matteüs 25, 14-30) op onze talenten. En ons grootste talent: God present te stellen in elkaars leven.

Hieronder volgt de integrale tekst van zijn homilie.

Er is veel meer God buiten, dan binnen de kerken.

Als God nergens anders kan zijn dan overal - in de vroegere catechismus noemde men dat de "Alomtegenwoordigheid" van God - dan is er veel meer God buiten de kerken dan binnen de kerken, eenvoudigweg, omdat er veel meer "overal" is buiten de kerken dan binnen de kerken. Je zou kunnen zeggen, dat God buiten de kerken meestal anoniem aanwezig is, terwijl binnen de kerken God "*ter sprake wordt gebracht*". En ook het geluk van mensen, hun groei en het opkomen voor meer recht, vrede en humaniteit, is zwaarder wegend in de publieke ruimte, dan in de kerken. Want in de wereld-waar-in-wij-dagelijks-leven moet het heil voor alle mensen geboren worden. "*Moet God mens worden*", zoals dat in de kerken genoemd wordt.

Vandaag horen we een heel bekend verhaal: de geschiedenis van een machtig heer, die zijn knechten een paar talenten gaf om er wat mee te doen. Een talent was in die tijd een aardig kapitaal, maar nou ook weer niet zo enorm. Het gaat er bij de heer blijkbaar méér om wat zij met die talenten doen, dan hoeveel winst ze maken, want de knecht, die vijf talenten erbij verdiend had, krijgt evenveel lof als de dienaar, die er twee bij had verdiend. Geen bonussen dus voor veelverdieners. En daar merk je al, dat er blijkbaar iets anders meespeelt in dit verhaal.

Ieder van ons heeft een paar of een paar meer talenten. Wat zijn dat in onze wereld van iedere dag? Wel, de een kan heel lekker koken; een ander heeft een mooie zangstem; een derde is een kei in computer-reparaties; een volgende kan heel goed een

gezellige sfeer creëren; iemand anders kan goed luisteren, zodat iemand bij hem/haar eindelijk zijn of haar hart kan luchten; ga maar door...

Wat doe je met die talenten? Lekker alleen voor jezelf houden? Ze dus in de grond stoppen, zodat niemand er bij kan? De Heer is blijkbaar niet zo dankbaar voor die spaaractie, die uitgaat van het idee, dat je zo min mogelijk risico's moet lopen. Al te goed is buurmans gek, toch?!

Blijkbaar zijn die talenten ons gegeven om er zelf van te genieten, maar ook anderen. Want daar wordt de wereld echt een beetje beter van. Als jij goed kunt koken en je buurvrouw is ziek, wel, dan kan er straks één mens méér een beetje gelukkig en dankbaar zijn. En dat gratis en voor niks.

Als je goed kunt zingen en je laat er anderen ook van genieten, b.v. de bejaarden in een verzorgings-tehuis, die je geen publiciteit opleveren, maar je wel je vrije middag kosten, dan bezorg je een aantal mensen een fijne middag, gratis en voor niks. Als de man op de hoek zo graag wil computeren, maar hij snapt er geen snars van, en jij komt hem helpen om op dat ding wegwijs te worden, zo maar, gratis en voor niks, dan heeft een mens weer wat meer mogelijkheden in zijn leven.

Heeft u wel eens gelet op de manier, waarop mensen je aankijken, als je hen gratis en voor niks laat meegenieten van jouw talenten? Soms beginnen ze min of meer te stralen, alsof er ineens een lichtje bij hen doorbreekt. En dat lichtje-van-dankbaarheid is dan voor jou, zo maar, gratis en voor niks

In de kerk brengen wij God ter sprake. En dan heet dat "*gratis en voor niks*" ineens: GENADE. Dan spreken we over Gods Liefde, die mens werd in Jezus Christus en nu mens wil worden in ons. Dan spreken we over Gods Licht, dat zich laat weerkaatsen in lichtjes, die anderen voor anderen aansteken. Dan zeggen we, dat het Licht de duisternis overwint, en daarmee zeggen we steeds precies hetzelfde, als wat ik zei over koken voor je buurvrouw, of helpen bij de computer, of luisteren naar iemands verhaal. Zo gewoon en dichtbij is Gods Licht. Zo gewoon en dichtbij is God. Weet u nog: "*Wat je de minste der Mijnen gedaan hebt, heb je Mij gedaan.*"

Een wijze spreuk uit India formuleerde het zo: "*Houd toch op de duisternis te vervloeken. Steek liever een Lichtje aan*". Dáár hebben we die talenten voor gekregen, de een wat meer, de ander wat minder, maar allemaal lichtjes van het Licht, die erom vragen uitgedeeld te worden, opdat onze wereld iets lichter wordt. En dat is toch wel een ontdekkinkje, vindt u ook niet: dat God erg blij is met dat maaltje voor je zieke buurvrouw of dat installe-

ren van een computer bij de oudere man. Nou nog even je eigen talenten op het spoor komen en ze dan inzetten tot een lichtje voor anderen.

Ineens ben je dan even Gods NAAM: "IK-BEN-ER-VOOR-JOU". Ineens wordt God even mens, nu in jou.

Leo Raph. A. de Jong o.p.



H. HARTKERK FOREVER!

SAMEN STERK VOOR DE GORZENKERK

Met de maand november achter ons liggend, kunnen we terugkijken op een aantal prachtige momenten in onze kerk. Zo was er de indrukwekkende gedachtenismiddag waarop het koor Animato te gast was en het Requiem van Fauré zong.

Ook was er een bijzondere Allerzielenviering op de avond van 2 november, die de mensen die hun dierbare overledenen herdachten, zichtbaar raakte. Het koor zong buitengewoon mooi en de attente houding van onze parochie naar de nabestaanden toe, werd zeer op prijs gesteld.

En niet te vergeten deze maand het Oeral Kozakkenkoor dat in de indrukwekkende viering met Oosters-orthodoxe elementen zong. Een ruim onder de aandacht brengen van deze bijzondere viering in Schiedam en omstreken, zorgde voor een volle kerk. En de honderden mensen in de kerk zorgden op hun beurt weer voor een aandachtvolle sfeer; alsof de zang van de Kozakken gedragen werd.

Na de viering was er gelegenheid elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie en speciaal gebakken *Vatruchka's*, lekkernijen naar recept uit de Oeral. Binnen 10 minuten was de schaal leeg!

Gelukkig was er in november - de verbouwing in de keuken was zo goed als gereed - weer een wijkmaaltijd in de zaal van de pastorie.

De kinderen hebben de afgelopen maand alvast schoenendozen versierd voor 'Actie Schoenendoos' waar onze parochie in deze tijd van het jaar altijd werk van maakt. Voor gegevens over deze actie voor kinderen in noodgebieden, zie elders in deze Gorzenklok. De resterende Adventzondagen (4, 11 en 18 dec.) is er tijdens de viering weer een activiteit voor de kinderen. Er is kindernevendienst en de kinderen knutselen voor een ander goed doel.

Ook kijken we natuurlijk vooruit naar de maand december. Zo is er zondagmiddag 18 december weer de traditionele Kerstlichtjestocht. De start is - als het al lekker donker is - om 5 uur bij molen De

Nolet.

De wijkmaaltijd wordt vanwege de drukke decembermaand altijd verschoven naar het nieuwe jaar. Op 17 januari is er weer een wijkmaaltijd.

Natuurlijk zijn er op kerstavond weer de Nachtmis en de Gezinskerstviering. Voor de gegevens over de vieringen rond kerstmis, kunt u het beste het rooster raadplegen op blz. 8.

Zie ook de Gorzenklok die vlak voor kerstmis uitkomt.

Jolanda Konings, coördinator werkgroepen
telefoon: 06 – 517 04 863
e-mail: jolanda.konings@de-wolf.nl

Kerstlichtjestocht

2011



Zondag 18 december

Een spannende lichtjestocht door de sfeervol verlichte wijk de Gorzen voor alle kinderen tot plm. 10 jaar.

De kinderen krijgen een kerstlichtje uitgereikt.

**Begin: 5 uur 's middags
bij molen De Nolet**

Onderweg komen de kinderen figuren uit het kerstverhaal tegen.

Maar er is iets spannends aan de hand...

Alle kinderen wordt gevraagd een klein stukje speelgoed mee te nemen.

Dit gaat via 'Actie Schoendoos' naar kinderen in noodgebieden.

De tocht eindigt met een mooi kerstverhaal bij het stalletje in de donkere kerk.

Tot slot is er warme chocolademelk en wat lekkers.

Nog even en het is Kerstmis...



**OP PAD MET DE GOEDE HERDER**

U heeft de brochure misschien al zien liggen achterin de kerk, het aanbod aan geloofsverdieping 2011-2012 getiteld: *Op pad met de Goede Herder*.

Het pastorale team van onze nieuwe parochie De Goede Herder heeft o.l.v. pastor Kees Koeleman een gebundeld aanbod aan geloofsverdieping samengesteld. Het resultaat vindt u in het boekje *Op pad met de Goede Herder*.

Hierin staat een reeks van interessante activiteiten, lezingen en bijeenkomsten. Het idee achter zo'n bundeling van activiteiten van de verschillende geloofsgemeenschappen, is dat deze een wat groter beslag krijgen en meer mensen bereiken.

Om u een indruk te geven, dit zijn de activiteiten die (vanaf) deze maand zullen plaatsvinden:

Het lezen en bespreken van *De Doornse catechismus* gebeurt in de St. Jan de Doper-Visitatiekerk op 15 december, 12 januari, 16 februari, 15 maart, 12 april en 14 juni.

Creatieve avonden in het kerkelijk jaar zijn er op 7 december en 28 maart. Het *maken van een adventskrans voor thuis* staat de 7e december in de Pax Christiekerk in Vlaardingen op het programma.



Een avond met informatie en bezinning rond *het Evangelie van Marcus* is er in de Lucaskerk in Vlaardingen op 13 december.

En een avond getiteld: *Je kind gelovig opvoeden, hoe doe je dat?* is op 25 januari in de Andreas, Petrus en Pauluskerk in Maassluis.

Meer informatie over bovenstaande activiteiten en andere verdiepende bijeenkomsten die in de loop van 2012 in parochie De Goede Herder zullen plaatsvinden, leest u op onze website:

www.heilighartkerk.nl en in de brochure die achterin de kerk voor u klaarligt. Neemt u er gerust een mee en bekijkt u of er inspirerende activiteiten voor u bij zijn.

Wanneer u zich wilt aanmelden voor een van de activiteiten, dan kan dat via: geloofsverdieping.parochiedegoedeherder@hotmail.nl



Odilia van Hohenburg (Elzas, Frankrijk)
abdis; † ca. 720. Feest 13 december.

Zij werd rond 660 geboren als dochter van hertog Etticho I, woonachtig in de Elzas. Volgens de legende was haar vader in het geheel niet blij met zijn dochter. Hij had liever een zoon gehad en bovendien was zij blind. Hij verstootte haar.

Odilia's moeder zond haar naar het klooster Baume des Dames bij Besançon. Hier ontving ze uit handen van bisschop Erhard van Regensburg († ca 700; feest 8 januari) het doopsel. Op hetzelfde moment kon ze weer zien, aldus haar levensbeschrijving. Samen met haar vader stichtte zij rond 690 klooster Hohenburg ('Sainte-Odile') in de Elzas, en omstreeks 707 ook nog Niedermünster aan de voet van de berg. Het werd juist hier gebouwd om pelgrims de moeizame tocht naar boven te besparen. Zij stelde haar nicht Sint Gundelindis (of Gwendolina) aan als abdis († ca 750; feest 28 maart). Zij werd begraven in Odilienberg (= latere benaming voor Hohenburg) en opgevolgd door Sint Eugenia († ca 735; feest 16 september).

De legendarische versie van haar levensverhaal was in de middeleeuwen bijzonder populair.

Verering en cultuur

Door haar miraculeuze levensverhaal verspreidde haar verering zich over heel de Elzas en ver daarbuiten. Haar graf werd een drukbezocht pelgrimsoord. Al in de negende eeuw trokken er pelgrims naartoe om van oogkwalen verlost te worden.

Daarnaast waren het vooral bronnen en bergen die speciaal aan haar werden toegewijd.

Zij is patrones van de Elzas (sinds 1946).

De Nederlandse plaats Sweikhuizen (Limburg) heeft een kerk die is toegewijd aan Sint Dionysius en Odilia. Haar voorspraak wordt ingeroepen tegen oog- en oorkwalen en tegen allerhande ziekten in het hoofd. Het water van een bij de Sint-Odilienberg gelegen bron in de Elzas had volgens de traditie een geneeskrachtige werking. Ook Sweikhuizen heeft een blindenbedevaart ter ere van Odilia. Ze wordt afgebeeld als abdis (wit habijt; staf), met een boek in de hand waarop twee ogen rusten; ze draagt vaak een kroon; ze heeft een kelk bij zich (herinnering aan het feit, dat zij op het moment van haar sterven, haar medezusters naar de kerk stuurde?) en een haan (symbool van waakzaamheid; wellicht ook een verwijzing naar het wonder dat zij nog één keer uit de dood opstond om haar medezusters gerust te stellen: zij waakte over hen zelfs tot in de dood!).

Bron: www.heiligen.net



KOREN

H. Hartkoor, Gelegenheidskoor, Kinderkoor

Voor de kerstvieringen en de lichtjesticht zijn naast het Heilig Hartkoor weer het Gelegenheidskoor en Kinderkoor actief. Een ieder (volwassene of kind) die het leuk vindt om mee te zingen is van harte uitgenodigd om zich in het koor te voegen.

Samen lukt het vast ook dit jaar weer om er iets moois van te maken. Wie mee wil zingen, melde zich bij Jolanda Konings of Henry de Wolf (zie achterop de Gorzenklok).

De koren die in december actief zullen zijn, repeteren op de volgende dagen:

Heilig Hartkoor: elke dinsdag van 19.45 tot 21.45 uur. Het koor repeteert niet op 27 december.

Uitvoeringen: zondag 11 december (3^e Advent) om 9.30 uur, Nachtmis op zaterdag 24 december om 22.00 uur (liedjes vooraf om 21.45 uur), Eerste Kerstdag op zondag 25 december om 9.30 uur.

Gelegenheidskoor: repetities op:

- donderdag 8 december (19.45 uur)
- woensdag 14 december (19.45 uur)
- maandag 19 december (19.45 uur)
- donderdag 22 december, aanvang 19.00 uur, deze repetitie is samen met het Kinderkoor

Uitvoeringen: lichtjesticht op zondag 18 december (17.00 uur). En de Gezinsviering op zaterdag 24 december (aanvang viering 19.00 uur, liedjes vooraf om 18.45 uur).

Kinderkoor: repetities op:

- donderdag 8 december (18.30 tot 19.30 uur)
- maandag 12 december (15.30 tot 16.45 uur)
- donderdag 15 december (18.30 tot 19.30 uur)
- donderdag 22 december: generale repetitie: kinderen repeteren van 18.30 tot 19.30 uur

Uitvoering: Gezinsviering zaterdag 24 december (aanvang 19.00 uur, liedjes vooraf: 18.45 uur).



FAMILIEBERICHTEN

Op zondag 6 november 2011 werden in onze kerk gedoopt

Bianca en Rianne Griffioen

We feliciteren ouders, grootouders, familie en vrienden met deze heugelijke gebeurtenis!