



## Herfst

Officieel loopt de herfst van 21 september tot 20 december.

Drie maanden lang een periode van regen, wind en vallende bladeren. Een tijd van dubbele gevoelens.



De natuur is aan de ene kant schitterend: bomen staan in kleur met hun bladeren, maar aan de andere kant wijzen de vallende bladeren ons op de sterfelijkheid van ons bestaan hier op aarde.

Vallende bladeren kunnen ook vruchtbaar zijn; ze zijn een goede mest om de grond weer tot nieuw leven te brengen.

Een gedicht over de herfst van Claire van den Abbeele verwoordt het zo:

*"Nog een keer wil ik het zien gebeuren, die beweging onontkoombaar, vanzelfsprekend, als een cyclus, waar ik geen deel aan heb, maar stil van word. Goud en **vol leven** is de dood van het blad, dat valt in deze herfst."*

De herfst kan op je gemoed werken. Je word door zoveel dingen aan je eigen dood herinnerd: kerkhof, vallende bladeren, mist, vroeg invallende duisternis. En juist in de herfst vieren we Allerheiligen en Allerzielen. Is dit toeval?

De natuur sterft af om zo weer vruchtbaar te worden voor een nieuw seizoen, zodat er weer nieuw leven kan ontstaan.

En kan de gang in de natuur aan ons iets zeggen over het leven van ons mensen? Kan de wereld van de natuur ons helpen om te vertrouwen op leven na de dood?

Kan het ons helpen op eenzame momenten van verdriet en alleen zijn?

Op 2 november komt de begraafplaats weer tot leven. dan worden er **levende** bloemen neergelegd bij de doden. Dan worden er namen genoemd van hen die er niet meer zijn.

En daardoor gaan die mensen weer voor ons leven. Het noemen van de naam van een dierbare, maakt ons misschien weer verdrietig om het verlies van hem of haar, die ons zo vertrouwd was. Maar dat is goed, want tenslotte is het verdriet dat wij voelen, de **enige brug** die ons met hem of haar verbindt.

Iemands naam noemen betekent in ieder geval: erkennen dat iemand bestaat. Een naam geven is: een plaats geven, een plaats gunnen. Het is belangrijk een naam te hebben.

Als je ergens aanwezig bent en - al is het maar voor even, geen naam hebt, kan dat vervelend zijn. Je hebt een naam, wilt een naam hebben. Je wil je naam niet verliezen, vandaag niet, morgen niet.

En namen van wie ons dierbaar zijn, willen wij blijven noemen, boven tijd en eeuwigheid. Misschien kan dit gedicht "**Herfst**" ons helpen om onze gevoelens een plek te geven.

*"Wanneer het herfst is, het blad verdord en uitgebloeid, uit de takken valt; wanneer het herfst is, en alle rek en groei uit de natuur verdwijnt, dan rust het zaad - stil onzichtbaar - in de schoot der aarde. Wanneer het herfst is, het groen verkleurt en losgeraakt, verwaait naar nergens; wanneer het herfst is, en het leven toegedekt te wachten ligt, op de nieuwe morgen; dan vraagt een mens naar wie hij is, wie zijn doden zijn geworden.*

*Wanneer het herfst is, het kille duister, aan den lijve ervaren, en sterven en vergaan, onomstotelijk allerwegen; dan vieren mensen zo goed als zij kunnen, het feest van allen samen in leven en dood, bij God geborgen."*

Pastor Charles Duynstee



#### BIJZONDERE VIERINGEN (1)

### **Anders-is-anders-viering in Vlaardingen**

#### **Een viering voor en door jongeren, met popsongs!**

Als je gaat samenwerken met andere parochies, dan hoor je natuurlijk wel eens wat van collega's. Zo vertelde Kees Koeleman, pastoraal werker in Vlaardingen, mij van een Anders-is-anders-viering. Een zondagsviering die wordt voorbereid en vormgegeven door een groepje jongeren. Zij laten tijdens de viering popsongs horen.

In popmuziek zit dikwijls veel religiositeit, dat wil zeggen een, vaak voorzichtige, verbinding met het hogere, het diepere, met levensvragen. Ook vanuit de sfeer van deze muziek kun je, soms even, iets van God beleven.

Deze viering wordt in Vlaardingen voor de tweede keer gehouden. De eerste keer, afgelopen voorjaar kwamen er veel mensen op af, en de reacties waren heel positief.

De viering, waar iedereen welkom is, maar speciaal jongeren vanaf de hoogste klas van de basisschool, is op 21 november a.s. Aanvang 11.00 uur. Plaats: Pax Christikerk, Reigerlaan 51, Vlaardingen, wijk Holy.

Lidwien Meijer



## MISINTENTIES

### **Zondag 7 november**

Anthonius Maria Beukers, Familie Bosman, ouders Broeren, familie Van der Burg, Josephina Petronella Clara Burger – Vierboom, pastoor Nicolaas Johannes Donkers, Cornelis van Duikeren, Anthonius Cornelis van Duijn, Franciscus Laurentius Geerdes, Toon Heinsbroek, pastoor Theodorus Godefridus Hulspas, ouders Koreman – Brandstëdt, Petrus Jacobus van Mil, Elisabeth Helena van Noordt, ouders Van der Pas – Van Mil, Piet van Potten, Violetta Johanna van Riet – Lind, Ben Schueler, ouders Steens – Van der Knaap, Josephus Vredébregt, Henderina Maria Wilhelmina Vermeulen – Schoenmakers, Luud en Lenie van 't Zelfde

### **Zondag 14 november**

Ouders Broeren, familie Van der Burg, Josephina Petronella Clara Burger – Vierboom, pastoor Nicolaas Johannes Donkers, Cornelis van Duikeren, Anthonius Cornelis van Duijn, ouders Engering – Hersbach en zoon, Franciscus Laurentius Geerdes, Roen Gunneweg, Toon Heinsbroek, ouders Hersbach – Thijsen, pastoor Theodorus Godefridus Hulspas, Nellie Kouwenhoven, Hubert Everard Maria Melchers, Elisabeth Helena van Noordt, ouders Over de Vest – Franken, ouders Van der Plas – Lips, Piet van Potten, Violetta Johanna van Riet – Lind, Cornelis Magtildus Ronteltap, Ben Schueler, ouders Steens – Van der Knaap, Piet Wijnen, Luud en Lenie van 't Zelfde

### **Zondag 21 november**

Ouders Broeren, familie Van der Burg, pastoor Nicolaas Johannes Donkers, Anthonius Cornelis van Duijn, Franciscus Laurentius Geerdes, Toon Heinsbroek, pastoor Theodorus Godefridus Hulspas, Jan Joore, ouders Van der Pas – Van Mil, Piet van Potten, Ben Schueler, Violetta Johanna van Riet – Lind, ouders Steens – Van der Knaap, Luud en Lenie van 't Zelfde

### **Zondag 28 november**

Ouders Broeren, familie Van der Burg, pastoor Nicolaas Johannes Donkers, Anthonius Cornelis van Duijn, Franciscus Laurentius Geerdes, Toon Heinsbroek, pastoor Theodorus Godefridus Hulspas, ouders Van der Pas – Van Mil, Piet van Potten, Violetta Johanna van Riet – Lind, Cornelis Magtildus Ronteltap, Ben Schueler, ouders Steens – Van der Knaap, Luud en Lenie van 't Zelfde



## SPREUK VAN DE MAAND

*Het leven is een geschenk,  
maar we krijgen het niet cadeau*

*Gerarduskalender*



## **Taizé komt naar Rotterdam en omgeving!**

### **Wat is Taizé?**

Taizé is een klein dorp in Bourgogne. Een Zwitserse, protestants theoloog, Roger Schütz begint er in 1944 met een klein oecumenisch centrum voor verzoening tussen de volkeren. Hij krijgt vele medebroeders en in de vijftiger jaren weten jongeren Taizé te vinden. Er ontstaat een cultuur van gebed, waarbij het zingen van eenvoudige, meerstemmige liederen zeer inspirerend werkt.

Kortom, Taizé wordt in de zomermaanden door duizenden, meest jonge, mensen bezocht.

### **Wat is de Europese jongerenontmoeting?**

Eens per jaar, rond de jaarwisseling, verlaten de honderd broeders van Taizé hun kerk en klooster. Ze trekken naar een grote Europese stad. Dat doen ze al sinds 1980. Zo waren ze bijvoorbeeld in Parijs, Barcelona, Rome, Stutgard, Budapest.

Dit jaar komen ze naar Rotterdam!!! En met hen twintigduizend jongeren. De 'Ahoyhallen' is het centrum van de samenkomsten.

Maar ook in allerlei kerken zijn samenkomsten. In Dordrecht, Gouda, Schiedam, Vlaardingen, Maasvluis, Den Haag, Delft, Rotterdam... overal logeren de jongeren in gastgezinnen en in de ochtenduren komen ze samen in de dichtstbijzijnde gastkerk, om te bidden en te zingen.

### **Doen kerken in Schiedam ook mee?**

Tijdens de ontmoetingsdagen van 28 december t/m 1 januari zijn er in de Grote kerk en in de St Jan-Visitatiekerk 's ochtends tot 11 uur bijeenkomsten. De jongeren vertrekken daarna met het openbaar vervoer naar de Ahoyhallen.

Ook onze parochie heet jongeren welkom en op oudejaarsavond is er een 'oliebollen'-maaltijd met jongeren in de pastorie van de Heilig Hartkerk.

### **Ik wil wel eens zo'n Taizéviering meemaken met die mooie gezangen. Kan dat?**

Dat kan nu al! Momenteel zijn er vier broeders van Taizé in Rotterdam en twaalf jonge vrijwilligers. Samen bereiden ze de grote bijeenkomst voor.

Van maandag t/m vrijdag is er om half 6 een gebedsdienst in de (oud-katholieke) Paradijskerk, Nieuwe Binnenweg, vlak bij het Eendrachtsplein. Op zaterdag is die viering om 16.00 uur.

Tijdens de Europese jongerenontmoeting kunt u meedoen met het programma in de gastkerken ('s morgens om half 9) en in de Ahoyhallen.

Nadere informatie volgt in de Gorzenklok.



### Schiedammers dichters bij elkaar met een kop soep

*Elke laatste donderdag van de maand organiseert inloophuis De Wissel de SoepGroep. De SoepGroep is een avond waarop Schiedammers gezamenlijk een kop soep eten en actuele maatschappelijke thema's aan bod komen. Met dit initiatief wil de Wissel Schiedammers op een ongedwongen manier dichterbij elkaar brengen.*

De volgende SoepGroep is op **donderdag 25 november**, start om 17.00 uur met een vers bereid soepdiner en wordt er om 19.30 uur gezamenlijk afgesloten. Om de onkosten te dekken wordt er een vrijwillige vergoeding (indicatie € 2.50) gevraagd. Elke avond staat in het teken van een actueel maatschappelijk thema en wordt geleid door een spreker van De Wissel.

Aanmelden kan bij mevrouw Wineke van der Haagen, tel (010) 470 34 02 of via e-mail: [aric@kabelfoon.nl](mailto:aric@kabelfoon.nl). Een andere mogelijkheid is via [info@dewissel-schiedam.nl](mailto:info@dewissel-schiedam.nl).

In vijf jaar tijd is inloophuis de Wissel uitgegroeid tot een ontmoetingsplek voor heel Schiedam. Met meerdere activiteiten en inloopmiddagen biedt de Wissel iets voor iedereen. De Wissel is gevestigd aan het Broersveld 123b in een sprekend winkel-pand. De Wissel is elke donderdag geopend van twee uur tot vier uur en iedere vrijdag van tien uur tot twaalf uur en van twee uur tot vier uur.



### BIJZONDERE VIERINGEN (1)

In het kader van Allerzielen is er op dinsdag 2 november een Eucharistieviering ter gedachtenis van alle overleden gelovigen.

Er zal speciale aandacht zijn voor de overledenen die ons sinds Allerzielen 2009 zijn voorgegaan:

*Johanna Jacoba Maria de Booij - van Zijl*

*María Henriëtte Margaretha*

*Vincent - van Mol*

*Roos Severien - van Dijk*

Ons H. Hartkoor o.l.v. Henry de Wolf zal deze viering muzikaal omlijsten. Voorganger: Pastor Coert Biesjot. Aanvang: 19.00 uur



## KENNISMAKEN



Mijn naam is Freddy de Groot, ik ben 16 jaar en zit op scholengemeenschap Spieringshoek.

Op dit moment doe ik het 4<sup>e</sup> jaar met het profiel N&T wat staat voor Natuur en Techniek. Voor deze opleiding moet ik een aantal stage-uren doen

voor mijn maatschappelijke stage. Ik heb gekozen om dat te doen bij de Heilig Hartkerk. Ik had voor deze stageplek gekozen omdat ik wat meer van de Heilig Hartkerk te weten wou komen en omdat het mij wel interessant leek.

In mijn vrije tijd doe ik aan roeien en zeilen, iets waar ik ook bijna elk weekend mee bezig ben.

Door de week besteed ik mijn tijd aan schoolwerk.

Ik verwacht door mijn stage hier te doen wat meer van de Heilig Hartkerk te leren en een idee te krijgen van wat er allemaal in de kerk gebeurt.



## DANKWOORD

Beste allemaal,

Op 26 september waren Peter en ik (Marianne) 25 jaar getrouwd.

Dit hebben wij gevierd met een viering die wij niet snel zullen vergeten: wat was het prachtig!

Allebei de koren waren fantastisch, ze hebben prachtig gezongen, vooral het Veni Creator kwam heel mooi tot z'n recht met zoveel mensen.

Er hebben zo veel mensen hun best gedaan om deze dag voor ons onvergetelijk te maken. Ook pastoor De Lange heeft het voor ons bijzonder gemaakt, de zegen op deze manier krijgen had ik nog nooit meegemaakt, dat doet wel wat met je.

Ook onze kinderen Alexander en Tobias werden er leuk bij betrokken, al vond Tobias het allemaal wel héél erg spannend.

Wij hebben ontzettend genoten van de mis en het feest, wij kunnen er weer 25 jaar tegenaan met deze herinnering.

Groetjes, Peter en Marianne Weltevrede



***Informatie over clustervorming binnen Nieuwe Maas ten behoeve van alle parochianen.***

*Dit communiqué is op 23 oktober 2010 gepubliceerd (o.a. op onze website) en na de zondagsviering van 24 oktober 2010 uitgereikt aan de kerkgangers.*

**Bisschop akkoord met fusie per 1 juli 2011**

**Introductie**

*Clustervorming is een vorm van samenwerking tussen parochies. Kenmerkend voor een cluster is dat de parochies binnen het cluster samen een pastoraal team delen. In onze regio zullen de parochies uit Schiedam, Vlaardingen en Maassluis: St. Liduina en O.L. Vrouw Rozenkrans, H. Hart van Jezus, St. Jan de Doper-Visitatie, H.H. Jacobus en Martinus, Willibrord, H.H. Andreas, Petrus en Paulus samenwerken in het cluster Nieuwe Maas.*

**Wat zal er zeker NIET veranderen door de clustervorming?**

De geloofsgemeenschappen die we nu kennen zullen blijven bestaan. Wij vinden het heel belangrijk dat u zich thuis blijft voelen in uw eigen gemeenschap. U wordt *niet* verplicht om opeens naar een andere kerk te gaan, of, als u vrijwilliger bent, uw werk binnen een andere parochie uit te voeren. Uw kerkbijdrage wordt besteed aan zaken die van belang zijn voor de katholieke gemeenschap in het algemeen en uw eigen gemeenschap in het bijzonder.

We doen er alles aan om de gemeenschap die we nu hebben eerder te versterken dan op te laten gaan in een groot geheel, waar u zich niet meer in thuis voelt.

**Onze voortgang**

In ons laatste bericht over de clustervorming hebben we u laten weten dat onze parochiebesturen en de begeleidingsgroep die de clustervorming voorbereidt, grote stappen zetten in onze samenwerking. Wij hebben toen aangegeven dat we op een aantal zaken al met elkaar overeenstemming hebben bereikt:

- We hebben met elkaar gedeeld wat we in onze gemeenschappen in ieder geval willen behouden, om onze eigenheid te kunnen bewaren;
- We delen de ‘wereldlijke’ en ‘pastorale’ uitgangspunten;
- We zijn het eens over de manier waarop wij de kosten onderling verdelen van alles wat ons bindt, bijvoorbeeld het geld dat we uitgeven

aan ons pastorale team en gezamenlijke activiteiten,

- en welke deelprojecten we gezamenlijk op zullen pakken. Zij gaan over pastorale zaken, zoals het werken in pastoraatgroepen en een pastoraal beleidsplan, maar ook over het secretariaat voor het pastorale team, de huisvesting van onze pastores, het afstemmen van de ledenadministratie op elkaar en een werkgroep over communicatie, nu, tijdens de clustervorming en straks, als onze werkzaamheden klaar zijn.

### **Vervolgstappen**

Sinds ons vorige bericht hebben we nog een aantal nieuwe belangrijke stappen gezet:

We hebben vastgesteld dat het belangrijk is dat alle deelgemeenschappen binnen ons cluster over een pastoraatgroep beschikken. In de pastoraatgroep zitten parochianen die het vrijwilligerswerk rondom de pastorale zaken in onze parochies organiseren. De pastoraatgroepen zullen in de nabije toekomst binnen ons gehele cluster op een vergelijkbare manier gaan werken.

We hebben een (vice-)voorzitter gezocht en gevonden die, naast onze pastoor Charles Duijnstee en zijn pastorale team, een centrale rol krijgt in ons cluster. De man die deze (zware) taak op zich zal nemen is Hans Stout. Hij is momenteel nog vicevoorzitter van de parochie H. Liduina en O.L. Vrouw Rozenkrans in Schiedam. We beschikken daarnaast over een aantal zeer geschikte kandidaten voor het bestuur dat het nieuwe cluster gaat leiden.

### **Van clustervorming naar een nieuwe parochie**

Zoals u mogelijk weet is het tijdpad dat we bij de clustervorming voor ogen hadden, dat we uiterlijk op 1 januari 2011 gezamenlijk een federatie zouden vormen. Dit met als doel om, uiterlijk medio 2012, onze huidige parochies op te laten gaan in een nieuwe gezamenlijke parochie.

Gezien de voortgang die we inmiddels op tal van terreinen met elkaar hebben gemaakt, hebben de besturen van onze parochies zich de vraag gesteld wat het ons oplevert als we de stap overslaan, om eerst gezamenlijk een federatie te vormen. Wij hebben toen vastgesteld dat het nut van die tussenstap waarin een federatie wordt gevormd, heel klein is.

Het kost ons veel tijd die tussenstap te zetten, terwijl we nu toch al weten dat we uiterlijk medio 2012 hoe dan ook zullen gaan fuseren.

De besturen hebben daarom gezamenlijk aan de



bisschop een brief geschreven, waarin zij de bisschop vragen of hij er mee akkoord gaat dat onze parochies uiterlijk 1 juli 2011 fuseren tot een nieuwe parochie.

De bisschop heeft ons inmiddels laten weten dat hij dat toejuicht.

### **Informatiebijeenkomsten**

Graag vertellen we u meer over deze ontwikkelingen en horen we graag wat u te vragen hebt over de clustervorming. We houden daarom informatiebijeenkomsten en nodigen u graag uit daar aan deel te nemen. In onze eigen parochie zal bekend gemaakt worden wanneer en waar die bijeenkomst wordt gehouden. We hopen u daar te zien!

Uw parochiebestuur,  
namens de parochiebesturen van de zes parochies:  
St.Liduina en O.L. Vrouw Rozenkrans, H.Hart van  
Jezus, St.Jan de Doper-Visitatie, HH. Jacobus en  
Martinus, Willibrord, HH. Andreas, Petrus en Paulus

### **NASCHRIFT**

In onze parochie is bovenstaande brief kort toegelicht na de zondagsviering van 24 oktober.

Mocht u nog vragen hebben, kunt u contact opnemen met onze vertegenwoordigers in de begeleidingsgroep van het cluster, Jan van der Meer en Henry de Wolf. Natuurlijk kunt u ook andere leden van het kerkbestuur aanspreken.

(adresgegevens: zie achterzijde Gorzenklok)

*In 2010 zijn vier nieuwsbrieven verschenen. Deze kunt u na-lezen op onze internetsite [www.heilighartkerk.nl](http://www.heilighartkerk.nl). Achter in de kerk liggen ook nog enkele exemplaren.*



DOOR U VOOR U (1)

### **Missie-zendingskalender met Afrikaanse kunst**

De missie-zendingskalender van 2011 bestaat uit prachtige schilderijen van de Nigeriaanse kunstenaar Tony Nwachukwu. In opvallend kleurige beelden neemt de kunstenaar ons mee op zijn zoektocht naar de eigen Afrikaanse identiteit.

Hij zegt zelf over Afrika: "Wil Afrika zich echt ontwikkelen, dan moet ze uitgaan van de eigen kracht en de eigen wensen en behoeften. Ontwikkeling niet zoals die nu plaatsvindt maar een die rekening houdt met mens en milieu."

De kalender kost € 8,- en is in de parochie te koop bij Margo Heinsbroek, Gasstraat 27.

U kunt hem ook bestellen via:

[campagnes@mensenmeteenmissie.nl](mailto:campagnes@mensenmeteenmissie.nl)

Dan komen er €4,- verzendkosten bij.

**Maandag 1 november***Allerheiligen**Hoogfeest*Er is **géén** viering in onze kerk**Dinsdag 2 november** *Allerzielen*

Om 19.00 uur Eucharistieviering ter nagedachtenis van alle overleden gelovigen, in het bijzonder medeparochianen (Zie ook onder "BIJZONDERE VIERINGEN " op blz. 5)

**Woensdag 3 november** *Sint Hubertus*

Vergadering pastoraatsgroep

*'Kleur en kleding' SWS Welzijn, Dwarsstraat*

(Zie onder "GEZOND IN ZUID" op blz. 18)

*Lezing-2 Een pelgrimstocht naar Bourgogne*

(Zie onder "LEZINGEN" op blz.13)

**Vrijdag 5 november**

Om 9.30 uur Eucharistieviering in de pastorie.

Voorganger: pastor C. Biesjot

**Zaterdag 6 november***Alle heilige verkondigers van het geloof in onze streken***Zondag 7 november***32<sup>e</sup> Zondag door het jaar**Willibrordzondag**Hoogfeest*

Om 09.45 uur Eucharistieviering met orgelspel en zang.

Orgel: Nel de Heer

Voorganger: pastor Coert Biesjot

Jesaja 52,7-10 / Matteüs 28,16-20

Jezus kwam op hen toe en zei: 'Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.'

Matteüs 28, 18-20

Na de viering is er, zoals op alle andere zondagen, koffie of thee in de pastorie. Iedereen is welkom!

**Maandag 8 november***Kerkbestuursvergadering***Dinsdag 9 november** *"Uw houding in het leven"*

*SWS Welzijn, Dwarsstraat* (Zie onder "GEZOND IN ZUID" op blz. 18)

### **Woensdag 10 november**

*Lezing-3 Een pelgrimstocht naar Bourgogne*  
(Zie onder "LEZINGEN" op blz.13)

### **Donderdag 11 november**

*H. Martinus (van Tours)*

### **Vrijdag 12 november**

Om 9.30 uur Eucharistieviering in de pastorie.  
Voorganger: pastor C. Biesjot

### **Zondag 14 november**

*33<sup>e</sup> Zondag door het jaar*  
Om 09.45 uur Eucharistieviering met zang van het H. Hartkoor o.l.v. Henry de Wolf.  
Voorganger: pastoor H. Spruijt  
Maleachi 3,19-20a  
Lucas 21,5-19



Hij vervolgde: 'Het ene volk zal tegen het andere ten strijde trekken en het ene koninkrijk zal de strijd aanbinden met het andere, er zullen zware aardbevingen komen en hongersnoden en epidemieën alom, en er zullen aan de hemel grote en verschrikkelijke tekenen verschijnen. Maar eerst zullen jullie worden mishandeld en vervolgd.' Lucas 21,10-12

### **Dinsdag 16 november**

Om 12.00 uur is de wijklunch in de pastorie.  
Aanmeldingen bij Corry Smits (010-4268711) of bij Ted Konings (06-48405775).

### **Woensdag 17 november**

*H. Elisabeth van Hongarije*

### **Donderdag 18 november Cadeaumarkt**

Bejaardencentrum François Haverschmidt  
(Zie onder "GEZOND IN ZUID" op blz. 18)

### **Vrijdag 19 november**

Om 9.30 uur Eucharistieviering in de pastorie.  
Voorganger: pastor C. Biesjot



### **Zondag 21 november**

*Christus, Koning van het Heelal, hoogfeest*  
*34<sup>e</sup> en laatste zondag van het liturgisch het jaar*

Om 09.45 uur Eucharistieviering met orgelspel en samen-

zang. Orgel: Nel de Heer.

Voorganger: pater A. Heeren SDB

Samuël 5,1-3 / Lucas 23,35b-43

Maar de ander wees hem terecht met de woorden: 'Heb jij dan zelfs geen ontzag voor God nu je dezelfde straf ondergaat? Wij hebben onze straf verdiend en worden beloond naar onze daden. Maar die man heeft niets onwettigs gedaan.' En hij zei: 'Jezus, denk aan mij wanneer u in uw koninkrijk komt.' Jezus antwoordde: 'Ik verzeker je: nog vandaag zul je met mij in het paradijs zijn.' Lucas 23,40-43

**Maandag 22 november**

*H. Cecilia, patrones van de kerkkoren*

**Vrijdag 26 november**

Om 9.30 uur Eucharistieviering in de pastorie.

Voorganger: pastor C. Biesjot

**Zondag 28 november**

*Eerste zondag van de Advent*

Om 09.45 uur Woord- en Communiedienst met zang van het H. Hartkoor.

Voorganger: Lidwien Meijer

Jesaja 2,1-5 / Matteüs 24,29-44



Leer van de vijgenboom deze les: zo gauw zijn takken uitlopen en in blad schieten, weet je dat de zomer in aantocht is. Zo moeten jullie ook weten, wanneer je dat alles ziet, dat het einde nabij is. Ik verzeker jullie: deze generatie zal zeker nog niet verdwenen zijn wanneer al die dingen gebeuren. Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar mijn woorden zullen nooit verdwijnen. Matteüs 24,32-35

**Dinsdag 30 november** *H. Andreas, apostel*

"Ouder worden" door Lidwien meijer, bij SWS Welzijn, Dwarsstraat (Zie onder "GEZOND IN ZUID" op blz. 18)

**Gemengd Rijnmondkoor - Vlaardingen**  
zingt

**Verdi's**  
**Messa da Requiem**

**op zaterdag 27 november a.s.**

**om 20.00 uur**

**in de Grote Kerk, Markt, Vlaardingen**

*Dirigent: Toon de Graaf*

*Orkest: Continuo*

*Sopraan: Marjorie Gincsinger*

*Alt: Margareth Beunders*

*Tenor: Marten Smeding*

*Bas: Nanco de Vries*

Kaarten á € 22,50 (donateurs en 65+ € 21,00)

zijn verkrijgbaar bij:

VVV/ANWB, Westhavenkade 39;

Boekhandel Den Draak, Veerplein 33-35,

bij mw. B. Wijnties, IJsselmondestraat 44,

en in de kerk voor aanvang van het concert.

**Culinair arrangement:**

**toegangskart met VIP-plaats en**

**menu "Giuseppe Verdi" bij**

**Ristorante Farinella, Hoogstraat 217: € 50,-**

**Een Pelgrimstocht naar Bourgogne**

*Op de woensdagen 3 en 10 november 2010 verzorgt de heer Frans Rosier in onze pastorie een lezingencyclus over de Bourgogne. Aanvang 19.30 uur, einde rond 22.15 uur.*

*De heer Rosier is bekend van eerdere lezingencycli over de Romaanse Mens. (Op de woensdagen 24 november en 1 en 8 december verzorgt hij lezingen over het zuidelijk deel van Bretagne. Plaats: Zaal De Wilgenburg, achter de Liduinabasiliek). Inlichtingen bij dhr. Rosier, tel. 010-4706687*

Op 27 oktober voerde de geestelijke pelgrimstocht ons naar de Romaanse kapel Saint-Pierre te Brancion, de Mariakerk te Malay en Saint-Martin te Chapaize. Thema: Het Hemels Licht in Romaans Bourgogne.

Een week later, op 3 november, staat de Romaanse mystiek rondom het Heilig Hart van de Heer centraal. Diverse kapellen worden bezocht, waaronder de Maria-Magdalena kapel in Taizé. Zeer toepasselijk vanwege het evenement Taizé aan de Maas, dat eind dit jaar door het bisdom Rotterdam wordt georganiseerd en waar ook in Schiedam aandacht aan wordt besteed.

Minstens zo toepasselijk is het bezoek aan de basiliek van het Heilig Hart (Sacré Coeur) te Paray-le-Monial. In deze basiliek is de grote aanzet gegeven van de verering van het H. Hart, waaraan onze kerk zijn naam ontleent. (Op onze website kunt u onder Algemeen – Heilig Hartverering meer lezen over de oorsprong van de verering.)

De derde pelgrimstocht vindt plaats op 10 november en voert ons onder meer naar de grote Romaanse kerk Saint-Philibert te Tournus.

Alle bijeenkomsten worden – zoals het pelgrimstochten beaamt – afgewisseld met psalmen en religieuze muziek van verschillende componisten. Na afloop wordt aandacht aan het spreekwoordelijke Bourgondische element geschonken en kan er worden nagepraat onder het genot van een glas Franse wijn en plaatselijke Franse kaasjes.

U bent van harte welkom op deze interessante en meditatieve pelgrimstochten. De pastorie is open vanaf 19.00 uur. Aanvang lezingen om 19.30 uur.

**Nagekomen bericht**

De opbrengst van de rommelmarkt van zaterdag 30 oktober 2010 bedroeg € 2070,- 'n Mooi resultaat! Dank aan iedereen die meegewerkt heeft om dit te bereiken!



### **HET PASTORAAL TEAM VRAAGT HULP**

Het pastorale team van het cluster, bestaande uit pastoor Charles Duynstee, pastor Coert Biesjot en de beide pastorale werkenden Kees Koeleman en Lidwien Meijer zoeken op korte termijn secretariële ondersteuning.

Onze pastores willen de katholieke gemeenschappen in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis graag zoveel mogelijk van hun tijd ondersteunen met pastorale werkzaamheden, en niet met coördinerende bezigheden. En met die instelling kunnen de gelovigen in onze steden alleen maar blij zijn.

Dat betekent wel dat enkele noodzakelijke secretariële werkzaamheden door derden gedaan moeten worden. Daarom zijn de gezamenlijke parochies in ons cluster op zoek naar een:

#### **Coördinator Liturgisch Rooster (M/V)**

*Een vrijwilliger (M/V) die het liturgisch rooster van alle zes parochies op elkaar afstemt. Deze persoon heeft contact met het pastoraal team en met alle coördinatoren liturgie van de parochies. En stelt een halfjaar-rooster op, waarin is opgenomen: de voorgangers, koren, en bijzonderheden t.a.v. de vieringen (Eerste Communieviering, gezinsviering, Paaswake, etc, etc.).*

*Met ingang per direct en in beginsel tot 1 juli 2011 (de officiële startdatum van het cluster). Als alle partijen tevreden zijn, kan dit worden verlengd.*

Verder zoeken de gezamenlijke parochies een:

#### **Notulist van pastoraal team-vergaderingen (M/V)**

*Ook voor deze functie zoeken de parochies een vrijwilliger. Het pastoraal team vergadert op dinsdag van 13.30 tot 16.30 uur. De notulist woont de vergaderingen bij en maakt een verslag. Vanzelfsprekend is dit een vertrouwelijke functie.*

*Gezocht wordt naar een vrijwilliger die dit per direct tot 1 juli 2011 wil doen.*

*Voor de periode erna kan nog geen uitspraak worden gedaan, omdat de zes parochies nog bezig zijn met het inventariseren van de werkzaamheden van een centraal secretariaat, waar deze taak onder zou kunnen vallen.*

Beide functies zijn belangrijk voor een goede werking van ons cluster. Uw reactie wordt dan ook zeer gewaardeerd!

Personen die geïnteresseerd zijn wordt gevraagd contact op te nemen met een van de kerkbestuurders (contactgegevens op achterzijde Gorzenklok).

Henry de Wolf, Secr. kerkbestuur



### **SAMEN STERK VOOR DE GORZENKERK**

Na de stagemarkt op Spieringshoek die eind september plaatsvond, kwam uit de bus dat vier jongeren als eerste keuze de Heilig Hartkerk hadden opgegeven om hun maatschappelijke stage te lopen. In totaal ontvangen we dit seizoen dus vier stagiaires.

Wij heten Maria Rodrigues da Costa, John Frederik, Freddy de Groot en Jeffrey Blokzijk van harte welkom in onze parochie! U zult ze tegenkomen bij uiteenlopende activiteiten.

Zij stellen zich nader aan u voor in deze en komende Gorzenklokken. Te beginnen bij: Freddy de Groot. (Zie "KENNIS MAKEN" op blz. 6)

Het zal u niet ontgaan zijn dat de Vriendenstichting de afgelopen maanden heeft meegedaan aan de sponsorpuntenactie van Albert Heijn. Doel was om geld te verwerven voor de verlichting in de nok van de kerk. Op blz. 16 staat een impressie van de Gorzenkerk-sponsordag in de Groenelaan. De spaaractie is inmiddels ten einde. Het bij elkaar gespaarde bedrag is bij het ter perse gaan van deze Gorzenklok nog niet bekend. Daarover leest u meer in het decembernummer van de Gorzenklok. Verder zijn de Vriendenstichting en het kerkbestuur achter de schermen nog steeds druk bezig om het souterrain onder de kerk weer een bestemming te geven. Het verhuur zal zowel een sociale component als een financiële component (de huurinkomsten zijn onontbeerlijk voor de instandhouding van de kerkgebouwen) hebben. Ook hierover later meer.

Het clusterproces is, zoals u al eerder heeft kunnen lezen, in volle gang. Naast de begeleidingsgroep die de clustering leidt, zijn er tal van werkgroepen om de parochies nader tot elkaar te brengen. Zo is er overleg tussen de penningmeesters, een werkgroep *pastoraat & missionaire dynamiek* en *secretariaat*.

Ook is er een werkgroep die zich buigt over de communicatie binnen het cluster en naar buiten toe en een die gaat over de parochianenadministratie in de toekomst.

U ziet het: clusterproces vergt veel inzet van vele vrijwilligers in de parochies.

Jolanda Konings, coördinator werkgroepen  
telefoon: 06 – 51 70 48 63  
e-mail: [jolanda.konings@de-wolf.nl](mailto:jolanda.konings@de-wolf.nl)



### SPAARPUNTEN KERKVERLICHTING

Op 23 oktober vond in het kader van de spaarpuntenactie in de Gorzen een bijzondere sponsoractiviteit plaats. Onze kerk was deze zaterdag aan de beurt om met vertegenwoordigers te posteren bij de AH in de Groenelaan en zo de kerk als deelnemer van de sponsoractie onder de aandacht brengen. En extra punten verzamelen natuurlijk, daar ging het die dag om! De dagen ervoor was het engelenkostuums maken voor de engeltjes Käthe, Corinne en Jolanda. En op zaterdagochtend hees onze koster Margo zich in authentieke pastoorskledij. Ze leek sprekend op de zus van kapelaan Odekerke uit de televisieserie Dagboek van een herdershond! Aan de deur kreeg de pastoor assistentie van Bep Kester. 's Ochtends vroeg werden de engeltjes kundig geschminkt door mevr. Walthie en kregen ze hun kostuums aan. Het geheel werd gecompleteerd met de aanwezigheid van een parochie-informatiekraam, bij vrijwilligers beter bekend als de haringkraam van het Heilig Hartfeest, een chauffeur met geleen-



de bakfiets (met dank aan de familie Lans) en een spandoek met de tekst "De kerk brengt AH's hemelse waar bij u thuis".

De meest opmerkelijke actie dingt mee naar een extra geldprijs. Daar hopen we maar op, want het doel van de actie – de verlichting in de kerk – kan wel wat geld gebruiken.

De dagen na de actie hebben in de pastorie zeilen te drogen gehangen. Hoewel de sfeer goed was, was de actiezaterdag toch ook wel een natte en koude bedoening. Na afloop was dat thuis opwarmen bij de warme kachel!

Alle vrijwilligers die hebben meegeholpen: zeer bedankt. En ook een hartelijk bedankje voor de trouwe puntenspaarders in en buiten de wijk en van de Jozefschool. In de volgende Gorzenklok hopen we u het resultaat van de spaarpuntenactie te kunnen melden.

Henry de Wolf





## FAMILIEBERICHTEN

Op donderdag 21 oktober 2010 is op 92-jarige leeftijd overleden

*Roos Severien – van Dijk*

-----

Op donderdag 28 oktober 2010 is op 75-jarige leeftijd overleden

*Violetta Johanna van Riet – Lind*

Gedenken wij de overledenen en hun nabestaanden in onze gebeden.

-----

In de familieberichten van de vorige maand zijn nogal wat fouten geslopen; de juiste spelling van de namen van de dopelingen plus de juiste doopdatum geven we hierbij graag weer:

Beatriz Coelho Fernando en  
Goncalo Fernando Caeiro

beiden gedoopt op zondag 4 september 2010.

Onze welgemeende excuses hiervoor.



## BOEKEN

### **MISJE SPELEN WAS EEN FEEST VAN HERKENNING**

Met 'Beminde Gelovigen' begon vroeger de zondagse preek vanaf de kansel. Sommige gelovigen gingen er eens goed voor zitten, aan andere kon je al zien dat ze zich opmaakten lekker even in te dutten.

Beminde Gelovigen is tevens de titel van een boek van Godfried Bomans, verschenen in 1970. Het boek bevat veel jeugdherinneringen over het katholieke geloof, opgetekend met veel gevoel voor sfeer en humor. Vooral het hoofdstuk Misje spelen was voor mij een feest van herkenning. Ook bij ons was het een geliefd spel, al was het wel een vereiste dat er minimaal twee jongens meededen, neefjes of buurjongens, die als priester en misdienaar moesten fungeren.

Wij meisjes waren steevast gewoon kerkgangsters.



De plek waar de mis opgedragen werd was het rommelhok achter onze winkel, waar mijn vader allerlei 'je weet maar nooit' spullen bewaarde. Uit deze verzameling haalden we attributen tevoorschijn die we konden gebruiken: een koperen tafelbel als misbel, kannetjes, een oud boek, een collecteschaal. Het kostte wel enige overredingskracht de priester een nachthemd van mijn moeder aan te laten trekken met daaroverheen een doek als kazui-fel. Niemand had de regie en de priester deed wat hem inviel. Zijn Latijn beperkte zich tot het vaak uitroepen van 'in saecula saeculorum', voor de rest was het meeste onverstaanbaar gemompel. De zegen werd ook herhaaldelijk gegeven en de gelovigen knielden te pas en te onpas. Hosties knipten we uit vellen ouwel die voor een cent te koop waren bij de snoepwinkel. Een belangrijk onderdeel was de collecte. We gebruikten knopen en soms losse centen, stuivers en een enkele keer een dubbeltje. Rond de paastijd werd een askruisje verstrekt, afkomstig uit de goed gevulde asbak van mijn vader. Slecht eenmaal hebben we processie gelopen in de smalle poort achter de huizen van de Strijensestraat. Het liep uit op ruzie, want er werd op tenen getrapt en geduwd.

Als de priester het 'ITE MISSA EST' had geroepen, haastten we ons met de schamele inhoud van de collecteschaal naar 'het vieze winkeltje', zogeheten omdat er met grote regelmaat katten over het uitgestalde snoep liepen. Het werd gedreven door een ouder echtpaar dat over veel geduld moest beschikken. Het kon flink lang duren voordat de klant de bestelling plaatste. De keus was ook lastig: spekkies, strooplikkers, duimdrop, likpoeder, gelukzakjes met een rood vraagteken (de inhoud viel structureel tegen). Had je niet veel te makken kon je altijd nog voor een cent twee dubbelzoutjes nemen. En altijd weer namen we ons voor de volgende collecteopbrengst mee te nemen naar de zondagsmis, maar van dit goede voornemen kwam natuurlijk niets terecht.

In het boek van Godfried Bomans is nog veel meer te lezen waarmee uw jeugdherinneringen ongetwijfeld naar boven gehaald zullen worden.

Liesbeth Dingenouts



GEZOND IN ZUID

Ook al moet de officiële start van het programma Gezond in Zuid nog worden gegeven, de komende maand staat er al het nodige op de rol. Net zoals de cursus Kunstgeschiedenis al onder grote belangstelling loopt en er eind oktober een verzamelaars-

beurs werd gehouden in de pastorie. Heel veel verzamelaars meldden zich nog niet, kijken of we over enkele maanden op herhaling kunnen en dan een grotere toeloop weten te organiseren.

In november staat er binnen Gezond in Zuid in de wijk het volgende te gebeuren:

\* Ouder worden: soms moeilijk, vaak mooi  
'Als je niet oud wilt worden, moet je jong sterven'. Dat is een gezegde van de oma van pastor Lidwien Meijer. Ze bezigde deze woorden als ze wel eens last had van ouderdomskwaaltjes, en ze wilde daar mee zeggen: 'Ik moet er niet over zeuren. Het hoort er nu eenmaal bij.' Pastor Meijer nam deze woorden in gedachten bij het opzetten van een bijzondere middag op 30 november.

Ouder worden is een proces dat gepaard gaat met mooie momenten en moeilijke tijden. Je moet veel loslaten: werk, soms je vertrouwde omgeving, en wat er nog het meest toe doet, veel mensen die je ontmoette op je levensweg, vallen weg.

Over die aspecten van ouder worden gaat de middag, gehouden in wijkcentrum Zuid in de Dwarsstraat. Daarbij wordt gebruikgemaakt van een nummer van het oecumenisch maandblad Open Deur, dat over het ouder worden gaat. Met gedichten, afbeeldingen en artikelen wordt dit thema uitgediept. Iedere deelnemer aan de middag krijgt dit tijdschrift.

De bijeenkomst, vrij voor ieder, begint om 14.00 uur, op dinsdag 30 november.

Als u vragen hebt, bel gerust pastor Meijer. Haar nummer vindt u op de achterkant van dit blad.

\* Kleur in kleding

Een andere bijeenkomst van Gezond in Zuid vindt plaats op 3 november. Seniorenwelzijn organiseert dan in het wijkcentrum 'Kleur en kleding'.

De organisatoren vragen zich af: 'Wist u dat kleur en kleding invloed hebben op uw welzijn?' Tijdens de voorlichtingsbijeenkomst wordt aandacht besteed aan wat kleuren en kleding voor u kunnen betekenen. Waarom draagt u bepaalde kleuren/kleding?

Aan de hand van een inleidende voorlichting ontvangen de deelnemers advies over wat kleur en kleding doen. Met veel ruimte voor vragen. De activiteit wordt verzorgd door kleur- en kledingdeskundige Marianne van Peelen.

Aanvang: 14.00 uur. Gaarne even aanmelden bij Miranda Geervliet, 010 - 2486888.

\* Cadeaumarkt

Met de feestdagen in het vooruitzicht kunt u tijdens de cadeaumarkt in zorgcentrum François HaverSchmidt alvast uitkijken naar mooie geschen-

ken om te geven in de decembermaand. Wie weet vindt u precies de dingen voor de mensen van wie u houdt, of gaat u naar huis met iets leuks voor uzelf. De markt heeft plaats op 18 november, aanvang 14.00 uur. Meer informatie over de markt kunt u krijgen bij Linda Lalleman, 010 - 4091333.

\* Stil zijn

Stil zijn is niet alleen het ontbreken van herrie. Stil zijn is ook 'er heel erg bij zijn'. Sommige mensen hebben in huis een stilteplekje. Dat kan in de eigen huiskamer zijn. Maar er zijn ook mensen die een vergeten kamertje speciaal daarvoor inrichten. Ze zetten er niet teveel neer, maar gewoon: een beeldje of icoon, een mooie stronk of steen, en liefst een vers bloemetje erbij, een kaars en wat stoelen. Daar kun je dan zitten dromen, alleen of samen, eventueel op een vaste tijd, zonder teveel op de tijd te letten. Die stilte dient jou. En die is nergens anders voor.

Stilte is niet alleen het ontbreken van herrie.

Hoe vind je/maak je tijd voor stilte? Hoe geef je er vorm aan? Waar is stilte goed voor?

Gezond in Zuid vraagt uw aandacht voor een bijzondere avond in december met pastor Kees Koeleman. Schrijft u nu vast in uw agenda: donderdagavond 9 december, vanaf 19.30 uur. U kunt zich nu alvast opgeven bij Ted Konings, 06 48 40 57 75.



HUMOR IN DE KERK



....van iedere soort twee....!