

Psalm 23 ^{III}

1. Voorzang; 2. Allen:



Refrein: Want mijn Her - der is de Heer:



nooit zal er mij iets ont - bre - ken.



1. Mijn herder is de Heer:
2. Hij leidt mij in het rechte spoor



1. het ont - breekt mij aan niets.
2. om - wille van zijn Naam.



1. Hij legt mij in grazige weiden,
2. Al moet ik door donkere dalen,



1. Hij geeft rust aan mijn ziel,
2. ik vrees geen kwaad.



1. Hij leidt mij naar rustige waat'ren
2. Uw staf en uw stok zijn mijn troost,



1. om mijn ziel te ver - kwik - ken. Refrein
2. Gij zijt steeds bij mij. Refrein

3. Gij be - reidt voor mij een tafel
 4. Mij volgen uw heil en uw mildheid
 5.* Glorie aan den Vader en den Zoon

3. voor het oog van mijn vijand.
 4. al de dagen van mijn leven.
 5. en den hei - li - gen Geest,

3. Gij zalf met olie mijn hoofd
 4. In het huis van mijn Heer wil ik wonen
 5. die is en die was en die komt,

3. en mijn be - ker vloeit o - ver. *Refrein*
 4. tot in leng - te van da - gen. *Refrein*
 5. in de eeu - wen der eeu - wen. *Refrein*

* *doxologie indien gewenst*