

Lied van de kerk Melodie: Gij zijt in glans verschenen (GvL 450)

De kerk is daar waar mensen zijn
een thuis voor klein en groot
die steeds weer tasten naar uw licht
en delen van het Brood.

Geen verre God is met hen,
maar één, dichtbij hun grond.
De kerk is daar waar mensen zijn,
die staan in dit verbond.

De kerk is daar waar mensen zijn
die luist'ren naar het Woord
en leven van dat oud verhaal
steeds weer als nieuw gehoord.
Tezamen wegen vinden
en gaan door deze tijd
de kerk is daar waar mensen zijn
de goede Geest gewijd.

De kerk gedijt waar uitzicht is
voor iedereen die lijdt
en niemand draagt alleen de pijn
maar ieder wordt bevrijd.
Hier krijgt het leven waarde
verliest de dood zijn macht
Wij samen gaan de toekomst in
en dat is onze kracht. (Adri Bosch)