

# Oprichtingsviering parochie De Goede Herder

Zaterdag 17 september 2011, aanvang 18.00 uur

Geachte parochianen uit Maassluis, Vlaardingen en Schiedam,

Na een lange tijd van voorbereidingen, intensieve gesprekken, creatieve plannen en concrete besluiten, zijn de r.-k. geloofsgemeenschappen in de Waterweg-steden op 1 juli samengegaan. Onder het fusiedecreet per die datum staat de handtekening van Mgr. van Luyn. Het was een van de laatste handelingen van de vorige bisschop.



Een handeling op papier, die we met elkaar tot levende realiteit willen maken. Samen met de nieuwe bisschop van Rotterdam, Mgr. van den Hende, vragen we in een feestelijke Eucharistieviering Gods zegen voor de nieuwe parochie: De Goede Herder.

Het is een eer en genoegen ieder van u voor die gelegenheid te mogen uitnodigen. Vier mee, op zaterdag 17 september! We vieren de Eucharistie en we ontmoeten elkaar daarna.

In plaats van 'buren' zijn we voortaan medeparochianen. Bovendien: een mooie gelegenheid de nieuwe bisschop te leren kennen.

Plaats van handeling is de **Heilig Hartkerk aan de Rijnstraat in Schiedam**. De viering begint om zes uur 's avonds. Dat biedt de mogelijkheid om elkaar na de viering te ontmoeten – en na de geestelijke voeding ook de fysieke mens te verwennen.

Het reserveren van plaatsen is niet nodig. De kerk gaat open om half zes. Parkeren is vooral mogelijk op de Maasdijk achter de kerk. Voor een routebeschrijving - ook op de fiets te gebruiken - kunt u terecht op [www.heilighartkerk.nl](http://www.heilighartkerk.nl). Bus 54 van de RET stopt elk half en heel uur pal voor de kerk.

Eén nieuwe parochiegemeenschap met één pastoraal team, één parochiebestuur en zes plaatselijke deelgemeenschappen. **Onveranderd blijft het feit: de parochie, dat zijn we samen!**

We kijken naar ieder van u uit.

Namens het pastoraal team en het bestuur van de parochie De Goede Herder

Ted Konings en Jos Cobben  
leden van het parochiebestuur